



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 7—nummer 4

april 2012

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op

Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>BTV-loges te Antwerpen</i>	
<i>Workshop: Samen theosofisch creatief</i>	2
<i>Het Quiétisme</i>	3
<i>Rust in het denkvermogen</i>	6
<i>Lezingen Loge Witte Lotus</i>	7
<i>Vrijheid van denken</i>	
<i>Kalender april & mei 2012</i>	8
<i>Belgische Theosofische Vereniging</i>	

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53
E-mail : eddy.doms@pandora.be



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>
E-mail: info@logewittelotus.be
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta & Ogenhaffen



Loge Witte Lotus - zondagactiviteit 1 april 2012 van 09.30 uur tot 16.00 uur

Samen theosofisch creatief

Sonia Hoste



Intuïtieve creativiteit en het belang van kleuren

Op intuïtieve wijze kan de mens de universele dimensies in de geest aanraken en de materie gebruiken om die indrukken weer te geven. Vorm en/of abstractie.

De gebruikte materialen zijn: pastel en acrylverf.



<http://www.goedgevoel.be/gg/nl/679/Intuïtief-schilderen/article/detail/22041/2008/01/01/Intuïtief-schilderen.dhtml>

INTUÏTIEF CREËREN

Creatie is een geestelijk-stoffelijke uiting die gebaseerd is op wat emotie genoemd wordt.

Emotie niet vertaald als de lagere vorm van het emotionele niveau, maar als fundamentele energie van schepping. Hetgeen het Hart aanraakt. (Niet zozeer de zonnevlucht).

Omni,(een liefdesintelligentie) zegt :

„Emotie is de sleutel tot creatie. Wij in de rijken van licht creëren met vreugde, met een gevoel van pret en speelsheid. Wij zijn enkel ernstig in voornemen, want onze wijze van optreden, is licht, pret en vol emotie!

Velen van jullie zijn gebonden door een schaamte die zegt dat het uitdrukken je kwetsbaarheid of angst in het aanzien van God een tekortkoming is die ontoelaatbaar is.

Jij creëert je eigen werkelijkheid, en je werkelijkheid is gecreëerd met de gedachten en gevoelens die je hebt. Je eeuwige ervaring van werkelijkheid is slechts een projectie van je innerlijke wereld van gedachte en emotie.“

Kleurenenergieën en chakra's:

Rood: levensenergie

Oranje: creativiteit en gevoelens

Geel: intellect

Groen: healing

Roze: liefde

Blauw: communicatie

Paars: visie: verduidelijking van keuzen

Bruin: praktische instelling en aarding
Het belang van kleuren zal verder verklaard worden op verschillende niveau's in de workshop.

Hoe kan men terug de gehelen van het leven scheppen dan door de onderdelen te leren kennen en ze hun gerechtigde functies te geven en erin te oefenen?

Kunnen is een gevolg van oefenen met de "opsporingsdrang – drang; het kan nooit een voorwaarde zijn tot "slagen".

Van Harte welkom op dit liefdevol en invullend experiment!

Wie graag wil deelnemen aan deze Workshop, nodigen we van harte uit op zondag 1 april 2012. Begin van deze dag is uitzonderlijk om 09.30 uur. Einde voorzien om 16.00 uur.

Vegetarische maaltijdsoep met brood wordt voorzien.

Kledij aanpassen: er wordt geschilderd!

Alle materialen zijn ter plaatse beschikbaar. Kleine bijdrage in de kosten.

Graag aanmelden vóór 28 maart 2012 op info@logewittelotus.be.

Wit: Goddelijke wil, spirituele bestemming

Zwart: kracht voor beweging, kracht voor verandering

Goud: harmonie

Zilver: overdracht van energie van het ene plateau naar het andere (kwik-zilver)

“De aanhoudende en voornaamste oefening der zuiver mystieke zielen moet geschieden in het innerlijke.”

“Allen zijn wij ziek van eigenliefde en eigenwaan; allen zijn wij vervuld van ons zelve; allen verlangen wij slechts naar wat ons schaadt, en wat ons nuttig is, is ons onaangenaam en lastig. “



Miquel de Molinos
(na zijn veroordeling)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Miquel_de_Molinos_1.jpg

Het Quiëtisme, een verketterde stroming in de Christelijke mystiek in de 17de eeuw

Christian Vandekerkhove



Quiëtisme is een naam die door de Rooms-katholieke Kerk werd geplaatst op de mystieke leer van onder meer *Miguel de Molinos* en *Madame Guyon*. Zijzelf hebben zich echter nooit *Quiëtisten* genoemd. Deze benaming is in feite denigrerend bedoeld en wellicht ontstaan tijdens de polemiek tussen Bossuet en Fénelon! Later werd de term uitgebreid naar gelijkaardige stromingen in andere religies zoals de islam, het jodanisme, het boeddhisme en hindoeïsme. Het onderscheid ligt hierin dat we in het Christendom meestal spreken van “*het*” Quiëtisme (met hoofdletter), terwijl bij die andere religies vaak wordt gesproken over “*een*” quiëtisme (met kleine letter).



Madame Guyon
Gravure van rond 1850
Ex-archivo: C. Vandekerkhove

Madame Guyon

Jeanne-Marie Bouvier (1648-1717) werd op 13 april 1648 geboren in Montargis, zo'n 115 km ten zuiden van Parijs. Door haar huwelijk op 16 jaar met de 22 jaar oudere Jacques Guyon werd ze Mevrouw Jeanne-Marie Bouvier de La Motte-Guyon. Tegen dat ze 28 is, is Mevr. Guyon een rijke weduwe, maar kiest ze ervoor haar leven in dienst te stellen van het geestelijke. Ze is een rasechte mystica. Filosofie interesseert haar weinig; de ervaring is voor haar belangrijker. Ze zoekt de aanwezigheid van God diep in haar hart. Guyon is sterk beïnvloed door Miguel de Molinos. Haar eigen geestelijke invloed, zowel op katholieken als op protestan-

ten, zelfs geestelijken, is zeer groot. Ze weigert overste te worden van een klooster in de omgeving van Genève. Haar invloed en de schare leerlingen om zich heen, terwijl ze zelf een leek is, ergert een aantal geestelijken, waaronder Bossuet, die haar laat veroordelen.

Even terzijde: De Antwerpse Françoise Mallet-Joris, dochter van politicus Albert Lilar en schrijfster Suzanne Lilar schreef een biografie van Jeanne Guyon. Zou haar huwelijk met de Martinist Robert Amadou haar op dit pad gebracht hebben?

Miguel de Molinos

Miguel de Molinos (1628-1696) was een Spaans priester met uitgesproken ascetische inslag. Hij predikte eenvoud en gebed vanuit het hart. Omwille van zijn kwaliteiten werd hij naar Rome gestuurd, waar hij een aantal discipelen had. Zelfs de toekomstige paus Innocentius XI zou aanvankelijk tot zijn leerlingen behoord hebben. Molinos heeft een boodschap van zuiverheid en overgave aan God. Zijn *Geestelijke Gids*, die aanvankelijk een *imprimatur* van de Kerk genoot, is even klassiek geworden als de *Navolging van Christus* van *Thomas a Kempis*. Zijn werk is in de eerste plaats mystiek en nodigt uit tot een persoonlijke relatie tot God, waardoor de Kerk haar rol als onmisbare tussenschakel verliest. Ondanks de bescherming van de paus, die hij als persoonlijke vriend kan rekenen, wordt hij aan de Inquisitie overgeleverd en moet hij zijn leer publiek afzweren. Hij wordt veroordeeld tot levenslange opsluiting en sterft 11 jaar later in zijn gevangenschap.

Fénelon

De grote promotor van het Quiëtisme was Fénelon (1651-1715), met zijn volledige naam: *François de Salignac de la Mothe-Fénelon*, geboren in het kasteel van Fénelon in de Périgord op 6 augustus 1651, die 27 jaar lang met Madame Guyon correspondeerde. Deze priester bracht het niet enkel tot persoonlijke tutor van een kleinzoon



Jacques-Bénigne Bossuet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Jacques-B%C3%A9nigne_Bossuet_3.jpg

van Lodewijk XIV, maar ook tot aartsbisschop van Kamerijk. Bossuet klaagde het Quiëtisme, Fénelon en zijn werk aan en deze viel in ongenade bij kerk en vorst. Hij werd verbannen naar zijn bisdom en verloor het tutorschap over zijn hooggeplatste leerling. Nochtans had paus Innocentius XII een vergoelijkend woord voor hem over: “*De aartsbisschop van Kamerijk heeft enkel gedwaald door een overdaad aan liefde voor God.*” Maar gedwaald had hij volgens kerk en paus en hij verloor al zijn hoge vrienden.

De voornaamste verwijten tegen het Quiëtisme en Molinos zijn dat hij de zuivere liefde voorschrijft, zonder te denken aan straf of beloning na de dood. Dus het goede omwille van het goede. Ook het feit dat hij de contemplatie hoger stelt dan de geloofsbelijdenis. We moeten ook voor ogen houden dat niet enkel het Quiëtisme, maar zowat de hele christelijke mystiek door de kerk veroordeeld of toch minstens verdacht was!

De polemiek tussen Bossuet en het Quiëtisme is de strijd tussen kerkelijke dogmatiek en letterlijke interpretatie van de Schriften tegen de weg van het hart en de overgave aan God.

Broeder Laurent

Nicolas Herman (1614-1691), beter gekend als *Broeder Laurent*, *Frère Laurent* of *Laurent de la Résurrection*, was een zeer eenvoudig broeder, maar die omwille van zijn inspirerend leven veel werd

Vervolg van pagina 3

Het Quiëtisme, een verketterde stroming in de Christelijke mystiek in de 17de eeuw

Christian Vandekerkhove



bezocht en om raad gevraagd door leken en gestelijken, waaronder Fénelon. Deze zou Broeder Laurent citeren in zijn polemieken met Bossuet. Van Laurent zijn een aantal inspirerende geschriften bewaard, ook in het Nederlands vertaald (zie bibliografie onderaan).



Jean-Pierre de Caussade

<http://lci.typepad.com/evangelicalsignatianway/2010/10/index.html>

Jean Pierre de Caussade

Caussade (1675-1751) was een Frans jezuïet, begeleidde religieuze zusters Visitandinen aanvankelijk met de leringen van de heilige Ignatius van Loyola, waarin steeds meer quiëtistische elementen slopen. Dit werd hem ook kwalijk genomen. Hij is bekend vanwege zijn postume werk *L'Abandon à la Providence Divine* (De overgave aan de Goddelijke voorzienigheid). Over dit werk bestaan twee verschillende hypothesen. Ofwel heeft hij de zusters opgedragen het werk pas na zijn dood te laten verschijnen, om te ontsnappen aan de beschuldiging van Quiëtisme, ofwel – en dit is een modernere theorie – is het boek niet van hem. Er wordt tegenwoordig eerder aangenomen dat de Visitandinen uit dankbaarheid of ter ere van hem het boek onder zijn naam lieten uitgeven, terwijl ze wisten van wie het was. Het zou volgens deze hypothese geschreven zijn door een vrouw uit Nancy, die evenwel onder leiding van Caussade had gestaan. Wat er ook van

zij, het boek bevat zeer inspirerende passages, weliswaar met verwijzingen naar Bossuet!

Andrew Michael, Ridder Ramsay

Ook het vermelden waard, is Ridder Ramsay (1686-1743). Deze Schotse filosoof was zoon van een Calvinistische vader en een Anglicaanse moeder. Hij was naar Frankrijk gekomen om bij Fénelon geestelijke leiding te krijgen. Deze doopte hem tot katholiek. Hij bleef in contact met Fénelon en Guyon en integreerde een stuk van hun leer. Ramsay zou later een belangrijke rol spelen in het intiatieke leven, door de Schotse Ritus van de Vrijmetselarij in Frankrijk binnen te brengen, waarvan het officiële charter zou worden zijn toespraak van 26 december 1736 in de Franse *Loge du Louis d'Argent*. (Robert Amadou, p. 128, zie bibliografie onderaan). In 1738 zou Ramsay, aan de drie symbolische graden van Leerling, Gezel en Meester, de 3 graden toevoegen van Ecosais, Novice en Chevalier du Temple. De Franse koning maakte hem Ridder in de Orde van Sint Lazarus. Ramsay kwam later op om de Vrijmetselarij als een voortzetter te zien van de Ridderorden en de Kruistochten. Deze thesis zou de symboliek van de hogere graden later beïnvloeden! Ramsay speelde ook een grote rol bij het verspreiden van de leer van het Quiëtisme in Engeland. We moeten Ridder Ramsay dus zien als een brugfiguur tussen het Quiëtisme en de Vrijmetselarij!

Zowel dus, Guyon, Fénelon als Molinos werden vervolgd en verketterd voor hun ideeën.

Deze veroordelingen zijn zo ingrijpend in de relatie tussen kerkelijke macht en mystiek, dat Louis Cognet, in zijn werk "Crépuscule des Mystiques" (*valavond van de mystici*) in 1958 spreekt over het einde van de christelijke mystiek in Frankrijk!

Principes van het Quiëtisme

Fénelon parafraserend, kunnen we het Quiëtisme als volgt omschrijven:

1. Vanuit een totale innerlijke vrede

gaan we niet te veel zelf ingrijpen, zodat we de handelingen van God niet in de weg staan.

2. We moeten een zuivere, ongeïnteresseerde liefde nastreven, zelfs in het veroveren van God in het hierna-maals. Dit is zowel een mogelijk als wenselijk heilig streven.

In onze tijd komen die leerstellingen niet zo verschillend over van die van Margaretha Porete, Hadewijch, Meester Eckhart, Theresia van Ávila, Johannes van het Kruis en vele anderen. Voor de sterk dogmatisch ingestelde kerk waren ze echter niet bespreekbaar.

We kunnen het ook zo stellen dat het Quiëtisme een mystieke leer is, die onder meer zegt dat we niet tot na de dood moeten wachten voor onze vereniging met God. Het recept luidt ongeveer als volgt: verlang constant naar de aanwezigheid van God. Grijp niet te veel in, maar leef in vertrouwen. Uiteindelijk kom je tot eenheid met God.

Universele principes

Wie de geschriften van het Quiëtisme doorleest, moet vaak onwillekeurig denken aan andere grote systemen. Enkele voorbeelden:

- Het *wu wei* van het taoïsme
- De *innerlijke leegte* uit het Boeddhisme
- De *ataraxia*, of onverstoortbaarheid van de Stoïcijnen, zoals Epictetus en Marcus Aurelius
- De *oneindige gelijkmoedigheid* uit het Boeddhisme
- Het *nirwana* uit het Boeddhisme en Hindoeïsme, waar bv. Guyon spreekt over het leegmaken van de ziel van alle eigen inhouden en het uitdijen naar het oneindige, waarbij de begrenzingen, opgelegd door het ik-bewustzijn, worden opgeheven.
- De *totale overgave* uit de bhakti yoga.

Zelfs Picard (1723) (zie bibliografie achteraan) merkte al op dat we *van Quiëtisme al sporen vinden in de oude Heidense Filosofie*. Hij ziet ook een verband met de Siame-

Vervolg van pagina 4

Het Quiëtisme, een verketterde stroming in de Christelijke mystiek in de 17de eeuw

Christian Vandekerkhove



zen, waarvan de eerste zielsrust (quiétude) in God ligt. Zij zouden het als eigenschap van de ware heiligheid beschouwen deze zielsrust na te bootsen. De Chinese quiëtistensekten, zo vervolgt hij, hebben als principe dat hoe meer men onbewogen en onbeweeglijk als een boomstam of een steen wordt, hoe dichter men nadert tot de volmaaktheid van de Goddelijke Aard. Ook maakt hij de parallel met de quiëtisten uit het Verre Oosten die net zoals die uit Europa beweren (sic) dat men zich van God geen voorstelling kan maken.



Fénelon
www.memo.fr

Quiëtisme en Piëtisme

Beide stromingen worden vaak in één adem genoemd, maar mogen niet met elkaar worden verward. Toch is er onmiskenbaar een osmose geweest van het Quiëtisme naar het protestantisme.

Het Piëtisme, hoewel protestants van origine, gaat zich vooral in de Duitstalige gebieden voor een groot deel op het Quiëtisme inspireren. Bovendien hebben de Piëtisten mede voor vertalingen en verspreiding van de *Geestelijke Gids* van Molinos gezorgd! Armogathe (zie bibliografie achteraan) geeft volgende verduidelijking: *In 1698 schrijft Leibniz aan Bossuet dat "het Piëtisme bijna evenveel denkwerk aan onze theologen bezorgt als de Quiëtisten aan de uwen"*. De auteur voegt er aan toe dat *Quietismus sacer, een merkwaardig boek uit 1689 van Gaspard Exner, een*

dominee uit de Baltische staten aantoont hoe belangrijk het Quiëtisme is geweest in de ontwikkeling van het protestantisme.

Ook de Quakers werden door het Quiëtisme beïnvloed!

Schopenhauer noemde ook de Lutheran Gichtel (1638-1710) - de eerste compiler van het verzameld werk van Jacob Boehme - een Quiëtist.

Picard noemt ook Piëtisten en Quiëtisten in één adem, wanneer hij zegt: *"Het lijkt de moderne Piëtisten en Quiëtisten dat ze, in de toestand van contemplatie, die hun zo aanbevelenswaardig lijkt, niet meer mogen denken, noch juist te spreken en dat het enthousiasme van de mysticus als een hevige koorts moet zijn, die de rede en het gezond verstand van de zieke wegneemt"*.

Quiëtisme en Martinisme

Een eerste parallel kunnen we alvast leggen tussen de *démarche* van Miguel de Molinos die afstand neemt van de uitgebreide vormen en sacramenten van de Kerk en anderzijds de houding van Louis-Claude de Saint-Martin tegen zijn meester Martinez de Pasqually. Martinez hield heel sterk aan het *Operatieve Pad* van de *Theurgie*, met haar magische handelingen en evocaties. Saint-Martin was echter formeel: *"heb je dat allemaal nodig om te bidden?"*.

Ik ben zeker niet de eerste die een parallel merkt tussen Quiëtisme en Martinisme. Kirschberger verklaart namelijk aan Saint-Martin: *"Ik heb U gesproken over de werken van Madame Guyon, zonder de welke het mij onmogelijk zou geweest zijn een aantal passages te begrijpen van uw 'Over Dwalingen en over de Waarheid' en uw 'Tableau naturel des Rapports qui existent entre Dieu, l'Homme et l'Univers'.* Dit is vooral bijzonder omdat u haar boeken niet hebt gelezen." (Correspondance inédite avec Kirchberger, baron de Liebstorf de 1792 à 1797, p.18.). Overigens ziet Kirchberger ook parallels tussen Madame Guyon en Jacob Boehme, wat misschien iets verklaart, want Saint-Martin was een groot Boehme kenner en had diens volledig werk vertaald!

Beknopte, maar suggestieve bloemlezing uit het Quiëtisme

Gereinigd van schulden en gebreken, niet verstoord door onrust, onvervuld van aandoeningen, verlangens en gedachten, en gelaten onder beproevingen en kwellingen. (Molinos)

Zij die gewoon op het pad zijn, kennen enkel het pad dat zij gaan, en onderwijzen enkel dit: wat zijn ze ver van het doel. Ze veroordelen zonder mededogen alle andere paden omdat ze niets als beter zien dan het hunne. (Guyon)



Lodewijk, leerling van Fénelon
Ex-archivo: C. Vandekerkhove

Wanneer een vuur zich met een ander vuur verenigt, blijft enkel een gedoofd kooltje over: het vuur lijkt dood en vernietigd: het leeft nochtans veel bete in dat groter vuur, waardoor het werd aange trokken. Als het vuur eeuwig en onsterfelijk was, zou dit kleine vuurtje onsterfelijk en eeuwig worden door haar vereniging met haar "al". (Guyon)

Men moet het verleden overlaten aan de zeer grote barmhartigheid van God; de toekomst aan zijn vriendelijke voorzienigheid; en het heden volledig geven aan de liefde voor God, door uw trouw, met de hulp van zijn genade, die u enkel zal ontbreken door uw eigen schuld. (Caussade)

Vervolg op pagina 7

Rust in het denkvermogen

Trân Thi Kim Diêu



In vroeger tijden maakte men vaak gebruik van de paradox om aan te geven dat het denkvermogen niet in staat is om tegelijkertijd twee tegengestelde betekenissen van een zin of tegengestelde standpunten in wat voor geval dan ook te bevatten. In de Tao Te Ching lezen we:

Zwaar is de wortel van licht.

Rust is de meester van beweging.

Gewoonlijk wordt zwaarte beschouwd als het tegenovergestelde van lichtheid, zoals rust het tegenovergestelde van beweging is. Het denkvermogen, zoals dat normaal functioneert, maakt een onmiddellijk onderscheid tussen zulke tegenpolen: zwaarte en lichtheid, rust en beweging. Het werkt volgens een goedgebouwd mechanisme en wordt daarom automatisch. Het functioneren in tweevoudige patronen hoort bij het automatisme ervan; dit wekt de spanning op die iemand dwingt een keuze te maken.

Voor gebeurtenissen geplaatst, is het denken gewend aan het kiezen van één bijzondere aanpak en het afwijzen van het 'tegenovergestelde'. Dit gebeurt omdat het lagere aspect van het denkvermogen bedoeld is om, om te gaan met feiten op praktisch gebied. Het moet zichzelf aanpassen aan de begrenzingen van het materiële gebied en de problemen daar onder ogen zien. Omdat het constant een oplossing zoekt voor praktische zaken, vervalt het in bepaalde gewoonten en verliest het de herinnering aan zijn eigen hoger aspect.

De paradox stelt het denkvermogen in staat om zijn ware aard te verwezenlijken en om te beantwoorden aan zijn vermogen om een oplossing voor problemen te zoeken zowel op het materiële gebied als op de hogere gebieden. De bekwaamheid van het denkvermogen op het praktische gebied is uitvoerig bewezen door de wetenschappelijke vooruitgang in de afgelopen decennia. Maar toch komt de vraag op: 'Hoe moet het denken zijn rol op de hogere gebieden vervullen?'

Twee sleutelwoorden helpen ons: beweging en rust. De belangrijkste functie

van het denkvermogen op het praktische gebied wordt gesuggereerd door het woord 'beweging', dat ook activiteit betekent, terwijl zijn functie op het hogere gebied aangegeven wordt door 'rust'. Een positief en open denkvermogen kan een oplossing voor problemen zoeken op het praktische gebied door zijn activiteit en op het hogere gebied functioneren door rust. Door zijn vermogen om tot rust te komen heeft het de kracht om een vermogen tot handelen te ontwikkelen, terwijl handelingen, hoe fanatiek ook verricht, niet een vermogen om tot rust te komen doen ontstaan.



gezondheidsweb.blogspot.com

Een rusteloos actief denkvermogen kan niet in aanraking komen met zijn eigen hogere natuur, waarvan de functie is een oplossing te zoeken voor problemen op de hogere gebieden. Een rustig denkvermogen geeft het de mogelijkheid om de diepte in te gaan. De zwaarte, waarvan sprake is in de Tao Te Ching, kan dan worden beschouwd als de ankerplaats van het denkvermogen in de diepten. Het brengt lichtheid voort, wat afwezigheid van egoïsme of verdwijning van het 'ik' is.

En dan kan de hierboven geciteerde passage als volgt worden gelezen: 'Verankering in de diepte zorgt voor verdwijning van het "ik". Activiteit wordt beheerst door rust.'

Deze rust kan niet tot stand worden gebracht door louter studie. Zij kan

niet ontstaan te midden van de beweging die door uit het hoofd leren is ingezet. (Dit wil niet zeggen dat we niet hoeven te studeren.) Concentratie kan er niet toe leiden en evenmin dat wat gewoonlijk mediteren op een onderwerp genoemd wordt. Geen techniek of methode leidt er naar toe, want dat zijn allemaal activiteiten. Waar is hun overheersende rust? Niet binnen de keten van activiteit. De reden is dat studie, uit het hoofd leren, concentratie, meditatie op een onderwerp, technieken en methoden het bestaan van 'iemand' met zich meebrengen. Die 'iemand' is het 'ik', het motief achter al deze activiteiten. Er kan geen rustig denkvermogen zijn, omdat het gevangen zit in het web van zelfbevrediging als er een motief bestaat.

Wanneer het denkvermogen verankerd is in de diepte, verdwijnt het 'ik', be-roofd van de zelfvoldaanheid die het gevolg is van kortzichtigheid. Dan ontstaat de rust en is er de beheersing van activiteit.

De diep verankerde geest is een ongehechte geest. Zij wordt niet beïnvloed door het komen en gaan van dingen, gebeurtenissen en gevoelens. Zij is gevoelig voor het geheel, terwijl zij boven de tegengestelden van de uiterlijke wereld is uitgestegen. De Dianmanten Sutra, een uittreksel van de grote Mahaprajna paramita Sutra, noemt het 'een denkvermogen dat zich nergens vestigt'. Nergens impliceert hier overal. Zo'n denkvermogen kan alles begrijpen, omdat het zich nergens aan hecht. In deze geestestoestand is er niemand die handelt; er is slechts handelen vanuit de Stilte.

Misschien ligt hierin het geheim van geluk.

Zoals Krishnamurti eens zei:

'Gelukkig is de mens die niets is.'

Noot

1 Tao Te Ching, p. 80, XXVI, Uit: *De boodschap van Lau-Tze*, ingeleid en vertaald door Ir. I.A. Blok, Servire, Den Haag
Uit: *The Theosophist* 112(2), november 1990
Vert.: Willeke Rietdijk
Theosofia: 92/6 december 1991

Vervolg van pagina 5

Het Quiëtisme, een verketterde stroming in de Christelijke mystiek in de 17de eeuw

Christian Vandekerkhove



Ik kan u niet duidelijk maken wat er zich op het ogenblik in mij afspeelt. Ik voel helemaal geen verdriet of wat voor twijfel ook over mijn toestand, want ik heb geen andere wil dan die van God. (Broeder Laurent)

"Hun voortdurend streven is tot zich zelf in te keren, tot God, in rust en stilte; want daar is Zijn middelpunt en zijn woning en Zijn vreugde. Hoger achten zij dit innerlijk toevluchtsoord dan het spreken over God; zij trekken zich terug in dat geheime binnenste en middelpunt der ziel om God te kennen en om onder Zijn goddelijke invloed te komen, in vreeze en liefdevolle eerbied." (Molinos)

Bronnen :

-Molinos, Miguel de : *Geestelijke gids*. Amsterdam, Theosophische Uitgeversmaatschappij, 1907.

-Bruyère, La: *Dialogues (posthumes) sur le Quiëtisme, in La Bruyère: œuvres complètes, texte établi et annoté par Julien Benda*. Paris, Ed. Gallimard, La Pléiade, 1957.

-Laurent, Frère : *Licht in ons hart*. Gent, Carmelitana, 1976.

-Upham, Thomas C. : *Life, religious opinions and*



Jean de la Bruyère
Prent van rond 1900
Ex-archivo: C. Vandekerkhove

experience of Madame de la Mothe Guyon, together with some account of the personal history and religious opinions of Fenelon, archbischop of Cambrai. London, Sampson Low, 1870.

-Armogathe, Jean-Robert: *Le Quiëtisme*. Paris, PUF, Collection *Que sais-je* n° 1545, 1973.

-Guyon, Madame : *A short and very easy Method of Prayer*, edited by Jas. W. Metcalf. Glasgow, John Thomson, 1892.

-Guyon, Madame: *Douze discours spirituels*, Paris, Chacornac, 1903. Sahler, Benjamin (red.): *La vie de Madame Guyon écrite par elle-même*. Paris, Dervy, 1983.

-Guyon, Jeanne : *Experiencing the Depths of Jesus Christ*. Sargent, Georgia, Seedsowers, 1975.

-Fénelon: *Direction Chrétienne*. Paris, Victor Palmé/Bruxelles, G. Lebrocqy, 1877.

-Caussade, J.-P. de (toegeschreven aan) : *L'abandon à la Providence Divine*. Paris, Lecoffre, 1880.

-Picard, Bernard (ill.): *Ceremonies et coutumes religieuses des peuples idolâtres*. Amsterdam :J.F. Bernard., 1723.

-Amadou, Robert : *La tradition maçonnique*. Paris, Cariscript, 1986.

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



Loge Witte Lotus - Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u

Locatie: OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen Linkeroever

01/04/2012	Sonia Hoste	Workshop: Samen theosofisch creatief
06/05/2012	Hugo Cardon	M. Nussbaum en de Phaedrus van Plato

Vrijwillige bijdrage

Info: (0486) 631 997 en (0476) 879 968



Workshop: Samen theosofisch creatief - 1 april 2012
Intuïtieve creativiteit en het belang van kleuren
Begin activiteit om 09.30 uur. Einde voorzien om 16.00 uur.

Graag aanmelden vóór 28 maart 2012

info@logewittelotus.be

Iedereen is van harte welkom!

Loge Witte Lotus

Zondaglesingen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Kalender april 2012

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 09.30-16.00
						1 THEOSO- FISCH CREATIEF
2	3	4	5 GRONDBEGIN- SELEN THEO- SOFIE	6	7	8
9	10	11	12 VIVEKACHU- DAMANI	13	14	15
16	17	18	19 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	20	21	22
23/30	24	25	26 TOEGEPASTE THEOSOFIE: ESOTERIE	27	28	29

Loge Witte Lotus - april 2012

01/04/2012 Workshop: Samen theosofisch creatief
05/04/2012 Grondbeginselen der Theosofie
12/04/2012 Ethiek: Vivekachudamani
19/04/2012 De sleutel tot de Theosofie
26/04/2012 Toegepaste Theosofie: Esoterie

Zie pagina 2

Noteer alvast: Algemene Ledenvergadering op 31/05/2012
Lokalen: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen

Kalender mei 2012

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
	1	2	3 GRONDBEGIN- SELEN THEOSOFIE	4	5	6 PHAEDRUS VAN PLATO
7	8	9	10 VIVEKACHU- DAMANI	11	12	13
14	15	16	17 GEEN BIJEEN- KOMST	18	19	20
21	22	23	24 TOEGEPASTE THEOSOFIE: ESOTERIE	25	26	27
28	29	30	31 ALGEMENE LEDENVERGA- DERING			

Loge Witte Lotus - mei 2012

03/05/2012 Grondbeginselen der Theosofie
06/05/2012 N. Nussbaum en de Phaedrus van Plato
10/05/2012 Ethiek: Vivekachudamani
17/05/2012 Geen bijeenkomst: Feestdag !!
24/05/2012 Toegepaste Theosofie: Esoterie
31/05/2012 Algemene Ledenvergadering

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organise-

ren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de

jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



“Lijkt het leven je zwaar, dan ben je tegen de stroom van je dharma aan het varen.”

Boeddhistische wijsheden 2012
ISBN 9 789460 970528