



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 7—nummer 1

Januari 2012

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op
Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen BTV-loges te Antwerpen 2012</i>	1
<i>Eendracht maakt macht, in dienst van de wereld</i>	2
<i>De Nieuwe Tijd: van het Aquariustijd- perk tot New Age</i>	3
<i>Lezingen Loge Witte Lotus Vrijheid van denken</i>	5
<i>Kalender januari & februari 2012 Belgische Theosofische Vereniging</i>	7
	8

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53
E-mail : eddy.doms@pandora.be



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>
E-mail: info@logewittelotus.be
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta & Ogenhaffen



2012

Sabine Van Osta



Zelden is een jaartal zo intensief besproken geweest als 2012. En waarschijnlijk is een jaar nog nooit zo vaak aangehaald geweest om het einde van de wereld te voorspellen. Er werd in het Witte Lotusblad reeds ingegaan op het gegeven 2012, meer bepaald in het artikel over het Watermantijdperk. In dat artikel werd een ernstige poging ondernomen om het gegeven 2012 binnen een nuchtere context te plaatsen, hetgeen ook wel nodig is als remedie tegen alle onnodige emotie die de media er tot op heden rond gecreëerd hebben. Inderdaad, als vanzelfsprekend is de wereldpers in haar vele geleidingen en verschijningsvormen zeer gretig op de gelegenheid ingegaan om een initiële angstvonk bij een aantal individuen te doen omslaan tot een angstgolf die grotere gedeelten van onze gemeenschappen aandoet. Dat doen media wel meer omwille van hun ongezonde focus op financieel gewin dat primeert boven de gemoedsrust van de bevolking of boven de harmonisering van het emotionele en mentale leven van onze planeet.

We staan ongetwijfeld voor een periode van hevige schommelingen, zo veel is de meeste mensen die de actualiteit kunnen volgen wel duidelijk. Bij nader inzien echter, moeten we toegeven dat moord en brand schreeuwen bij juist deze jaarwisseling zowel schromelijk te laat als totaal ongepast is. De enige gepaste informatie die men kan verspreiden, via eender welk kanaal, is die waarmee mensen zichzelf in de hand leren nemen en zich op een geëngageerde manier dienstbaar gaan opstellen in hun naaste omgeving. Deze boodschap is al duizenden jaren dezelfde. Jammer dat we er toch zo lang over doen om ze werkelijk te doorgronden. Zoals gezegd, we staan voor schommelingen en we hebben in 2011 al een aantal voorproefjes gezien op een aantal domeinen. De Tijdloze Wijsheid leert ons dat evolutie in cyclische bewegingen verloopt, zowel in het groot (het universum, het zonnestelsel) als in het klein (cellulair en atomair niveau) en op alle niveaus daartussen. De “ceremoniemeester” van deze cycliciteit

noemen we de wet van karma of van noodzakelijkheid, soms ook wel de Goede Wet genaamd. De Goede Wet is eigenlijk zo klaar als pompwater: gunstige handelingen, gevoelens en gedachten brengen gunstige gevolgen met zich mee, ongunstige handelingen, gevoelens en gedachten brengen ongunstige gevolgen met zich mee. Dit is geweten al van zo lang de mens bestaat, en dit is al heel lang, langer dan de huidige exacte wetenschappen kunnen aantonen.



Bron: Sabine Van Osta

Omwille van deze karmische wet heeft het dus erg weinig zin om nu een angstpsychose onder de bevolking te veroorzaken, immers alles wat te gebeuren staat – wat dat dan ook moge zijn – werd reeds sinds lange tijd voorbereid en wel door de som van onze eigen daden. Op ditzelfde ogenblik bereidt de mensheid evengoed haar toekomst voor. De wet is onvermijdelijk in haar werking: alle handelingen, gevoelens en gedachten dragen hun gevolgen, of we er nu erg in hebben of niet. Daar wringt nl. nog een ander schoentje: we hebben het nl. meestal niet in de gaten, het is gemakkelijk te zeggen of na te zeggen maar deze waarheid werkelijk realiseren, blijkt toch nog iets anders te zijn.

In deze context kunnen we vooruitzien naar de gebeurtenissen die 2012 in petto heeft voor de mensheid als het logische gevolg van hetgeen achter ons ligt. Onze reactie op al die gebeurtenissen – welke die gebeurtenissen ook mogen zijn – zal bepalen wat er voor

de volgende generaties in het verschiept ligt en op een bepaalde manier werken die komende generaties mee aan hun eigen toekomst in zoverre ze geïncarneerd zijn. We zien het beeld van een lange ketting van generaties en binnen die generaties de hele schakering van individuen, een immense opeenvolging van schakels die allemaal op een unieke manier verbonden zijn met elkaar. Juist in deze immense verbondenheid ligt een enorm potentieel verborgen van lichtvonken en tekenen van hoop die zo sterk en lichtend zijn als het vermogen van de mens om open te staan voor elkaar en samen te werken. Niet voor niets riepen de Verenigde Naties 2012 dan ook uit tot Jaar van de Coöperatieven.

Wat kan ieder van ons doen? Op welke wijze dan ook opbouwend werk binnen onze locale gemeenschappen ondersteunen, zorg dragen voor onze eigen fysieke, emotionele en mentale gezondheid, stabiel blijven want het kan er nog hevig aan toe gaan. En ieder individu dat de pedalen niet verliest en de zaken helder blijft zien, onder welke omstandigheden dan ook, is winst.

Het Comité en de leden van Loge Witte Lotus wensen u allen dus een gezond, stabiel en sereen Nieuw Jaar, dat u een lichtbaken en een steunpilaar moge zijn in uw eigen omgeving en vanuit uw eigen innerlijke kracht.

Laat niemand denken dat het slechts fantasie is, het begin van een nieuw jaar belang toe te hechten. De aarde heeft fasen en de mens gaat daar in mee; en zoals een dag een kleur kan hebben, zo geldt dat ook voor een jaar. Het astrale leven van de aarde is jong en sterk tussen kerst en pasen. Zij die nu hun wensen vormen, zullen meer kracht hebben om ze consequent te vervullen.

B.P. Blavatsky - Lucifer, Vol. I, No. 5, Januari 1888, pp. 337-338

Eendracht maakt macht, in dienst van de wereld

Els Rijnker



Het motto, de wapenspreuk van België is **Eendracht maakt Macht, l'Union fait la Force**, of in het Engels vertaald: **Union is Strength**. Het Franse woord 'force' en het Nederlandse woord 'eendracht' zijn heel beeldend. Eendracht duidt op de handeling van iets samen dragen, of volbrengen. Het Nederlandse motto is overigens qua vasthoudendheid ook heel beeldend: *Je maintiendrai* of *Ik zal handhaven*.

In dit praatje zal ik het eveneens hebben over *Eenheid is MACHT*.

Voor zover ik begreep, kan het onderwerp van de inleidingen ook uitgebreid worden tot 'in dienst van de wereld', of 'dienstbaarheid aan de wereld'. Al met al een mooi thema!

Mijn verhaal bestaat uit verscheidene citaten die ik naar aanleiding van de termen uit de titel bij elkaar sprokkelde uit diverse theosofische 'klassiekers'. Dit betekent dat ik soms van het ene theosofische begrip overspring naar het andere, wat mogelijk wat aanpassing en omschakeling van u als luisteraar vergt; bij voorbaat dank voor uw geduld! De passages spreken verder voor zichzelf.

VERENIGING, EENDRACHT, EENHEID, UNIE

Laten we eerst het begrip 'unie' bekijken. Hier in België, met Brussel als centrum van de Europese Unie is dat een interessant onderwerp! De 7e editie van het Engelse woordenboek *The Oxford Dictionary* vermeldt bij 'unie' onder meer zaken als: vakbond; een groep mensen met gemeenschappelijke belangen; een groep staten of landen met een centrale regering of met een overeenkomst om samen te werken (hier hebben we onze Europese Unie).

Ons verbond of onze unie/gemeenschappelijkheid in de Theosophical Society is:

Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid zonder onder-

scheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur (eerste doeleinde).

De TS staat voor een gemeenschappelijke zoektocht, met een open denkvermogen; *een onderzoek naar de onverklaarde wetten in de natuur en naar de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn (derde doeleinde).*

In chronologisch brief 15 van *De Mahatma Brieven aan AP*. Sinnett spreekt Meester KH over eenheid en kracht, in februari 1881 (Nederlands blz. 40): *'Zeg liever dat, door zich aan te sluiten bij andere sympathisanten in deze organisatie, zij worden gestimuleerd zich in te spannen en elkaar aan te sporen tot onderzoek. Eenheid geeft altijd kracht: en omdat het Occultisme in onze dagen een 'Desperate Onderneming' lijkt; zijn samenwerking en eenheid onontbeerlijk. Eenheid betekent inderdaad een concentratie van vitale en magnetische kracht tegenover de vijandige stromen van vooroordeel en fanatisme.'*



mariaspiritueel.punt.nl

In *De Sleutel tot de Theosofie* uit 1889 (hierna: *De Sleutel*) van mevrouw H.P. Blavatsky (hierna HPB) stelt de belangstellende op blz. 19 de vraag: *'Wat heeft het ... voor nut om zich aan te sluiten bij de Theosophical Society? Wat kan het motief zijn?'* In het antwoord van de theosoof op deze vraag worden de woorden van het thema van deze bijeenkomst, namelijk het Belgische motto gebruikt.

Vraag: *Wat voor nut heeft het om zich aan te sluiten bij de Theosophical Society?*

Antwoord: *Geen ander dan het voordeel esoterische instructies te krijgen, de onvervalste leringen van de 'wijsheidsreligie', en*

als het werkelijke programma wordt uitgevoerd, in belangrijke mate te worden geholpen door de wederzijdse steun en sympathie. Eendracht maakt macht en harmonie, en goed geleide, gelijktijdige inspanningen brengen wonderen teweeg. Dat is het geheim geweest van alle verenigingen en gemeenschappen, zolang de mensheid bestaat.

Een ander aspect van unie of vereniging is het gelijktijdig naast elkaar bestaan, en ook het vermengen, de handeling van het samenbrengen van bijvoorbeeld geest en stof.

In hetzelfde boek van HPB staat op blz. 202 en 203: *'De theosofie stelt daarentegen dat de mens een emanatie is van de onbekende, maar toch altijd aanwezige en oneindige goddelijke Essentie, dat zijn lichaam en al het overige niet bestendig is en dus een illusie; alleen de geest in hem is de ene blijvende substantie en zelfs die verliest zijn afzonderlijke individualiteit op het moment van zijn volledige hereniging met de universele geest... Er volgt wel uit dat de vereniging van de geest met de stof slechts tijdelijk is; of om het duidelijker te stellen dat, daar geest en stof één zijn en de twee tegengestelde polen van de universele, geopenbaarde substantie - geest zijn recht op die naam verliest zolang het kleinste deeltje en atoom van zijn geopenbaarde substantie nog aan een vorm is gehecht, als gevolg van differentiatie.'*

Over de verschillende toestanden na de dood lezen we over unie/vereniging in *De Sleutel* op bladzijde 106: *'Wanneer de geestelijke entiteit zich voorgoed losmaakt van elk deeltje materie, substantie of vorm en weer een geestelijke ademtucht wordt: pas dan treedt ze het eeuwige en onveranderlijke nirvana binnen, dat even lang duurt als de levenscyclus heeft geduurd - een eeuwigheid inderdaad. Dan is die ademtucht, die in geest bestaat, niets omdat hij alles is; als vorm, schijn, gedaante is hij geheel vernietigd; als absolute geest is hij nog, want hij is het zijnde zelf geworden. Als de woorden 'opgenomen in de universele essentie' worden gebruikt voor de 'ziel' als geest, betekenen ze 'verenigd met'. Ze kunnen nooit vernietiging betekenen, want dat zou eeuwige scheiding betekenen.'*

Vervolg op pagina 4

Vervolg van pagina 3

Eendracht maakt macht, in dienst van de wereld

Els Rijnker



In *De Geheime Leer* schrijft HPB [I, 643] over unie en harmonie:

'De wegen van karma zouden ook niet ondoorgrondelijk zijn als de mensen gezamenlijk en in harmonie zouden handelen, in plaats van in verdeeldheid en strijd.' Ze vervolgt [I, 639]: *'De mens heeft tijdens zijn verblijf op aarde een vrije wil. Hij kan het lot dat hem beheerst niet ontlopen, maar hij heeft de keus tussen twee paden die hem in die richting leiden, en hij kan het einddoel van ellende - indien iets dergelijks zijn bestemming is - bereiken, of in het sneeuwwitte kleed van de martelaar, of in de besmeurde kleding van een vrijwilliger op het pad van de ongerechtigheid ...'*

KRACHT, MACHT, ENERGIE, POTENTIEEL, VERMOGENS

Laten we nu naar het begrip '**kracht**' kijken. Dit woord heeft in het Engels verschillende betekenissen: fysieke kracht; innerlijke kracht en heldhaftigheid; politieke macht en invloed; de kracht van emoties of van een mening; goede eigenschappen; natuurkracht; de sterkte van een smaak; de kracht van een munteenheid; de sterkte in aantal werkkrachten.

Laten we echter ook het begrip '**macht**' in ogenschouw nemen. Macht wordt vaak geassocieerd met overheersing, beïnvloeding en politiek. Dit soort macht, in de betekenis van 'lagere' astrale en mentale energie die leidt tot het misbruik, beïnvloeding van het denken van mensen en het opdringen van meningen, laat ik hier even buiten beschouwing. Het staat lijnrecht tegenover begrippen als een open denkvermogen en vrijheid van denken die in de TS zo belangrijk zijn! Ik zou het woord macht hier graag opvatten als kracht en energie in de spirituele betekenis. . . De Sleutel 167: *'In ieder mens sluimeren geestelijke en goddelijke krachten'*. Het verschil tussen mens en dier is gelegen in het feit dat een mens het potentieel, de macht, de vermogens heeft om te onderzoeken (het tweede doeleinde van de TS is *het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap*).

De mens heeft de mogelijkheid om door

de lagere mentale niveaus heen te breken naar het universele niveau van manas (het derde doeleinde is, zoals gezegd, *het onderzoeken van de onverklaarde wetten in de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn*). Deze doorbraak die voor de mens mogelijk is, wordt ook wel aangeduid met het begrip transcendentie.



<http://www.nadenkertjes.nl>

Als de belangstellende in *De Sleutel* een vraag stelt over bovennatuurlijke krachten is het antwoord van de theosoof: *'Zoals ik u al eerder zei, geloven wij niet in iets bovennatuurlijks. Als (Thomas) Edison tweehonderd jaar eerder had geleefd en zijn fonograaf had uitgevonden, zou hij zeer waarschijnlijk met tonoreeën en al zijn verbrand, en zou het aan de duivel zijn toegeschreven.'*

'De krachten die zij (de Meesters of Mahatma's) uitoefenen zijn eenvoudig de ontwikkeling van mogelijkheden die in elke man en vrouw sluimeren, en het bestaan ervan begint zelfs de officiële wetenschap te erkennen.' Kracht, macht: het is een mysterie dat het denken en woorden overstijgt. In *De Geheime Leer* lezen we [1, 287]: *'Het gehele Heelal wordt bestuurd door intelligente en half-intelligente krachten en machten.'*

De Sleutel (204): *'Wij geloven in een eeuwig onkenbaar Beginsel, want alleen verblindheid kan iemand doen volhouden dat het heelal, de denkende mens, en alle wonderen die zelfs de stoffelijke wereld bevat, kunnen ontstaan zonder dat intelligente krachten op zo'n bijzonder*

knappe wijze alle delen hebben geordend.'

De Geheime Leer [1, 555]: *'Wij zeggen en houden vol dat GELUID bijvoorbeeld een enorme occulte macht is; dat het een kolossale kracht is; de elektriciteit die wordt opgewekt door een miljoen Niagara's zou nooit het kleinste vermogen van die kracht kunnen opheffen, als deze door occulte kennis wordt geleid. Er kan geluid worden voortgebracht van een zodanige aard, dat de piramide van Cheops erdoor zou worden opgetild of dat een stervende, ja zelfs iemand die aan zijn laatste adem toe is, weer tot leven zou komen en met nieuwe energie en kracht zou worden vervuld.'*

In chronologisch brief 85B spreekt meester KH over occulte krachten (blz. 196): *'Een adept - zowel de hoogste als de laagste - is dat alleen tijdens het uitoefenen van zijn occulte vermogens.'*

DIENSTBAARHEID

Dan zijn we nu beland bij de uitbreiding van de titel *Union is Strength*, naar *Unity Empowers; in Service of the World*. Dienstbaarheid is één van de drie sleutelbegrippen in het theosofische werk: study, meditation and service, ofwel: meditatieve studie met dienstbaarheid als logisch gevolg daarvan. Met een dienstbare opstelling wordt niet het op zich nemen van welk werk dan ook bedoeld, zoals bijvoorbeeld bestuursleden die noodgedwongen allerlei taken op zich nemen, terwijl de logeleden min of meer achterover leunen en als het ware wachten tot de koffie klaar is. Dienstbaarheid houdt liefdevolle zorg in, iemand bijstaan bij zaken in het leven die er werkelijk toe doen. We kunnen natuurlijk nooit precies begrijpen waarom de ene persoon zo veel leed in het leven moet doorstaan, terwijl het leven van een ander relatief 'makkelijk' lijkt: de ware redenen en het grote plan erachter kunnen we immers niet weten. We moeten zelf moedig ons eigen pad bewandelen. Naar mijn idee betekent dienstbaarheid dat je er eenvoudigweg bent voor de ander, stand-by en beschikbaar.

Vervolg op pagina 6

De Nieuwe Tijd: van Watermantijdperk tot New Age

Christian Vandekerkhove



Toch moeten we de zaak even technisch bekijken:

Wie ook maar iets van astrologie afweet, begrijpt dat dit verhaal meer met poëzie te maken heeft dan met astrologische realiteiten en we moeten het antwoord op onze vraag dus toch ergens anders gaan zoeken.

Wanneer we zeggen dat de zon in het teken Waterman staat, dan betekent dat niet dat hij in de gelijknamige constellatie staat. Sterrentekens zijn niet hetzelfde als sterrenbeelden of constellaties, maar worden er vaak mee verward!

De snijlijn van de ecliptika (dit is het vlak waarin de aarde om de zon loopt) met het hemelgewelf vormt een denkbeeldige cirkel. Als we nu op die hemelkoepel een band sterren aflijnen van 8° boven de ecliptika tot 8° eronder, dan krijgen we rondom ons een band van de hemel die we de symbolische zodiak noemen en die in 12 gelijke delen of tekens verdeeld wordt met als beginpunt het punt Υ (gamma) of 0° Ram.

Dit is het punt waar de hemelevenaar de ecliptika snijdt. Aan de aldus verkregen tekens werden namen gegeven van bestaande constellaties. Deze laatste zijn echter iets geheel anders dan de tekens: het zijn namelijk onderling van grootte verschillende groeperingen van sterren op de schijnbare hemelkoepel. Nu is het zo dat hoewel twintig eeuwen geleden het teken Ram en de constellatie Ariës elkaar bedekten, dit nu absoluut niet meer het geval is. Door de praecessie der equinoxen (lentepuntverschuiving) zijn de symbolische zodiak (die door de astroloog gehanteerd wordt bij het trekken van een geboortehoroscoop en die gevormd wordt door de tekens) en de stellaire zodiak (gevormd door de constellaties en bijvoorbeeld in India in de horoscoop gebruikt) t.a.v. elkaar verschoven, zodat het lentepunt (dus het punt $0^\circ \Upsilon$ van de symbolische zodiak) tegenwoordig ergens op de grens valt tussen de constellaties PISCES en AQUARIUS.

ZOLANG DIT PUNT IN HET BEELD VISSEN VALT, zeggen we dat we IN



HET TIJDPERK VAN DE VISSEN leven en dat DE VISSEN-INVLOEDEN ONZE BESCHAVING DOMINEREN. Wanneer dit punt uiteindelijk TOT IN DE CONSTELLATIE WATERMAN, IS GEREGESSEERD, KUNNEN WE SPREKEN VAN HET WATERMANTIJDPERK.

Over het moment van deze overgang bestaan er vrijwel evenveel opvattingen als er astrologen zijn die zich erover hebben uitgesproken. Enige van de vele theorieën hieromtrent zijn: Het Watermantijdperk is begonnen op 14 juli 1789 met de Franse Revolutie, waar de Aquariusgedachten (vrijheid, gelijkheid, broederschap)(1) voor het eerst massaal ter sprake zijn gekomen; andere astrologen beweren dat we met de ontploffing van de eerste atoombom het nieuwe tijdperk zijn binnengegaan (Uranuswerking).

S.U.Zanne, (zie artikel in Het Witte Lotusblad, februari 2007) de vader van de Cosmosofische filosofie, gaf als datum aan: 22-23 maart 1899. Hij baseert zich hiervoor op de cyclologie van de opeenvolgende rassen en zondvloed.

Een ook vaak gehoorde theorie plaatst het begin van de nieuwe periode op 5/2/1962, toen alle klassieke planeten in het teken van de Waterman stonden en die invloed dus zeer sterk moet geweest zijn; weer anderen situ-

eren de overgang liever tijdens de studentenrevolutie van mei 1968, enz. Hoe meer theorieën je hierover hoort, hoe onwaarschijnlijker ze klinken ...

Een ding weten we zeker: het astronomisch tijdstip van de overgang is niet te bepalen, want waar ligt de grens tussen de constellaties Pisces en Aquarius precies?

Van de tekens is het eenvoudig om precies het begin en het einde te lokaliseren, omdat ze alle bestaan uit een strook van 30° op de symbolische zodiak, nauwkeurig afgemeten vanaf het lentepunt. Voor de constellaties (gelegen op de stellaire zodiak) is dat geheel anders. Daar het hier gaat om groeperingen van sterren, die door de mensen onder één naam bijeengebracht werden - waarschijnlijk om hun respectievelijke standen gemakkelijker te kunnen onthouden - is er geen sprake van een begin en een einde van de invloedssfeer van hen. De enige referenties die we hebben, zijn de afbakeningen van de constellaties in de atlassen, maar die werden natuurlijk bepaald om louter praktische redenen. Bovendien verschillen deze omlijnningen nog afhankelijk van de sterrenatlas die je raadpleegt. Zoals we reeds opmerkten, gaat de natuur (tenzij op het niveau van de atoomkern) niet met sprongen, maar vloeit hier alles geleidelijk over van het een in het ander.



Vervolg van pagina 5

De Nieuwe Tijd: van Watermantijdperk tot New Age

Christian Vandekerkhove



Waarom zouden onze opeenvolgende tijdperken hierop een uitzondering maken? Het lijkt er dus wel op dat de Pisces-invloeden geleidelijk afnemen om meer en meer plaats te maken voor de Aquarius-trillingen. Dit is, met de huidige stand van onze kennis, wellicht de opvatting die de werkelijkheid het meest benadert.

Hoe moet dat Watermantijdperk er nu uitzien?

Het volstaat slechts de Aquarius-symbolen te ontleden om duidelijk de eigenschappen die aan deze tijd worden toegeschreven, te herkennen: *Het pictografisch symbool*, bestaande uit een jongeling die een urn water (= o.a. het archetypische voor het gevoelsleven) laat leeglopen, symboliseert het altruïsme, de broederschap: hij laat het water voor iedereen vloeien, voor rijk en arm, voor de goeden en de slechten, zonder onderscheid, want het zou naïef zijn te denken dat er in het Watermantijdperk geen kwaad en geen slechte mensen meer zullen bestaan; enkel het algemeen peil van de wereld stijgt; we zouden kunnen spreken van een algemene bewustzijnsverruiming zonder dat eenieder fundamenteel verandert. Enkelervaart de mens zijn wereld en medemens op een hoger peil. Het *ideografische symbool*, bestaande uit twee evenwijdige, golvende lijntjes, duidt op de gelijkheid van de twee polen van de dubbele manifestatie van de eenheid: het eeuwig mannelijke en het eeuwig vrouwelijke. Hier wordt de vrouw in eer hersteld als complementair (gelijkwaardig – niet gelijk) aan de man. Aanvullend en er ontstaan ook nieuwe waarden. In het Vissentijdperk was de hoogste deugd de naastenliefde. In de beschaving van de Waterman gaat men meer belang hechten aan broederschap. Een mooi voorbeeld hiervan is de *ontwikkelingshulp* die geëvolueerd is in *ontwikkelingssamenwerking*.

Het is niet meer zo dat de rijke landen uit medelijden de arme landen gaan helpen. Nu is het eerder een kwestie van gevoel van onderlinge verbondenheid (zeg maar broederschap) die de mensen

ertoe brengt zich betrokken te voelen bij het leed van een ander en te trachten mee te zoeken naar oplossingen voor het probleem in plaats van gewoon even wat geld te schenken om het geweten te sussen.



<http://www.zodiacsignshoroscope.com/category/zodiac-signs-and-horoscope-signs/aquarius/>

Volgens de belijders van de Watermantijdperk-theorie is hiermee de kous nog niet af. Na het tijdperk van de Waterman zou dan normaal een Capricornus-tijdperk moeten volgen, ter voleindiging van een zeer langzaam, doch zeer grondig *evolutieavontuur van deze mensheid op deze aarde*.

Op het einde van dit tijdperk zou dan de wereld verdeeld worden - of zichzelf verdelen - in hen die voor deze fase van hun evolutie "afgestudeerd zijn" en degenen die de cyclus nog eens moeten "overdoen", waarna de eersten voor een heel andere bestemming de aardsfeer zouden verlaten, tenzij zij als leraars of meesters hun achtergebleven broeders nog een tijdlang zouden willen blijven begeleiden.

Alvorens echter speculaties te maken over de boodschap van de Waterman en van de Steenbok, zouden we er misschien goed aan doen eerst even na te gaan in hoeverre we de opgave van het Vissentijdperk reeds hebben gerealiseerd. Wij vinden het echter wijselijk elke lezer voor zich hierover te laten oordelen.

De tweede visie op de Nieuwe Tijd die we wilden behandelen, is de zogenaamde New Age. Dit gaan we bespreken in het derde deel van dit artikel.

Wordt vervolgd ...

(1) De leuze "vrijheid, gelijkheid, broederschap" wordt vaak toegeschreven aan Louis-Claude de Saint-Martin, inspirator van het Martinisme

Vervolg van pagina 4

Eendracht maakt macht, in dienst van de wereld

Els Rijneker

Desgewenst kan een situatie gezamenlijk, zonder te oordelen, onderzocht worden waarbij de betrokkenen elkaar in openheid aanvullen. Ik zou in dit verband graag speciaal de aandacht willen vestigen op de TOS, the Theosophical Order of Service. De TOS werd in 1908 door Annie Besant opgericht onder het motto 'A Union of Those Who Love for the Service of All Who Suffer', vrij vertaald als 'een vereniging van hen die liefhebben ten dienste van allen die lijden'. Een heel duidelijke omschrijving van het begrip 'service' of dienstbaarheid.

Hoe moeilijk is het eigenlijk voor ons om het begrip 'eenheid van leven' neer

te zetten? Niet alleen voor wat betreft onze naasten of degenen die we sympathiek vinden, zoals familie, vrienden en huisdieren, maar in dienstbaarheid aan alle vormen van leven op deze planeet?

EMPOWERMENT

Dan nog even over empowerment uit de titel *Unity Empowers*. Hierover vond ik in het woordenboek: iemand meer controle geven over zijn leven of over de situatie waarin hij verkeert; iemand als het ware de macht, de autonomie (terug)geven. Dit is precies datgene wat wij zouden kunnen doen als er iemand op de deur van onze Loge, of van ons studiecentrum klopt.



Vervolg op pagina 7

Loge Witte Lotus - Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u



**Loge Witte Lotus - Zondaglezingen - Locatie:
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen (Linkeroever)**

Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997
en (0476) 879 968

05/02/2012	Eva Schut	Glastonbury
04/03/2012	Paul Van Oyen	De verloren jaren van Jezus in India en Tibet
01/04/2012	Sonia Hoste	Workshop: Samen theosofisch creatief
06/05/2012	Hugo Cardon	M. Nussbaum en de Phaedrus van Plato
03/06/2012		Geen lezing !!!!



Iedereen is van harte welkom!

Vrijheid van denken



De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Mening en opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Kalender

18/01/1847

Geboorte Alfred Percy Sinnett

17/02/1926

Eerste officiële viering Adyardag

17/02/1847

Geboorte Charles Webster
Leadbeater

19/02/1904

Geboorte van Rukmini Devi
Arundale



Vervolg van pagina 6

Eendracht maak macht, in dienst van de wereld

Els Rijneker

Wij zijn daar voor een niet dogmatische gezamenlijke zoektocht naar waarheid, waarbij we elkaar kunnen aanvullen met die ervaringen die werkelijk van belang zijn. Zo lezen we in elke *Theosophist*: *'Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. Ze geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft: Theosofie geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug, door de mens te leren de Geest te zien als zijn werkelijk zelf en zijn lichaam en het*

denkvermogen als de dienaren daarvan. ...'

Met de woorden dienstbaarheid en empowerment slaan we dus een belangrijke noot aan. Naar mijn idee gaat het erom om zo goed mogelijk te leven, met oog op de grotere verbanden, steeds nadenkend over de reikwijdte van ons handelen, en onze daden aanpassend aan onze inzichten. Het is belangrijk om materieel EN geestelijk bezit niet voor onszelf te houden. Met name spirituele kennis moet worden gedeeld en uitgewisseld, zodat het niet alleen in ons eigen kleine kringetje uitstraalt, maar zodat

iedereen daarvan kan profiteren.

Als menselijke wezens hebben we dit enorme potentieel in ons om de kracht of spirituele 'macht' te gebruiken om ons bewustzijn te verhogen om werkelijk bewust gewaar te zijn van de vereniging met alles, met het Ene Leven, met het Onkenbare. Gegeven het feit dat we allen verenigd zijn op de universele niveaus van broederschap, is dit mogelijk. Deze *Eendracht maakt macht*.

Lezing: Eeuwfeest Belgische Theosofische Vereniging
3-6 juni 2011



Loge Witte Lotus

Zondaglezingen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Kalender januari 2012

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
						1 GEEN LEZING
2	3	4	5 GRONDBE- GINSELEN THEOSOFIE	6	7	8
9	10	11	12 VIVEKACHU- DAMANI	13	14	15
16	17	18	19 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	20	21	22
23/30	24/31	25	26 TOEGEPASTE THEOSOFIE: ESOTERIE	27	28	29

Loge Witte Lotus - januari 2012

01/01/2012 Geen Lezing
05/01/2012 Grondbeginselen der Theosofie
12/01/2012 Ethiek: Vivekachudamani
19/01/2012 De sleutel tot de Theosofie
26/01/2012 Toegepaste Theosofie: Esoterie



Kalender februari 2012

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
		1	2 GRONDBE- GINSELEN THEOSOFIE	3	4	5 GLASTON- BURY
6	7	8	9 VIVEKACHU- DAMANI	10	11	12
13	14	15	16 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	17	18	19
20	21	22	23 TOEGEPASTE THEOSOFIE: ESOTERIE	24	25	26
27	28	29				

Loge Witte Lotus - februari 2012

02/02/2012 Grondbeginselen der Theosofie
05/02/2012 Glastonbury
09/02/2012 Ethiek: Vivekachudamani
16/02/2012 De sleutel tot de Theosofie
23/02/2012 Toegepaste Theosofie: Esoterie



Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organise-

ren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de

jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



“Wijs anderen de weg – hoe vaag ook en al bent u maar één in de menigte – zoals de avondster de weg wijst aan hen die hun pad in het duister bewandelen.”

H.P. Blavatsky - De stem van de stilte
De twee paden - p34 - ISBN 90-70328-54-2

