



# Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw  
Loge Witte Lotus

Jaargang 7—nummer 11  
November 2012

BELGIE/BELGIQUE  
P.B./P.P.  
2000 ANTWERPEN  
GROENPLAATS  
BC 30217

## Colofon:

Maandblad  
Erkenningnummer  
P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw  
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta  
p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te  
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,  
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel  
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt  
geen uitdrukking van enig standpunt van  
de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op  
Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

## In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen BTV-loges te Antwerpen</i>	1
<i>Het christendom volgens de Theosofie</i>	2
<i>De begraafplaats Père Lachaise - deel 3</i>	3
<i>Landdag 2012</i>	5
<i>Waarom natuurrampen? - deel 2</i>	6
<i>Programma Loge Witte Lotus Vrijheid van denken</i>	7
<i>Kalender november &amp; december 2012 Belgische Theosofische Vereniging</i>	8

## De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

## De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

### Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:  
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:  
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53  
E-mail : [eddy.doms@pandora.be](mailto:eddy.doms@pandora.be)



### Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands  
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>  
E-mail: [info@logewittelotus.be](mailto:info@logewittelotus.be)  
IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB  
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen



Loge Witte Lotus - Lezing op zondag 4 november 2012 om 11.00 uur - OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen

## Het christendom volgens de Theosofie

Sabine Van Osta



Er wordt wel eens beweerd dat de theosofische beweging al dan niet sterke antichristelijke neigingen vertoont. Dit heeft niet in de laatste instantie te maken met de vaak heftige toon waarmee mevr. Blavatsky trachtte menige misvatting of verdraaiing van de oorspronkelijke christelijke leringen aan de kaak te stellen. Inderdaad, zij had niet zo'n hoge hoed op van Petrus en zijn hele schare ambtsopvolgers die de Kerk hebben opgericht en uitgebouwd en zij neemt derhalve geen blad voor de mond om zwart op wit te verkondigen wat dan wel de "bijdrage" is geweest van bepaalde kerkvaders in het tot stand komen van een zogenaamd "christelijke" leer, en vooral wat dat gekost heeft aan menselijke tol.

Om op basis daarvan te stellen dat de theosofische beweging antichristelijk zou zijn, komt ons inziens echter neer op het weggooiën van het kind met het badwater en is iets waar we mevr. Blavatsky moeilijk van kunnen beschuldigen wanneer we er bijvoorbeeld "Isis Ontsluierd" nog eens op nalezen. Haar basisintentie was immers om de zuiver christelijke leer in ere te herstellen en te wijzen op de diepe wortels ervan die teruggrijpen tot in de voorchristelijke mysteriën die op hun beurt ons werden doorgegeven vanuit de Tijdloze Wijsheid, zoals mevr. Blavatsky eveneens tracht aan te tonen in haar essay "Het esoterische karakter van de Evangelien":

De oorsprong van alle godsdiensten – het Joodse christendom inbegrepen – is te vinden in enkele oerwaarheden, waarvan geen enkele afgescheiden van alle andere kan worden verklaard, aangezien elke in de ene of andere bijzonderheid de aanvulling van de overige is. Alle zijn min of meer de gebroken stralen van dezelfde Zon van Waarheid en hun aanvang moet worden gezocht in de archaische optekeningen van de Wijsheidsreligie. Zonder het licht van deze laatste kunnen de grootste geleerden slechts haar skelet zien, bedekt met slui-

ers van inbeelding en meestal gebaseerd op verpersoonlijkte tekens van de Zodiac (1).

Zoals voor andere openbaringsgodsdiensten en religieuze stelsels, heeft de



<http://www.nationalgeographic.nl/community/foto/bekijken/oude-bijbel>

theosofische beweging ook voor het christendom gefunctioneerd als een eerhersteller, bewustmaker of een wekker om de aanhangers van de religie terug een duw in de richting te geven van de oorspronkelijke bedoeling waarvoor de religie in kwestie aan dat deel van de mensheid in die bepaalde tijd gegeven werd, nl. het terugvoeren van de mens naar zijn eigen oorsprong die diep verborgen ligt in zijn eigen innerlijk. De geschriften van mevr. Blavatsky en ook de volgende generaties theosofen zoals o.a. Annie Besant en C.W. Leadbeater tonen deze diepverborgen bedoeling van het christendom als geen ander aan.

Zowel in "Isis Ontsluierd" als in haar essay over de esoterische betekenis van het christendom, hertekent mevrouw Blavatsky de ontstaansgeschiedenis van de vroegchristelijke kerk door te stellen dat juist dat gedeelte van de kerkvaders dat nog in verbinding stond met de Tijdloze Wijsheid – zoals die o.a. via het platonisme en neo-platonisme in Zuid-Europa aanwezig waren – "uitgezuiverd" werd door het andere gedeelte van de kerkvaders die vooral Petrus aanhingen:

"Door verscheidene generaties van zeer actieve Kerkvaders, die steeds

bezig waren met de vernietiging van oude documenten en de voorbereiding van nieuwe passages om te interpoleren in die welke konden overleven, blijven er aldus van de Gnostieken – de wettige kroost van de Archaische Wijsheidsreligie, slechts enkele onherkenbare snippers over. Maar een greintje zuiver goud blijft altijd schitteren en hoe verminkt de berichten ook mogen zijn, die door Tertullianus en Epiphanius zijn nagelaten over de leringen van de "Kettters", een occultist kan er toch nog de sporen in vinden van die oorspronkelijke waarheden, die eens over de hele wereld tijdens de Inwijdingsmysteriën medegedeeld werden.

Onder andere werken, die de meest suggestieve allegorieën bevatten, hebben wij nog de zogenaamde Apocriefe Evangelien en het laatst ontdekte en tevens kostbaarste overblijfsel van de Gnostische Literatuur, een fragment genaamd *Pistis-Sophia*, "Kennis-Wijsheid" (2).

Met deze stelling zette mevrouw Blavatsky ook voor het christendom wel een aantal zaken in beweging, zij het zeer langzaam. Waartoe deze "duw in de rug" aanleiding heeft gegeven, belichten we in een volgend artikel.

Op 4 november 2012 gaat Loge Witte Lotus van start met haar reeks zondagochtendvoordrachten waarvan de eerste juist dit thema zal aankaarten. U bent van harte uitgenodigd te komen luisteren die dag in het **OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever te 11.00u.**

Meer informatie eveneens op de website, [www.logewittelotus.be](http://www.logewittelotus.be).

(1) H.P. Blavatski, *Het esoterisch karakter van de Evangelien*, 1980, Mirananda, Wassenaar, p. 59

(2) *Ibidem*, p. 68.

## De begraafplaats Père Lachaise - deel 3

Christian Vandekerkhove



In de vorige bijdragen over de Père Lachaise werd uitvoerig gesproken over de geschiedenis van deze begraafplaats en kregen we een inleiding tot een aantal gebruikte symbolen op de grafmonumenten.

Als voorbeeld werden ook de graven besproken van Papus en zijn familie, Alan Kardec, Jim Morrison en Oscar Wilde.

Nu liggen er meer dan 1 miljoen mensen op deze begraafplaats, waaronder duizenden die het vermelden waard zijn. Daarom wil ik in deze bijdrage nog enkele voorbeelden toevoegen, die van belang kunnen zijn voor de esoterische zoeker.

Vele jaren geleden had ik het voorrecht om onder deskundige leiding van mijn Broeder Georges Cochet (1917-1995) te worden rondgeleid op de Père Lachaise. Georges woonde vlakbij en beschouwde deze begraafplaats als zijn tuin. Zijn expertise uitte zich in een woordenvloed en bij wijze van spreken, had hij over elke graftombe een verhaal te vertellen.

Op die zondag in oktober, na een locale plechtigheid, leidde hij ons doorheen het labyrint van paadjes en heuvels, om ons in alle uithoeken van het enorme domein een aantal verborgen schatten te laten zien.

We waren met zijn vieren, Georges, Garreth Knight, ikzelf en een bevriende broeder vrijmetelaar. We hoefden slechts een naam uit te spreken en hij leidde ons naar het bewuste graf, zonder ook maar een plannetje te moeten raadplegen.

Hieronder volgen enkele voorbeelden die me zijn bijgebleven.

De begraafplaats beslaat 47 hectaren en is gemakkelijksheidshalve onderverdeeld in afdelingen (divisions), die verbonden zijn door lanen (avenues) en wegen (chemins). Zoveel mogelijk zal ik trachten een dergelijke referentie te geven bij de behandelde graftomben. Zorg dat je stevig geschoeid bent, want af en toe wordt het een klimpartij, die op een

regenachtige dag wel eens glijpartij kan worden!

### Mlle Lenormand (1772-1843)



[marygreer.wordpress.com](http://marygreer.wordpress.com)



Mlle Lenormand

[reikiservices.com](http://reikiservices.com)

Haar graf is gemakkelijk te vinden als je de begraafplaats binnenkomt langs de hoofdingang aan de Boulevard Menilmontant. Ze ligt op de 3<sup>de</sup> afdeling; dat is de tweede blok aan de rechterzijde van de hoofdlaan (Avenue Principale).

Deze beroemde helderziende en kaartlegster heeft maar een heel bescheiden graftombe met haar naam. Toch wordt ze vanuit de hele wereld bezocht en van bloemen voorzien. Wie kent niet de naar haar genoemde Grote en Kleine Lenormand waarzegkaarten?

Marie-Anne Adélaïde Lenormand, was de dochter van een lakenhandelaar in Alençon en leerde oorspronkelijk voor naaister. In het Benedictijnenklooster, waar ze naar school ging, deed ze daarnaast een heel degelijke algemene kennis en cultuur op, inzake talen, kunst, muziek en letteren. Reeds op haar 7<sup>de</sup> deed ze voorspellingen! Later ging ze zich vestigen in Parijs waar ze carrière zou maken als kaartlegster en helderziende in de salons van de aristocratie en in een privéconsultatiebureau.

Een aantal grote namen uit de Franse Revolutie en die periode kwamen bij haar op consult. Robespierre, Garat, Talma, Saint-Just, de schilder David en natuurlijk Joséphine de Beauharnais. Haar voorspelling van de dood van Koning Lodewijk XVI deed haar,

verdacht van complot of spionage, de gevangenis in belanden. Later zou ze in België voor gelijkaardige feiten opnieuw worden gevangengezet. Haar voorspellingen aan de toekomstige keizerin Joséphine en haar echtgenoot Napoleon Bonaparte hebben haar naam definitief in de legende geschreven (1).

Over haar voorspellingen, maar ook haar avonturen in verschillende landen, schreef ze een aantal boeken.

Op haar graftombe vinden we altijd bloemen, maar ook af en toe, half verstopt onder een bloempot, een kaartje uit het Lenormandspel!

### Pierre Abélard (1079-1142) en Héloïse (1101-1162)

Niet zo ver van Mlle Lenormand, in de 7<sup>de</sup> afdeling liggen Abélard en Héloïse, hoofdpersonages van een van de beroemdste verboden liefdes uit de geschiedenis. Om naar de 7<sup>de</sup> afdeling te gaan, moet je voorbij Lenormand, verder in de Avenue Principale, naar rechts de Avenue du Puits inslaan, die wat verderop overgaat in de Avenue Casimir Perier. Aan je rechterhand, vlakbij de oude afsluiting van de Israëlitische begraafplaats, vind je het graf van Abélard en Héloïse. Dit wordt vaak als het oudste graf van de Père Lachaise beschouwd. Volgens sommige bronnen zouden de stoffelijke resten van beide bewoners hiernaartoe verhuisd zijn om deze begraafplaats populair te maken!



Pierre Abélard en Héloïse  
[1st-art-gallery.com](http://1st-art-gallery.com)

Op een stuk grond van 100m<sup>2</sup> met omrastering staat hun praalgraf, een neogoo-

Vervolg op pagina 4



Vervolg van pagina 3

## De begraafplaats Père Lachaise - deel 3

Christian Vandekerkhove



tisch tempeltje. Jonge geliefden komen vaak bij dit graf om samen een traantje weg te pinken.

Hun verhaal is een mengsel van romantiek en drama.

Abélard was een beroemd theoloog, filosoof, componist en dichter. Hij was leraar theologie aan de Parijse kathedraalschool. Zijn leer gaat uit van het *eerst begrijpen en dan pas geloven*. Zijn ideeën over de zonde, brachten hem een kerkan op. Hij stelde immers, dat men niet kan zondigen uit onwetendheid enkel met kennis van zaken. Dit paste niet in de theologie van zijn tijd. Een zwaarder vergrijp was zijn relatie met Héloïse, voor wie hij als privaattleraar was aangesteld. Hoewel beiden in het begin een door filosofie gedragen, platonische relatie hadden, werd deze hoe langer hoe meer vleselijk en Héloïse werd zwanger. Abélard werd gecastreerd en Héloïse vloog naar het klooster, waar ze het uiteindelijk tot Priorin schopte.

Ze mogen elkaar niet meer zien, maar houden een jarenlange briefwisseling met elkaar, waarin Abélard zijn eens zo geliefde Héloïse duidelijk miskent!

Deze briefwisseling bestaat nog steeds in het Nederlands (2), (3).

### Fabre d'Olivet (1767-1825)

Om niet te verdwalen, lopen we terug naar de Avenue Principale, die we rechts inslaan, dus steeds dieper het domein in. De 2<sup>de</sup> blok aan onze rechterhand, is de



Fabre d'Olivet  
[Martiniste.org](http://Martiniste.org)

10<sup>de</sup> afdeling, waar Fabre d'Olivet rust, samen met zijn moeder en zijn zuster, onder een bouwvallige eenvoudige steen, met een afgeknotte zuil.

Fabre d'Olivet was een Frans erudiet, filosoof, historicus, filoloog en occultist. Hij publiceerde heel veel en reisde door Europa. In de Nederlanden doet hij onder meer Antwerpen aan, waar hij – zo

vertelt hij in zijn memoires, zich laat buitenwippen uit een herberg. Hij zal niet hebben vermoed dat een dikke eeuw later, vlakbij die herberg een toren zou worden gebouwd, die jarenlang de hoogste wolkenkrabber van Europa zou worden genoemd, de huidige KBC-toren.

Zijn *Histoire Philosophique du Genre Humain* zou de basis worden van het werk van Saint-Yves d'Alveydre.

D'Alveydre werd als jongeling door zijn leraars verplicht Fabre d'Olivet te lezen en bovendien kwam hij jaren later in het bezit van enkele van diens onuitgegeven manuscripten. Hieruit zou het beroemde *Mission des Juifs* van d'Alveydre groeien.

Ook in de Vrijmetselarij is Fabre d'Olivet geen onbekende, want hij stichtte een eigen maçonnieke ritus. Zijn graf wordt nochtans weinig bezocht!

### Auguste Comte (1798-1857)



Auguste comte  
[nl.wikipedia.com](http://nl.wikipedia.com)



[Commons.wikipedia.org](http://Commons.wikipedia.org)

Via de Avenue principale komen we aan de Avenue de la Chapelle, die we links afslaan. Aan de overzijde van de rotonde bereiken we de 17<sup>de</sup> afdeling. Hier ligt Auguste Comte.

We kennen deze filosoof en socioloog als de vader van het Positivisme. Hij was begonnen als leerling van Saint-Simon en Stuart Mill, maar formuleerde uiteindelijk zijn eigen leer. Volgens Comte gaat de ontwikkeling van het menselijk denken in drie fasen:

1. De theologische fase, waar alles wordt verklaard vanuit het boven-natuurlijke

2. De metafysische fase: de goden worden vervangen door abstracte begrippen
3. De positieve fase, waar de mens zich geen vragen meer stelt over het waarom, omdat dit niet kan geweten worden. Hij richt zich op de verklaring van het hoe van de verschijnselen. Enkel de natuurwetten zijn nog van belang.

Veel mensen vergeten dat hij naast zijn filosofisch positivisme ook een religieus positivisme heeft geformuleerd. Hij stichtte hierbij zelfs een Kerk: de Religie van de Mensheid.

### Jean-François Champollion (1790-1832)

We verlaten de 17<sup>de</sup> afdeling en lopen naar de Avenue des Acacias, waar we, niet ver van de rotonde, aan de rand van de 18<sup>de</sup> afdeling, het graf van Champollion aantreffen.



Jean-François Champollion  
[en.wikipedia.org](http://en.wikipedia.org)

Wie kent niet Jean-François Champollion,

de Egyptoloog, die aan de hand van de Steen van Rosette de hiërogliefen ontcijferde? Op deze steen van 112 bij 76 cm stond dezelfde tekst in drie versies: het Oud-Grieks, het Oud-Egyptisch en het Oud-Egyptisch in hiërogliefen. Door deductie leerde hij deze hiërogliefen lezen.

Zijn tombe bestaat uit een vlakke steen, met daarop een hoge obelisk.

### Samuel Hahnemann (1755-1843)

Nu we toch in de buurt zijn, stel ik voor Hahnemann even te bezoeken.

Vlakbij de grafsteen van Champollion nemen we een paadje, naar de 19<sup>de</sup> afdeling. Deze afdeling steken we tussen de graven door, helemaal over tot we aan

Vervolg van pagina 4

## Père Lachaise

Christian Vandekerkhove

de Chemin du Dragon komen. Hier linksaf vinden we Hahnemann, de uitvinder van de homeopathie.



[general-anesthesia.com](http://general-anesthesia.com)

<http://users.skynet.be/VSU/samuelhahnemann%5B3%5D.htm>

Eind 19<sup>de</sup> eeuw werd zijn stoffelijk overschot verhuisd van het kerkhof van Montmartre naar de Père Lachaise. Zijn tombe is een waar monument. Deze constructie in roze marmer met daarop zijn buste, is van na de tweede wereldoorlog. Om dit nieuwe monument op te richten, werden internationaal fondsen verzameld. Het resultaat mag gezien worden ook! Een pittig detail: tijdens de verbouwingen werd zijn gebalsemd

lichaam opgegraven en dit bleek, op één voet na, nog volledig intact. Een eeuw na zijn dood!

### Gabriel Delanne (1857-1927)

Van bij Hahnemann is het een kleine wandeling naar het prachtige grafmonument van Allan Kardec dat in het vorige artikel werd besproken.

Als je met je rug naar het monument van Hahnemann staat, loop je naar links de Chemin du Dragon uit tot de Avenue Saint Morys. Die neem je naar rechts, tot aan de Avenue Transversale N°1 (er zijn drie dergelijke lanen, die parallel lopen en van 1 tot 3 genummerd zijn). De Transversale N°1 nemen we naar links tot het einde van de blok. Op de hoek van de 44<sup>ste</sup> afdeling staat het graf van Kardec, de vader van het Spiritisme. Het valt de bezoeker op dat het hunnebed en haar deksteen niet mooi winkelhaak staan. Dit heeft te maken met religieuze fanatici die tegen het spiritisme waren en het graf hebben trachten op te blazen.

Vanaf Kardec steken we de 44<sup>ste</sup> afdeling in diagonaal over en met een beetje geluk vinden we het sobere graf van Gabriel Delanne, van waaruit je recht naar het monumentale columba-



Gabriel Delanne  
[audeladumiroir.fr](http://audeladumiroir.fr)

[besoindsavoir.com](http://besoindsavoir.com)



rium kijkt. Zoals Kardec de Vader van het Spiritisme werd genoemd, zo had Delanne het epitheton opgeplakt gekregen van De Apostel van het Spiritisme. Zijn leven lang predikte hij het leven na de dood en de reïncarnatie. De geëmailleerde plaat met zijn foto is jaren geleden gestolen en enkel de onderliggende marmeren plaat hangt nog aan de stèle. Net zoals bij Kardec zal het aan Gabriel Delanne nooit aan bloemen ontbreken, maar geldt dat niet voor al de overgegangene vrienden die we hier vandaag hebben bezocht?

- (1) *Droesbeke, Erna: Kaartleggen met Mlle Lenormand, 13<sup>de</sup> druk.*
- (2) *Historia Calamitatum*
- (3) *Brieven van Abelard en Heloïze. Uit het Latijn overgebracht. Rotterdam, Brussel 1929.*

## Landdag 2012

Lieve Opgenhaffen

In 2011 werd het idee naar voor geschoven om, na vijf jaar, nog eens een 'Landdag' te organiseren. Theosofen en geïnteresseerden samenbrengen en een dag lang genieten van lezingen, muziek, meditatie en het heel eenvoudig gezellig samen zijn.



<http://www.mietwijns.com>

Een evenement organiseren is en blijft steeds spannend... tot het laatste moment. Vooral die allerlaatste dagen vóór de 'grote' dag, kunnen de stressduiveltjes hier en daar wel even de kop opsteken. Alles wordt nog even overlopen... want alles moet immers perfect verlopen... en uiteindelijk is het dan zo ver:

zondag 30 september 2012, de Landdag 2012, met als veelzijdig onderwerp:

### Vrijheid in Verantwoordelijkheid!

Het is hier niet de bedoeling om een uitvoerig relaas te geven van de dag. Enkele zinnen volstaan om deze dag te

omschrijven: een veelbelovend programma, heel bekwame sprekers, een heerlijke maaltijd, tijd om even te genieten van de zon in de grote rustgevende



[www.koningsteen.be](http://www.koningsteen.be)

tuin en natuurlijk het samenzijn met – stuk voor stuk – fantastische mensen.

Vervolg op pagina 6



Vervolg van pagina 5

## Landdag 2012

Lieve Opgenhaffen



Onze oprechte dank aan alle sprekers: Herman De Kuyffer, Hans van Aurich, Els Rijnaker, Jan Jelle Keppler, Sabine Van Osta en Christian Vandekerkhove. voor hun verhelderende en leerrijke uiteenzettingen.

Onze dank ook aan alle deelnemers voor hun aanwezigheid en leuke gesprekken.

Tenslotte ook onze dank aan alle medewerkers voor hun inzet. Samen hebben we, door onze bijdrage, onze aanwezigheid en onze inzet, deze Landdag tot een dag gemaakt die bij velen nog lang in het geheugen zal blijven. Want... ook nu kunnen we zeggen: de afwezigen hadden ongelijk!

## Waarom natuurrampen? - deel 2

Jean Delville



Voor ons is de vernietiging van een fysieke vorm, een menselijk lichaam, inderdaad een verschrikkelijke zaak. De gewelddadige dood lijkt het grootste van alle kwaad. We zijn hier logisch, met de graad van onze gevoeligheid en de beperking van onze fysieke bewustzijn.

Voor de Deva's, belast met het uitvoeren van het Karma van de mensheid, is dit niet het geval. Deze fysieke vorm, ons lichaam, waaraan we zoveel gehecht zijn, heeft voor hen, slechts de waarde van een kledingstuk. Het verlies van deze materiële vorm, in welke onze ego's momenteel gevangen zitten, is in hun ogen, een wenselijke en noodzakelijke verlossing. De dood, zelfs gewelddadig, wordt dus door hen gezien als een groot voordeel. Dus, het vernietigen van 'mensenlevens' is voor de Deva's een manier van verlossing. Ze bieden dus werkelijk hulp aan de mensen, wanneer hun fysieke kledingstuk schadelijk is geworden voor hun morele en

spirituele evolutie. Niet, dat moord in hun ogen een goede actie is, verre van! De crimineel doodt door een verlangen, een belang, een egoïstische passie, iets persoonlijks. De Karmische Deva reageert niet, onder geen enkele vorm, op een persoonlijke impuls; dat is de onpersoonlijke actie van de wet van Karma. Indien de Deva doodt, zowel individueel als massaal, wil dit zeggen dat hij deze dood ziet als een gunstige gelegenheid, aangeboden door het Karma, aan de betrokken individuen. De Deva is de trouwe en onfeilbare uitvoerder, om de Karmische schulden - opgebouwd gedurende vele verschillende levens, d.w.z. ontelbare reïncarnaties, af te lossen.

Tijdens een ramp, hoe afschrikwekkend ook, worden zij die de ramp overleven – en er zijn er altijd – door de Deva-vernietiger in omstandigheden geplaatst die hen toelaten te ont-

snappen aan de omringende ramp. Het Karma functioneert op een feilloze manier en enkel de Immanente Gerechtigheid vergist zich nooit.

Deze enkele zinnen hebben niet de pretentie alle licht te werpen op een zo belangrijk onderwerp dat, om goed begrepen te worden, vraagt om een uitgebreidere toelichting. Mijn intentie is beperkt tot het vestigen van de aandacht, om op een meer rationele manier de reden – het 'Zijn' - van deze enorme tragedies te verklaren. Rampen die zich afspelen in het theater van de wereld en die het bewustzijn van de ontredderde mens verwarren. Tot zover deze zeer beknopte uitleg om aan te tonen dat natuurrampen de manifestatie zijn van de Cyclische Wet, de Wet van Evolutie, aan welke we een Morele Wet, de Wet van Karma, vasthangen. Ik ontken niet dat velen het idee over de natuurrampen als zijnde een noodzakelijkheid voor de vooruitgang van de Evolutie, verwerpen.

Vervolg op pagina 7

**Loge Witte Lotus - Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u**

**Locatie: OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen Linkeroever**

04/11/2012	Sabine Van Osta	Het Christendom volgens de Theosofie
02/12/2012	Hugo Cardon	M. Nussbaum en de Phaedrus van Plato
06/01/2013	Guido Hoste	Een kabbalistische kijk op de mens als microkosmos
03/02/2013	Mintze van der Velde	H.P.B en het Elektrisch Universum
03/03/2013	Hans Janssen	Esoterisch Christendom
07/04/2013	Yves Vandenberg	Vrijmetselarij, achter de verschijningsvorm
05/05/2013	Christian Vandekerkhove	Atlantis en Lemurië



Zondaglezingen: Vrijwillige bijdrage  
Info: (0486) 631 997 en (0476) 879 968

*Iedereen is van harte welkom!*

Vervolg van pagina 6

**Waarom natuurrampen - deel 2**

Jean Delville



De geschiedenis van onze planeet geeft hen echter antwoord. Het is een Meester van het Oosters Occultisme die zei: “Waarom geven uw geologen niet toe dat onder de continenten die ze onderzochten ..... er op onpeilbare diepten, of beter, onder de bedding van de onpeilbare oceanen, mogelijks andere nog oudere continenten liggen, waarvan de lagen nooit geologisch werden onderzocht en waarvan het bestaan op een dag alle huidige theorieën zou kunnen breken? Waarom niet toegeven dat onze huidige continenten, net zoals Lemurië en Atlantis, al meerdere malen werden overspoeld en de tijd hebben gehad om terug te verschijnen en asiel te geven aan nieuwe groepen mensen en be-

schavingen; dat wanneer de eerste geologische breuk zich zal voordoen, op het moment van de volgende natuurramp, in de reeks van periodieke rampen, die plaatsvinden vanaf het begin tot het einde van elke Ronde, onze continenten zullen neerzinken, terwijl de Lemurische en Atlantische terug zullen verschijnen?”

De “krachten van de Natuur” zijn nog niet uitgeput. Er zullen aan de oppervlakte van onze planeet nog heel wat “uiterlijke veranderingen” plaatsvinden, hoelang de tussentijden ook mogen zijn. Alles, groot of klein, komt op het juiste moment aan de orde in de nooit ophoudende evolutie. Laten

we kalm en sterk blijven voor het grootse en soms verschrikkelijke spektakel van het evoluerende Leven, dat tot einddoel het goede en de perfectie van de wezens heeft – en proberen we zui-verder en beter te worden, teneinde te kunnen werken in harmonie met de grote intelligente krachten, tot uitvoering van het goddelijke in ons en voor de vrede van de wereld!

*Uit: La Revue Théosophique Belge - 1ste jaargang, nr. 1 - april 1909*  
Vert. LJO

**Vrijheid van denken**

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



**Loge Witte Lotus**

Zondaglesingen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen  
 Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

**Kalender november 2012****Kalender december 2012**

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
			1 GEEN STUDIE- KLAS !!!	2	3	4 CHRISTEN- DOM VLGS THEOSOFIE
5	6	7	8 VIVEKACUDA- MANI	9	10	11
12	13	14	15 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	16	17	18
19	20	21	22 TOEGEPASTE THEOSOFIE: ESOTERIE	23	24	25
26	27	28	29 MILAREPA	30		

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-
					1	2 MARTHA NUSSBAUM
3	4	5	6 GRONDBE- GINSELEN THEOSOFIE	7	8	9
10	11	12	13 VIVEKACU- DAMANI	14	15	16
17	18	19	20 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	21	22	23
24/31	25	26	27 GEEN STUDIE- KLAS !!!	28	29	30

Loge Witte Lotus - oktober 2012

Loge Witte Lotus - november 2012

**01/11/2012 Geen bijeenkomst !!!****04/11/2012** Het Christendom volgens de Theosofie**08/11/2012** Ethiek: Vivekacadamani**15/11/2012** De sleutel tot de theosofie**22/11/2012** Toegepaste Theosofie: Esoterie**29/11/2012** Milarepa**02/12/2012** Martha Nussbaum en de Phaedrus van Plato**06/12/2012** Grondbeginselen der theosofie**13/12/2012** Ethiek: Vivekacadamani**20/12/2012** De sleutel tot de theosofie**27/12/2012** Geen bijeenkomst !!!

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

**De Belgische Theosofische Vereniging**

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organise-

ren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de

jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



**“Een grote hindernis in onze relaties is dat we de ander niet ervaren zoals hij is, maar hem benaderen vanuit onze vroegere ervaringen”**

Boeddhistische Wijsheden  
 Uitgeverij Verba - ISBN 9 789460 971105