



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Jaargang 10—nummer 9

September 2015



Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

Belgische Theosofische Vereniging vzw

Geuzenplein 8, 1000 Brussel: [Facebook](#)

Belgische Orde van Dienst: [Facebook](#)

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de auteurs verantwoordelijk. Het WLB vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en haar afdelingen.

IN DIT NUMMER

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>Spirituele zuivering</i>	2
<i>Het Golden Link College</i>	3
<i>TV - Pragmatische Astrologie</i>	6
<i>Programma Loge Witte Lotus</i>	7
<i>Programma Loge Antwerpen</i>	7
<i>Kalender september 2015</i>	8
<i>Vrijheid van denken</i>	
<i>Belgische Theosofische Vereniging</i>	

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:

E-mail : eddy.doms@pandora.be

Telefoon:

03/827 43 62 (Liene Ong Liyanta)

03/272 58 53 (Eddy Doms)

IBAN BE 45 7380 2736 0789—BIC KREDBEBB

Tnv T.V. Loge Antwerpen

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten:

Studieclasses op donderdag: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Zondagzelingen: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen

Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands

Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>

E-mail: info@logewittelotus.be

[Facebook](#)

IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB

tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen



Lezing: Zondag 6 september 2015 - OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever

Spirituele zuivering

Sabine Van Osta



De wirwar waarin we leven

Waarom lassen wij bij het begin van dit jaar een voordracht in over Spirituele Zuivering? En wat zou dit te maken kunnen hebben met theosofie? Alvast twee geoorloofde vragen om mee van start te gaan. Om ze beantwoorden, kijken we even rond in de wereld van vandaag, met al zijn noden, met al zijn disharmonie en strijd vooral, met alle ballast en vervuiling. Uiteraard, wij kunnen trachten onze eigen leefplek proper en zuiver te houden, onze eigen oprit, onze eigen tuin, ook ons eigen lichaam en ons eigen innerlijk, hoewel dat laatste in vele gevallen en om begrijpelijke redenen al een ander verhaal is. Immers, emotioneel noch mentaal zijn we niet altijd even stilletjes en vredig.

Dat laatste is ook tamelijk evident, wanneer we zien hoe gemiddeld genomen de mens van nu gebombardeerd wordt met allerhande informatie, gevoelens, denkebeelden. Er wordt meer dan ooit en doordachter dan ooit ingespeeld op zijn persoonlijkheid om te trachten hem te overtuigen om dingen te doen, te kopen, te beleven, etc... Het blijkt ook kinderspel om bepaalde sociale barrières te doorbreken, wat vaak gunstige gevolgen heeft als we kijken naar de grotere openheid tussen mensen onderling. Deze zelfde openheid kan ook nefaste gevolgen hebben indien onachtzaam toegepast, een mogelijkheid waarvan we ons misschien niet steeds bewust zijn. Vooral dan met betrekking tot de invloed van al dit verkeer en contact op onze persoonlijkheid.

Zo vinden we een treffende anecdote op internet die de zaken in een beetje nuchter perspectief tracht te zetten:

Ik heb geen computer maar ik heb vernoemen van Facebook en Twitter en ik probeer nu vrienden te maken buiten Facebook en Twitter door dezelfde principes toe te passen zoals op deze sociale mediasites. Elke dag loop ik in de straat en vertel de passanten wat ik gegeten heb,

hoe ik me voel, wat ik heb gedaan de avond ervoor en wat ik ga ondernemen tijdens de rest van de dag. Ik geef hen foto's van mijn vrouw, mijn dochter, mijn hond en van mijzelf terwijl ik tuintier of terwijl ik op vakantie ben, languit gerekt naast het zwembad. Ik luister ook naar hun conversaties, zeg hen dat ik hen "leuk vind" en deel met hen mijn mening over ieder onderwerp dat mij interesseert, ... ongeacht of zij het interessant vinden.

En weet u, het werkt! Ik heb al vier mensen die mij volgen: twee politieagenten, een maatschappelijk werker en een psychiater.

Peter White, Hobrook, Derbyshire



<http://www.healing-zuivering.nl>

Wij geven ons er misschien geen rekenschap van, maar inderdaad, zonder voldoende overweging, zetten we al gemakkelijk de deur naar ons leven, ons denken en onze gevoelens open, en iedereen kijkt mee, ook diegenen die bedoelingen van een lagere allooi hebben. En zo komt het dat we ons kwetsbaarder maken en op een of andere manier ook andere dan de gewenste energieën en trillingen aantrekken op meer manieren dan we kunnen bevroeden.

Voor wie zo bewust mogelijk wil aanwezig zijn in de wereld van vandaag en de eigen gedragingen zowel als die van anderen gade slaat, die kan langs verschillende wegen zien dat het in grote mate – maar niet uitsluitend – de mens

zelf is die, bewust dan wel onbewust, de ballast, de vervuiling, het onevenwicht of de disharmonie veroorzaakt en in standhoudt. Er zijn natuurlijk een heleboel huis-, tuin- en keukenmiddeltjes bekend die als doel hebben een bepaald onevenwicht te verhelpen. Wat ons binnen de theosofie vooral interesseert, is om te onderzoeken hoe vooral grote, universele principes hun uitwerking vinden. Vanuit een inzicht in deze grondlijnen kunnen dan vele van bovengenoemde middeltjes en gewoonten vaak verklaard worden.

Spirituele zuivering het basisprincipe

Wat kunnen we verstaan onder spirituele zuivering met een dergelijke wereld als achtergrond? Wel, zuivering, en dus ook spirituele zuivering, zouden we bijvoorbeeld kunnen bekijken als een poging of een bijdrage tot het herstel van evenwicht in de brede zin van het woord, dus dat wil zeggen op alle gebieden van bestaan. Spreken we in een theosofische omkadering van evenwicht, dan komt al vlug het begrip karma om de hoek kijken.

Evenwicht en karma zijn nauw verwante begrippen. Mevrouw Blavatsky verwoordde het aldus in de *Sleutel tot de Theosofie*:

Wij beschrijven karma als die wet van vereffening die er altijd op is gericht een verstoord evenwicht in de materiële, en een verbroken harmonie in de morele wereld, te herstellen. Wij zeggen dat karma niet altijd op die of die bepaalde manier werkt, maar wel dat het altijd zo werkt, dat de harmonie wordt hersteld en het evenwicht bewaard blijft, wat de basis is voor het bestaan van het heil.

Een andere benaming voor de wet van karma is ook de wet van oorzaak en gevolg. We willen hier nog een andere, erg toepasselijke omschrijving aanreiken van deze wet, dit maal afkomstig uit het werkje de *Kybalion*, een hermetisch geschrift van begin vorige eeuw dat een aantal universele wetten opsomde en

Vervolg van pagina 2

Spirituele zuivering

Sabine Van Osta



toelichtte. Dit is wat er als definitie aangereikt wordt inzake karma:

Iedere oorzaak heeft haar gevolg; ieder gevolg haar oorzaak; alles verloopt volgens wetmatigheden; toeval is slechts een benaming voor niet herkennen van de werking van de wet; er zijn vele gebieden van oorzaak, maar niets ontsnapt aan de wet.

Kybalion

We kunnen op het belang en de reikwijdte van deze wetten niet genoeg hameren. We zeiden reeds eerder dat het voornamelijk, maar niet uitsluitend, de mens zelf is die verstoringen van het evenwicht veroorzaakt, op alle gebieden van persoonlijk bestaan. Dit impliceert dat we strikt genomen in bijv. de huidige toestand van de wereldgemeenschap, behoorlijk wat zelf in de hand hebben, als individuen en als gemeenschap.

Wat wij zelf kunnen doen

Als wij dan een beetje inzicht verwerven in de onderliggende principes van zuivering en dus ook van spirituele zuivering, dan begrijpen wij ook dat het niet alleen kwestie is van hier en daar iets te hangen of te smeren, maar dat zuivering, d.w.z. de herstelling van het evenwicht, in de eerste plaats afhangt van onze intentie en motivatie waarmee we aanwezig willen zijn. Of met andere woorden, herstelling van evenwicht wordt rechtstreeks beïnvloed door wat er leeft en hoe we denken in ons hart. Het effect van de evenwicht herstellende handeling – welke die ook moge zijn – is daar rechtstreeks afhankelijk van.

We herinneren ons hier de woorden van de Boeddha, zoals ze te vinden zijn in de Dhammapada en zoals geciteerd door Edel Maex, in zijn boekje *Kleine inleiding in het boeddhisme*

Het kwade laten
 Doen wat heilzaam is
 De geest zuiveren

Dat is de leer van de Boeddha

Van de boeddhistische praktijk wordt in de teksten gezegd dat ze: ‘goed is in het begin, goed in het midden en goed in het einde.’

We zouden eenzelfde principe kunnen toepassen in verband met behoud of herstel van evenwicht, hoe we deze ook willen bewerkstelligen: eerst



<http://www.lightbodyinstitute.com>

dient onze motivatie, ons hart juist te zijn afgestemd op het doel, vervolgens dienen de middelen om het herstel te bereiken goed afgestemd te zijn op en aansluiten bij de situatie en het doel; tot slot dient de afronding van de handeling waarmee we het doel willen

bereiken, juist te zijn. We mogen hieronder verstaan, o.a. van los te laten volgens het principe “Doe wel, en zie niet om.”

Wij gaan u tijdens deze voordracht helaas niet meteen aanraden om u onder te dompelen in een bad van ezellenmelk of van een douche te nemen van bier of champagne, een bosje knoflook aan de deurpost kan wellicht geen kwaad. Zolang wij echter niet begrijpen waarom dergelijke maatregelen wel of niet zouden helpen, dienen we dit soort acties onder te brengen onder de noemer bijgeloof. Iets waar gemiddeld genomen iedere theosoof wat allergisch aan is.

Wilt u meer vernemen over het onderwerp Spirituele Zuivering, gesitueerd binnen een theosofische context, komt u dan luisteren op zondag 6 september 2015 om 11.00u in het OC Katrinahof, Fromentstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever. U bent van harte uitgenodigd.

Het Golden Link College, een sfeerbeeld

Sabine Van Osta



Het Golden Link College (GLC) is sinds haar oprichting in 1993 uitgegroeid tot een begrip op de Filipijnen, en zeker ook in de wereld van de Theosofische Vereniging en de Theosofische Orde van Dienst. Het college werd herhaaldelijk de hemel ingeprezen als toonaangevend en een voorbeeld dat gerust door een veel breder publiek gevolgd mag worden.

TOS België ging eens poolshoogte nemen om zelf vast te stellen waarop deze ijzersterke reputatie is gebaseerd en inderdaad, de vaststellingen stelden allerminst teleur. Een verslag.

TOS België op bezoek in Manila

We hadden er al veel van vernomen, het Golden Link College in de Filipijnen. Verschillende verslagen voornamelijk in de hoek van de Theosofi-

sche Orde van Dienst. Lovende berichten, o.m. omtrent de onderwijs- en opvoedkundige methoden die er worden gevolgd.

Deze methoden vloeien voornamelijk voort uit de visie van een man in het bijzonder, Vic Hao Chin Jr.

Oorspronkelijk econoom van opleiding, wist hij nog voor het afronden van zijn studie dat hij niet terecht zou komen in de beroepen waartoe studies in de economie toegang geven. “Ik wist al zeer snel dat



Vic Hao Chin Jr
www.theosophical.org

Vervolg van pagina 3

Het Golden Link College, een sfeerbeeld

Sabine Van Osta



daar mijn toekomst niet lag”, zo zegt Vic ons als we op weg zijn naar het Golden Link College. Jaren later, blijkt dat dan een volledig juiste inschatting te zijn geweest. Naast zijn drukke bestaan met het runnen van een aantal bedrijven heeft Vic vooral zijn hart verpand aan de inmiddels vijf Golden Link colleges die de Filippijnen rijk zijn. Ze zijn goed voor zo’n flinke 800 studenten, uit leeftijdsgroepen gaande van 5 tot 18 jaar. Terwijl we door de gangen lopen van het Golden Link college te Calloona City, in Quezon, een Noordelijke deelgemeente van Manila, vertrouwt Vic me toe: “Uiteraard breng ik veel tijd door in de bedrijven die ik moet runnen, maar hier in Golden Link, temidden de leerlingen en leerkrachten ben ik eigenlijk het liefst.”

En doorheen het hele dagprogramma wordt het wel duidelijk dat alle studenten er net zo over denken. Een van de vaste gegevens bij elk bezoek aan de school is dat Vic iedere leerling die hij tegenkomt begroet met een handdruk en een “goeiemorgen”. “Als ik naar hier kom, schud ik gemiddeld zo’n 200 handjes en ik sta ook echt op deze persoonlijke vorm van begroeting, dat is heel belangrijk.” We vragen of we foto’s mogen nemen: “Natuurlijk, neem alle foto’s die je maar wil.”

We beginnen aan de rondgang doorheen de school en gaan daarbij alle klassen langs. De eerste klas is er een van “college” studenten van rond de 16 jaar. Het valt meteen op dat deze meisjes en jongens gewend zijn van regelmatig bezoekers te ontvangen en weten ook precies hoe een GLC leerling een bezoeker dient te begroeten: “Good morning



Ex archivo: Sabine Van Osta

<http://www.theosophy.ph/hqletter2010JunI.html>



Ex archivo: Sabine Van Osta



Mr. Hao Chin, good morning visitor, how nice of you to come!” (Goeiemorgen M. Hao Chin, goeiemorgen bezoeker, wat fijn dat u er bent!), allen in koor. Vervolgens worden we door iedere aanwezige leerling persoonlijk begroet met een handdruk. Als dat geen welkom is! Vic stelt me voor en zegt waar ik vandaan kom: “Sabine comes from Belgium”. Wat gegiechel en een paar geïntrigeerde blikken in mijn richting. Waar zou dat zijn, Belgium? De leerlingen worden uitgenodigd om vragen te stellen, elke vraag die ze maar kunnen bedenken. Om het ijs te breken, moedig ik hen aan, ze mogen echt iedere vraag stellen, ik ben braaf, ik zal niet bijten. Wat gegiechel. Het blijft een klein minuutje stil. Vic voegt er aan toe: “Sabine is de Secretaris-Generaal van de Belgische Theosofische Vereniging.” Dat blijken ze wel te begrijpen. Dan ineens, een moedige leerling: “hoe oud bent u?”, en vervolgens, voor ik er erg in heb, zit ik in een spervuur van vragen, waarvan er een aantal stevast terugkomen: welke mijn leeftijd is, welke de naam van mijn echtgenoot is, of we kinderen hebben, hoe de namen van de kinderen zijn. Een enkele keer komt er

een vraag als “hoe is het om te leven in Europa?”

Vic en ik vervolgen ons parcours naar nog een klas. Daarna wordt de rondleiding vervolgd met juffrouw Aina. In de gangen hangen overal citaten van grote figuren uit verschillende disciplines. De wijsheid hangt er aan de muren.

In elke klas verloopt het begin van het bezoek overeenkomstig het vast stramien: “good morning teacher Aina, good morning visitor, how nice of you to come!). Tot aan het voorstellen van de bezoeker en de uitnodiging tot het stellen van vragen gaat het nog allemaal min of meer hetzelfde en toch steeds weer anders. En eens er eentje een vraag heeft gesteld, komen ze allemaal met vragen. Vaak zijn de kinderen wel een beetje onder de indruk van hun eigen stoutmoedigheid dat ze zomaar vragen durven en kunnen stellen. In elke klas is er echt contact te bewerkstelligen met de leerlingen en dat is heel fijn. Ze geven ook de indruk van oprecht geïnteresseerd te zijn in het bezoek.

Vervolg op pagina 5

Vervolg van pagina 4

Het Golden Link College, een sfeerbeeld

Sabine Van Osta



Na het bezoeken van de laatste klas 3^{de} jaars voor de lunch gaan we richting de grote zaal waar een leerlingenvergadering doorgaat van de hogere klassen. Deze leerlingenvergadering komt regelmatig samen en is een oefening in het spreken in het openbaar. Het principe is krachtig door eenvoud: een aantal leerlingen heeft iets kort voorbereid om over te spreken voor de groep. De helft van de oefening bestaat er uit om de



Les vergelijkende godsdienstwetenschappen
Ex archivo Sabine Van Osta



5-jarigen zingen: I am a miracle
Ex archivo Sabine Van Osta

schroom te overwinnen en gewoon voor de groep te gaan staan om iets te zeggen. Dit kan alleen maar omdat de filosofie wordt gehanteerd dat niets beschouwd of behandeld moet worden als een fout. Fouten bestaan niet, er bestaan slechts leermomenten. En vanuit die opbouwende attitude hebben al vele studenten hun schroom overwonnen. Er zijn er zelfs die, hoewel vroeger zeer timide, nu niet te stuiten zijn en gelijk naar voor spurten om het woord te nemen, vlot, succesvol en in correct Engels. Dan wordt pas echt duidelijk waartoe consequent, opbouwend werk met jonge mensen toe kan leiden.

Rond lunchtijd gaan we dan naar de schoolkantine. De meeste leerlingen hebben de vegetarische lunch al verorberd en alleen een paar collegestudenten blijft nog wat hangen aan een tafeltje. Ondertussen komen de nieuwe leerkracht, de decaan en de directrice van de school bij ons aan tafel zitten. Vic Hao Chin geeft een prachtig voorbeeld van groepscohesie in de school die ten goede komt van alle leerlingen: vele leerlingen komen uit gezinnen die het

thuis niet erg breed hebben. Het komt wel eens voor dat dan zelfs de 10 pesos [20 eurocent] voor het middagmaal er niet af kunnen. Het komt erop neer dat de leerling gewoon de lunch overslaat, vaak onder het mom van geen zin te hebben om te eten. In dergelijke gevallen zoeken medeleerlingen de bewuste student op, en zetten deze er toe aan toch te gaan lunchen. Deze lunches worden meestal bekostigd uit een speciale kas voor dat doel. Wetende hoe moeilijk sommige kinderen het vaak thuis al hebben, kan het niet zijn dat ze ook op deze school het middagmaal moeten missen. De groepszin van Golden Link zorgt daar dan voor.

Even later op het schoolplein is het tijd voor een groepsfoto. Veel is er niet voor nodig om een kiekje leerlingen enthousiast te maken om samen op de foto te gaan. De sfeer is ronduit prachtig, jong, bruisend en vreugdevol. Iets verderop bereidt een groepje kleintjes (rond 5 jaar) zich voor op een liedje, I am a miracle, en een dansje. De juf zingt hen voor terwijl ze allen guldig dansen in het rond.

Het is ondertussen tijd geworden voor de les vergelijkende godsdienstwetenschappen. De leerlingen kregen de opdracht een werkstuk te maken over verschillende godsdiensten met als

doel deze aan elkaar voor te stellen. Een drietal leerlingen is vandaag aan de beurt om de vrucht van hun studie aan hun medescholieren voor te stellen. Ze stellen achtereenvolgens de Islam, Jehova Getuigen en de in de Filippijnen zeer aanwezige Iglesia ni Cristo. Van elke religie worden de feiten netjes op een rijtje gezet rondom overtuigingen, de heilige geschriften, hoofdtrekken, courante praktijken, en, als het nodig is, ook onverbloemd. Er wordt ook aandacht besteed aan de gevaarlijke aspecten van bepaalde systemen en praktijken, wanneer de vrije meningsuiting,



Ex archivo: Sabine Van Osta

Vervolg van pagina 5

Het Golden Link College, een sfeerbeeld

Sabine Van Osta



open geest, etc.. in gevaar dreigt te komen. Het belangrijkste van deze hele oefening is aantonen aan de leerlingen dat er meerdere godsdiensten aanwezig zijn in hun leefomgeving en dat ze zelf afwegingen leren maken aangaande een aantal van de grote godsdiensten. Bovendien leren ze van ook door de ogen van andere mensen te kijken en in te zien dat hun eigen godsdienst, die ze van huis uit hebben meegekregen, niet de enige is. In deze tijd van religieus extremisme en geweld, is dit alvast geen overbodige oefening.

Voor wie toch meer te weten wil komen over de Golden Link colleges, surf naar

<http://www.theosophy.ph/goldenlinkcollege.html>.



Belgische Theosofische Vereniging vzw



Cursus Pragmatische Astrologie

door Fons Wils

Fons Wils is astrofysicus en begon al van in zijn vroege jeugd aan een fundamentele zoektocht. In functie daarvan studeerde hij Natuurkunde en Geneeskunde.



De cursus gaat door op: **dinsdagen 29 september 2015, 6 - 13 - 20 & 27 oktober 2015**

Locatie: **Hoofdzetel Belgische Theosofische Vereniging vzw**

Geuzenplein 8

1000 Brussel

Cursus in het Nederlands

Prijs per les: € 20 - Het boek is te koop aan € 25

Bij voorinschrijving en voorafbetaling is de totaalprijs voor de hele serie, inclusief boek: € 110 - zonder boek: € 90.

Betalen kan op rekeningnummer BE81 0000 1422 2624 van de Belgische Theosofische Vereniging vzw.

Meer informatie is te verkrijgen op GSM +32 486 631 997 en +32 476 879 968 of via e-mail: sabinevanosta.be@gmail.com en godelieve.opgenhaffen@gmail.com



Loge Witte Lotus
Programma werkingsjaar 2015-2016



Zondaglezingen

Van 11.00 uur tot 13.00 uur

Locatie: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-linkeroever

06/09/2015	Sabine Van Osta	Spirituele zuivering
04/10/2015	Jo Haazen	Meester Peter Deunov
01/11/2015	Geen voordracht	
06/12/2015	Peter Van Osta	De wederopstanding van het Westen

**Alle studie-avonden en zondaglezingen zijn gratis toegankelijk voor leden en geïnteresseerden
Iedereen is van harte welkom !**

Voor de zondaglezingen wordt een vrije bijdrage in de kosten gevraagd (is echter geen verplichting!)
Alle informatie over het programma is te bekomen via **GSM: +32 486 631 997 en +32 476 879 968**
of per mail: info@logewittelotus.be

Studieavonden

van 20.00 uur tot 21.30 uur

Locatie: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen



1ste donderdag van de maand: Thema-avond: **Agni yoga: Hart**

2de donderdag van de maand: Ethica: **Aan de voeten van de Meester**

Gewerkt wordt aan de hand van het werkboek van Christian Vandekerckhove

3de donderdag van de maand: Thema-avond: **Agni yoga: Hart**

4de donderdag van de maand: Toegepaste Theosofie: **Vraag en antwoord**

Gevolgd door een *Genezingsmeditatie*

5de donderdag van de maand: **Vrij onderwerp**

Loge Antwerpen

Programma werkingsjaar 2015-2016

Zondaglezingen

van 11.00 uur tot 13.00 uur

Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



20/09/2015	Ronald Engelse	De diepe wijsheid van de Zwarte Madonna's
18/10/2015	Helmut Vandersmissen	De Theosofische Orde van Dienst
15/11/2015	Paule Christyn	Ken u zelf - de oude mysteriën
20/12/2015	Rita Plateau & Diana Redig	Mysterieus Ierland

Alle informatie over zondaglezingen en studieklassen Loge Antwerpen zijn te bekomen via e-mail: eddy.doms@pandora.be
of per telefoon: 03/827 43 62 (Liene Ong Liyanta en 03/272 58 53 (Eddy Doms)

Loge Witte Lotus

Zondaglezingen gaan door in het OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen

Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milistraat 22, 2018 Antwerpen



Kalender september 2015

MA	DI	WO	DO 20:00-21.30	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
1	1	2	3 AGNI YOGA HART	4	5	6 SPIRITUELE ZUIVERING
7	8	9	10 AAN DE VOETEN VD MEESTER	11	12	13
14	15	16	17 AGNI YOGA HART	18	19	20
21/28	22/29	23/30	24 VRAAG EN ANTWOORD	25	26	27

Loge Witte Lotus - september 2015

03/09/2015: Thema-avond: Agni Yoga: Hart

06/09/2015: Spirituele zuivering

Zie pagina 2

10/09/2015: Ethiek: aan de voeten van de Meester

17/09/2015: Thema-avond: Agni yoga: Hart

24/09/2015: Vraag en Antwoord,
gevolgd door een Genezingsmeditatie

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op GSM +32 476 879 968 en +32 486 631 997

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Leuven. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaron-

der die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op onze website:

www.logewittelotus.be

