



# Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw  
Loge Witte Lotus

Jaargang 9—nummer 9

September 2014

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN  
GROENPLAATS

BC 30217



## Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw  
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te  
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,  
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel  
de auteurs verantwoordelijk. Het WLB  
vormt geen uitdrukking van enig  
standpunt van de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op  
Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

## In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>BTV-loges te Antwerpen</i>	
<i>De cyclus van leven en dood</i>	2
<i>Karel de Bazel</i>	3
<i>Algemene Ledenvergadering BTV</i>	6
<i>Programma Loge Witte Lotus</i>	7
<i>Kalender september 2014</i>	8
<i>Vrijheid van denken</i>	
<i>Belgische Theosofische Vereniging</i>	

## De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

## De Belgische Theosofische Vereniging vzw Loges in Antwerpen

### Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:  
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:  
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53  
E-mail : [eddy.doms@pandora.be](mailto:eddy.doms@pandora.be)

### Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands  
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>  
E-mail: [info@logewittelotus.be](mailto:info@logewittelotus.be)  
IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB  
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen



**Programma zondag 7 september 2014 - Opening werkingsjaar 2014-2015**



**Theosofie, een manier van leven, denken, voelen en ervaren.**

De theosofie heeft veel gemeen met andere esoterische stromingen. Ze stelt zich tot doel alle mensen – gelovig of niet - in groepsverband, maar ook individueel, te laten zoeken naar waarheid. Wie een bepaalde godsdienst belijdt zal de verborgen rijkdom daarin kunnen ontdekken en hem dieper kunnen beleven. Wie niet gelovig is, zal zijn mensen wereldbeeld kunnen verrijken met de theosofische filosofie.

De theosofie biedt geen vastgelegde basisfilosofie en beoogt niet alleen het verzamelen van kennis, maar het is vooral een manier van leven, denken, voelen en ervaren. Het wil een proces van individuele bewustwording op gang brengen door een ontdekkingsreis naar de "Goddelijke Wijsheid" in de mens. Theosofie betekent immers "Goddelijke Wijsheid".

Studie, ervaring en intuïtie moeten gebruikt worden om te zoeken naar waarheid. Een waarheid die zich bevindt in de mens zelf. Aan de leden wordt niet gevraagd dat zij de 'theosofische' visies geloven. De theosofie meent dat waarheid niet kan ingekaderd worden in dogma's en vaste leerstellingen. Het enige dat een lidmaatschap van de Vereniging vereist, is instemming met haar drie doelstellingen:

1. Het vormen van een kern van de algemene broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.

2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, filosofie en wetenschap.
3. Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van de krachten die in de mens sluimeren.



De Theosofische Vereniging werd opgericht op 17 november 1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Q. Judge en anderen en kent momenteel leden over de hele wereld.

In België zijn verschillende plaatselijke afdelingen die met een grote regelmaat bijeenkomsten organiseren en eveneens beschikken over een bibliotheek.

Wat is dan eigenlijk 'Theosofie'? Is Theosofie belangrijk voor de wereld? Wat was en is de bijdrage van de Theosofische Vereniging voor ons huidig wereldbeeld? Wat is de Theosofische Orde van Dienst?

Op al deze vragen wordt een antwoord gegeven op **zondag 7 september 2014 van 13.00 uur tot 17.00 uur**, in het OC Katrinahof Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-Linkeroever.

De deuren gaan open om 12.30 uur en de toegang is gratis voor alle geïnteresseerden.

Antwoord op specifieke vragen kan op elk moment en er is doorlopend boekenverkoop.

Alle verdere informatie is te bekomen via email: [info@logewittelotus.be](mailto:info@logewittelotus.be)

of per GSM +32 476 879 968

+32 486 631 997



**Programma:**

- 12.30u Deuren open
- 13.00u Opening en verwelkoming door Mevr. Sabine Van Osta
- 13.15u Wat is 'Theosofie'? door Mevr. Sabine Van Osta
- 14.00u Muzikaal intermezzo door Dhr. Jan De Smedt
- 14.15u De Theosofische Verenging in de wereld en in België en bekende theosofen door Dhr. Christian Vandekerkhove
- 15.00u Pauze
- 15.30u De 'Theosofische Orde van Dienst' door Mevr. Lieve Ogenhaffen
- 16.00u Muzikaal intermezzo door Dhr. Jan De Smedt
- 16.15u Een wereldgebed door Mevr. Eva Schut
- 16.25u Vraag en antwoord
- 16.55u Afsluiting



## Karel de Bazel

Christian Vandekerkhove



Karel de Bazel  
<http://synagogenschede.nl>

Voor het grote publiek is Karel de Bazel (1869-1923) de architect van wat we tegenwoordig kennen als het de Bazelgebouw, aan de Vijzelstraat in Amsterdam. Hij tekende de plannen

van dit gigantisch gebouw voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij in de jaren 1920. Sedert 2007 herbergt het gebouw het Amsterdams Gemeentearchief, dat velen onder ons nog hebben gekend aan de Tolstraat, schuin tegenover de Hoofdzetel van de Theosofische Vereniging in Nederland. Hij was ook de eerste voorzitter van de Bond voor Nederlandse Architecten.

Ons interesseert in dit artikel natuurlijk de Bazel als theosofisch kunstenaar, die zijn filosofie in zijn werken wist te integreren.

Samen met collega-architect Mathieu Lauweriks (1864-1932), sloot de Bazel zich aan bij de Theosofische Vereniging in 1894. In 1896 richtten ze samen de Vâhana-Loge op in de schoot van de TVNL. Vâhana betekent in het Sanskriet voertuig of drager van iets immaterieels of vormloos. De term vâhana wordt ook vaak gebruikt om de rijdieren van de goden aan te duiden. De Vâhana Loge groepeerde architecten en sierkunstenaars, later ook kunstschilders, zoals Piet Mondriaan (1872-1944). In 1897 werd, aan deze loge verbonden, de Vâhana-School opgericht. Tot deze school werden ook niet-theosofen toegelaten. Onder de docenten zien we Lauweriks, de Bazel en de edelsmid Frans Zwollo Sr. (1872-1945), de grootvader van Paul Zwollo (1930-2007). Lauweriks is overigens de man die vanaf 1912 voorzitter van de Theosofische Vereniging in Duitsland zou worden na het ontslag van Rudolf Steiner. (1)

Onder leiding van de Bazel en Lauweriks hanteerde de Vâhana-School een

harmonische stijl, gebaseerd op de leringen van de theosofie en wiskundige en meetkundige principes. De grote lijnen van de composities bestonden uit bogen, cirkels en driehoeken, die gebaseerd waren op de wiskundige harmonieën van mens, natuur en kosmos. We geven verder enkele voorbeelden hiervan uit het werk van de Bazel.



de Bazelgebouw  
Vijzelstraat - Amsterdam  
[nl.wikipedia.org](http://nl.wikipedia.org)

In 1904 richtte hij het meubelatelier De Ploeg op, dat ver buiten de landsgrenzen faam zou genieten.

In 1905 maakte hij in opdracht van de pacifist P. Eijkman van de Stichting voor Internationalisme, plannen voor een achthoekige wereldhoofdstad met wereldvredecentrum, op de Mussenberg, in het noorden van Den Haag. De staalmagnaat en filantroop Andrew Carnegie werd aangesproken voor de financiering, maar deze bekostigde alternatieve plannen voor het huidige Vredespaleis in Den Haag. Deze had hiertoe een architectenwedstrijd uitgeschreven, die werd gewonnen door Louis Marie Cordonnier (1854-1940) uit de Franse stad Rijsel.

Samen met architect Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) wordt de Bazel beschouwd als de stichter van de bouwstijl Het Rationalisme, een rechtlijnige en pragmatische revolutie tegen de Jugendstil en

Art Nouveau.

Van 1915 tot 1923 werkte de Bazel voor de Glasfabriek Leerdam. Daar maakte hij ontwerpen met eenvoudige lijn, maar diep wiskundig onderbouwd. De glasfabriek deed hiertoe beroep op de grootste architecten, zoals de Bazel, Berlage en Frank Lloyd Wright.

De meeste lezers kennen de "Tempel" naast de hoofdzetel van de Theosofische Vereniging, aan de Tolstraat in Amsterdam. Dit gebouw werd ooit opgericht voor Krishnamurti en de Orde van de Ster. Het werd later verkocht aan de stad Amsterdam, deed een tijd dienst als bioscoop en is nu een openbare bibliotheek.

Op oude foto's zien we, links van de Tempel, het houten hulpgebouw van de T.V., ontworpen door de Bazel. Toen het huidige gebouw, aan de andere zijde van de Tempel dus, in gebruik werd genomen, kreeg het hulpgebouw andere bestemmingen. De gemeente Amsterdam huurde het een tijd af en kocht het uiteindelijk over. Het werd een tijd gebruikt als vergaderzaal voor de werklozen van de Algemene Nederlandse Diamantbewerders Bond. Later werd het nog verhuurd aan een zangvereniging en uiteindelijk aan het Nationaal Ballet. Uiteindelijk heeft de gemeente Amsterdam het laten slopen.



Theosofische 'Tempel' Tolstraat - Amsterdam  
[www.gahetna.nl](http://www.gahetna.nl)

Een ander groot project van Karel de Bazel was het verbouwen van de Hofstede Oud Bussem tot een hygiënische melkerij. Heel de binneninrichting werd

Vervolg van pagina 3

## Karel de Bazel

Christian Vandekerkhove



hertekend, inclusief meubilair van hoogstaand precisiewerk.

Na zijn dood werden ook zijn plannen uitgevoerd voor de bouw van de synagoge van Enschede.

Zoals reeds gezegd, was de Bazel niet enkel architect.

Minder gekend is zijn werk als grafisch kunstenaar. Hij was ook ontwerper van tuinen, logo's, ornamenten, postzegels en versierselen voor huis en drukwerk.



Opdracht jubileumpostzegel voor Koningin Wilhelmina  
[www.postzegelblog.nl](http://www.postzegelblog.nl)

Na zijn dood werd in 1925 een portfolio uitgegeven van 64 van zijn houtsneden, met een inleiding door zijn vriend Lauweriks. Omdat deze uitgave zo goed als onvindbaar is, geven we hieruit een selectie van typische en inspirerende voorbeelden.

De techniek van de houtsnede is helemaal anders dan die van de ets. De etser beschikt over heel wat verschillende technieken, zowel qua instrument, als



1. De natuurlijke ontwikkeling der mensheid

wat betreft de te bewerken laag. Sommigen zullen rechtstreeks in het koper graveren, terwijl anderen er een waslaag op smeren die met een fijne pen wordt weggekrast, waarna de lijnen of vlakken met een zuur in de diepte worden uitgehold. Bij het maken van houtsneden beschikt de kunstenaar over minder mogelijkheden. De lijnen zullen minder fijn zijn en er wordt meer met vlakken gewerkt. Hij zal een deel van zijn effect verkrijgen door het contrast tussen wit en zwart.

Technisch gezien deed de Bazel zo veel mogelijk zelf: het zagen van de houtblokken, ze afschaven, het klaarmaken van het hout, het tekenen en snijden van de tekening. Ook het drukken deed hij zelf met een manuele pers. Volgens de inleiding van Lauweriks werd na veel proeven op verschillende soorten papier, gedrukt op het dunste Japans papier. De portfolio in een linnen band bevat 64 houtsneden op 58 bladen in-4°. De colofon vermeldt naast 50 kopexemplaren op Chine brut, 500 exemplaren op Banzay-papier (soort Japans papier). Op de kaft staat een afdruk van een versierd visitekaartje van "K.P.C de Bazel, Architect, Amsterdam".

We geven hieronder enkele voorbeelden van theosofisch geïnspireerde houtsneden uit de portfolio. Bij de platen wordt enkel een titel gegeven, zonder de minste verklaring. De interpretaties die ik geef, zijn dus zeer subjectief. De lezer zal de tekeningen misschien anders duiden. Hoe dan ook weten we niet wat de Bazel hier zelf heeft willen inleggen.

### 1. De natuurlijke ontwikkeling der mensheid uit mineraal, plant- en dierenrijk

Dit is een geliefd thema bij theosofen. Ik verwijs hierbij ook naar het artikel over de Poëzie van Frans Wittemans. (2) Rechts zien we een menselijke figuur, die in zijn linkerhand een edelsteen houdt, symbool voor het mineralenrijk. Het mineraal projecteert een straal naar de grond, waar een

boom uit zijn wortels oprijst. Dit zou de fase van de monade in het plantenrijk kunnen voorstellen. Uit de top van de boom, zien we een vlinder opstijgen. Die is niet enkel symbool voor het dierenrijk, maar zou tevens voor de transformatie kunnen staan. De menselijke figuur houdt zijn rechterhand boven de vlinder. Het kapsel of de hoed van de persoon heeft de vorm van een vogel, een feniks misschien, die telkens weer opbrandt, maar uit zijn as terug verschijnt in een hogere vorm. Een symbool bij uitstek voor reïncarnatie. Hij zou hier eveneens symbool kunnen staan voor de opeenvolgende transformaties van de mens.



2. Huwelijk

### 2. Huwelijk

Op het eerste gezicht moet je denken aan de tarotkaart van de Geliefden, waar een man en een vrouw verenigd worden door een hoger wezen of een engel die tussen hen beiden in staat. In de houtsnede van de Bazel lijken de twee figuren geestelijken, een non en een monnik. De vrouw draagt een kap en beiden hebben ze een gebedsnoer aan hun middel. Hun handen lijken de vereniging die door het hoger wezen wordt aangeboden, af te wijzen. Een verzaking of gelofte van celibaat. Tussen hen in,

Vervolg op pagina 5



Vervolg van pagina 4

## Karel de Bazel

Christian Vandekerkhove

aan de voet van de grote Meester, lijken twee andere wezens wél met elkaar verbonden, want we zien vier opgerichte handen. De middelste figuren worden omwikkeld door een dubbele helix van energie die uit de handen van de Meester stroomt. De prent zou de dualiteit, maar ook de keuze kunnen aantonen, die de mens heeft tussen huwelijk en celibaat.



3. Autarchie

### 3. Autarchie

Deze plaat lijkt me moeilijk te interpreteren, zonder toelichting van de kunstenaar. Autarchie betekent normaal een systeem dat in al zijn behoeften kan voorzien zonder hulp van buitenaf. Minstens een streven naar onafhankelijkheid van anderen. We zien drie figuren met hoofddeksels die Egyptisch of Babylonisch aandoen. De centrale man heeft boven zijn hoofd een driehoek met op de hoekpunten een stralende cirkel of bol. Symbool voor de monade in zijn drievoudige stralenmanifestatie? Het wezen heeft 4 armen. Rechts onder hem staat een man die discussieert, onderhandelt of filosofeert? Links onder, staat een derde figuur, afzijdig, maar bevreemd?



Krishna - De Verlosser aan de Arbeid

### 4. Krishna – De Verlosser aan de Arbeid

Krishna als verlosser staat rechtsboven en straalt met alles wat kan stralen: zijn haar, zijn baard en zijn staf. Uit de stralen ontstaan drie hoofden, waarbij uit hun mond een lange tong steekt, of een energiestroom? Linksonder zit een mens aan de arbeid. De vrucht van zijn arbeid lijkt opgenomen te worden in de staf van Krishna en via deze weer verder te stromen. Zeker een allegorisch tafereel, maar niet eenvoudig te duiden!



5. In de ruïnen ener Tempel II

### 5. In de ruïnen ener Tempel II

Vooraan zit een persoon in devote houding te kijken naar de figuren achteraan. Deze staan op golven, bovenop twee muurtjes, waartussen we een landschap met een berg of piramide vermoeden. Het zijn wellicht Egyptische priesters. Tussen hen in, zien we een cirkelvormig raam met het zegel van de Theosofische Vereniging. De priester rechts strekt beide handen uit naar de ander, in een gevende of uitstralende houding. Die aan de linkerzijde strekt zijn linkerhand, dus de ontvangende hand, uit naar de andere priester. Zijn rechterhand, of uitstralende hand, richt hij naar beneden, naar de persoon op de voorgrond.



6. Het Hogere Zelf en Tanhâ

### 6. Het Hogere Zelf en Tanhâ

Dit is een theosofisch thema bij uitstek. Het Hogere zelf domineert de prent vanuit haar triade. Daaronder zit de geïncarneerde mens, gevangen in de kring van Sansâra, het oneindige wiel van opeenvolgende cycli van geboorte

Vervolg op pagina 6

Vervolg van pagina 5

## Karel de Bazel

Christian Vandekerkhove

en dood. Tanhâ is het Pali woord voor de dorst naar leven. Dit is de motor van de reïncarnatie. We merken dat de slang die in haar eigen staart bijt in tegengestelde richting ligt van die van het zegel der Theosofische Vereniging!

Ik wil de lezer uitnodigen zelf naar de houtsneden te kijken en zijn eigen interpretaties te maken, al dan niet uitgaande van mijn suggesties.

(1) zie de artikelenreeks: "Rudolf Steiner, theosoof malgré lui" in het Witte Lotusblad van mei en juni 2007).

(2) Zomernummer 2014

Geraadpleegde bronnen

- \* Bax, Marty: K.P.C. de Bazel (1869-1923) vormgever van een nieuwe wereld, Amersfoort/Brugge, Bekking & Blitz, 2007
- \* Jansen Ruud: ...een kern van broederschap... 100 jaar Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam, Uitg. der Theosofische Vereniging in Nederland, 1997
- \* Lauweriks, J.L.M.: De houtsneden van K.P.C. De Bazel, Amsterdam, Van Looy, 1925
- \* Poortman, J.J.: K.P.C. de Bazel: architect en theosoof, Amsterdam, Theosofische Vereniging, 1966

### Belgische Theosofische Vereniging vzw

Goedgekeurde bedragen Algemene Vergadering van 21 juni 2014:

Werkingsjaar 2014-2015

**Lidmaatschapsbijdrage** (gelijk schakeling met het te betalen lidgeld in onze buurlanden): € 48

We herinneren nog even aan de statuten, waarin vermeld staat dat het jaarlijks lidgeld betaald moet zijn, **ten laatste per 30 oktober van elk jaar.**

**Abonnement Lotus Bleu** (geconformeerd aan de prijzen van Frankrijk):

Voor leden: € 35

Niet-leden: € 38

## Belgische Theosofische Vereniging vzw



Naar jaarlijkse gewoonte werd de gewone Algemene Vergadering gehouden in de maand juni.

Alle kandidaten voor een functie binnen de Raad van Bestuur en de Commissie van Beroep werden verkozen.

Op 21 juni 2014 werd informatie gegeven over de werking en de meest markante gebeurtenissen van het voorbije activiteitenjaar 2013-2014. Tevens was het een dag van even bijpraten en gezellig samen zijn.

Het Bestuur wenst alle aanwezige broeders en zusters te danken voor hun enthousiaste medewerking en hun positieve inbreng.

Meteen na afloop van deze bijeenkomst werd tijdens een Raad van Bestuur, de functieverdeling van de Bestuursleden binnen de Raad van Bestuur, zoals deze reeds werd besproken tijdens de Raad van Bestuur van 7 juni 2014, nogmaals voorgelegd en als volgt goedgekeurd:

- Secretaris Generaal - bevestiging in haar functie: **Sabine Van Osta.**
- Adjunct Secretaris Generaal: **Godelieve Opgenhaffen.**
- Penningmeester: **Christian Vandekerkhove.**
- Secretaris - bevestiging in haar functie: **Godelieve Opgenhaffen.**
- Bibliothecaris/boekhandel: In de Infor Théosophia van juni 2014 meldde Serge Budahazi dat hij een aantal van zijn functies, om organisatorische redenen, binnen de Raad van Bestuur, niet langer kan uitoefenen. Gezien Serge Budahazi niet aanwezig was tijdens de laatste bijeenkomsten van de Raad van Bestuur, werd goedkeuring gegeven aan het voorstel om deze functies te splitsen als volgt:
  - Bibliothecaris: **Myriam Debusscher**
  - Boekhandel: **Henriette van der Hecht.**
- Beheerder van het Gebouw: Sinds enkele maanden wordt het Beheer van het Gebouw verzekerd door het **Dagelijks Bestuur.** Gezien het gunstig resultaat, is het raadzaam om deze werkwijze verder te zetten. Het Beheer van het Gebouw blijft dus ook de komende tijd in handen van het Dagelijks Bestuur dat, op elk moment andere personen kan aanduiden, of zich kan laten assisteren door anderen, voor bepaalde werkzaamheden.
- 1ste Plaatsvervanger - bevestiging in haar functie: **Godelieve Opgenhaffen.**
- 2de Plaatsvervanger - bevestiging in zijn functie: **Rudolf D'Hondt.**
- 3de Plaatsvervanger: **Sabine Van Osta.**
- Vertegenwoordiger van de Orde van Dienst - bevestiging in zijn functie: **Helmut Vandersmissen.**
- Afgevaardigde van het Waals Gewest - bevestiging in haar functie: **Denise Remi.**
- Afgevaardigde van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest - bevestiging in haar functie: **Myriam Debusscher.**
- Afgevaardigde van het Vlaams Gewest: **Godelieve Opgenhaffen.**
- 1ste Rekeningtoezichter - bevestiging in zijn functie: **Stéphane Leclercq.**
- 2de Rekeningtoezichter - bevestiging in haar functie: **Henriette v d Hecht.**
- Bestuurders zonder specifieke functie:
  - **Joseph Ilunga.**
  - **Serge Budahazi.**

Werden verkozen voor de Commissie van Beroep (duur 1 jaar): **Renée Cambier, Robert De Troyer, Guido Hoste, Leo Ongena en Eva Schut.**

*Loge Witte Lotus*

*Programma werkingsjaar september 2014 - juni 2015*



Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Loge Witte Lotus, in mei 2014, werd het programma voor het nieuwe werkingsjaar besproken en goedgekeurd.

De vraag werd al eerder gesteld om geen dikke boeken meer, van A tot Z, te lezen tijdens de studieavonden, maar beperkt in tijd, te werken met vooraf bepaalde onderwerpen. Zo zouden gedurende het ganse jaar verschillende thema's aan bod kunnen komen en is het ook eenvoudiger om aan de eventuele wensen en vragen van leden en sympathisanten te voldoen.

Met dit experiment, dat gepland staat voor de *1ste en de 3de donderdag van de maand* zal gestart worden in september 2014. Als start werd gekozen voor een tekst uit 'De Scheppende Stilte' van Rohit Mehta, hoofdstuk V: **'De Leer van het Hart'**.

Tekst zal beschikbaar zijn in de Loge.

Ook de *4de donderdag* van de maand, de avond 'Toegepaste Theosofie', krijgt een meer praktische wending, nl: meditatie, concentratie, .... Hoe we deze avond in de toekomst invullen, zal besproken worden op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur.

**Locatie voor de studieavonden:**  
**Milisstraat 22**  
**2018 Antwerpen**

Voor de zondaglezingen verandert er niets. Ze gaan door de 1ste zondag van de maand.

Begin om 11.00 uur stipt en het einde is voorzien rond 13.00 uur.

**Locatie voor zondaglezingen:**  
**OC Katrinahof**  
**Fromentijnstraat 1**  
**2050 Antwerpen-Linkeroever.**

**Programma Loge Witte Lotus**

**Werkingsjaar 2014-2015**

**Studieavonden**

**van 20.00 uur tot 21.30 uur**

**Locatie: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen**

1ste donderdag van de maand: Thema-avond  
2de donderdag van de maand: Ethica: Vivekacudaani van Sjankara  
3de donderdag van de maand: Thema-avond  
4de donderdag van de maand: Toegepaste Theosofie: Meditatie  
5de donderdag van de maand: Vrij onderwerp

*Loge Witte Lotus*

*Werkingsjaar 2014-2015*

**Zondaglezingen**

**Van 11.00 uur tot 13.00 uur**

**Locatie: OC Katrinahof, Fromentijnstraat 1 te 2050 Antwerpen-**

07/09/2014	Opening werkingsjaar	Theosofie, een manier van leven, denken, voelen en ervaren
05/10/2014	Herman De Kuyffer	Christelijke Theosofie
02/11/2014	Lieve Opgenhaffen	Plotinus
07/12/2014	Armand De Roose	Sacrale ruimten
04/01/2015	Helmut Vandersmissen	Theosofische Orde van Diest (T.O.S.)

**Alle studie-avonden en zondaglezingen zijn gratis toegankelijk voor leden en geïnteresseerden  
Iedereen is van harte welkom !**

Voor de zondaglezingen wordt een vrije bijdrage in de kosten gevraagd (is echter geen verplichting!)

Alle informatie over het programma is te bekomen via **GSM: +32 486 631 997 en +32 476 879 968**

Of

*per mail: info@logewittelotus.be*

## Loge Witte Lotus

Zondaglezingen gaan door in het OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen

Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



### Kalender september 2014

MA	DI	WO	DO 20:00-21.30	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
1	2	3	4 DE LEER VAN HET HART	5	6	7 OPENING WERKINGSJAAR
8	9	10	11 VIVE- KACUDAMANI	12	13	14
15	16	17	18 DE LEER VAN HET HART	19	20	21
22	23	24	25 MEDITATIE	26	27	28
29	30					

Loge Witte Lotus - september 2014

04/09/2014: De Leer van het Hart

07/09/2014: Opening werkingsjaar 2014-2015: Theosofie, een manier van leven, denken, voelen en ervaren

Zie pagina 2

11/09/2014: Ethiek: Vivekacudamani

18/09/2014: De Leer van het Hart

25/09/2014: Toegepaste Theosofie: Meditatie

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op +32 476 879 968 en +32 486 631 997

### Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky

tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aan-

leiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



### De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Leuven. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en

studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te

zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op onze website:

[www.logewittelotus.be](http://www.logewittelotus.be)

*“Probeer altijd juist te handelen ....*

*ook als er geen toeschouwers zijn!”*

Boeddhistische wijsheden - isbn 97-89460971105