



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 9—nummer 3
maart 2014

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op

Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen BTV-loges te Antwerpen</i>	1
<i>Leven en werk van Annie Besant</i>	2
<i>Engelen of egregoren - deel 2</i>	3
<i>De Plaats van Vrede</i>	5
<i>Programma Loge Witte Lotus Vrijheid van denken</i>	7
<i>Kalender maart & april 2014 Belgische Theosofische Vereniging</i>	8

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:

Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : eddy.doms@pandora.be



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>

E-mail: info@logewittelotus.be

IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen



Loge Witte Lotus - Bijeenkomst op zondag 2 maart 2014 om 11u. - OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen

Leven en werk van Annie Besant

Wim Leys



Annie Besant (1847 – 1933) was de tweede president van de Theosophical Society van 1907 tot 1933.

Voordat ze in 1889 tot de Theosophical Society toetrad, was ze actief in maatschappelijk werk en kwam ze op voor de verdrukten. Ze verkeerde in de vrijdenkers en hervormingsgezinde kringen van die tijd, en ontpopte zich als een begaafd redenaar en schrijver. Ze schreef vele boeken en pamfletten en was voor duizenden mensen over de hele wereld een leraar op het spirituele pad.

Tijdens de lezing zal interessant historisch beeldmateriaal vertoond worden en zullen een aantal publicaties van Annie Besant te verkrijgen zijn.



www.ts-adyar.org

Annie Besant was in haar jeugd een vroom christen. Ze trouwde op 20-jarige leeftijd met dominee Frank Besant. Ze kregen een zoon, Arthur Digby, en een dochter, Mabel.

Maar later begon ze toch een kritische houding aan te nemen tegenover een aantal christelijke dogma's en de Kerk. Het was geen gebrek aan geloof. Haar spirituele karakter wou niet enkel geloven, maar ook begrijpen. In 1872 brak ze met de Kerk en werd vrijdenker. Dit leidde ook tot een echtscheiding.

Ze ging alsnog studeren aan de London University. In 1874 verbond ze zich met de 'National Secular Society' en werkte samen met de bekende vrijdenker Char-

les Bradlaugh. Ze werd redacteur van zijn blad 'The National Reformer' en schreef veel boeken en pamfletten. Ze werd ook actief in de socialistische beweging van die tijd en het werk van de vakbonden.

Haar spirituele natuur bracht haar toch weer aan het zoeken in de geesteswetenschappen en in de spirituele bewegingen van die tijd. Van W.T. Stead (hoofdredacteur van een krant) kreeg ze een exemplaar van de 'Geheime Leer' van H.P. Blavatsky, met het verzoek er een recensie over te schrijven. Dit maakte haar zo enthousiast dat ze een interview vroeg met mevrouw Blavatsky en op 21 mei 1889 werd ze lid van de Theosophical Society in London, waar Blavatsky toen verbleef.

In 1893 vertrok ze naar India met Kolonel Olcott. Ze zette zich met toelozende energie in voor de theosofie en richtte ze zich tevens op maatschappelijke en politieke hervormingen in de Indiase samenleving. Ze reisde veel, zowel in India als over de hele wereld en gaf lezingen over theosofie. Ze was een begenadigd spreker. George Bernard Shaw, de beroemde toneelschrijver met wie ze bevriend was in haar vrijdenkersperiode in Londen, had haar al 'de beste spreker van Engeland' genoemd.

Met de helderziende Charles Webster Leadbeater deed ze occult onderzoek en schreef vele opmerkelijke en belangrijke theosofische werken. Haar vermogen om de moeilijke materie van de Geheime Leer voor leken begrijpelijk te maken werd geroemd.

Vanaf 1908 begon ze met de uitbreiding van het landgoed in Adyar, waar sinds 1882 het hoofdkwartier van de Theosophical Society gevestigd was.

In 1910 nam ze het voogdijschap op zich van Krishnamurti, toen 14, en zijn jongere broertje Nityananda.

In 1913 brak een nieuwe periode aan in haar leven. Ze werd toen politiek actief in India en wist de verscheurde Indian National Congress Party te her-

enigen. Ze was van mening dat India meer zeggenschap over haar eigen aangelegenheden moest krijgen van het Britse koloniale bestuur. Ze werd zelfs president van deze partij, die vandaag de dag nog de grootste partij in het democratische India is en ze werkte nauw samen met Gandhi. In 1917 werd ze zelfs voor enige tijd, door het Britse koloniale bewind, geïnterneerd wegens staatsgevaarlijk gedrag.



www.beatricewood.com

Wie meer wil weten over het leven en werk van Annie Besant, nodigen we van harte uit op de lezing die doorgaat op zondag 2 maart 2014 om 11.00 uur, in het OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen.

*Het theosofische leven moet een leven van dienst zijn. ...
Hoe meer we dienen,
hoe wijzer we worden,
want we leren de wijsheid niet kennen
door te studeren,
maar door te leven.*

Engelen en egregoren - deel 2

Christian Vandekerkhove



De dood of het einde van een engel of egregoor

Een engel is maar relatief onsterfelijk, want alles heeft een einde.

Hij kan op vier manieren aan zijn einde komen:

A. Einde door uitsterven

Dit is de natuurlijke weg. Neem nu als voorbeeld de fans van een popster. Tijdens zijn actieve leven met veel optredens, gaat zijn engel steeds groter worden en steeds meer mensen steeds sterker in zijn ban hebben. Dit mondt dan vaak uit tot situaties als een Beatlemania, waar meisjes bewusteloos vielen of in vervoering raakten bij het zien van hun idool of zelfs bij het horen van zijn stem.

Na een aantal jaren houdt het fysieke bestaan van een muziekgroep natuurlijk op en de engel wordt steeds minder gevoed door het publiek. Het is duidelijk dat op dat moment enkel de allergrootste engelen zullen overleven. Dit is natuurlijk het geval met de Beatles, Krishnamurti, Mozart en dergelijke, maar hoeveel kunstenaars van dertig jaar geleden bestaan nog slechts op papier in een stoffig archief? Dezen hebben duidelijk geen engel of egregoor kunnen opbouwen die na hun dood verder door de mensen wordt onderhouden.

Enkele voorbeelden van engelen die na zoveel jaren nog permanent worden gevoed door de massa zijn onder andere die van:

- De Mona Lisa, van Leonardo Da Vinci.
- De grafmonumenten van Allan Kardec, Oscar Wilde en Jim Morrisson in Parijs, waar veel mensen nog steeds een aanwezigheid menen te voelen.
- Sacrale plaatsen zoals Lourdes, Beauraing, Borobudur, Stonehenge, Angkor en dergelijke.
- De wereldgodsdiensten.
- De grote politieke stromingen.
- Vele vormen van bijgeloof, zoals

niet onder een ladder durven lopen en dergelijke.

B. Einde door fusie

Het einde van een engel komt ook vaak door fusie.

De wereld verandert, de stemmen van de mensen ook.

Wanneer bv. twee maandbladen gaan fusioneren, worden ze in het begin vaak nog uitgegeven onder gemeenschappelijke naam, om de lezers niet te bruuskeren. Later blijft alleen de naam over van de sterkste groep. Op subtiel niveau is het natuurlijk ook zo dat de "astrale fanclubs" van de twee maandbladen energetisch gaan versmelten. Zij worden dan één in de vorm van een nog grotere engel die een mengsel is van de vormen en kleuren van allebei.

De geoefende helderziende kan dit ook daadwerkelijk in het onzichtbare waarnemen!



Gedachtenvormen gevormd door geluid
<http://www.gutenberg.org/files/16269/16269-h/16269-h.htm>

C. Einde door transformatie

Transformatie is nu wel geen dood maar het resultaat is wel dat je na een tijd geconfronteerd wordt met iets wat niet meer lijkt op het oorspronkelijke.

Neem nu een religieuze beweging, het christendom bijvoorbeeld.

Deze beweging ontstond onder de leerlingen van Jezus.

In het begin was het een kleine hechte groep, met een bepaalde leer en een zeer sterke broeder-

band, een sociaal geheel.

Deze groep werd groter en ging zich lokaal vermengen met bestaande religies. De leer werd in de loop der eeuwen veel theoretischer en veel verder verwijderd van de oorspronkelijke ideeën. Uiteindelijk gingen af en toe een aantal leden afscheuren om hun eigen groepen te stichten, progressiever, of soms juist conservatiever, maar steeds ergens nog verbonden met de moedergroep.

In de astrale wereld kon men dus een engel of egregoor zien groeien en steeds van vorm en kleur zien veranderen. Af en toe ging er binnen de egregoor een kleine sub-egregoor ontstaan, als het ware een kleine melodie, binnen een groter concert.

De uiteindelijke engel lijkt niet erg veel meer op die van de oorspronkelijke christenen, hoewel basiskleuren en bepaalde vormen er nog steeds in terug te vinden zullen zijn.

De egregoor is getransformeerd tot iets anders, maar toch is het ergens nog steeds dezelfde egregoor.

D. Ritualistisch einde

De voorgaande manieren waarop een egregoor aan zijn einde komt, waren eerder geleidelijk en zacht.

Er bestaat ook een radicale prompte dood.

In de magie en in sommige occulte genootschappen, kan soms een vernietigingsritueel uitgevoerd worden om een vijandige engel uit de wereld te helpen.

Het is duidelijk dat dergelijke bezweringen een gevaarlijk spel zijn.

Wat daar gebeurt, is dus verschillende engelen tegen elkaar uitspelen, zoals een soort banvloek. Wie zich aan zulke praktijken waagt, loopt natuurlijk gevaar zelf rake klappen te moeten incasseren.

Engelen beïnvloeden ons gedrag

Het zal nu zo stilaan wel duidelijk zijn dat engelen een volwaardig deel uitma-

Vervolg van pagina 3

Engelen en egregoren - deel 2

Christian Vandekerkhove



ken van ons emotioneel leven.

Zo sterk soms dat ze onze eigen persoonlijkheid gaan overschaduwen. Zij liggen aan de basis van groepsemoties, massahysterie en dergelijke.

In politieke kringen is het bekend dat kiezers niet stemmen met hun verstand. Ze maken in eerste plaats hun keuze op het gevoel. Daarna gaan ze - eventueel - met hun verstand hun keuze rationaliseren. Dit wil zeggen: ze gaan juiste motieven bedenken om hun keuze te rechtvaardigen. Maar het onderbewuste heeft zo'n beetje de gewoonte om blind te zijn voor alle argumenten tegen die bepaalde partij. De kiezers zien als het ware alleen de positieve kanten van de partij van hun keuze en de negatieve kanten van de overige partijen. De politici, waarvan sommigen enkel op stemmen belust zijn, spelen daar zeer handig op in en bespelen gewoon de emoties van hun potentiële kiezers. Zij zullen dus alles in het werk zetten om een machtige egregoor op te bouwen die de massa gevangen houdt.

Engelen en massamedia

Wij hebben reeds duidelijk gemaakt dat engelen of egregoren zeer machtig kunnen worden als er maar voldoende mensen zijn om ze te voeden.

Grote politieke leiders - of ze nu bonafide of malafide waren, laten we even terzijde - hebben ons in het verleden op een angstwekkende manier aangetoond hoe sterk de massa wordt als ze zich achter éénzelfde engel of egregoor schaart. Hitler, Stalin, Mao Ze Dong en anderen hebben de geschiedenis onvergetelijke lessen geleerd, tegen een onvergetelijke prijs overigens.

Intussen is er nog een fenomeen bijgekomen: de massamedia. Radio, TV en vooral Internet zijn nieuwe instrumenten om ons te bespelen *als we het toelaten, natuurlijk*.

Deze massamedia hebben een nieuw tijdperk ingeluid in de wereld van de engelen.

Het gaat in de eerste plaats om een enorme schaalvergroting.

Neem bijvoorbeeld de rechtstreekse TV-uitzendingen in Eurovisie of Werelduitzendingen.



<http://www.yogacasticum.nl/pages/sub/3/29196/quantum.html>

Als zoveel miljoen kijkers in de wereld simultaan een belangrijke gebeurtenis gadeslaan zoals een vredesondertekening, een religieuze plechtigheid of een natuurramp en ze ondergaan dezelfde emoties, dan zullen nooit eerder geziene hoeveelheden emotionele, dus astrale energie in beroering worden gebracht. Zo worden dus immense engelen geschapen, zo sterk dat ze fysieke gevolgen kunnen hebben. Instante kristallisatie tot gebeurtenissen die de wereld en het verdere evolutieavontuur van de mensheid kunnen bepalen.

Een mailtje of een post in een nieuwsgroep op het net, kan in enkele dagen tijds het gedrag van miljoenen mensen beïnvloeden. Een foto op Facebook kan zich als een lopend vuurtje over de hele aardbol verspreiden. Een goed georganiseerde Twitterstorm kan massa's mensen in korte tijd van gedachten doen veranderen!

Voor het eerst heeft de mensheid zoveel impact gehad op de eigen lotsbestemming.

Nieuwe ideeën in de wereld

De verandering en vernieuwing van de ideeën in de wereld is ook weer zo'n strijd tussen engelen of egregoren.

Het is niet altijd makkelijk voor nieuwe denkbeelden om ingang te vinden bij de mensen. De gedachten van de massa zitten meestal zo vastgeroest.

Toch zullen de vernieuwers de oude garde stilaan verdringen en wel door een dynamisch mechanisme.

De vernieuwende ideeën vormen een steeds sterker wordende engel die moet kampen tegen een steeds zwakker wordende engel van de verouderde ideeën. Deze verandering gaat in het begin zeer traag omdat de nieuwe engel nog zwak is (=weinig aanhangers) en de oude zeer machtig (=veel aanhangers).

Het gros van de mensheid is ook meer geneigd blind te gehoorzamen aan de oude engel dan het Goddelijk geschenk dat we Vrije Wil noemen, te leren gebruiken.

Van de oude engelen vallen vele aanhangers weg o.a. omdat ze van ouderdom sterven, maar ook omdat meer en meer mensen niet meer bevredigd zijn door die verouderde concepten.

Doordat die engel minder aanhangers heeft, wordt hij zwakker en kan hij minder gemakkelijk nieuwe aanhangers vinden.

Tegelijk groeit de nieuwe engel of egregoor dankzij het omgekeerde mechanisme. De nieuwe zoeker vindt veel zinnigere antwoorden in het nieuwe wereldbeeld dan in het oude en sluit zich hier dan ook spontaan bij aan.

Hierdoor wordt deze engel natuurlijk sterker in zijn strijd tegen de oude.

De tijd doet de rest.

**Een gedachte
is aanstekelijk.
Bepaalde gedachten
zijn zelfs epidemisch.**

Wallace Stevens
Amerikaans dichter 1879-1955
Uit: *Opus Posthumous*,
"Adagia" (1959)

De Plaats van Vrede

Annie Besant



Ieder mens klaagt over de drukte, de onrust, de gehaastheid van het moderne leven. 'Ik heb geen tijd' is het meest gehoorde excuus. We lezen boekbesprekingen in plaats van boeken, hoofd-artikelen in plaats van politieke verhandelingen, luisteren naar lezingen van anderen in plaats van zelf op zoek te gaan. Meer en meer wordt de aandacht van mannen en vrouwen gevangen gehouden door de oppervlakkige dingen van het leven: de kortstondige vreugde van zakelijke successen, het onbetekende prestige van sociale verhevenheid, een kortstondige bekendheid in de wereld van de politiek of de letteren.

Om al deze dingen te bereiken, zweogen, konkelen en strijden mannen en vrouwen. Het werk moet onmiddellijk resultaat opleveren of het wordt als mislukt beschouwd; het doel moet altijd in zicht blijven om, met een snelle korte inspanning gepasseerd te kunnen worden, terwijl de applaudiserende menigte de winnaar toejuicht. De solide reputatie die door jaren hard werken wordt opgebouwd; het is een leven lang geduldig zweogen op een terrein waarop de oogst pas kan rijpen lang nadat de zaaier verdwenen is; het weloverwogen kiezen voor een verheven ideaal, te hoog om de modale mens aan te trekken, te groots om in één leven tot stand te brengen; aan al deze zaken wordt met een schouderophalen, dat een gemoedelijke minachting of een achterdochtige blik uitdrukt, voorbijgegaan.

De tijdgeest wordt samengevat in de woorden van de scherpe Chinese wijsgeer: *'Hij kijkt naar een ei en verwacht het te horen kraaien.'*

De natuur gaat te langzaam voor ons en we vergeten dat wat we aan snelheid winnen, aan diepte verliezen. Maar er zijn ook mensen in wiens ogen de wervelende dans van muggen in het zonlicht niet het enige doel is van het menselijk bestaan. In sommige harten weerklinkt af en toe een zacht fluisterende stem die zegt dat al het ogenschijnlijk geraas en gedrang slechts een strijd is van schimmen, geprojecteerd op een scherm; dat

maatschappelijk welslagen, succes in zaken, publieke bewondering hoogstens alledaagse zaken zijn; luchtballen die door een woelig stromen worden meegevoerd en rivaliteit, jaloezie en bitterheid onwaardig zijn. Heeft het leven dan geen geheim dat niet aan de oppervlakte ligt? geen probleem dat niet door praten kan worden opgelost? geen schat die niet op de snelweg wordt verpletterd?



theosophic-life.blogspot.com

Een antwoord kan gevonden worden binnen de belevingswereld van elke man of vrouw, en dat antwoord verbergt in zich een suggestie naar een diepere, onderliggende waarheid. Veronderstel dat we een week of een maand in het jachtige stadsleven doorbrengen, met haar kleine opwindende gebeurtenissen, met haar streven naar de kleine triomfen van het maatschappelijk leven, met het koesteren van kleine verlangens, met haar pijn om onbetekenende teleurstellingen, met de wrijvingen tussen onze egocentrische ikjes en andere even egocentrische ikjes, en we ons hierna uit deze drukte en bedrijvigheid terugtrekken in de eenzaamheid van de stille bergen. Daar horen we enkel natuurlijke harmonie, die eerder met de stilte lijken samen te smelten dan deze te verstoren: het ruisen van de door de regen van de vorige nacht gezwollen waterval, het geritsel van de bladeren onder de voorzichtige hazenpootjes, het zachte geluid van water wanneer

de waterhoen tussen het riet tevoorschijn schiet, het gekabbel van de draaikolk wanneer ze tegen de kiezels van de oever klotst, het zoemen van insecten in de kriskras door elkaar groeiende grassen, het zuigende geluid dat vissen maken wanneer ze in een beschaduwde poel rondhangen.

Daar waar de geest tot rust komt, gekalmeerd door de aanraking van de natuur, ver weg van het menselijk leven, hoe belangrijk zijn daar nog de dwaasheden, de ergernissen van de sociale maalstroom van werk en spel? Wat doet het er daar nog toe of we in een of andere onbeduidende strijd faalden of succes hadden? Wat doet het er nog toe dat we door de een gekleineerd en door de ander geprezen werden? We krijgen een nieuwe kijk, door afstand te nemen van die maalstroom, door onszelf los te maken van die woelige wateren en we zien dat deze uiterlijke dingen slechts een kleine rol zouden moeten spelen in het ware leven van de mens.

Afstand nemen, in zowel tijd als ruimte, geeft een weloverwogen oordeel over de goede en minder goede dingen in het leven. Wanneer weer tien jaar van ons leven verstreken zijn, kijken we terug naar de beproevingen, de vreugden, de verwachtingen en de teleurstellingen van die voorbije periode. We staan dan versteld over hoeveel energie we verspild hebben aan zaken die eigenlijk zo onbetekenend waren. Zelfs het grootste verdriet lijkt vreemd onwezenlijk wanneer het wordt beschouwd door een persoonlijkheid die een grote verandering heeft doorgemaakt.

Ons hele leven ging op in het leven van iemand anders en de enige waarde die het voor ons had, leek te schuilen in die geliefde. Toen die ene ons vertrouwen beschaamde, dachten we dat ons leven voorbij en ons hart gebroken was. Naar mate de tijd verstreek, heelde die wonde en nieuwe uitdagingen ontplooiden zich op ons pad. Nu kijken we terug, zonder een krimp te geven, op een worsteling die ons leven bijna kapot maakte.

Vervolg van pagina 5

De Plaats van Vrede

Annie Besant



Of, we braken met een vriend vanwege een paar bittere woorden; hoe dwaas lijken onze boosheid en opwinding wanneer we hier tien jaar later op terugkijken. Of we waren opgetogen over een moeizaam verworven succes; hoe onbeduidend lijkt het en hoe overdreven ons gevoel van triomf, wanneer we het in zijn juiste proporties en in het totaalbeeld van ons leven bezien; toen waren we er helemaal van vervuld en nu is het nog maar een moment uit het verleden. Deze filosofische rust wordt, wanneer we de overwinningen en de verliezen uit ons leven beschouwen met zo'n interval van tijd en ruimte, wreed verstoord als we weer terugkeren naar ons dagelijks leven.

Al die oude, onbelangrijke dingen houden ons in een nieuwe gedaante nog steeds volop bezig; oude vreugden en zorgen grijpen ons in nieuwe vormen nog steeds aan. Zoals de Bhagavad Gita zegt: **'De onstuimige zintuigen en organen brengen het hart met geweld in beweging.'** En zo beginnen we opnieuw ons leven te leiden met onbetekenende zorgen, kleinzielige ru-

zies, onbeduidende verlangens en onbelangrijke teleurstellingen.

international.theoservice.org

Moet dit altijd zo zijn? We moeten leven in deze wereld en onze rol op het toneel van dit leven spelen. Moeten we dan altijd overgeleverd zijn aan deze voorbijgaande zaken? Of kunnen we, hoewel we te midden van dit alles moeten verblijven in ruimte en erdoor omringd moeten zijn in tijd, de Plaats van Vrede vinden, alsof we ons ver weg bevonden? Ja, dat kunnen we en dit is de waarheid die ten grondslag ligt aan het oppervlakkige

antwoord dat we reeds gevonden hebben.

De mens is een onsterfelijk wezen in een omhulsel van vlees, dat belevendigd en in beweging wordt gebracht door verlangens en passies. We koppelen dit omhulsel aan onszelf door een draad van onze onsterfelijke natuur. Deze draad is het denkvermogen en dit denkvermogen, hoe onbeteugeld en wispelturig het ook is, zwerft rond tussen de dingen van de aarde. Het wordt door passies en verlangens, door hoop en vrees in beweging gebracht. Het verlangt ernaar om uit alle bekens van zinnelijk genot te proeven en wordt verbijsterd en verdoofd door de glans en het tumult van zijn omgeving. En zo is, zoals Arjuna in de Bhagavad Gita klaagt *'het denken vol gejaagdheid, turbulent en koppig'*.

Boven deze maalstroom van het denken staat het Ware Zelf, als een serene en onbewogen getuige, het Spirituele Ego van de mens. Beneden kunnen stormen razen, maar boven is rust, de Plaats van Vrede. Want dat Zelf is eeuwig. Van welk belang zijn de tijdelijke zaken voor het Zelf, behalve dat zij ervaring brengen en kennis van goed en kwaad? Het heeft, wonend in zijn stoffelijk omhulsel, zo vaak dood en geboorte gekend, winst en verlies, vreugde en verdriet, plezier en smart. Het ziet dit alles als een bewegend schimmenspel voorbijgaan en geen rimpeling verstoort zijn onbewogen sereniteit.

Wanneer zijn omhulsel in strijd is, merkt het slechts dat de harmonie verbroken is. Leed is welkom als iets dat verwijst naar een mislukking en dat in zich de les draagt dat je datgene moet vermijden waar het uit voort kwam. Want het Ware Zelf moet over het stoffelijk gebied zegevieren, het zuiveren en sublimeren en kan alleen door lijden leren hoe zijn werk te doen. Het geheim nu van het bereiken van de Plaats van vrede ligt hierin dat we moeten leren ons bewustzijn te identificeren met het Ware Zelf in plaats van met het schijnbare zelf.

Uit: *The Spiritual Life* 1912
Vol II - hfdst II

Symposium: "De uitdaging van de ziel"

29 maart 2014 - Westerkerk te Amsterdam

Zes spirituele broedersschappen en twee andere sprekers belichten vanuit hun eigen filosofische achtergrond welke uitdagingen de ziel tegenkomt op haar zoektocht naar Waarheid, Weten en Wijsheid. De volgende spirituele broedersschappen zullen aan het woord komen:

- Dhr. **Sikander van der Vliet**, Internationale Soefi Beweging
- Mevr. **Anne van Marion-Weijer**, Nederlandse Federatie van Le Droit Humain
- Dhr. **Marco Pasi** – Universiteit van Amsterdam
- Dhr. **Klaas-Jan Bakker**, Rozekruisers Orde AMORC
- Dhr. **Peter Huijs**, Lectorium Rosicrucianum
- Dhr. **Jesse Mulder**, Antroposofische Vereniging in Nederland
- Mevr. **Marty Bax**, Baxart
- Mevr. **Annine van der Meer**, Theosofische Vereniging in Nederland.

"Het is de zoektocht naar de aloude theosofia. Het is de Theo Sofia: de goddelijke wijsheid, of wijsheid zoals de goden die bezaten. In het jaar 1875 werd een belangrijke spirituele impuls gegeven voor de zoektocht van de mens naar waarheid, weten en wijsheid. Met de ziel als verbindende schakel hebben wij aansluiting op deze energiegolf die ons direct verbindt met de bron van ons bestaan. De ziel helpt ons in de bron te durven duiken om de bron te worden."

Alle informatie over het programma kan u vinden op:

http://www.theosofie.nl/wp-content/uploads/2013/11/2014-03-29_De_uitdaging_van_de_ziel_symposium_b.pdf

Loge Witte Lotus Programma werkingsjaar 2013-2014



Voordrachten op zondagochtend van 11.00u tot 13.00u

Locatie: OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen Linkeroever

02/03/2014	Wim Leys	Annie Besant: leven en werk
06/04/2014	Patrick Van Hauwe	Gevaren van het spiritisme
04/05/2014	Janine Bogaerts	Workshop: intuïtief en energetisch schilderen
01/06/2013	David Roef	De Monade



**Zondaglezingen en studieklassen voor leden en geïnteresseerden
Iedereen van harte welkom !**

Zondaglezingen: vrije bijdrage
Info: (0486) 631 997 en (0476) 879 968

Jaarlijks Europees Theosofisch Congres 2014

&

111^{de} Verjaardag Europese Federatie van de Theosophical Society

Parijs van 30 juli t/m 3 augustus 2014



Thema: **'Bridging science and spirituality'**

Alle informatie is te vinden op: <http://www.ts-efts.org/congress.html>

*“Help de natuur en werk met haar mee;
en de natuur zal u als een van haar scheppers beschouwen en voor u neerbuigen”.*

*“En zij zal de deuren van haar geheime kamers wijd voor u openen,
aan uw blik de schatten onthullen,
die verborgen zijn in de diepten van haar zuivere, maagdelijke schoot”.*

H.P. Blavatsky, *De Stem van de Stilte*, blz. 13

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren.

Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



Loge Witte Lotus

Zondaglesingen gaan door in het OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Kalender maart 2014

MA	DI	WO	DO 20:00-21.30	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
					1	2 ANNIE BESANT
3	4	5	6 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE	7	8	9
10	11	12	13 VIVEKACUDAMANI	14	15	16
17	18	19	20 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	21	22	23
24/ 31	25	26	27 TOEGEPASTE THEOSOFIE	28	29	30

Loge Witte Lotus - maart 2014

Kalender april 2014

MA	DI	WO	DO 20:00-21.30	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
	1	2	3 GRONDBEGINSELEN	4	5	6 GEVAREN SPIRITISME
7	8	9	10 VIVEKACUDAMANI	11	12	13
14	15	16	17 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	18	19	20
21	22	23	24 TOEGEPASTE THEOSOFIE	25	26	27
28	29	30				

Loge Witte Lotus - april 2014

02/03/2014: Leven en werk van Annie Besant [Zie pagina 2](#)
06/03/2014: Grondbeginselen der theosofie
13/03/2014: Ethiek: Vivekacudamani
20/03/2014: De sleutel tot de Theosofie
27/03/2014: Toegepaste Theosofie

03/04/2014: Grondbeginselen der theosofie
06/04/2014: Gevaren van het spiritisme
10/04/2014: Ethiek: Vivekacudamani
17/04/2014: De sleutel tot de Theosofie
24/04/2014: Toegepaste Theosofie

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Leuven. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en

studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze

Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op onze website:

www.logewittelotus.be

*“Je hebt alleen controle over je daden, nooit over hun vruchten.
Leef niet voor de vruchten van je daden. Maar blijf ook niet dadenloos.”*

Uit: *Metamorfose massage van Gaston Saint-Pierre / Debbie Boater
P72-Motivatief (Bhagavad Gita)*