



# Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw  
Loge Witte Lotus

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN  
GROENPLAATS

BC 30217

Jaargang 9—nummer 6

Juni 2014



## Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Verschijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw  
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te  
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,  
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel  
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt  
geen uitdrukking van enig standpunt van  
de BTV en haar afdelingen.

## In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>BTV-loges te Antwerpen</i>	
<i>De Monade</i>	2
<i>Op de uitkijk</i>	
<i>De zeven Presidenten van de TS</i>	5
<i>Inspiratie uit het verleden</i>	10
<i>Programma Loge Witte Lotus</i>	11
<i>Kalender juni 2014</i>	12
<i>Vrijheid van denken</i>	
<i>Belgische Theosofische Vereniging</i>	

Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op

Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

## De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

## De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

### Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:  
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:

Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : [eddy.doms@pandora.be](mailto:eddy.doms@pandora.be)

### Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands  
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>

E-mail: [info@logewittelotus.be](mailto:info@logewittelotus.be)

IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB  
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen



Loge Witte Lotus - Bijeenkomst op zondag 1 juni 2014 om 11u. - OC Katrinahof, Fromentstraat 1, 2050 Antwerpen

## De Monade

David Roef



Voor velen is de monade onbekend. Wat is dan eigenlijk een Monade?



<https://secretdoctrine.files.wordpress.com/2012/07/divinesparks11.jpg>

Een monade is een eenheid van bewustzijn, een onvernietigbare eenheid van individualiteit. Er is een monade in het hart van elk wezen, van atoom tot zon.

De Monade in een atoom is natuurlijk veel minder ontwikkeld dan in de mens die bezig is volledig zelfbewust te worden. We kunnen de monade beschouwen als het geestelijk Zelf van de mens.

Alle evolutie wordt tweeweggebracht door monaden. De monaden die nu het

rijk van de mens vormen, begonnen hun evolutie in vervlogen tijden door ieder voor zichzelf een voertuig te vormen in elk van de lagere gebieden en rijken: het eerst in het minerale en plantenrijk; daarna ontwikkelt de monade een dierlijke natuur met een stoffelijk lichaam en tenslotte ontvouwt zij uit haar innerlijk het vermogen dat wij het egoïsche bewustzijn of de zelfbewuste ego noemen.

Globaal genomen kunnen we zeggen dat de mens nu een monade of geestelijk Zelf (atma-buddhi) is, die zich uitdrukt door middel van een zelfbewuste, reïncarnerende ego (manas, tweevoudig, hoger en lager); en deze werken op hun beurt weer door een lagere triade: kâma, een modellichaam, en een stoffelijk lichaam, met prana als beider levensadem.

Om de dood, het meest verhevende van alle geheimen, te kunnen begrijpen, moeten we iets afweten van het proces van evolutie en het doel ervan.

De mens heeft het goddelijke in de kern van zijn wezen. Het is zijn wortel

en geestelijke ouder, de monade waaruit hij onbewust zijn geestelijke vitaliteit put. Dit goddelijk wezen in ons is onze inspirator, beschermer, en leidster, de stem van mededogen en van het geweten in het menselijk hart. Het heilige licht daarvan doet alle idealen en ware aspiraties in ons ontwaken. Zonder deze ons omringende en alles doordringende aanwezigheid zouden wij hulpeloze menselijke ego's zijn, niet opgewassen tegen de problemen en beproevingen van het materiële bestaan.

De monade is dus een deel van onszelf, of liever, wij zijn er een deel van, en toch is zij niet onszelf. Wij kunnen niet los van haar bestaan omdat zij onze schakel of ons verbindingskanaal is met het universele kosmische Leven.

**Wie meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we van harte uit op de voordracht die doorgaat in het OC Katrinahof, Fromentstraat 1 te 2050 Antwerpen-Linkeroever, op zondag 1 juni 2014 om 11.00 uur.**

## Op de uitkijk - mei 2014

Tim Boyd



Iedereen heeft het intussen al wel vernomen, de stemmen werden geteld, het wachten op de resultaten is voorbij. De Theosophical Society heeft een nieuwe Internationale President, nl. de heer **Tim Boyd**. De inauguratie vond plaats in Adyar op 28 april 2014, om 17 uur plaatselijke tijd.

Ieder stemgerechtigd lid van de Vereniging heeft een korte biografie gekregen. Het is dus onnodig om deze hier en nu te herhalen.

In 'On the Watch-Tower' van mei 2014 verscheen reeds een eerste bijdrage van hem.

Sommigen van de grootste wijzen die ooit geleefd hebben, legden altijd bijzondere nadruk op een specifiek punt. Hoewel dit punt op vele manieren ver-



Tim Boyd

°22 oktober 1953

woord is geworden, komt het er steeds op neer dat verandering voortdurend en onvermijdelijk is. Alles in deze wereld verandert. Men zou denken dat dit punt zo evident is, dat het niet zo vaak en op zo veel verschillende manieren uitgedrukt zou moeten worden. Het lijkt er echter op dat dergelijke herhaling noodzakelijk wordt geacht door wijze mensen. Diegenen onder ons die met de jaren hun haar zagen vergrijzen en hun lichaam zagen veranderen, dienen hiervan niet overtuigd te worden. De jongeren onder ons getuigen van eenzelfde proces wanneer hun stem zich verdiept, wanneer technologieën veranderen of wanneer nieuwe verantwoordelijkheden zich aan hen aandienen.

Vervolg van pagina 2

**Op de uitkijk - mei 2014**

Tim Boyd



Tim Boyd met de presidentiële ring van H.P. Blavatsky  
<https://www.facebook.com/tim.boyd.7549?fref=ts>

Waarom dan een dergelijke nadruk op iets zo evident? Vanuit ons standpunt lijkt het dat, hoewel we “weten” dat verandering onvermijdelijk is, we niet geleerd hebben om verandering ook te aanvaarden. De natuurlijke respons is: weerstand bieden of negeren. Rondom dit gigantische verlangen om de aanstormende golf van verandering te stoppen, of op zijn minst te vertragen, zijn hele industrieën ontstaan. In het Westen is een van de snelst groeiende geneeskundige specialiteiten de cosmetische chirurgie bij de man – een sneetje hier, een plooiertje daar en een menselijk gelaat kan het idee van jeugd in het hoofd van de chirurg benaderen, maar deze mensen leven daarom niet langer, of worden daarom niet gelukkiger tijdens hun leven. In feite hebben deze ondernemingen weinig uitstaans met de wijze waarop anderen naar ons kijken, maar zijn deze eerder gedreven door de wijze waarop wij onszelf willen zien. Dit is slechts één frappant voorbeeld van onze behoefte om tenminste de illusie van constantheid en controle te creëren in deze fluctuerende wereld. Ontelbare andere voorbeelden kunnen we met slechts een beetje aandacht onderscheiden – alles gaande van een fixatie van steeds meer geld te willen verdienen, behoefte aan titels en erkenningen, onze wens naar donkerder of lichter haar, de wens om aardig gevonden te worden, hoog geacht te worden, de wens van mooi of slim te zijn. Al deze wensen reflecteren onze behoefte om aan te sluiten bij iets groter dan datgene wat

we kunnen zien.

Het is gemakkelijk om kritiek te geven op dit gedrag of om het te karikaturiseren. Het Hermetische axioma “zo boven, zo beneden” wijst echter in de richting van een diepere betekenis. De hedendaagse Amerikaanse schrijver, Jack Kerouac, stelde het erg eenvoudig. Hij schreef: “Niemand gelooft dat er niets is om in te geloven.” Diep in ons allen bestaat de zekerheid van iets dat onveranderlijk is. Iedereen voelt dit.

Het feit dat dit ene voor ons verborgen blijft in de gewone wereld, haalt vreemd gedrag bij ons naar boven. Niet datgene vinden waarvan we vaag weten dat het werkelijk is, zorgt ervoor dat we het op deze verschillende, grappige manieren projecteren op de wereld. Hoe vreemd het ook mag lijken, ons verwarde grijpen naar eeuwige jeugd, eindeloze overvloed, volmaakte gezondheid, kennis en macht, kan als bewijs beschouwd worden voor hun werkelijkheid. Wat wij Theosofen verstaan onder Waarheid, is eeuwig, grenzeloos, volmaakt, alomtegenwoordig en bereikbaar voor ieder van ons. Wat ons menselijke wezens tegenhoudt, is onze neiging om de wereld te dwingen ons te belonen met iets dat ze ons niet geven kan. De ware behoefte die verborgen ligt onder ons streven is die naar vrede, wijsheid, zekerheid die geworteld is in het eeuwige.

Recentelijk heeft de onmiddellijkheid van verandering zich aan de Theosofische Vereniging opgedrongen. Met het heengaan van onze internationale voorzitter ging plots 33 jaar aan leiderschap heen. Na een lange verkiezingsperiode zien we ons nu geplaatst voor het aanpassen aan een nieuwe voorzitter. Net als met alle dergelijke wijzigingen in het verleden, zal de Theosofische Vereniging zich aanpassen en voorwaarts gaan. Het werk van de Theosofische Vereniging is niet gewijzigd sinds haar oprichting. HPB's commentaren op de Toekomst van de Theosofische Vereniging in de *Sleutel*

tot de Theosofie zijn het overwegen waard:

*Haar toekomst zal vrijwel geheel afhangen van de mate van onbaatzuchtigheid, oprechtheid, toewijding en, niet in de laatste plaats van de hoeveelheid kennis en wijsheid van die leden, op wie de taak zal rusten het werk voort te zetten en de Society na de dood van de stichters te leiden. ... ik sprak eerder over de grote behoefte aan een onpartijdig en helder oordeel die onze opvolgers in de leiding van de Society zullen hebben. Al dergelijke pogingen zoals de Theosophical Society, zijn tot nu toe altijd op een mislukking uitgelopen, omdat ze vroeg of laat tot een sekte zijn gedegeneerd, eigen dogma's hebben opgesteld waaraan niet getornd mocht worden, en zo geleidelijk en bijna onmerkbaar de vitaliteit hebben verloren die alleen de levende waarheid kan geven. ... als de Theosophical Society in leven blijft en in de volgende honderd jaar trouw blijft aan haar opdracht, aan de oorspronkelijke impulsen — vertel me dan eens, zeg ik, of ik te ver ga als ik beweer dat de aarde, in vergelijking met wat ze nu is, in de eenentwintigste eeuw een hemel zal zijn.*

We hebben duidelijk nog veel werk voor de boeg!

Vertaling: SVO



Tim Boyd in Adyar - April 2014

<https://www.facebook.com/suresh.jayadev>

## De zeven Internationale Presidenten van de Theosophical Society

Lieve Opgenhaffen



The Theosophical Society  
Adyar  
Vroeger en nu



<http://www.tospakistan.com.pk/>

Naar aanleiding van de verkiezing van Tim Boyd als achtste President van de Theosophical Society in Adyar, lijkt het goed om een aantal van zijn voorgangers even in het zonnetje te zetten.

**Henry Steel Olcott** werd, na de oprichting van de Theosophical Society in New York op 17 november 1875, de eerste President.



Henry Steel Olcott  
<http://teosofiaoriginal.com.ar>

Zijn leven en werk werd al uitvoerig beschreven in Het Witte Lotusblad van de maanden juni, zomer en september 2007.

Olcott overleed op 17 februari 1907 en hij had **Annie Besant** aangeduid als zijn opvolger. Dit werd nadien door de leden bekrachtigd. Haar leven en werk werd tijdens de zondaglezing van 2 maart 2014 haarfijn uiteengezet. Ook de nieuwsbrief voor die maand werd aandacht besteed aan Annie Besant, de tweede President van de Theosophical Society.

Na de dood van Annie Besant werd **George Sydney Arundale** verkozen tot de derde President van de Theosophical Society.

George Arundale werd geboren in Surrey, Engeland, op 1 december 1878. Bij zijn geboorte overleed zijn moeder en de kleine George werd door zijn tante Juffrouw Francesca Arundale geadopteerd. Francesca Arundale was lid van Theosophical Society (TS) sinds 1881 en vaak kreeg ze H.P. Blavatsky op bezoek. Dit gaf de jonge George de gelegenheid om



Annie Besant  
Men lette op het verkeerde geboortjaar!  
[colnect.com](http://colnect.com)

haar te ontmoeten.

Arundale werd lid van de London Lodge in 1895. Hij volgde onderwijs, deels in Duitsland en deels in Engeland. Nadat hij zijn studies aan de Cambridge University had voltooid werd hij Assistent Algemeen Secretaris van de Europese Sectie van de (TS), waar hij Annie Besant voor het eerst ontmoette.

In 1902 ging hij, op verzoek van Annie Besant, naar India. Hij was er werkzaam aan het Central Hindu College in Bena-

Vervolg op pagina 5

Vervolg van pagina 4

## De zeven Internationale Presidenten van de Theosophical Society

Lieve Opgenhaffen



res (huidig Varanasi), eerst als professor Geschiedenis en na verloop van tijd werd hij benoemd tot Hoofd van deze hogeschool.



George Arundale & Rukmini Devi  
[theosophy.ph](http://theosophy.ph)

In 1910 gaf hij zijn eerste lezing op de jaarlijkse Conventie in Adyar. Dit zou hij later nog vele malen doen. Na een korte periode als Secretaris Generaal van de TS in Engeland (1915-1916) keerde hij naar India terug om er Annie Besant te assisteren bij haar politieke activiteiten.

In 1920 huwde Arundale met Rukmini Devi (1904-1986), een zeer getalenteerd artieste, wiens danstalenten hij aanbad.

In 1925 werd Arundale lid van de Vrij-katholieke Kerk, waar hij het tot Bisschop zou brengen. Dat zelfde jaar vierde de TS haar Gouden Jubileum. Arundale reisde intensief door Europa waar hij lezingen gaf. Van 1926 tot 1928 was hij Secretaris Generaal van de Australische Sectie. Hij bracht nieuw leven in die Sectie en richtte, met de hulp van anderen, het eerste radiostation 2GB op.

In 1927 verliet Arundale Australië voor een tijdje. Hij maakte een rondreis door Europa en de Verenigde Staten van Amerika. Dat jaar waren Arundale en zijn vrouw de eregasten op de Ameri-

kaanse Conventie. Vanaf 1931 tot 1934 zou hij elk jaar een lezingtournee maken, waarmee hij het theosofisch werk een nieuw elan gaf in de landen die hij bezocht.

Bij de dood van Annie Besant in 1933 werd hij verkozen tot President van de Theosophical Society en in 1934 begon hij aan een Zevenjarenplan, welke o.a. ook de ontwikkeling van Adyar en de solidariteit van de Vereniging inhield. Met zeer goed voorbereid materiaal lanceerde hij in 1935 een campagne waarmee hij de studie van de theosofische basisprincipes aanmoedigde. De loges werd gevraagd nooit het voornaamste doel van de Theosofie te vergeten en dat doel, in een begrijpbare taal, aan de leden over te brengen.

Zijn volgende campagne had als thema 'Er is een Plan' en, toen hij in 1936 het voorzitterschap van de het Vierde Theosofisch Wereldcongres in Genève op zich nam, besliste hij dat zijn derde campagne zou handelen over 'Begrijpen'. Deze campagne kende zo'n enorm succes dat ze verlengd werd tot 1938. Het thema van zijn volgende campagne was 'Theosofie is de volgende stap'. De wereldoorlog brak uit en veel kon er toen niet meer gedaan worden. Hij schakelde toen over op het aan de Secties verzenden van brieven, die een grote hulp bleken te zijn. Tegen 1936 kon men reeds een verbetering vaststellen van het ledenaantal in een aantal Nationale Secties. De gevoerde politiek van de president kende dus een positief effect. De campagnes creëerden nieuwe interesses en activiteiten.

Tijdens de oorlogsjaren zagen vele loges in Europa zich verplicht de deuren te sluiten. Toen Maria Montessori en haar zoon, Mario Montessori, naar Indië kwamen, werden ze door Arundale hartelijk ontvangen. Montessori en haar zoon konden door de oorlog niet terug naar Italië en zij gaven toen onderricht aan leraars uit India en de naburige landen, over de welbekende

Montessori methode voor de opvoeding van kinderen.

In 1940 richtte Arundale een 'Vrede en Heropbouw Department' op zodat ze tegen het einde van de oorlog als het ware een 'Charter voor Wereldvrede' zouden klaar hebben. Elk jaar opnieuw raadde Arundale iedereen aan om de 'machtige Waarheid van Theosofie' te verspreiden. Hij reisde rond in India, ondersteunde kunst en opvoedingsinstellingen en de activiteiten van Rukmini Devi.

In 1941 kreeg Arundale de eervolle graad van Vidyâ-Kalânidhi, wat betekent 'Opslagplaats van Kunst en Wijsheid', door het oude en zeer gerespecteerde instituut Shri Bharat Dharma Mahamandal in Benares (nu Vârânasi), voor zijn buitengewone verdiensten en uitstekende kwaliteiten.

De twee speciale thema's van Arundale waren: de eenheid van India en de ontwikkeling en grootsheid in het individu.

Arundale was steeds geïnteresseerd in de ontwikkeling van de jeugd. Hij assisteerde bij de vorming van de 'World



<http://www.oldindianphotos.in/2010/12/bishop-george-s-arundale-of-india-and.html>

Vervolg van pagina 5

## De zeven Internationale Presidenten van de Theosophical Society

Lieve Opgenhaffen



Federation of Young Theosophists', gesticht in 1935, met Rukmini Devi als President en hijzelf als ex-officio Eerbiedwaardig President.

In herinnering aan Dr. Annie Besants liefde voor de jeugd, richtte hij in 1934 in Adyar de Besant Memorial School op. Onder de auspiciën van de TS werd een National University opgericht. Dr Rabindranath Tagore werd Hoofd van deze universiteit en Arundale werd Hoofd van het Training College voor Leraren. Arundale was een opmerkelijk persoon op het gebied van opvoeding in India en de National University gaf hem, als waardering voor zijn werk, de titel van Doctor. Arundale wilde de Theosofische basisleringen verwerkt zien in het opvoedingsproces, gebruikmakend van de slogan; "opvoeding voor het leven, niet voor het levensonderhoud". De basisprincipes voor opvoeding van zijn concept werd in India gebruikt.

Toen in 1945 Arundale ernstig ziek was, werd hem volledige rust aangeraden. Ondanks alle goede zorg en aandacht die hem geschonken werd, overleed hij op 12 augustus 1945, net op het moment dat het einde van de Wereldoorlog verspreid werd over de hele wereld.

### De vierde President: Curuppumullage Jinarajadasa



C. Jinarajadasa  
[www.tswiki.net](http://www.tswiki.net)

Curuppumullage Jinarajadasa werd op 16 december 1875 geboren in Ceylon (Sri Lanka), uit Boeddhistische ouders. Zijn kennismaking met Theosofie geschiedde op dertienjarige leeftijd, toen hij C.W. Leadbeater ontmoette. Een jaar later vergezelde hij Leadbeater naar Londen waar hij, samen met de zoon van Sinnett onderricht kreeg. Hij ontmoette H.P. Blavatsky in 1889 voor de eerste maal en werd lid van de London Lodge op 14 maart 1893.

Jinarajadasa liep school aan het St John's College van Cambridge en in 1900 behaalde hij zijn diploma in Oosterse Talen. Hij studeerde ook Rechten. Hij keerde naar Ceylon terug en werd van 1900 tot 1901 Vice-President van het Ananda College in Colombo, opgericht door Leadbeater. In 1902 keerde hij naar Europa terug om er literatuur en wetenschap te studeren aan de Universiteit van Pavia in Italië.

In 1904 gaat Jinarajadasa naar Amerika waar hij een carrière begint als internationaal spreker van de TS. Hij richt zich tot de toehoorders in verschillende landen: in het Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Portugees.

Jinarajadasa was een liefhebber van kunst en schoonheid en hij promoveerde dan ook het ideaal van schoonheid in spraak, schrift, dagelijks leven en beroep.

In 1916 huwt hij met Juffrouw Dorothy M. Graham, die samen met Margaret Cousins de 'Women's Indian Association' had opgericht.

Van 1921 tot 1928 was Jinarajadasa vice-president onder het presidentschap van Annie Besant. Hij zou zich ook heel erg voor haar inzetten tijdens haar laatste levensjaren.

Tijdens de oorlog leefde hij in Engeland en richtte er in Londen een belangrijk 'centrum voor werk' op.

Na de dood van Arundale in 1945 werd Jinarajadasa verkozen tot President. Ondanks zijn slechte gezondheid, zette hij zijn werk over de ge-



C. JINARAJADASA  
FIRE GUARD  
STREET FIRE PARTY

[http://www.tswiki.net/mywiki/index.php?title=File:Jinarajadasa\\_as\\_Fire\\_Guard.jpg](http://www.tswiki.net/mywiki/index.php?title=File:Jinarajadasa_as_Fire_Guard.jpg)

schiedenis van de TS verder. Hij bezat een unieke en volledige kennis over de geschiedenis van de Vereniging en als bewaarder van het archief kende hij de waardevolle inhoud. Hij had ook alle voorgaande presidenten van de TS persoonlijk gekend.

Als President, tijdens de naoorlogse jaren, was Broeder Raja, zoals hij liefdevol genoemd werd, zeer bezorgd over Adyar. Er was een tekort aan werknemers en door de militaire bezetting en het daaruit voortvloeiende openbare verkeer via het landgoed, was het heel moeilijk om Adyar te vrijwaren van alle verwickelingen. Hij deed zijn uiterste best om het internationaal karakter van het domein te behouden en het te herstellen in haar vroegere rust, als het centrum van de Theosofische gedachte en als het symbool van de eenheid van de samenleving.

In 1949 richtte Jinarajadasa de 'School of the Wisdom' op in Adyar. Een school voor de studie van de diepere betekenis van de Theosofische leringen, zoals dit beschreven stond in de boeken, maar vooral omdat hij overtuigd was dat een student die deze leringen kent, met een open visie 'in het centrum van zijn eigen wezen' zou kunnen zitten en heel 'bewust' de wereld van de mensen en

Vervolg op pagina 7

Vervolg van pagina 6

## De zeven Internationale Presidenten van de Theosophical Society

Lieve Opgenhaffen



de dingen zou kunnen begrijpen. Zijn jaarlijkse sessies trokken studenten aan uit meerdere landen, wat ook tot op de dag van vandaag nog zo is. Hij trachtte hiermee ook om van het Hoofdkwartier nogmaals een centrum te maken voor studenten en geleidelijk aan werd het landgoed gereorganiseerd tot dat doel.

Jinarajadasa was een planten- en dierenliefhebber. Hij bracht meerdere honderden zaden uit Mexico, Costa Rica, Brazilië en Panama naar Adyar en het landgoed werd een botanische tuin van zeldzame planten en bomen, inheems en exotisch. Ook de zorg voor dieren had zijn volle aandacht. Tevens toonde hij een bijzondere bewondering voor kinderen. Hij bekeek ze als 'zielen' en niet als blanke leien waarop men kan schrijven. In een lezing in Europa en Amerika gaf hij ideeën in verband met het welzijn van kinderen. Hij geloofde dat het doel van opvoeding was, het geven van een realisatie van de innerlijke betekenis van het leven. Zijn ganse loopbaan door zou hij ook de nadruk leggen op het begrijpen van de plaats van de vrouw in het schema van het leven.

Broeder Raja was gekend als een liefhebber van Schoonheid en zijn uitdrukking door de mens: kunst. Zijn waardering voor kunst was veelzijdig: schoonheid in literatuur, schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, de dans, drama en vooral muziek, wat hij beschouwde als de hoogste van alle kunsten. Hij benadrukte ook het belang van de plaats van de kunst in de opvoeding van het kind en in de groei van een beschaving. Een van zijn favoriete thema's was de essentiële eenheid van kunst, wetenschap, religie en filosofie. Van 1923 tot 1927 was hij voorzitter van de 'International Fellowship of Arts and Crafts.'

Vanaf 1914 was Jinarajadasa Hoofd van het centrum 'De Manor' in Sydney en hij was ook gedurende vele jaren Directeur van de Adyar Bibliotheek. In 1913 kreeg hij de T. Subba Row medaille van de TS, voor zijn Theosofische werken. Zijn 'Golden Book of the Theosophical Society', uitgegeven in 1925, geeft de ge-

schiedenis van de TS tot die tijd en is een heel waardevolle schat aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de begindagen van de TS.

Jinarajadasa overleed in juni 1953, enkele maanden nadat hij afzag van het Presidentschap van de Theosophical Society.

### De vijfde president: Nilakantha Sri Ram



Nilakanti Sri Ram 1947  
[www.tswiki.net](http://www.tswiki.net)

Sri Ram werd geboren op 15 December 1889 in Akhilandapuram, Tanjavur, India, in een theosofische familie. Hij ging naar de Hindu High School in Madras (nu Chennai), en behaalde zijn Bachelor in Wiskunde aan de University of Madras. Zijn Mastergraad heeft hij niet voltooid want tegen die tijd was de Theosofie belangrijker in zijn leven en wijdde hij zich volledig aan het werken met Annie Besant. Later zou hij ook nauw samenwerken met Arundale en Jinarajadasa.

Sri Ram begon zijn carrière in de TS als leraar in de Theosofische Scholen, opgericht door Annie Besant. Hij zou haar later ook assisteren bij haar journalistieke activiteiten.

Van 1929 tot 1933 was hij de Privé Secretaris van Besant en samen met Jinarajadasa zorgde hij voor haar, tijdens de periode voorafgaand aan haar heengaan. Sri Ram was ook een van de

weinig die aanwezig waren op het moment van haar dood.

Sri Ram was tevreden met het stille werk op de achtergrond. Hoewel hij onder drie Presidenten bijna alle afdelingen in Adyar had geleid, was hij buiten India weinig bekend, tot ongeveer een jaar voor zijn verkiezing als President in februari 1953. Toen Jinarajadasa's periode van presidentschap eindigde, nomineerde hij Sri Ram als kandidaat voor deze functie, hem beschrijvend als de meest wijze persoon die hij kende. Voor het eerst in de geschiedenis van de Vereniging installeerde de aftredende President de nieuw verkozenen en overhandigde hij hem die verantwoordelijkheid in eigen persoon.

Sri Ram maakte zich geliefd bij leden over de hele wereld; nooit legde hij zijn persoonlijkheid of inzicht op aan anderen. In Adyar werkte hij lange dagen en toch bleek hij ook altijd beschikbaar om leden en bezoekers te begeleiden op het gebied van zakelijke, persoonlijke problemen of het brede gebied van theosofie. Hij begreep heel snel de essentie van elk onderwerp dat ter discussie stond en drukte zijn standpunten uit met wijsheid. Hij kon streng zijn maar bleef altijd vriendelijk en tolerant. Zijn spontane antwoorden op vragen op conventies en zomercursussen waren meesterwerken van duidelijkheid, tact en begrip.

Tijdens zijn presidentschap moedigde hij een vooruitkijkende, open geesteshouding aan voor de Theosofie en het werk van de TS. Op een heel rustige, kalme manier veroorzaakte hij een onopvallende revolutie in de TS — verbreding en verdieping van haar visie, het bevrijden van de gevaren van kristallisatie, de voorbereidingen voor het zaaien van de zaden van de nieuwe cyclus. Zijn concept over Theosofie en een dieper begrip van de Geheime Leer, was evenwichtig door een moderne visie, met name op het gebied van wetenschappen en sociologie.

Sri Ram zocht geen publiciteit noch

Vervolg van pagina 7

## De zeven Internationale Presidenten van de Theosophical Society

Lieve Opgenhaffen



plaatste hij zijn persoonlijkheid op de voorgrond en dit kwam ook tot uiting in zijn houding ten opzichte van het Adyar landgoed, waarvan hij heel sterk aanvoelde dat dit een Ashram moest zijn, een centrum van vrede in het midden van de lawaaierige wereld, een rustig focaal punt via welke de krachten van harmonie ongestoord kunnen stralen. Vandaag, vanwege het gebruik van auto's en scooters in het landgoed en omdat het wordt omringd door woonwijken, drukke wegen en luidsprekers, is het moeilijker om de sfeer van een ashram, welke Sri Ram heeft aanbevolen, door een leven van altruïsme, gewijd aan de idealen en de werkzaamheden van de Vereniging, te behouden.

Vanaf 1946 reisde Sri Ram voor de TS en gaf lezingen in India, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw Zeeland, Afrika alsook in vele landen in Europa. Hij reisde naar alle delen van India, met inbegrip van Pakistan, Bangladesh, Birma en Sri Lanka. Wat hij zei, zowel in lezingen als in de vele persoonlijke interviews en gesprekken die hij had met mensen, bracht hij over met veel begrip en genegenheid. Zijn bezoeken hadden een langdurige en diepgaande invloed, maar hoe rationeel en intellectueel overtuigend zijn woorden soms ook waren, hij raakte altijd heel diep de harten van de luisteraars met zijn eigen aanhankelijk hart en de duidelijke beoordeling van waarden, gerealiseerd door middel van persoonlijke ervaring. Een achtergrond van Oosterse wijsheid, gecombineerd met een scherp bewustzijn van modern denken en kennis, evenals een gevoelig begrip van menselijke problemen, bracht hij ook aan in zijn geschriften. Sri Ram was een enthousiast en gevoelig waarnemer van menselijk gedrag en gebeurtenissen in de wereld. Door middel van zijn geschriften en lezingen raakte hij vrijwel alle aspecten van het leven - met inbegrip van ethiek en gedrag, onderwijs, vrede, economie, justitie, wetenschap, kunst en politieke problemen.

Bij de dood van Annie Besant in 1933 had de TS net een kritieke periode ach-

ter de rug. J. Krishnamurti had Adyar verlaten en vele honderden leden, met inbegrip van enkele harde werkers, verlieten de TS. Het was een crisis die enkele jaren later nog sluimerde en veroorzaakt was door de spanning die bestond tussen twee krachten: de ene die meer naar het occultisme neigde en de andere die de oproep van Krishnamurti wilde volgen in het streven naar een fundamentele innerlijke verandering die zou worden weerspiegeld in elke situatie van het dagelijks leven.

Het was de taak van Sri Ram om de TS uit deze crisis te leiden. Heel vakkundig en met wijsheid en zachtheid registreerde hij het denken en de belangen van de leden naar diepere vragen, weg van het occulte en de uiterlijke zaken van het fundamentele werk. Hij stelde de diepere betekenis van de doelstellingen van de TS op de voorgrond en het was tijdens zijn presidentschap dat, beetje bij beetje, leden over de hele wereld zich realiseerden dat de 'revolte' van Krishnamurti geen ramp maar een gunstig evenement was voor de Vereniging.

In de twintig jaren van zijn presidentschap veranderde het gehele theosofische vooruitzicht van de Vereniging. Sri Ram greep terug naar de geest van de oprichters, hij toonde het belang aan van totale vrijheid van onderzoek in het geestelijke leven en verhoogde het niveau van dat onderzoek, van een kleine persoonlijke horizon naar een breed scala van problemen in verband met het menselijk lot. Tijdens zijn presidentschap kreeg ook een belangrijk en noodzakelijk werk de nodige impuls, namelijk de publicatie van de Theosofische boeken in regionale talen. Een nieuw en mooi gebouw werd opgetrokken in het internationale hoofdkwartier voor de Adyar Bibliotheek en Onderzoekscentrum. Het werk van dat 'Theosophical Publishing House' steeg ook in snel tempo, waardoor de bouw van een nieuw gebouw voor de Vasanta pers, uitgerust met de meest moderne machines, noodzakelijk werd.

Sri Ram overleed op 8 April 1973.

### De zesde president: John Coats



John Coats

[www.questbooks.net](http://www.questbooks.net)

John Balfour Symington Coats werd geboren op 8 juli 1906 in Schotland en liep school in het Eton College in Engeland van 1918 tot 1924. Later vertrok hij naar Frankrijk om Frans te leren, wat hem in zijn verder leven een goede hulp zou zijn tijdens zijn werk voor de TS in Europa. Hij werkte ongeveer vijf jaar in het familiebedrijf, waarvan 3 jaar in Wenen waar hij Duits leerde. Het is in Wenen dat hij in 1932, in een café, een vreemdeling ontmoet die hem laat kennismaken met de Theosofie. Deze ontmoeting zou zijn leven veranderen want een diep gevoel van herkenning van deze filosofie zou hem bij de TS brengen, waarvan hij dat zelfde jaar dan ook lid werd. Nog voor hij de TS vervoegde, was hij vegetariër geworden, had hij roken opgegeven en alcohol afgezworen. Dit was het resultaat van zijn betrokkenheid bij de 'Oxford Group Movement' (later genoemd Moral Rearmament).

In 1933 huwt Coats met juffrouw Elizabeth Ann (Betsan) Horlick en samen reisden ze rond om de boodschap van de Theosofie te verspreiden. Ze hadden vijf

Vervolg op pagina 9



Vervolg van pagina 8

## De zeven Internationale Presidenten van de Theosophical Society

Lieve Opgenhaffen



kinderen waarvan eentje op zeer jonge leeftijd overleed.

In 1935, gingen Coats en zijn gezin naar Adyar om er te werken voor de toenmalige President, George Arundale. Gedurende vier jaar werkten ze nauw samen met Arundale en Rukmini Devi en vergezelden hen op hun reizen naar heel wat landen. Coats was ook betrokken bij de 'World Federation of Young Theosophists'.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef Coats korte tijd in het Brits Leger doch door een blessure na een motorongeval, moest hij het Leger verlaten. Hierdoor kreeg hij de gelegenheid om verder te gaan met het Theosofisch werk en van 1941 tot 1946 was hij Secretaris Generaal van de Engelse Sectie van de TS. Gezien Jinarâjadâsa tijdens de oorlogsjaren in Londen was, kwam Coats ook met hem in contact.

Vanaf 1946 reisden Coats en zijn vrouw rond en gaven gedurende 3 jaar enorm veel lezingen in de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Cuba. In 1953 werd Coats Secretaris van de Europese Federatie, welke meer dan twintig landen telde. Hij reisde rond, organiseerde Zomerscholen en bezocht Loges waarvan enkele nog nooit bezocht waren. Dit theosofisch werk kon hij doen dankzij zijn actieve betrokkenheid bij 'Wings of Friendship', een organisatie die zich bezighield met de rehabilitatie van mensen die nog steeds in kampen leefden in Duitsland, Oostenrijk, Italië en Griekenland. Voor Coats was het een heel drukke periode.

In 1959 werd Coats Voorzitter van de Europese Federatie, een plaats die hij zou behouden tot in 1968. Tijdens deze periode bezocht hij Adyar meerdere malen. Tweemaal organiseerde hij voor de jaarlijkse Conventie een chartervlucht naar Adyar. Verder bezocht hij nog Zuid en Noord Amerika, Australië, Israël en Afrika.

In 1966 organiseerde hij, op vraag van Sri Ram, het Wereldcongres in Salzburg, Oostenrijk, waaraan toen meer dan duizend mensen deelnamen.

Toen Sri Ram President was, vroeg hij aan Coats om alles te willen doen binnen zijn mogelijkheden voor de 'Theosophical Order of Service'.

Jeugd van over de hele wereld leek zich rond Coats te verzamelen en hij deed wat belangrijk was: hij bracht hen bij de TS. In 1962 werd Coats voorzitter van de 'world Federation of Young Theosophists'. Dit voorzitterschap zou hij in 1974 overdragen aan een jonger lid.

In 1973, na de dood van Sri Ram, werd Coats verkozen tot President van de TS. Hij bleef reizen, als ambassadeur van de Theosofie. Hij geloofde sterk dat de Vereniging naar het publiek toe moest gaan en samen moest werken met andere, aanverwante organisaties, om broederschap en menselijke evolutie te bevorderen.

Als president werd hij ex-officio Hoofd van de Theosophical Order of Service. Hij overleed op 26 december 1979, de openingsdag van de jaarlijkse Conventie in Adyar.

### De zevende President: Radha Burnier



Radha Burnier  
[article.wn.com](http://article.wn.com)

In Het Witte Lotusblad van december 2013 werd aandacht besteed aan het leven en het werk van Radha Burnier.

Met haar heengaan op 31 oktober 2013 werd een pagina in het boek van

de geschiedenis van de Theosophical Society afgesloten.

De Vereniging kende tot op heden zeven mensen die de zware taak en verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om de Theosofie te verspreiden. Ze deden dit elk op hun heel eigen en unieke wijze.

**'Het vormen van een kern van de universele Broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur',** hebben ze elk naar best vermogen ingevuld.

In het grote geschiedenisboek van de Theosophical Society ligt nu een geheel witte, onbeschreven pagina voor ons. Het is nu de taak en de verantwoordelijkheid van de nieuw verkozen President, de heer **Tim Boyd**, om deze pagina in te vullen en de Vereniging, haar leden en vele anderen, te leiden naar een toekomst van Geluk, Vrede, Liefde en ware Broederschap.

Gegevens biografieën:

<http://www.ts-adyar.org/nl.wikipedia.com>  
[en.wikipedia.com](http://en.wikipedia.com)

**'Het verleden van de Theosophical Society is geschiedenis en is relevant om enkele lessen te leren. Deze geschiedenis wordt waargenomen in de schoonheid van het Adyar landgoed als een Ashram. Het is ook zichtbaar in de architectuur en de grootsheid van de gebouwen: de Adyar bibliotheek, het museum, de archieven en de rijke literatuur. Het heden is belangrijker, want wat wij vandaag doen, zal de toekomst gestalten geven.'**

*'On the Watch-Tower' - maart 2014  
M.P. Singhal, Vice-President van de TS*

## Inspiratie uit het verleden

Lieve Opgenhaffen



In Theosofia, februari 2007, verscheen een artikel van John Algeo, met als onderwerp: *Inspiratie uit het verleden*.

Het artikel werd ingekort, de aanhalingen uit de openingsrede van de zeven Presidenten van de Theosophical Society spreken voor zich.



[www.jalgeo.com](http://www.jalgeo.com)

John Algeo was negen jaar Secretaris Generaal van de Theosophical Society in Amerika en gedurende vele jaren Vice-President van de TS in Adyar.

**De Romeinse god Janus had twee tegengestelde gezichten, één gericht op de toekomst en de andere naar het verleden. Net zoals die oude Romeinse god moet ieder van ons ook in beide richtingen kijken – vooruit en achteruit. Wij kunnen de toekomst niet vol vertrouwen voorspellen, omdat er te veel onzekerheden zijn, te veel variabele krachten die daarop inwerken. Maar wij kunnen wel naar de waarschijnlijkheden kijken die voor ons liggen en ons daarop beraden.**

Om effectief de toekomst te kunnen plannen, moeten wij ook naar het verleden kijken. Wij moeten ons herinneren wat er gebeurd is, omdat wat eens gebeurd is, weer kan gebeuren. De filosoof George Santayana schreef:

*‘Vooruitgang bestaat helemaal niet uit verandering, zij hangt af van het vermogen om de dingen uit het verleden vast te houden. Zij die zich het verleden niet kunnen herinneren, zijn gedoemd het te herhalen.’*

Dus moeten wij, net als de Romeinse god Janus, in twee richtingen kijken, zowel vooruit als achteruit. Als we denken over het pad dat wij besluiten te volgen, uit de vele paden die naar de ene Waarheid leiden, zou het nuttig zijn terug te kijken naar de richtingaanwijzers die onze voorgangers voor ons hebben uitgezet. **Welke inspiratie kunnen wij sprokkelen uit het verleden om ons te helpen onze toekomst te kiezen?**

Om die vraag te beantwoorden, heb ik een enkele korte aanhaling geselecteerd uit de openingsredes van ieder van onze zeven internationale voorzitters. Er hadden vele andere selecties uit diezelfde bronnen gemaakt kunnen worden. Maar ik bied deze paar bloemen, geplukt uit de rijkbloeiende tuinen van de presidentiële geschriften als een krans van inspiratie uit het verleden voor onze eigen toekomst.

**Henry Steel Olcott**, President-Stichter: eerste zin uit zijn openingsrede, uitgesproken op 17 november 1875, in de Mott Memorial Hall in New York.

*‘Als eens in de toekomst de onpartijdige geschiedschrijver schrijven zal over de vooruitgang van de godsdienstige ideeën van deze tijd, zal zeker de oprichting van deze theosofische vereniging, waarvan wij nu de eerste officiële bijeenkomst bijwonen, niet onopgemerkt blijven.’*

Dat was een dappere verklaring voor een organisatie van weinig mensen, waarvan niemand een heel bekende reputatie genoot, bovendien een organisatie met weinig middelen, afgezien van de visie en de talenten van haar stichters. En toch...was die verklaring profetisch.

**Annie Besant**, openingsrede op 26 juni 1907:

*‘De Society afficheert zich als een kern van universele broederschap en haar specialiteit als zo’n broederschap wordt aangegeven in haar naam – theosofisch. Haar functie is het verspreiden en uitdragen van theosofie, de goddelijke wijsheid, de brahma vidya, de gnosis, het licht aller lichten, opdat de mens God zal kennen, opdat hij de kennis zal verwerven die het eeuwige leven is, omdat hij zelf bestaat uit die natuur die hij probeert te leren kennen.’*

Ja, de Society is een kern van de universele broederschap en de Society heeft een rol te spelen in de wereld. Maar welke is die rol? Individuele theosofen kunnen voor veel activiteiten gevraagd worden, alle waardevol en eenzaam. Misschien zijn zij opleiders, vrede-stichters, sociale hervormers,

genezers, leiders, entertainers, troosters, vernieuwers, conservatoren of stille werkers in vele andere wereldse activiteiten. Maar de TS heeft een enkele onderliggende functie, een enkel onuitgesproken doel. En dat is het bekendmaken en verspreiden van theosofie.

**George Sydney Arundale**, openingsrede van 21 juni 1934:

*‘Deze Oudere Broeders, de oorspronkelijke Stichters van de TS, zijn inderdaad haar hart en haar leven; en alleen wanneer wij opzettelijk opnemen binnen de allesomvattende kring van broederschap niet alleen hen die na ons komen op het pad van evolutie, maar ook, in alle eerbied, Degenen die ons voorgestaan zijn en ons wenken om Hen te volgen, pas dan maken wij die cirkel compleet, en geven aldus een volledige en ongebroken realiteit aan onze Eerste Doelstelling.’*

De universele broederschap van onze eerste doelstelling is niet beperkt tot onze mensheid. Zij is groter dan wij. Zij omvat ook die levensvormen die ons volgen op het evolutionaire pad: vooral dieren, maar ook het plantenrijk, en alle minder ontwikkelde vormen van bestaan rondom ons.

**C. Jinarajadasa**, openingsrede van 17 februari 1946:

*‘Theosofie, de Goddelijke Wijsheid, zoals wij die vandaag de dag bezitten, is alleen maar die kleine massa Waarheid die ten grondslag ligt aan de steeds veranderende feiten, niet alleen van onze aardbol en van onze mensheid, maar van de hele kosmos; onze verbeeldingskracht is niet toereikend om ons voor te stellen dat zelfs de grootste adepten de volledige goddelijke wijsheid zouden kennen die ieder probleem van dit uitgestrekte universum van een paar miljoen zonnestelsels verklaart.’*

Met die bewering maakte Broeder Raja een onderscheid dat vaak over het hoofd gezien wordt maar dat van vitaal belang is. De term *theosofie* wordt op twee manieren gebruikt, soms met twee betekenissen tegelijkertijd. Het uit het Grieks afkomstige woord *theosofie* kan redelijkerwijs vertaald worden in rechtstreeks Nederlands als ‘goddelijke wijsheid’.

## Loge Witte Lotus

### Programma werkingsjaar 2013-2014



Voordrachten op zondagochtend van 11.00u tot 13.00u

**Locatie: OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen Linkeroever**

01/06/2014

David Roef

De Monade

Zondaglezingen en studieklassen voor leden en geïnteresseerden  
Iedereen van harte welkom!  
Zondaglezingen: vrije bijdrage

Vervolg van pagina 10

## Inspiratie uit het verleden

Lieve Opgenhaffen



Maar Broeder Raja maakt onderscheid tussen 'de volledige goddelijke wijsheid' (dat wil zeggen, ultieme absolute Waarheid) en 'de goddelijke wijsheid', zoals... die kleine massa Waarheid' die onze theosofie vormt.

**Nilakanta Sri Ram**, openingsrede van 24 februari 1953:

*'Als onze Society een waarlijk theosofische society moet zijn, en moet voortgaan en haar taak moet vervullen, moet zij een levenswijze van de kant van haar leden belichamen waarin er een steeds dieper wordend begrijpen van broederschap is, en als een wolkenloze hemel die de aarde omspant, een zich steeds verbredende horizon van denken, die steeds nieuwe aanduidingen geeft aan de menselijke geest.'*

*'Vandaar dat een ware theosoof niet ingeperkt wordt door enig etiket, enige partij of enige denominatie. Zijn blik is er één die steeds tracht al wat waar, goed en schoon is tot een geheel te maken. Deze synthese kan slechts een uitdrukking zijn van de eenheid die van alles het fundament vormt. Er bestaat geen theosofie hier en waarheid daar, met de mogelijkheid dat daar onenigheid tussen komt... Theosofie is waarheid, en alle waarheid maakt daar noodzakelijkerwijs deel van uit. Maar de Waarheid die hoort bij de essentie van de dingen, en die niet alleen een projectie is van het denkvermogen, is een waarheid die onscheidbaar is van haar effect en handeling. Derhalve is theosofie Wijsheid in actie, en wie een ware theosoof wil zijn, is wijs in levenswijze en actie.'*

**John Coats**, openingsrede van 26 december 1973: *'Een theosoof in balans is*

*iemand die uitgaat naar de omtrek terwijl hij ingaat naar het centrum — naar binnen om meer te ervaren over de realiteit van het Ene, en naar buiten om dit begrijpen te delen in nuttige dienstbaarheid aan anderen. Dit vraagt van ons dat we de wereld om ons heen trachten te zien zoals zij is en niet zoals wij ons misschien alleen maar verbeeld hebben dat zij is. Vandaar de noodzaak dat ieder van ons zich interesseert voor de wereld waarin wij leven en voor alles wat er gebeurt — in de ontdekkingen van de wetenschap in al zijn facetten, en in de pogingen die gedaan worden door de Verenigde Naties en andere internationale groeperingen om een wijdverbreid begrip teweeg te brengen van de essentiële eenheid van de mens met het universum rondom hem en met zijn medemensen die dichterbij zijn.'*

**Radha Burnier**, openingsrede van 3 augustus 1980: *"Een wereld waarvan het lijden eeuwenlang verlengd is omdat het denkvermogen van de mens altijd versplinterd is en uiteengetrokken door uiteenlopende belangen kan niet gediend en nog minder gered worden door een groep mensen die in zichzelf dezelfde kenmerken belichamen die de wereld zo'n verdrietige aanblik bezorgen. Alleen in zoverre als de leden van de Society oprecht en diepgaand een gevoel van altruïsme delen en in de mate dat zij een onzelfzuchtige toewijding hebben aan die Wijsheid die*

*de bron is van juist handelen, zal er een onbreekbare kern van broederschap zijn in het*

*lichaam van de Society, met de energie om velen toe te trekken naar een niet-verdelende, gedeelde levenswijze, hetgeen een zegen zal zijn voor de wereld.'*

Aan deze korte passages, uit zeven grote boodschappen aan alle theosofen, kunnen twee zinnen worden toegevoegd uit een boodschap van H.P. Blavatsky aan een conventie van theosofen in de Nieuwe Wereld — een boodschap die echter vandaag de dag even toepasselijk is als in 1891,

toen ze schreef, en die in feite van toepassing is op iedere theosoof in ieder land op de aardbol.

*'In uw handen, broeders, is ter bewaring gegeven het welzijn van de komende eeuw: en even groot als het beheer is ook de verantwoordelijkheid hiervoor... Moge de zegen van de vroegere en huidige grote Leraren op u rusten.'*

Uit: *The Theosophist*, november 2005  
Vertaling: A.M.I.



<https://www.facebook.com/pages/Theosophia/177728885755061>

## Loge Witte Lotus

**Zondaglezingen gaan door in het OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen**

**Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen**



### Kalender juni 2014

MA	DI	WO	DO 20:00-21.30	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
						1 DE MONADE
2	3	4	5 GRONDBEGINSE- LEN THEOSOFIE	6	7	8
9	10	11	12 VIVEKA- CIDAMANI	13	14	15
16	17	18	19 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	20	21 ALG. VERGA- DERING BTV	22
23/30	24	25	26 GEEN BIJEEN- KOMST	27	28	29

Loge Witte Lotus - juni 2014

01/06/2014: Lezing: De Monade

05/06/2014: Grondbeginselen der theosofie

12/06/2014: Ethiek: Vivekacudamani

19/06/2014: De sleutel tot de Theosofie

21/06/2014: **Algemene Ledenvergadering**

**Belgische Theosofische Vereniging**

26/06/2014: Geen bijeenkomst

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

## Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky

tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aan-

leiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



## De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Leuven. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en

studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te

zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op onze website:

[www.logewittelotus.be](http://www.logewittelotus.be)

*“Wat was, bepaalt wat is of worden zal.”*

*Het Licht van Azië - Edwin Arnold*

*Pag. 166 - isbn 90-5501-800-7*