



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 10—nummer 4

April 2015

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217



Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk. Het WLB
vormt geen uitdrukking van enig
standpunt van de BTV en haar afdelingen.

In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>BTV-loges te Antwerpen</i>	
<i>Ankers in een veranderende wereld: een helder verstand, een zuiver hart</i>	2
<i>Studieavond:</i>	5
<i>Aan de voeten van de Meester</i>	
<i>Workshop: Intuïtief creatief met pastel en potlood</i>	6
<i>A Jewel on a Silver Platter</i>	7
<i>Programma Loge Witte Lotus</i>	8
<i>Kalender april 2015</i>	
<i>Vrijheid van denken</i>	
<i>Belgische Theosofische Vereniging</i>	

Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op

Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:

Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : eddy.doms@pandora.be

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>

E-mail: info@logewittelotus.be

IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen



Ankers in een veranderende wereld: Een helder verstand, een zuiver hart

Sabine Van Osta



Het navolgend artikel werd op 30 december 2014 als voordracht gebracht tijdens de 139^{ste} Internationale Conventie gehouden in het hoofdkwartier van de Theosofische Vereniging te Adyar (Chennai, India). Zij is nog steeds consulteerbaar op de website van de moedervereniging in Adyar: www.ts-adyar.org.

Een veranderende wereld

We kijken om ons heen in de wereld van vandaag en trachten waar te nemen en te voelen op zoveel mogelijk bestaansgebieden als ons gegeven is te zien en te voelen, dus met inbegrip van de etherische wereld en de emotionele en mentale werelden. Die zijn nl. allemaal constant aanwezig, in een voortdurende interactie met elkaar, een gigantische smeltkroes van oorzaken en hun gevolgen. In deze gigantische kolk van trillingen lijkt het brandpunt van onze aandacht te verschuiven van het fysieke bestaansgebied naar het emotionele en mentale gebied. Waarom kunnen we dit stellen? Een theosofisch georiënteerd publiek is wellicht niet geneigd om statistieken te raadplegen, want uiteindelijk, wat zeggen cijfers? En inderdaad cijfers alleen zijn ook niet het evangelie, maar vermits statistieken op zich wel een bepaalde informatieve functie vervullen, laten we ze daartoe de kans bieden.

Er zijn nl. twee numerieke gegevens die ons tot de bovengenoemde bewering kunnen brengen omtrent de verschuiving van ons aandachtspunt van het fysieke naar het emotionele en het mentale. Een eerste gegeven werd onder de aandacht gebracht door onze internationale president in zijn artikel "Theosophy and the Crowding World" (*"Theosofie in een dichtbevolkte wereld"*), gepubliceerd in The Theosophist van oktober 2013. In dat artikel konden we lezen dat sinds 2007 of 2008 de stedelijke bevolking groter was dan de plattelandsbevolking. Er leven dus nu meer mensen in steden dan op het platteland. Deze statistiek

werd bekend gemaakt door de Verenigde Naties.

Naast de vele negatieve implicaties die vasthangen aan dit gegeven, o.a. op het ecosysteem van de aarde en bijv. voor zowel de lokale- als de wereld-economie, zitten in deze situatie ook interessante mogelijkheden verborgen. Dit heeft Tim Boyd eveneens aangegeven in zijn artikel: "...zij die hun bewustzijn voelen toenemen, voelen niet alleen de aard van de gedachtestromen aan, maar tevens de mogelijkheden om deze aard te wijzigen." In dit laatste element is nu juist het interessante element gelegen, in het bijzonder in omgevingen waar de intensiteit van de gedachtestromen zo hoog is als in gebieden met een zeer hoge bevolkingsdichtheid.



dagboekvaneenvreemdeindeling.blogspot.com

Wij zijn echter niet de enigen die deze nieuwe mogelijkheden in de gaten hebben. Er is inmiddels een heel leger aan mensen actief in posities met autoriteit van allerlei slag, instituten of, erger nog, commerciële en zelfs criminele organisaties die, zelfs zonder een al te zeer verhoogd bewustzijn, het potentieel instinctief aanvoelen van de gigantische oceaan aan informatie, emoties en gedachten die aanwezig zijn in de steden van vandaag. Inmiddels werd door deze mensen een heuse wetenschap ontwikkeld die nauwgezet onze gedragspatronen onderzoekt en in kaart brengt, meer bepaald die gedragspatronen die het meest interessant zijn voor hen, lees die gedragingen waaruit munt kan worden

geslagen. Meer nog, ons gedrag wordt bestudeerd zonder dat de meesten van ons er erg in hebben, ja zelfs met onze volle doch onwetende medewerking. De sleutelwoorden hier zijn internet, sociale media en alle vormen van elektronische interacties, waardoorheen een groot gedeelte van ons dagelijks leven gekanaliseerd wordt.

Om een idee te geven: volgens Internet World Stats einde 2014, wordt geschat dat 3 van de 7 miljard mensen op de planeet op een of andere manier gebruik maken van het internet. Internetgebruik ligt het hoogst in het Westerse wereld (van 88% in de VS tot 52% in Latijns Amerika). Het internetgebruik is het laagst in het Midden Oosten, Azië en Afrika. De toename in internetgebruik is dan weer het hoogst in Azië en het laagst in het Midden Oosten.

Sociale netwerken worden het meest gebruikt door mensen tussen de 18 en 29 jaar, en het minst door mensen tussen 50 en 64 jaar oud, maar deze laatste gebruikersgroep schijnt wel de snelst groeiende te zijn. Zelfs de helft van de internetgebruikers van ouder dan 65 maakt gebruik van sociale netwerksites. Geen wonder dat maar liefst 93% van de marktonderzoekers, die bestudeerden van menselijke gedragspatronen op het internet, sociale netwerken inzetten als een van hun fundamentele hulpmiddelen in hun werk of hun bedrijfsactiviteit. Anders verwoord: als we de mensheid kunnen vergelijken met een citroen, dan wordt deze uitgeknepen op Facebook en Twitter. Dit tweede feit leek ons de moeite waard om te vermelden, vooral ter ondersteuning van de bewering dat het zwaartepunt van de aandacht aan het verschuiven is van het fysieke domein naar het emotionele en het mentale.

Ons denkvermogen, en meer nog het denkvermogen van jonge mensen, wordt voortdurend gevormd door al deze rechtstreekse informatie-uitwisselingen die mogelijk zijn door allerhande nieuwe communicatiemiddelen en,

Vervolg van pagina 2

Ankers in een veranderende wereld: Een helder verstand, een zuiver hart

Sabine Van Osta

zeker niet te vergeten, via alle vormen van online- en elektronische spelletjes. Waartoe leiden deze nieuwe, mentale ontwikkelingslijnen? Hoe worden de emotionele en mentale dragers van de komende generaties beïnvloed door deze directe vormen van interactie, in de wetenschap dat deze maar al te vaak omgekeerde ethica, grof gedrag en taalgebruik en geweld centraal plaatsen? Maar zelfs voor internet in het algemeen: wat is het gevolg van het ongebreidelde ter beschikking stellen van alle informatie, zelfs zonder de ontvangers van die informatie degelijk voor te bereiden om met die informatie om te gaan? Inderdaad, dit zijn vragen om ernstig over na te denken gedurende de komende decennia, voor meer dan een goede reden.

Een helder denkvermogen

Extremisme en fanatisme zijn slechts mogelijk in een maatschappij die zowel intern als extern afgesneden is van een vrije doch evenwichtige stroom van informatie. Haat en strijd ontstaan vaak wanneer de rol van emoties in onze levens misbegrepen wordt. Verwarring en alle vormen van afgescheidenheid kunnen alleen blijven bestaan wanneer zij die helderheid kunnen werpen blijven zwijgen, onvoldoende van zich laten horen of er niet in slagen om door te dringen tot het grote publiek.

Helderheid van geest is nochtans van kapitaal belang, zoals weergegeven op zo'n eenvoudige doch briljante wijze in het volgende Chinese gezegde:

*Helderheid in de ziel,
geeft schoonheid in de mens,
Schoonheid in de mens,
geeft harmonie in het huis,
Harmonie in het huis,
geeft orde in de natie,
Orde in de natie, geeft vrede in de
wereld.*

Ondanks het hele verhaal rond internet en sociale netwerken, kan vrede in de wereld slechts een aanvang nemen met een heldere geest. Als we dan opnieuw rondkijken in de wereld van vandaag, dan is het schrijnend duidelijk dat er van

de ene kant een behoorlijk tekort is aan helderheid van geest, en dat er van de andere kant een hele strijd aan de gang voor diezelfde helderheid van geest. Wanneer men mensen kan doen vergeten dat zijzelf in de eerste plaats aanstuurders zijn van hun eigen denkwereld en gedrag, wanneer men mensen zover krijgt dat zij zich zonder enige terughoudendheid open stellen aan het eerder genoemd gedragsonderzoek door marketeers, dan evolueren de dingen duidelijk in een onevenwichtige richting. Van zodra individuen hun mentale leven en gedrag opnieuw opeisen en internet en sociale netwerken zien voor wat zij werkelijk zijn – goede hulpmiddelen voor contacten, communicatie en opbouwende zelfcultuur ingezet met de nodige voorzichtigheid en omzichtigheid – pas dan kan het huidige machts spel tot een einde komen.



www.rug.nl

Een helder inzicht in dit mechanisme is uiteindelijk een kwestie van onderscheidingsvermogen en wijsheid. De weg naar dergelijk helder inzicht is de reden van bestaan van iedere wijsheidstraditie of –religie die op aarde heeft bestaan en nog steeds bestaat op onze planeet. Wij herinneren ons de sterke boodschap van Krishnamurti die ons leerde van ons eigen innerlijk leven voor onszelf op te eisen en om tijdig de grens te leggen en Big Brother te weerhouden om die zones in ons wezen binnen te dringen waar deze al helemaal niets te zoeken heeft, zeker niet om voordeel te halen uit onze gedragspatronen voor eender

welke reden, politiek, commercieel, wetenschappelijk, medisch, enz...

Zo kijken we dan met een heldere geest naar de werkelijke uitdagingen van de wereld van vandaag. Om er een paar te noemen: het enorme economische onevenwicht in de wereld, ongeletterdheid, gebrek aan onderwijs vaak gekoppeld aan kinderarbeid, gebrek aan elementaire medische zorgen of veilig drinkwater, de constante angst en gevoel van onveiligheid die voortdurend worden gevoed, enz... We zouden onszelf vragen kunnen stellen als: hoe kunnen we de nieuwe hulpmiddelen van deze tijd nuttiger inzetten in het succesvol tegemoet treden van deze uitdagingen? Hoe kunnen de nieuwe hulpmiddelen ons helpen om de gedachtestromen in nieuwe, opbouwende denkrichtingen om te buigen? Hoe groot het positieve potentieel ook moge zijn, wanneer we niet voortdurend doorgaan met het voorbereiden en bewerkstelligen van doorbraken op het vlak van leven volgens gezonde principes, dan zal dergelijke doorbraak alsnog geënceneerd worden door het spel van universele aard, karma genaamd, dat de menselijke gedragingen alsnog in bepaalde richtingen zal doen ombuigen.

Zoals Helena Blavatsky zei: “Heb geen angst voor uw problemen. Wens niet in andere omstandigheden te vertoeven dan u op dit ogenblik doet. Want, indien u het beste hebt weten te maken van een ongunstige omstandigheid, dan wordt deze laatste een opstapje tot een geweldige opportuniteit.” ... “Bovendien is het een occulte wet, dat geen mens kan uitstijgen boven zijn individuele tekortkomingen zonder, al was het maar een beetje, het geheel te verheffen waar hij deel van uitmaakt. Op eenzelfde wijze, kan niemand een zonde begaan, noch de gevolgen van deze zonde alleen ondergaan. In werkelijkheid bestaat iets als “afgescheidenheid” niet en datgene wat het dichtst bij deze zelfzuchtige staat in de buurt kan komen, toegestaan door de wetten van het leven

Vervolg van pagina 3

Ankers in een veranderende wereld: Een helder verstand, een zuiver hart

Sabine Van Osta

zelf, is gelegen in de intentie of de beweegredenen.

Dit zal inderdaad een van de grote lessen zijn die de wereldgemeenschap bezig is te leren, de jongere generaties als eerste in de rij: want niemand van ons staat alleen in dit avontuur, wij zijn allen verbonden in gebieden boven het internet en op manieren die nog steeds onbekend zijn bij velen. Dit heeft alles te maken met de grondlaag van het menselijk wezen, dat meteen ook een van de pijlers is waarop manifestatie zelf is gebaseerd.



www.50plusse.nl

Een zuiver hart

De uiteindelijke kern en aard van het menselijk wezen werd ons steeds voorgehouden door alle grote leraren van de mensheid en dezelfde idee wordt nog steeds herhaald, o.a. door een van de grote nog in leven zijnde leraren van onze tijd, Zijne Heiligheid de Dalai Lama, “een professioneel lacher” zoals hij zichzelf noemt in zijn autobiografie getiteld “Mijn spirituele reis”. Dit is wat hij zei tijdens zijn toespraak waarmee hij de Nobelprijs voor de Vrede ontving in december 1989:

“Ongeacht uit welk werelddeel we ook komen, wij zijn allen fundamenteel dezelfde menselijke wezens. Wij zijn allen op zoek naar geluk en willen lijden vermijden. We hebben allen essentieel dezelfde behoeften en gelijkaardige problemen. Als menselijke wezens willen we allen vrij zijn en over het recht beschikken om het lot van onszelf en van ons volk te bepalen. Dit is deel van de menselijke natuur.”

En hij zegt iets verderop:

“De problemen waarmee we ons vandaag geconfronteerd zien, werden gecreëerd door mensen, of het nu gaat over gewelddadige conflicten, vernietiging van het milieu, armoede of honger. Deze problemen kunnen oplost worden dankzij menselijke inspanningen, door in te zien dat wij broeders en zusters zijn en door het ontwikkelen van deze zin voor broederschap. We dienen een universele verantwoordelijkheid te cultiveren jegens elkaar en deze verantwoordelijkheid uit te breiden tot op niveau van de planeet die we moeten delen met elkaar.”

Inderdaad, er is slechts één planeet om ons te dienen in die ene opdracht die we eveneens allen in ons hart dragen: gelukkig zijn en dit geluk delen met hen die we lief hebben. Het is de zoektocht naar onze goddelijke kern, onze innerlijke natuur, terug naar gelukzaligheid. Het klinkt wellicht ongelofelijk, maar deze zoektocht vormt de grondlijn van al wat gebeurt in de wereld: al de hebzucht, het buitensporig verzamelen van geld en macht, het teren op pieken van passie en lust ongeacht tot welk een lijden dit soms aanleiding geeft. Stuk voor stuk zijn het bewegingen die ons uiteindelijk vervreemden van onze innerlijke natuur, eerder dan ons er dichterbij te brengen, vooral dan wanneer we deze doeleinden vooral voor onszelf nastreven of voor die kleine groep of gemeenschap waartoe we behoren.

De huidige toestand van onze planeet en haar bewoners is, tot op grote hoogte, het resultaat van onze eigen handelingen, gedachten en gevoelens. De enige manier om dingen in een andere richting te doen evolueren, bestaat eruit van daadwerkelijk en efficiënt onze verantwoordelijkheid te nemen. Een paar sterke individuen op het juiste moment en op de juiste plaats kunnen een dergelijk proces op gang brengen en houden, om zo de boodschap over te dragen aan volgende generaties. Uiteindelijk zal het aan ieder van ons zijn om ook ons steentje bij te dragen naar beste vermogen.

Hetzelfde internet dat al eerder werd aangehaald, kan dus even goed een erg waardevol, helend en efficiënt instrument zijn en een bondgenoot om juist die veranderingen op gang te brengen die de planeet werkelijk nodig heeft, indien we dit instrument op een verantwoorde wijze benutten voor dat doel.

Deze oproep tot verantwoord handelen, brengt ons de tijdloze wijsheid in herinnering zoals die te vinden is in “De idylle van de witte lotus”, nog een klassieker uit de theosofische literatuur:

“Er zijn drie waarheden die absoluut zijn, en niet verloren kunnen gaan, maar die toch verzwegen kunnen blijven bij gebrek aan spraakvermogen.

1. De ziel van de mens in onsterfelijk, en haar toekomst is de toekomst van iets waarvan de groei en de glans grenzeloos is.
2. Het beginsel dat leven schenkt, verblijft in ons, en boven ons, is onsterfelijk en eeuwig weldadig, wordt niet gehoord of gezien of geroken, maar wordt waargenomen door de mens die werkelijk het vermogen tot waarneming verwerft.
3. Wij zijn ieder afzonderlijk onze eigen absolute wetgever, de schenker van glorie of ellende aan onszelf; de beslisser over ons leven, onze beloning, onze straf.”

Verbonden blijven met de ankers in de wereld van vandaag

Wanneer alle voorwaarden vervuld zijn op alle bestaansgebieden, dan is alles mogelijk. Wanneer u dit leest, dan is de meest waarschijnlijke en logische vraag die bij u opkomt: wat zijn dan de juiste voorwaarden? Dit is nu juist de hele kwestie, dit is de kwestie al de hele tijd en zal ook de kwestie blijven doorheen de geschiedenis van de planeet en de mensheid. De juiste voorwaarden kunnen in zo goed als alles gelegen zijn op elk denkbaar moment, zowel de voorstelbare als de onvoorstelbare mogelijkheden. Het gaat hem om die precieze combinatie van elementen die perfect

Vervolg van pagina 2

Ankers in een veranderende wereld: Een helder verstand, een zuiver hart

Sabine Van Osta

aansluit op die specifieke spelers en elementen in een gegeven situatie. Het gaat om de juiste sleutel op dat specifieke slot dat geopend moet worden. En zo is het ook met zaken als zelfrealisatie, vrede op aarde, menswaardige leefomstandigheden voor allen en de oplossing van een hele reeks problemen die de mensheid van vandaag vaak akelig en recht in de ogen staren. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat, waar we ook zoeken naar die sleutel of sleutels, de kans het grootst is dat we deze vinden binnen in ieder van ons. We zouden ze kunnen omschrijven als een heldere geest om al onze uitdagingen mee tegemoet te treden en een zuiver hart als de bewaker van onze vaste overtuiging dat we beter kunnen doen voor al wat leeft op onze planeet.

Ons vermogen om ons hoofd helder te houden en ons hart zuiver, maakt deel uit van onze goddelijke erfenis en het zal altijd deel van die bijzondere erfenis blijven. Dit is wat theosofie ons leert.

We kunnen dit fijn vinden of niet. We kunnen onszelf in staat achten van deze erfenis waar te maken of niet. Het feit blijft het feit en theosofie heeft wel dit voordeel: zij accepteert en poneert dit feit, ongeacht de achtergrond van het individu of de levensvorm, ongeacht onze mening, die mentale ornamenten van onze persoonlijkheid.

Geen treffender illustratie van dit vermogen als diegene die we vinden in de hedendaagse komedie "Bruce Almighty" met Morgan Freeman and Jim Carrey in de hoofdrollen. Omdat de dingen niet zo vlotjes verliepen in zijn leven, maakte Bruce serieus zijn beklag over God, en stelde hij luidkeels dat God maar belabberd werk leverde. Op zeker moment inviteert God Bruce bij hem thuis in zijn zeven verdiepingen tellend gebouw, om hem zijn job – God zijn – over te dragen. De daaropvolgende week amuseert Bruce zich met zijn nieuw verworven krach-

ten en besteedt hij zo goed als al zijn tijd met het voor mekaar krijgen van zijn eigen zaakjes, vooral om zichzelf beter te voelen. Zo baant hij een paadje door zijn bord soep dat hij voor de lunch had besteld waarmee hij in het klein het verhaal van Mozes en de Dode Zee naspelt.

Later, in de hemel, verwijst God naar deze scène wanneer hij Bruce zegt: "Je soep in twee delen is geen mirakel, Bruce, dat is slechts een magisch trucje. Een alleenstaande moeder die twee jobs doet en nog tijd vindt om haar kind naar de voetbaltraining te brengen, dat is een mirakel. Een tiener die "nee" zegt tegen drugs en "ja" voor een opleiding, dat is een mirakel. Mensen willen dat ik alles voor hen doe, maar wat ze niet beseffen is dat zij zelf de kracht hebben om alles te doen. Je wilt een mirakel zien Bruce? Wees zelf het mirakel.

En laten we hiermee elkaar en onszelf uitnodigen om het mirakel te zijn, met een helder verstand en een zuiver hart.

Studieavond: Aan de voeten van de Meester

Lieve Opgenhaffen

Een korte biografie schrijven over Jiddu Krishnamurti is onmogelijk. Toch wil ik hier een poging wagen, als inleiding op de studieavond Ethiek, die vanaf april 2015 elke 2^{de} donderdag van de maand zal doorgaan.

Krishnamurti werd geboren in 1895 in Zuid-India als achtste kind van een orthodoxe hindoestaanse familie. Zijn vader liet, naar Brahmaans gebruik, kort na zijn geboorte door een astroloog een horoscoop opmaken. Hieruit kwam naar voren, dat zijn zoon een bijzondere persoonlijkheid zou worden.

In 1909, na het overlijden van zijn moeder in 1905 verhuisde het gezin naar Adyar. Zijn vader ging er werken op het hoofdkwartier van de Theosofische Vereniging. Het is daar dat Charles Webster Leadbeater Krisnamurti en zijn broer Nitya ontmoette op het privé-strand van Adyar. Deze ontmoeting bracht een

omwenteling teweeg binnen de Theosofische Vereniging. Leadbeater aanzag Krisnamurti als iemand met een zuivere aura. Voor hem en voor Annie Besant, de toenmalige internationale presidente, zou Krishnamurti een nieuwe wereldleider worden.

Samen met zijn broer Nitya werd Krishnamurti opgevoed en onderwezen door theosofen en Besant trok met hem de hele wereld rond. In 1911 richtte ze de *World Order of the Star of the East* op en ze plaatste Krishnamurti aan het hoofd van deze organisatie. Van april tot september 1911 maakte Krishnamurti met zijn broer en Annie Besant een reis naar Engeland en van februari 1912 tot december 1921 werden de broers naar Engeland en Frankrijk gezonden om hun opleiding te voltooien. Als voorberei-



Krishnamurti, C.W. Leadbeater & Annie Besant
<http://esoterismo-guia.blogspot.be>

ding op zijn 'wereldleraarschap' bezocht Krishnamurti, vanaf eind 1921, spirituele congressen. Het is ook rond die tijd dat hij zijn eerste lezingen en bijeenkomsten hield.

In 1929 zou hij, tijdens een verblijf in het Sterkamp in Ommen, Nederland – waar ooit vele duizenden mensen naar-

Workshop: Intuïtief creatief met pastel en potlood

Sabine Van Osta



Het is binnenkort weer mei, volop lente en tijd om de handen nog eens creatief uit de mouwen te steken met de theosofie als achtergrond. Dit jaar is het thema:

Intuïtief creatief met pastel en potlood

We nemen even de tijd voor een bijzondere, innerlijke reis en staan onszelf toe het dagdagelijkse heel even te overstijgen en tegelijk te doorgronden, op zoek naar onze verbinding met onze eigen goddelijke kern. Het kunnen uit van dat wat we onderweg tegenkomen heeft een bevrijdende werking.

Intuïtief met pastel en potlood, is creatief werken vanuit het hart. En in die zin schuilt er in ieder van ons een kunstenaar.

Aarzel dus niet! Schrijf je in en maak jouw uniek kunstwerk!

De workshop gaat door in het *OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-linkeroever*, op

zondag 3 mei 2015 om 11.00 uur.

Einde workshop is voorzien tussen *15.00 en 16.00 uur*.

Iedereen wordt dit jaar uitgenodigd om eigen werkmateriaal mee te brengen (pastels, potloden, viltstiften, wasco, etc.) en eventueel ook papier. Evenwel zal er ook papier beschikbaar zijn.

Deelname in de kosten bedraagt € 10. Wie niet over alle benodigdheden beschikt, kan deze ter plaatse gebruiken tegen een minieme bijdrage.

Alle verdere informatie en **aanmelden voor deelname (vòòr 24 april 2015)** kan via GSM 0476 879 968 of via mail: secretary@logewittelotus.be

Vervolg van pagina 5

Studieavond: Aan de voeten van de Meester

Lieve Opgenhaffen

toe trokken om zijn toespraken te aanhoren - de World Order of the Star in the East (toen de Orde van de Ster in het Oosten) ontbinden. Langzaam maakte hij zich los van de Theosofie en ging vanaf 1933 een heel eigen weg. Toch zou al die tijd, tot aan haar dood, bevriend blijven met Annie Besant.

Toen in 1980 Radha Burnier tot internationaal presidente van de Theosofische Vereniging werd verkozen, nodigde ze Krishnamurti uit in Adyar. Hij ging op de uitnodiging in en sindsdien bezocht hij meermaals het domein. In 1982 plantte hij er een bodhiboom.

Krishnamurti overleed op 17 februari 1986 in Ojai (Californië), na zijn laatste toespraak in Madras.

Nadat Krishnamurti de Theosofische Vereniging had verlaten, begon hij uitgebreid te reizen, gaf hij publieke toe-

spraken en hield hij discussies met mensen op verschillende plaatsen.

Een boekje dat iedereen zeker moet gelezen hebben, is: *Aan de voeten van de Meester*. Het verscheen al in december 1910 onder het pseudoniem Alcyone.

De waarde van dit werkje is tijdloos. Centraal staat de basis van de Indische levensweg met meditatie, contemplatie, juist gedrag enz.

Zoals aangekondigd aan het begin van dit artikeltje is deze biografie zeer onvolledig. Het is hier echter de bedoeling om de aandacht te vestigen op de studieavond voor de 2^{de} donderdag van elke maand. Vanaf april 2015 staat dit werkje van Krishnamurti op het programma van Loge Witte Lotus.

Iedereen is van harte welkom!

Loge Witte Lotus op locatie

Noteer alvast in uw agenda:

Voordracht over de
Theosofische Orde van Dienst



door **Nancy Secrest**,
Internationaal Secretaris voor de TOS

op

donderdag 7 mei 2015 om 20u.
Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.

Meer informatie in *Het Witte Lotusblad*
van mei 2015.

Loge Witte Lotus
Programma werkingsjaar 2014-2015



Zondaglezingen

Van 11.00 uur tot 13.00 uur

Locatie: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-linkeroever

05/04/2015	GEEN LEZING: Pasen	
03/05/2015	Workshop	Intuïtief creatief met pastel en potlood
07/06/2015	Christian Vandekerkhove	De Theosofische Vereniging in de wereld van nu

**Alle studie-avonden en zondaglezingen zijn gratis toegankelijk voor leden en geïnteresseerden
 Iedereen is van harte welkom !**

Voor de zondaglezingen wordt een vrije bijdrage in de kosten gevraagd (is echter geen verplichting!)
 Alle informatie over het programma is te bekomen via **GSM: +32 486 631 997 en +32 476 879 968**
 Of *per mail: info@logewittelotus.be*

Studieavonden van 20.00 uur tot 21.30 uur

Locatie: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen

- 1ste donderdag van de maand: Thema-avond: Hart
- 2de donderdag van de maand: Ethica: **Aan de voeten van de Meester**
- 3de donderdag van de maand: Thema-avond: Hart
- 4de donderdag van de maand: Toegepaste Theosofie: Vraag en antwoord
- 5de donderdag van de maand: Vrij onderwerp



Boek: A Jewel on a Silver Platter

Prof. P. Krishna



Professor P. Krishna is van opleiding fysicus, met als specialiteit kristallografie, met onderzoekswerk rond polymorfisme in X-stralen-kristallografie. Hij was tevens voorzitter van de commissie voor onderwijs rond kristallografie en voorzitter van de Internationale Vereniging van Kristallografie aan de Benares Hindu University te Varanasi (India). Hij is lid van Indian National Science Academy in New Delhi.

Sedert meer dan een halve eeuw volgt hij het werk van Jiddu Krishnamurti en werd een intieme vriend van hem.

Gedurende 20 jaar was hij professor in de fysica aan de faculteit aan de Banaras Hindu University in Varanasi.

In 1986 verliet hij op persoonlijk verzoek van Krishnamurti de universiteit om rector te worden van de Rajghat

Besant School (1). Deze taak bleef hij waarnemen tot 2002. Krishna leidt nog steeds het Krishnamurti studiecentrum aan het Rajgat Education Center van de Krishnamurti Stichting India in Varanasi. Hij is de auteur van artikelen en boeken over verschillende onderwerpen, alle verwant met het werk van Krishnamurti. Tevens geeft hij regelmatig lezingen in binnen- en buitenland over opvoeding, wetenschap en samenleving.

Onlangs verscheen van zijn hand een nieuw boek over Krishnamurti en zijn leringen. Het omvat o.a. interviews met voormalige theosofen zoals Achyut Patwandhan en Radha Burnier.

Het nieuwe boek is te koop via de internetlink: <http://www.lulu.com/shop/search.ep?keywords=P.Krishna&type=>



We herinneren u ook nog even dat Prof. Krishna zijn steentje zal bijdragen aan het seminarie over onderwijs, dat doorgaat van 8 tot 11 mei 2015 in het ITC in Naarden:

Revolution in Education.
<http://www.itc-naarden.org/blog/>

Loge Witte Lotus

Zondaglezingen gaan door in het OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen

Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Kalender april 2015

MA	DI	WO	DO 20:00-21.30	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
		1	2 MYSTIEK	3	4	5 GEEN LEZING
6	7	8	9 AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER	10	11	12
13	14	15	16 AGNI YOGA: HART	17	18	19
20	21	22	23 VRAAG & ANTWOORD	24	25	26
27	28	29	30 VRIJ ONDERWERP			

Loge Witte Lotus - april 2015

02/04/2015: Thema-avond: Mystiek

05/04/2015: Geen lezing: Pasen

09/04/2015: Ethiek: *Aan de voeten van de Meester*

Zie pagina 5

16/04/2015: Thema-avond: Agni yoga: Hart

23/04/2015: Toegepaste Theosofie: Vraag en antwoord

30/04/2015: Vrij onderwerp

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op GSM +32 476 879 968 en +32 486 631 997

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Leuven. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaron-

der die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op onze website:

www.logewittelotus.be

