



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 7—nummer 6

Juni 2012

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>BTV-loges te Antwerpen</i>	
<i>Tips voor spirituele trips: Mâcon</i>	2
<i>S.U.Zanne en zijn Cosmofie</i>	
<i>Eendracht maakt Macht - deel 2</i>	4
<i>Tips voor spirituele trips: L'Arbresle</i>	6
<i>Le Clos Landar</i>	
<i>Vrijheid van denken</i>	7
<i>Lezingen Loge Witte Lotus</i>	8
<i>Belgische Theosofische Vereniging</i>	
<i>Kalender juni & september 2012</i>	

Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op

Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53
E-mail : eddy.doms@pandora.be



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amans
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>
E-mail: info@logewittelotus.be
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Ogenhaffen



Tips voor spirituele trips: Mâcon

S.U. Zanne en zijn Cosmosofie, antithese van de Theosofie

Christian Vandekerkhove



S.U. Zanne
Ex-Archivo
Christian Vandekerkhove

Ter gelegenheid van onze jaarlijkse uitstap naar Lyon voor de huldiging van Meester Philippe, op het kerkhof van Loyasse op Palmzondag 2012, had ik mij voorgenomen om in Mâcon een voorzich-

tige zoektocht te maken naar het graf van S.U.Zanne, pseudoniem voor Henricus (alias August) Vandekerkhove, (Kanegem, 15 oktober 1838 - Mâcon, 24 maart 1923) (zie Het Witte Lotusblad van februari 2007).

Mâcon ligt geen 100 km van Lyon; het was dus het proberen waard.

De stad Mâcon had geen weet van dit graf. Ze wisten daar niet welke cultuurpatrimonische schat hun bodem herbergde! Na aanvraag had ik van de Academie van Mâcon inmiddels de kopie ontvangen van een 23 bladzijden lang manuscript uit 1935, van de hand van Georges Parmentier, adjunct-secretaris van de Academie. Het stuk is getiteld "Un philosophe à Flacé-lès-Mâcon, Le Professeur S.U.Zanne, auteur/créateur de la Cosmosophie". (*Een filosoof in Flacé bij Mâcon, Professor S.U.Zanne auteur/schepper van de Cosmosophie*)

In zijn opstel vermeldt hij terloops dat het graf van S.U.Zanne inmiddels een pelgrimsoord is geworden. Als dat zo was in 1935, dan is dat zeker nu niet meer het geval. Maar het tij kan terugkeren! Parmentier zegt ook dat het de taak is van de Academie om de gedachtenis aan S.U.Zanne van de vergetelheid te vrijwaren.

Op mijn vraag waar precies het kerkhof van Flacé was gelegen, kreeg ik niet meteen een antwoord en met een klein hart trokken we naar Mâcon, op zoek naar de laatste rustplaats van de man die Blavatsky nog had gekend, maar niet geliefd, die zijn eigen beweging had gesticht: de Cosmosofie, hij die een dikke eeuw geleden een schare discipelen rond zich had verzameld en waar rond een mythe was gegroeid.

Toen S.U.Z. op Palmzondag 1923 hier werd begraven, was Flacé een klein dorpje op enkele kilometer van Mâcon. Thans is het, na uitbreiding van Mâcon en fusie met de randgemeenten, een residentiële wijk binnen de stad geworden. Op geen enkele kaart was nog het oude Flacé terug te vinden, maar gelukkig bestond er nog een *rue de Flacé*, met niet ver daarvan een kleine begraafplaats! Deze ligt aan de hoek van de *rue Ambroise Paré* en de *rue de la Liberté*. Op het internet waren nergens openingsdagen en -uren van het kerkhof te vinden. We moesten dus gewoon onze kans wagen.

Toen we bij de volledig ommuurde begraafplaats aankwamen, was het hek gelukkig niet op slot. Je betreedt het kerkhof langs het nieuwe gedeelte. Als je dan rechtdoor loopt, zie je halweg de diepte van de weg, aan je rechterzijde een trapje van enkele treden, dat leidt naar de oude begraafplaats. Als je bovenaan dat trapje komt, ga je dadelijk naar links. Het negende graf is onze bestemming.

Het graf was niet zo moeilijk te identificeren, omdat er slechts enkele grafstenen op het kerkhof waren, waarvan de tekst onleesbaar was. In oude vermeldingen staat beschreven dat het graf tegen de muur van het kerkhof aanleunt en overwelfd is met grote rozenstruiken. Door uitbreiding van het kerkhof zijn zowel muur als rozenstruiken verdwenen, maar de resten van de muur hielpen toch ons de juiste rij te vinden.

Ik kan moeilijk de emotie beschrijven die door me heen ging, toen ik op de oude steen, heel vaag, de inscriptie "S.U.Zanne" kon lezen. Heel even voelde ik me als Howard Carter, die het graf van Toetanchamon net heeft blootgelegd. Ik vermoed dat Lieve en Roselinde ook een innerlijk vreugde-

dansje hebben gemaakt op dat moment. Voor mij stond het vinden van dit graf al op mijn verlanglijstje toen ik in 1988 "De Vrienden van S.U.Zanne" oprichtte en mijn eerste artikel over hem schreef in het tijdschrift *De Alchemist*, nr. 7, 1988, met als titel "Tot het heelal ervan vervuld is".

Met de middelen die voorhanden waren: water, keukenrol en tandenborstels hebben we zo goed als mogelijk de tekst en het logo van de Cosmosofische Beweging vrijgemaakt vanonder een dikke laag roet of teer en korstmossen.

Inmiddels heeft de Academie van Mâcon me in contact gebracht met de voorzitter van Memoria, de vereniging die zich bezig houdt met het erfgoed van de begraafplaatsen van Mâcon. Deze heeft op haar beurt haar hulp toegezegd om samen met het stadsbestuur de mogelijkheden tot preservatie van het graf te onderzoeken.



Graf S.U.Zanne na eerste schoonmaakbeurt
Foto: Roselinde Suykens

Wat betekent S.U.Zanne nu nog voor ons?

Voor een eerste kennismaking verwijs ik naar het reeds genoemde artikel in het Witte Lotusblad van 2007. Als aanvulling het volgende:

In zijn leer, de Cosmosofie, legt hij de oorsprong van onze beschaving in Atlantis en ziet de joodse cultuur als behouders van de Leer. Dit alles verklaart hij aan de hand van een etymologie die haar wortels minder in de linguïstiek heeft dan in de symboliek. Soms moeten we hierbij denken aan *Charles De Grave (République des Champs Elysées ou Monde Ancien)* of zelfs aan het *Oera Linda boek!*

Vervolg op pagina 3

Tips voor spirituele trips: *Mâcon* - Vervolg van pagina 2

S.U. Zanne en zijn Cosmofie, antithese van de Theosofie

Christian Vandekerkhove



Zanne was een feminist van het eerste uur en een pionier in de theorie van het Watermantijdperk. In een artikel over feminisme in het tijdschrift *La Fronde* van 26 februari 1890 zegt hij: "Rond 21 maart begint de cyclus van de Waterman. Het huis van Aquarius is het huis van de vrouw". Hij vertelt verder dat in dit tijdperk de vrouw de gelijke van de man zal worden. We zouden de Cosmofie onder meer een esoterisch feminisme kunnen noemen.

S.U.Z. was een hevig bestrijder van de Theosofie, hoewel hij bewondering toont voor het werk van Blavatsky. Over *Isis ontsluit* zegt hij: "Ik zal Isis Ontsluit niet afbreken, maar onderweg opkuisen". We weten dat hij Blavatsky heeft ontmoet, waarschijnlijk in Parijs in 1884, maar daarnaast misschien ook al eerder in de Verenigde Staten tussen 1865 en 1880. Het heeft niet dadelijk geklikt tussen beide leraars. Op een dag had Raymond Duval, waarover verder in dit artikel nog meer, in Parijs *Edouard Schuré*, de schrijver van *De Grote Ingewijden* en Zanne aan elkaar voorgesteld. Iemand uit het gezelschap, zo getuigt *Jean d'Udine*, had het gesprek op de theosofie gebracht. S.U.Z. had even gegrinnikt en was dan heel erg uitgevaren over HPB. Hierop werd hij aangevallen door Schuré:

-U hebt ze niet gekend, mijnheer Zanne, om zo over haar te spreken!

-Niet gekend? Grote goden! Ik heb ze opgemeten, buik tegen buik, de oude koel, had Zanne hierop geantwoord.

Enkele minuten later heeft Schuré zich verschrikt teruggetrokken!

Wel grappig dat Zanne een van zijn grote werken "De Geheime Leer" (*La Doctrine Secrète*) heeft genoemd (zie bibliografie hieronder).

Is het een tegenzet tegen de Theosofie dat hij zijn beweging de *Cosmofie* noemt? *Rudolf Steiner* zou een aantal jaar later toch hetzelfde doen met zijn *Antroposofie*! Al kennen we Zannes motieven niet, hij noemt in elk geval zijn beweging de *Cosmofie*. We weten dat deze term eerder al gebruikt was door *Henri*

Lecouturier (1819-1861) voor zijn filosofisch-metafysisch-sociologisch-wetenschappelijk werk *La Cosmophie ou le socialisme universel* (Parijs, 1850). *Lecouturier* definieert cosmofie als de wetenschap van de verbanden tussen de geest en de stof. Maar over *Lecouturier* later misschien meer. Anderzijds zou *Steiner* de term *Cosmofie* een aantal jaar na Zanne ook hanteren voor een paar boeken.



Ex-Archivo:
Christian Vandekerkhove



Christian
Vandekerkhove

Het geschreven werk van S.U.Zanne

1. Jeugdwerk in het Nederlands (literatuur) gepubliceerd onder de naam Vandekerkhove:

A. Novelle

- *Een zomerlief*, Gent, Drukkerij Eug. Vanderhaeghen, Veldstraat 66, 1864

B. Toneel

- *De vrouwenhater*, Gent, W. Van Rogghé, 1865, 55p.
- *Een eerlijk man*, Antwerpen, Donné, 1870, 72p.
- *Freule Laura's laatste liefde*.

Over zijn prestaties als toneelschrijver zegt *Maurits Sabbe* het volgende (zie bibliografie *in fine*):

"Bij KB van 10 juli 1858 stelde de Waalse minister Rogier een driejaarlijkse prijs in "voor de vervaardiging van ene toneelge-

wrocht in de Vlaamse taal, waarvan het onderwerp of in de Nationale geschiedenis of in de Nationale zeden moet gekozen worden". In 1860 voerde minister *Alfons Vandenpeereboom* het premiestelsel in, dat later een paar maal zou gewijzigd worden." (*Sabbe*, p. 219)

"De jury van de driejaarlijkse staatsprijskamp voor Vlaamse Toneelletterkunde, vierde tijdperk (1865-67), bestaande uit de heren *Snellaert*, *Conscience*(!), *Dautzenberg*, *Heremans* en *Stroobant*, bekroonde *August Vandekerkhove* voor zijn toneelstuk met zang in twee bedrijven: "De Vrouwenhater" (1866), welk werk vooral gewaardeerd werd om zijn betrekkelijke eenvoud en het ontbreken van gemakkelijke knaffecten...

De schrijver tekent een jonge man, die tengevolge ener ontgoocheling meent een vrouwenhater te zijn, doch in wiens hart weldra een edele liefde ontwaakt voor een arm meisje. De prikkel der jaloezie was er nodig om hem het bestaan van zijn hartstocht te doen beseffen. De onvermijdelijke romantische elementen ontbreken niet: de jonge man redt zijn beminde uit de handen van een officier, die heur geweld wilde aandoen. Het meisje wordt ervan verdacht een misstap te hebben begaan, doch ten slotte blijkt het dat zij het kind harer verleide zuster opvoedt... Maar prijsbaar is de schuchtere poging om het gebeuren enigszins psychologisch te verklaren. *Vandekerkhove* schreef nog de toneelspelen "Een eerlijk man" en "Freule Laura's laatste liefde". De waarde van zijn eerste stuk benaderde hij echter niet meer." (*Sabbe*, p. 221-222)

2. Volwassen periode in het Frans (esoterisch) gepubliceerd onder de naam S.U.Zanne:

A. Werken met beperkte oplage, voorbehouden aan zijn persoonlijke leerlingen en uitgegeven in periodieke katernen (gedrukt op ca. 30 ex.)

- *Doctrine Secrète, Principes et Eléments d' Astrologie*, 554 p., gedrukt op 20 genummerde exemplaren. Laatste katern verschenen op 15 juli 1900.
- *L'Asataruth de Pfar-Isis*, 21 p., uitgegeven op 21 genummerde exemplaren, op 24 september 1900.

Tips voor spirituele trips: Mâcon - Vervolg van pagina 3

S.U. Zanne en zijn Cosmofie, antithese van de Theosofie

Christian Vandekerkhove



- *Principes et Éléments de Cosmophie*, 2167 p. in 4 dikke delen, uitgegeven op 36 exemplaren, waarvan 33 genummerde, 1899-1906.

B. Publieke uitgaven

- *Vingt-quatre cours introductoires-préparatoires aux principes et éléments de Cosmophie*, 1909
- *Principes et éléments d'Education Cosmophique*, 1924
- *Occultisme occidental et ésotérisme oriental*, 1927
- *Principes et éléments de la Langue Sacrée selon l'Astro-Kabbale d'Al Chami*, 1929
- *L'Atlantide*, 1931
- *Lettres des Pays de l'Au-Dela*, 1933

C. Tijdschriften die artikels van hem hebben gepubliceerd:

- *La Fronde*
- *La Lumière*
- *Borderland*
- *L'Initiation*
- *La Solidarité Mondiale*
- *La Haute Science*
- *Annales Initiatiques*
- *Petit Journal*
- *L'Action Féministe*



Ex-Archivo: Christian Vandekerkhove

Vandekerkhove ontmoet Zanne

Raoul de Maratray, pseudoniem voor Raymond Duval, cultuurmens, dichter en vertaler van de Dhammapada, geeft het volgend relaas in zijn manuscript "La méditation" (overgenomen in Dánann). Maratray vertelt dus het verhaal dat hij samen met een tiental discipelen uit de mond van Zanne heeft gehoord en dat zich heeft afgespeeld in Texas, ongeveer 30

jaar geleden. We zitten anno 1900, dus gaat het over een avontuur uit ca. 1870.

"Bij de aanvang van een spiritistische seance materialiseerde een prachtig gevormde vrouw, een halfbloed. Ze deed de ronde van het gezelschap en, bij Vandekerkhove aangekomen, nam ze hem bij de arm en liep een hele tijd samen met hem rond in de kamer."

"Ik ben Suzannah, sprak ze, door een wijze, Krojam genaamd, die in de diepten van Tibet woont, naar u gezonden, om u een kennis door te geven, die gij op een dag zult kunnen verspreiden."

"Later zou de Mahatma Krojam meermaals in visioenen aan Zanne verschenen zijn, ook nog in Frankrijk."

Hij zou zich vaak aan hem gemanifesteerd hebben als een bejaarde Hindu.

Voor de leden van de groep in Parijs die aan het verhaal zouden twijfelen, deed Zanne overigens nog spectaculaire demonstraties van spiritistische verschijnselen, waarbij een aantal voorwerpen zich zonder aanraking verplaatsten en overal in de kamer vreemde geluiden hoorbaar waren! Ook was er een lichtende bol die verscheen, over alle hoofden vloog en tenslotte boven het hoofd van Zanne leegliep in een regen van licht.

Aan Eve-Suzanne Ancel had S.U.Z. hier nog aan toegevoegd dat Suzannah "een vrouwelijke figuur was, ontstaan uit een lichtend ei, die aan zijn arm rondwandelde en zich voorstelde als zijn zusterziel, zijn inspiratiebron die hij reeds in vorige incarnaties had ontmoet."

Zijn leerlingen en volgelingen zijn hem dankbaar

Nadat zijn *Grande Cosmophie* afgewerkt en gedrukt was en de groep discipelen zich verspreidde, had een tiental van zijn leerlingen afgesproken om maandelijks een kleine som aan de Meester te blijven storten om hem een veilige oude dag te garanderen.

Op zijn grafsteen staat een dankbetuiging van zijn leerlingen aan hun geliefde meester.



Ex-Archivo: Christian Vandekerkhove

Het topje van de ijsberg

Over S.U.Zanne is het laatste woord nog niet gezegd.

Alexandre de Dánann suggereert - nogal expliciet overigens - dat de Orde van Melchisedech, waarop S.U.Zanne zich beroept, dezelfde is als waar de Hermetic Brotherhood of Luxor, waarmee Blavatsky nog verbonden was, aanspraak op maakt. Zou de cirkel daarmee rond zijn? Bij elk antwoord rijzen nieuwe vragen...

We hebben momenteel wel geen bewijzen dat S.U.Zanne Max Théon van de H.B.L. heeft gekend, hoewel dit door verschillende onderzoekers wordt gefluisterd.

Laat ons momenteel maar eindigen bij de spreuk op het zegel van de Cosmofische Beweging, overgenomen van Hendrik II: *Donec Totum Impleat Orbem*, of in triviale taal: *Totdat het heelal ervan vervuld is...*

Bronnen:

- Amadou, Robert : *De La langue hébraïque restituée à L'Esotérisme de la genèse*, Paris, Cariscript, 1987.
- Ancel, Eve-Suzanne: *Un féministe*, Lausanne, Les Editions Cosmophiques, 1926.
- Ancel, Eve-Suzanne: *S.U.Zanne. Vingt-deux lettres (Précédées s'une histoire de sa vie)*, Editions Cosmophiques, 1953.
- Dánann, Alexandre de : *Un occultiste rabelaisien S.U.ZANNE. Le père de la Cosmophie*, Paris, Edidit, 2008.
- Sabbe, Dr Maurits; Monteyne, Lode; Coopman, Hendrik: *Het Vlaamsch tooneel, inzonderheid in de XIXe eeuw, geschreven in opdracht van den Koninklijken Tooneelkring DE MORGENSTAR van BRUSSEL*, Brussel, J. Colassin & Co., 1927.

Eendracht maakt Macht, in dienst van de wereld - deel 2

of: *Eendracht vermeerdert Macht, in dienst van de wereld*

Dr. Henriette van der Hecht



Macht: niet macht in de zin van kracht of vermogen, maar eerder in termen van welslagen van het ondernomen werk.

Hetgeen bijdraagt tot macht, d.w.z. tot de efficiëntie van de handeling, is niet zozeer om haar te dienen met meerdere individuen, maar eerder een klare visie van het te bereiken doel en de middelen die moeten worden ingezet om dat doel te bereiken, alsook de onverminderde toewijding van alle beschikbare energieën tot de realisatie ervan.

Want grote ondernemingen zijn in de eerste plaats het voortbrengsel van één man of één vrouw die zich volledig, met heel hun wezen aan de voorgenomen onderneming wijden of het nu gaat om een grote spirituele leraar van de mensheid zoals Gautama Boeddha of Jezus Christus, of Pythagoras of Plato, of dichter bij ons J. Krishnamurti, of het nu gaat om een groot schrijver, een groot componist, kunstenaar, geleerde, onderwijzer of filantroop, of zelfs een groot staatsman of militair; het is telkens het genie die de ware motor is achter een grote onderneming. Achter grote werken en realisaties die een zeer brede draagwijdte en uitwerking hebben in de tijd gaat steeds het genie van een enkel individu schuil.

Waar in dat alles is dan de plaats van de velen en de eenheid van de velen? Het onderricht dient te worden verspreid door diegenen die het begrepen hebben, het literair werk dient gepubliceerd en verspreid te worden, de muziek gespeeld door verschillende uitvoerders, de wetenschappelijke uitvinding dient te worden toegepast door verschillende mensen, een politiek of filantropisch project behoeft vele medewerkers en een generaal heeft een leger nodig. Een geniale visie is als een graantje dat eerst gezaaid moet worden en moet kiemen gedurende meerdere seizoenen en steeds verder uit moet groeien. Daarvoor zijn vele tuiniers nodig, zowel in eenheid als afzonderlijk verspreid.

De vereniging van grote groepen mensen geeft slechts weinig resultaat wan-

neer de visie op het te bereiken doel en de aan te wenden middelen onduidelijk is, zelfs al zijn de mensen van goede wil: mensen dienen geleid te worden, geïnspireerd door het genie van één mens met een hoge intelligentie.

Zeldzamer zijn die gevallen waarin de heldere visie geboren wordt uit de rijping van het collectief inzicht in waarden zoals wanneer een bevolking streeft naar gerechtigheid en vrijheid. De goede zaak maakt meer kans op slagen wanneer meerdere mensen zich ervoor willen inzetten door de vereniging van hun inspanningen.



Foto: Lieve Opgenhaffen

De inzet van afzonderlijke individuen in eenzelfde richting voegt eveneens bij aan het effect voor eenzelfde zaak, met name dankzij mondelinge en schriftelijke communicatie of door de kracht van hun voorbeeldfunctie of vermogen tot inspiratie.

Kijken we naar de grootse bijdrage van de Theosofie aan de moderne wereld, dan zien we bij aanvang een geniale vrouw, Helena Petrovna Blavatsky, naast de Meester van Wijsheid die haar inspireerde en leidde. Wij zien vervolgens dat zich, geïnspireerd door een aantal grote Meesters van Wijsheid, zeer snel een groep van geniale mannen en vrouwen vormt, Henri Steel Olcott, Annie Besant, Charles Webster Leadbeater, die het werk dynamiseren en de gegeven leringen uitdiepen, ieder op basis van het eigen temperament en specifieke kwaliteiten. Gedurende opeenvolgende decennia wordt het werk voortgezet door Voorzitters met een hoge intelligentie die de motor waren van al het werk.

De Theosofische Vereniging die aldus tot stand kwam, is blijven bestaan dankzij de inspanningen van vele individuen die hun inzet samenbundelden teneinde de activiteiten van de loges te doen opbloeien, de loges die de takken vormen van de Vereniging. De samenbundeling van de capaciteiten, de harten, de toewijding van zoveel enkelingen heeft de verspreiding van het gedachtegoed mogelijk gemaakt door voordrachten, studiegroepen, publicaties, praktische organisatie van activiteiten, en het succes nam evenredig toe met het aantal mensen van goede wil die zich inzetten voor het gemeenschappelijk doel.

De Theosofie leert ons ook over de kracht van het denken; gedachten verspreiden zich en maken zich kenbaar doorheen de ruimte en wanneer ze juist en schoon zijn, begunstigen zij de intelligentie en het hart van al diegenen die er ontvankelijk voor zijn zodat ze steeds sterker worden en een steeds grotere verspreiding kennen in de wereld. De gedachte van eenieder afzonderlijk kan zeer krachtig zijn. De invloed ervan verenigt zich met andere gedachten van eenzelfde toonaard om samen een grote gedachtestroom te vormen.

Nochtans, er is tevens de kracht van het egoïsme, verlangen naar macht, naar plezier, naar rijkdom en wellust, gesterkt in hun realisatie door een doorringende visie omtrent het doel en de middelen om die zaken te realiseren. Deze zelfzuchtige verlangens vormen de bron van alle kwalen die de wereld van vandaag bezwaren. De invloed van deze verlangens neemt toe met het aantal mensen dat zich, verward in de eigen hebzucht, inzet voor de egoïstische doelstelling.

Ook daar zal de krachtige stroom van goddelijke wil die naar de realisatie toewerkt van het plan tot vervolmaking van alle wezens en de hele mensheid uiteindelijk overwinnen dankzij de toegewijde dienst van al diegenen die zich er nu reeds op toe leggen en die dat in de toekomst steeds talrijker zullen doen.

Vervolg van pagina 5

Eendracht maakt Macht, in dienst van de wereld - deel 2

Dr. Henriette van der Hecht



Wij hebben gezien hoe de kracht van eendracht ingezet kan worden ten voordele van de wereld.

Laten wij echter de waarde niet vergeten van de handelingen gesteld door het individu en van de vervolmaking van zijn dagelijks leven en van zijn uitstraling in de eigen omgeving. Hoe klein deze omgeving eerst ook moge zijn, het goddelijk leven dat in hem aanwezig is, en dat het hart vormt van zijn wezen, kan in hem volledig uitdrukking vinden en zo een verrijking vormen voor de wereld.

Zoals de goddelijke energie en gedachte, met alle intensiteit van het unieke Uni-

versele Bewustzijn samengeballd worden voor het scheppen en onderhouden van het leven van ieder atoom, evenzo vormt het Goddelijke in ieder van ons een centrum van Zijn aanwezigheid, schepper van de schoonheid in de wereld. Denken wij aan de grote godin, moeder van de natuur die zeer intens geconcentreerd zit in een minuscuul object. Aan diegene die zich verbaast wanneer hij haar aldus geabsorbeerd ziet, zegt zij "Ik vorm de poot van een vlieg." Aldus bouwt het goddelijk leven moeizaam, traag maar zeker, door haar innerlijke en uiterlijke aanwezigheid, het wezen in ieder

van ons tot aan de uiteindelijke perfectie. Wij zijn zoals de samenstellende atomen van het universum, elk de goddelijke kracht in actie.

Ja, elk van onze handelingen kan een evenwaardige bijdrage vormen aan de pracht en de luister van de wereld. Ieder op zichzelf, ja elk van ons kan de mensheid dienen door bij te dragen aan het geluk en het welzijn van anderen door onze handelingen, onze gevoelens, onze gedachten en door het volbrengen van onze opdracht.

Voordracht: Eeuwfeest BTV juni 2011

Vertaling: SVO

Tips voor spirituele trips: L'Arbresle

Le Clos Landar

Lieve Opgenhaffen

L'Arbresle is een gemeente, gelegen nabij Lyon, in het Franse departement Rhône en telt ongeveer 6000 inwoners. Het leven van een aantal beroemdheden is verbonden met deze gemeente, en sinds enkele jaren kregen deze, voor velen zeer bekende personen een eigen straat. Zo vinden we er o.a. ook de **Rue Maître Philippe**.

In 1875 bracht Mevrouw Landar haar zieke jonge dochter bij Meester Philippe, die toen in de Boulevard du Nord in Lyon werkte. De hoop op genezing van haar dochter werd beantwoord. Twee jaar later, op 6 oktober 1877, huwde Meester Philippe deze jonge vrouw. Jeanne Julie Landar (1859-1939) was de dochter van een welgestelde familie uit Lyon.

De familie Landar, die een aantal vooraanstaande leden telde, liet in het begin van de 19^{de} eeuw een herenhuis bouwen in L'Arbresle: le **Clos Landar**.

Het domein, dat sinds 1824 bewoond werd door de familie Landar, is gelegen op de helling van de heuvel Les Collonges en omvat een herenhuis, een onderkomen voor werklui, stallen en een heel grote mooie tuin.

De Clos Landar was, omdat het in de winter heel moeilijk te verwarmen was,

het zomerverblijf van Meester Philippe. Hier ontving hij zijn vrienden en, gezien hij doktersstudies had gedaan, richtte hij op het domein ook een laboratorium op.



L'Arbresle
Foto: Roselinde Suykens

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het overlijden van Meester Philippe in 2005, besloot de vereniging 'Les Amis du Vieil Arbresle' dat deze herdenking zeker niet onopgemerkt kon voorbijgaan. Omdat de Clos Landar en Meester Philippe weinig bekendheid genoten bij de bevolking van L'Arbresle werd, in samenwerking met het 'Office de Tourisme' besloten een tentoonstelling en een voordracht te geven over deze toch wel zeer buitengewone persoonlijkheid. Voor de tentoonstelling wilden ze foto's maken van het domein en de

gebouwen. Een afspraak werd gemaakt met de toenmalige bewoners van de Clos Landar en vol vertrouwen gingen men de gewenste foto's maken. Tijdens het bezoek, vernamen ze dat het domein verkocht zou worden en dat een aantal promotoren hun interesse al hadden getoond.

Voor Les Amis du Vieil Arbresle nam het eeuwfeest een heel andere wending aan. Bovenop de voorziene manifestaties was nu dus het behoud van het domein prioritair. Niet enkel als behoud van het patrimonium en de geschiedenis van de gemeente, maar ook als herinnering aan een zeer bijzonder persoon: Meester Philippe. Deze eigendom vertegenwoordigde tevens een unieke locatie voor alle inwoners van L'Arbresle, op voorwaarde dat het gevaloriseerd werd als collectief.

Om allen voor wie Meester Philippe en de Clos Landar belangrijk zijn, om de inwoners van L'Arbresle degelijk te informeren en vooral om het bestuur van de gemeente het belang en de mogelijkheden van dit domein te laten inzien, werd tijdens een algemene vergadering beslist een grote campagne op touw te zetten. Deze campagne kende

Vervolg op pagina 7

Loge Witte Lotus - Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u
Locatie: OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen Linkeroever

Juni 2012	Geen lezing
-----------	-------------

Vrijwillige bijdrage
 Info: (0486) 631 997 en (0476) 879 968

Werkingsjaar 2012-2013		
30/09/2012	Landdag 2012	www.koningsteen.be
04/11/2012	Sabine Van Osta	Het Christendom volgens de Theosofie



Iedereen is van harte welkom!

Tips voor spirituele trips: L'Arbresle - Vervolg van pagina 6

Le Clos Landar

Lieve Opgenhaffen

een enorm succes: lokale pers, de pers van Lyon, televisie, enz. werden voorzien van de nodige informatie en op zeer korte tijd leverde dit onverwacht succes op: het gemeentebestuur stelde voor om aan de eigenaar van de Clos Landar te melden dat zij bereid waren het gehele domein van de Clos Landar te kopen. De eigenaar ging met dit voorstel akkoord en de verkoopakte werd eind september van het jaar 2005 getekend.

Het bestuur van L'Arbresle besliste om van deze eigendom een cultureel centrum te maken. Behalve de dringende restauratie van de bestaande gebouwen, zou hier ook een uitbreiding van de gebouwen voorzien worden.

In augustus 2008 werd een 'beperkte' wedstrijd uitgeschreven waarbij kandidaat architecten, hun project konden indienen. Tot op heden werd nog geen goedkeuring gegeven aan enig project.



Clos Landar

Foto's: Roselinde Suykens

Toch zijn de vooruitzichten voor de Clos Landar veelbelovend. Een gedeelte - de zitkamer, de keuken en de slaapkamer - zouden ingericht worden als museum, in herinnering aan Meester Philippe. De overige vertrekken van het twee verdiepingen hoog herenhuis zullen aangewend worden voor andere belangrijke personen uit de gemeente, zoals *Barthélemy Thimonnier*, uitvinder van de naaimachine in 1830, *Claude Terrasse (1867-1923)* componist, *Henri Antoine Balthazard Dubost of Antonin Dubost (1844-1921)* notarislerk, journalist, prefect, politicus. *André Lassagne (1911-1953)* lid van het Franse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Voor velen, overal in de wereld, is Meester Philippe heel belangrijk, zo ook is deze eigendom in L'Arbresle.

Laten we hopen op een mooie toekomst voor de Clos Landar !



Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky

tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aan-

leiding zijn om strafmaatregelen te nemen. De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



Loge Witte Lotus

Zondaglezingen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Kalender juni 2012

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
				1	2	3 GEEN LEZING
4	5	6	7 GRONDBEGIN- SELEN THEO- SOFIE	8	9	10
11	12	13	14 VIVEKACHU- DAMANI	15	16	17
18	19	20	21 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	22	23	24
25	26	27	28 GEEN BIJEEN- KOMST	29	30	

Loge Witte Lotus - juni 2012

03/06/2012 Geen lezing

07/06/2012 Grondbeginselen der Theosofie

14/06/2012 Ethiek: Vivekachudamani

21/06/2012 De sleutel tot de Theosofie

28/06/2012 Geen bijeenkomst

Belgische Theosofische Vereniging:

Algemene Ledenvergadering op zaterdag 23 juni 2012 !!!!

Kalender september 2012

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
					1	2 GEEN LEZING
3	4	5	6 GRONDBE- GINSSELEN THEOSOFIE	7	8	9
10	11	12	13 VIVEKACHU- DAMANI	14	15	16
17	18	19	20 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	21	22	23
24	25	26	27 TOEGEPASTE THEOSOFIE: ESOTERIE	28	29	30 LANDDAG 2012

Loge Witte Lotus - september 2012

02/09/2012 Geen lezing

06/09/2012 Grondbeginselen der Theosofie

13/09/2012 Ethiek: Vivekachudamani

20/09/2012 De sleutel tot de Theosofie

27/09/2012 Toegepaste Theosofie: Esoterie

30/09/2012 Landdag 2012

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organise-

ren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de

jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



“Melchisedech is een open deur: komt naar binnen wie kan; gaat naar buiten wie wil.”

S.U.Zanne: Geheime leer, p.40