



# Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw  
Loge Witte Lotus

BELGIE/BELGIQUE  
P.B./P.P.  
2000 ANTWERPEN  
GROENPLAATS  
BC 30217

Jaargang 6—nummer 12

December 2011



## Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de auteurs verantwoordelijk, hij vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en haar afdelingen.

## In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen BTV-loges te Antwerpen</i>	1
<i>Vrijmetselarij en Theosofie</i>	2
<i>De Nieuwe tijd: van Aquariustijd-perk tot New Age</i>	3
<i>Het kerstfeest van de ziel</i>	6
<i>Lezingen Loge Witte Lotus Vrijheid van denken</i>	7
<i>Kalender december 2011 &amp; januari 2012</i>	8
<i>Belgische Theosofische Vereniging</i>	

Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

## De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

## De Belgische Theosofische Vereniging vzw

*Loges in Antwerpen*

### Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:  
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:  
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53  
E-mail : [eddy.doms@pandora.be](mailto:eddy.doms@pandora.be)



### Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten:  
Op donderdagavond: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Op zondagochtend: OC Katrinahof, Fromentijnstraat 1,  
2050 Antwerpen (linkeroever)  
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands  
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>  
E-mail: [info@logewittelotus.be](mailto:info@logewittelotus.be)  
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen



Loge Witte Lotus - zondaglezing op 4 december 2011 om 11.00 uur

## Vrijmetselarij en Theosofie

Yves Vandeberg



Wat is vrijmetselarij?

De vraag stellen, is gemakkelijker dan ze te beantwoorden. Er zijn vele antwoorden op mogelijk, wel evenveel als er vrijmetselaars zijn en

misschien zelfs meer: 2 vrijmetselaars: 3 meningen. En zo is het goed.

Ik doe ook een poging: *vrijmetselarij is een initiatieke beweging, die met behulp van rituelen en symbolen een kader creëert, waardoor de leden geestelijk kunnen groeien en daardoor een beter mens kunnen worden. m.a.w. vrijmetselarij werkt met inwijdingen, en wat betreft de rituelen en symbolen: het zijn vooral de bouw- en lichtsymboliek die dominant zijn.*

Wat vooral in mijn lezing aan bod zal komen, is het esoterische en/of theosofisch aspect van de vrijmetselarij. Ik zal het dus minder hebben over het exoterische, historische en culturele aspect, het bekende verhaal dus.

Met mijn lezing wil ik vooral proberen te wijzen op het bestaan van minder bekende loges die theosofisch werken en dus beïnvloed zijn geweest - en dat was een goede zaak - door de theosofie. Ik zal me vooral beperken tot Nederland, wat het meest relevant is voor ons. Want wat was er eigenlijk aan de hand begin vorige eeuw, toen de theosofische impuls zich doorzette, spijtig genoeg alleen in de gemengde vrijmetselarij?

Die eeuw werd vooral gekenmerkt door de arrogantie van de wetenschap - toen al - en het materialisme. Wat de loges betreft, had je enerzijds de Angelsaksische vrijmetselarij, en ik veralgemeen nu, die verworden waren tot gezelligheidsverenigingen, een soort serviceclubs met de nadruk op de moraal. Belangrijk, maar toch nogal oppervlakkig.

Anderzijds de Latijnse vrijmetselarij die zich militant atheïstisch opstelde, met uitsluiting van alles wat maar enigszins naar het bovennatuurlijke neigde. Daarom werd er - en niet voor het eerst - een poging gedaan om de vrijmetselarij

terug te spiritualiseren door o.a. Oswald Wirth, Jules Boucher, Papus, A.E. Waite. J.D. Bucks, met zijn mystic masonry, C.W. Leadbeater, met zijn hidden life in freemasonry, en vroeger nog: Martinez de Pasqually, Willermoz en Louis-Claude de Saint-Martin.



Annie Besant

Wat Nederland betreft was de theosofische invloed in het begin van de vorige eeuw zeer groot. We vinden o.a. Annie Besant, C.W. Leadbeater, Francesca en George Arundale, C. Jinarajadasa, H.S. Olcott, G. Hodson, van Ginkel, Meuleman, Duwaer, Fricke

en J. Kruisheer terug op de ledenlijsten van de vrijmetselarij. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die invloed heden ten dage veel minder groot is, vooral in Nederland en ik vermoed ook in de rest van de wereld.

Dus samengevat: Wij leiden de vrijmetselarij in de eerste plaats af van de oude mysteriën. In die mysteriën werden de feiten van de onzichtbare werelden getoond aan de 'reinen'. De vrijmetselarij is dus als een voortzetting van de oude mysteriescholen, waar de kandidaten worden voorbereid op het leven na de dood d.m.v. de mysteriedrama's.

Het is de bedoeling dat ik in de lezing meer ga vertellen over het wezen van de vrijmetselarij, of althans wat ik denk erover begrepen te hebben en dus vooral hoe dat wezen van de vrijmetselarij tot uitdrukking wordt gebracht d.m.v. een ritus, in dit geval de dharmaworking, of de Engelse ritus, vermengd met theosofische elementen, met dank aan Annie Besant en Charles Webster Leadbeater.

**Wie meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we van harte uit op de lezing die doorgaat op zondag 4 december 2011 om 11 uur.**

**Locatie:**

**OC Katrinahof**

**Fromentinstraat 1**

**2050 Antwerpen (Linkeroever).**

Loge Witte Lotus organiseert:



**Landdag 2012 !**

**Noteer alvast volgende datum:**

**Zondag 30 september 2012**

Alle verdere informatie volgt in een volgend nummer van

**Het Witte Lotusblad.**

## De Nieuwe Tijd: van Watermantijdperk tot New Age

Christian Vandekerkhove



### Ten geleide

Onderstaand artikel komt uit de oude doos en behoeft een korte toelichting om in de huidige tijd goed te worden begrepen zonder al te veel misverstanden. De eerste versie had ik gepubliceerd in het Vlaams Astrologisch Tijdschrift, 1<sup>ste</sup> jaargang, nr. 1, zomernummer 1976. Een iets herwerkte, maar vooral uitgebreidere versie verscheen in De Alchemist, nrs. 9 en 10, 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> kwartaal 1989. De toon van het artikel is dan ook het product van de toen heersende mentaliteit en gedachtegangen.

In die tijd was de term New Age nog niet zo beladen als nu. Het lijkt immers dat tegenwoordig met New Age vooral de excessen en misvattingen van de New Age worden bedoeld, terwijl de waardevolle elementen ervan inmiddels werden geïntegreerd in andere disciplines zoals de verschillende takken der wetenschap en de esoterie.

Het concept van Watermantijdperk is echter veel ouder dan deze artikels. Een van de eerste auteurs die hiervan gewag maken, is de esotericus August Vandekerkhove, onder zijn esoterische naam S.U.Zanne. In een artikel over feminisme in het tijdschrift La Fronde van 26 februari 1890 zegt hij: "Rond 21 maart begint de cyclus van de Waterman. Het huis van Aquarius is het huis van de vrouw". Daarna legt hij verder uit dat in dit tijdperk de vrouw de gelijke van de man zal worden. In de 20<sup>ste</sup> eeuw werd de Watermangedachte voornamelijk verder gepropageerd door Alice Ann Bailey en Paul Le Cour.

Toen ik onlangs een interview zag van prof. Ervin Laszlo over het Chaospunt, herkende ik de gedachtegang die ik vroeger in deze artikelen naar voren had gebracht. Omdat ze blijkbaar nu nog actueel zijn geworden dan 35 jaar geleden, heb ik voorgesteld ze opnieuw (zij het ongewijzigd) te publiceren.



Wij leven op dit ogenblik in een tijd van verandering. Dat zal wel niemand ontkennen. Sommigen beweren zelfs dat het een eind-tijd is.

Wat is dan wel het verschil met vroegere tijden, zoals bijvoorbeeld de Belle-



Epoque rond de eeuwwisseling? Wat ons vooral opvalt in de huidige tijd is een nieuw element. Iets waarmee we vroeger nooit rekening hebben moeten houden, maar waar thans niet meer aan te ontkomen is, namelijk het nieuwe verschijnsel, uniek in de gekende geschiedenis van de mensheid, dat het op alle gebied NIET MEER ZOU KAN BLIJVEN DOORGAAN. (1)

Als we een aantal verschijnselen in de wereld in grafiek zouden zetten (zie voorbeeld), dan zouden we merken dat heel veel van die grafieken dezelfde of een gelijkaardige curve maken, namelijk met een meetkundige of zelfs exponentiële groei.



In ons voorbeeld hebben we de wereldbevolking genomen. Als de horizontale as de tijd voorstelt en de verticale het aantal mensen op de wereld aangeeft, dan merken we dat de aangroei niet rechthoekig is doch in een steeds sneller groeiend tempo.

Je hoeft geen groot wiskundige te zijn om te zien dat over niet al te lange tijd de lijn van onze grafiek, die in het begin bijna horizontaal (d.w.z. met zeer trage groei) verliep, in een snel tempo aan het evolueren is naar een lijn die bijna vertikaal loopt. In dit geval, waar het gaat om de wereldbevolking kunnen we zonder overdrijven dus spreken van een bevolkingsexplosie zonder gelijke in de hele geschiedenis.

Als je die lijn nu zou doortrekken, volgens dezelfde aangroefactor, dan zou je merken dat de wereldbevolking

steeds sneller en sneller zal verdubbelen, wat na enige tijd onleefbaar zou worden. In de praktijk zorgt de natuur, waar ze hierin niet tegengewerkt wordt, wel voor een evenwicht. Een natuurlijke feedback zorgt dat de wereldbevolking niet uit de hand gaat lopen. Dit kan door beperking van het aantal geboorten of evengoed door middel van massale sterftes.

Maar wat duidelijk is: het kan zo niet lang meer verder gaan. Deze evolutie is niet slechts te bespeuren in verband met de wereldbevolking. Dezelfde grafiek (tendens) zien we bij tal van andere menselijke en natuurlijke verschijnselen.

Denken we hierbij bijvoorbeeld aan de milieuproblemen, de honger in de wereld, de aftakeling van onze bossen die met rasse schreden oprukt, het gat in de ozonlaag, enz.. Een ander typisch voorbeeld is de uitbreiding van de gevreesde Aids-ziekte. (2)

Het is gewoon zo dat alles niet enkel veel sneller gaat dan vroeger, maar ook veel sneller versnelt!

Die stroomversnelling heeft – vanuit esoterisch standpunt bezien - zijn nadelige maar ook zijn goede kanten. De negatieve zijde ligt natuurlijk voor de hand. We zien om ons heen dat de problemen zo snel uitbreiding nemen dat we vaak niet snel genoeg kunnen ingrijpen, zodat er rampen gebeuren. Maar we kunnen de zaak ook omdraaien. Het voordeel van deze overgangstijd is dat we instant geconfronteerd worden met de gevolgen van onze daden. De gevorderde technologie, de snelheid van informatie en communicatie, de interdependentie of onderlinge verbondenheid van alle mensen, dingen en instellingen, de stroomversnelling in het algemeen hebben het enorme voordeel dat we veel meer lessen kunnen leren uit onze daden dan in trager vloeiende tijden.

Een voorbeeld:

Gedurende eeuwen heeft men vroeger het eens zo vruchtbare Spaanse land ontbost omwille van de grote vraag naar hout voor de toenmalige scheepsbouw.

Vervolg van pagina 3

## De Nieuwe Tijd: van Watermantijdperk tot New Age

Christian Vandekerkhove



De gevolgen kent inmiddels iedereen. Doordat de bomen de aarde en het water niet meer vasthielden, werd de bodem geërodeerd. Dezelfde fout kon in vele landen tegelijk gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan de traditionele manier van bergafwaarts ploegen in Afrika, waardoor eeuwen lang enorme hoeveelheden waardevolle vruchtbare aarde met het regenwater mee wegstroomde om dorre hellingen vol stenen achter te laten.

Thans is het anders. Als we nu, in deze snelle tijden, fouten maken tegen de natuur, tegen de mens of zelfs tegen het gezond verstand, dan krijgen we meteen feedback, door een reactie van mens of natuur. Zo zien we dadelijk onze vergissingen die wij en ook de anderen hopelijk niet meer opnieuw zullen begaan. Maar denk je dat de ontbossers van Spanje ooit hebben geweten dat zij hun land hiermee een bijzonder slechte dienst bewezen? Zij hadden niet het geluk te leven in deze tijden van duidelijkheid en als je wil van instant-karma.

Dit zijn enkele bedenkingen over deze veranderende wereld.

Hij is razendsnel aan het veranderen, dat wel, maar waarnaartoe? De pessimisten onder ons zeggen: naar de fatale eindramp. Hiervoor baseren ze zich op de niet al te fraaie milieuproblemen of op de technologie die sedert een halve eeuw voor het eerst in de geschiedenis de mens in staat stelt zichzelf en zijn hele planeet uit te roeien.

Maar hun belangrijkste bronnen van zorgen zijn de oude profetieën, over de eindtijd en de Apocalyps, de voorspellingen over de laatste Paus, de laatste Dalai Lama, sommige interpretaties van de Nostradamus-voorspellingen en niet het minst de sombere voorspellingen van de huidige helderzienden en astrologen.

Hoewel het misschien ongepast zou zijn om te proberen met enkele zinnestjes het levenswerk van die zieners en astrologen met de grond gelijk te maken, toch wil ik hier graag duidelijk enkele strenge reserves uiten tegen hun standpunt. Het

zou ons te ver voeren van het onderwerp van deze tekst maar er kan gemakkelijk aangetoond worden dat we weinig geloof moeten hechten aan hun zware voorspellingen en ik weiger persoonlijk dan ook mij te laten meeslepen in die collectieve angst en massale aanmaak van negatieve energieën.

*DIT WIL ECHTER NIET ZEGGEN DAT ER NIETS AAN DE HAND IS!!!!*



De slang OEROBOROS; symbool van cyclische evolutie



Oeroboros ook in het embleem van de Theosofische Vereniging

Het zal wel iedereen duidelijk zijn dat we inderdaad in een eind-tijd leven. Een tijd van einde, maar van het einde waarvan? Laten we zeggen, het einde van een oude wereld en het begin van een nieuwe. Deze verandering **moet** gebeuren: Ze is gewoon een stap in onze evolutie. Maar zal ze op een zachte en harmonische manier gebeuren of op een plotse en hardhandige?

*IN ONZE HANDEN LIGT DE KEUZE TUSSEN E-VOLUTIE EN RE-VOLUTIE.*

We kunnen mee-werken of tegenwerken, maar de natuur krijgt toch haar zin. Dit geldt zowel voor de aarde als voor de kosmos. Deze nieuwe tijd die in aantocht is, werd in de zestiger jaren bezongen als het Tijdperk van de Waterman, of het Aquariustijdperk. In de tachtiger jaren heeft men

het meestal over de New Age. Waar gaat het eigenlijk om?

Laten we beginnen met het Watermantijdperk:

De mensen die het hebben over het Waterman-tijdperk gaan ervan uit dat de geschiedenis zich voltrekt in cycli, lange en korte. Een van deze tijdkringen is wat weleens genoemd wordt "het groot kosmisch jaar" of "het Platonisch jaar" of de "praecessiecyclus". Hier belanden we midden in de astronomische en astrologische terminologie en dialectiek. Deze cyclus wordt bepaald door de teruglopende stand van het lentepunt, dat een volledige omloop door de zodiak maakt in ongeveer 25.868 jaar en in die periode dan ook opeenvolgend alle constellaties doorloopt gedurende  $\pm 2.156$  jaar elk.

Historisch zijn deze tijdperken waar te nemen als kleurgevend voor de opeenvolgende culturen. Elk van deze perioden wordt volgens sommige esoterische strekkingen ingeluid door een bijzondere planeetstand en door de komst van een wereldleraar.

Voor het Vissen-tijdperk is dit Jezus-Christus. Het tijdperk van de Vissen, dat dus omstreeks het begin van onze jaartelling of iets vroeger begon, kende het hoogtepunt en het verval van de Christelijke beschaving. Heel het Christendom is doorweven met de Vissensymboliek: vanaf het begin van dit tijdperk werd er gedoopt met water, Jezus noemt zijn leerlingen vissers van mensen en kiest ze onder de vissers; verder hebben we de vermenigvuldiging van de vissen; de vissen die als voedsel werden genomen tijdens de vastenperiode; de bisschop die een mijter draagt in de vorm van een vissenbek, enz. De vis werd ook als geheim herkenningsteken gebruikt door de Christenen die vervolgd werden in het Romeinse Rijk. De boodschap van het Vissen-tijdperk is de naastenliefde geweest: de caritas die het hoofdthema van de Christelijke moraal is geweest gedurende de laatste twintig eeuwen.

Vervolg op pagina 5

Vervolg van pagina 4

## De Nieuwe Tijd: van Watermantijdperk tot New Age

Christian Vandekerkhove



De periode van  $\pm$  2.156 jaar daarvoor wordt beschouwd als het tijdperk van de Ram, met als verschijningsvorm o.a. de Judaïstische cultuur. Hier stonden de geestelijke en wereldse leiders niet bekend als vissers van het volk maar waren het herders van het volk. Het was ook in deze periode dat Ram vanuit onze gewesten naar India trok alwaar hij zijn grote sociale hervormingen doorvoerde (zie kader: het verhaal van Ram). Rond dezelfde tijd, maar dan in Egypte, regeerde Amon (= Wet van de Ram), een vorst met goddelijke attributen, die gesymboliseerd wordt door een kever of een Ram. In het begin van dit tijdperk, na de vlucht uit Egypte, was een groep gelovigen teruggevallen in de godsdienst van het Stieren-tijdperk met de aanbedding van het gouden kalf, een overblijfsel van hun verblijf in Egypte.

Deze cultus beantwoordde niet meer aan de noden van het Ram-tijdperk en

deed dan ook de woede losbarsten van Mozes, typische Ariëstijdperkfiguur, die trouwens afgebeeld wordt met op zijn voorhoofd de horens van de ram.

Daarvoor, in het tijdperk van de Stier, weer zo'n 2.156 jaar vroeger begonnen, komen we bij de Egyptische cultus van Apis, de Stier, terwijl op Kreta de Minotaurus, mens met stierenhoofd, het labrynt van Koning Minos in Knossos onveilig maakte.

Als we nog verder teruggaan tot het tijdperk van de Tweelingen, zitten we volop in de godsdienst van Zarathoestra (Perzië), die de nadruk legt op de tweepoligheid van de wereld. Zijn pantheon wordt geregeerd door Ahoera-Mazda (oppergod - god van het goede - de opbouwer) en Ahriman (god van het kwade - het slechte principe, de vernietiger).

Aangezien we het hier hebben over culturele en religieuze tendensen en

stromingen mogen we niet verwachten dat deze chronologie haarfijn volgens schema verloopt. In de praktijk merken we dat deze perioden van 2.156 jaar slechts als algemene richtlijn kunnen gebruikt worden om de opeenvolgende fasen van de menselijke evolutie gade te slaan. Zeker niet als kalender of exacte dateringsmethode.



<http://www.wpclipart.com/space/constellations/figures/aquarius.png.html>

Volgens deze zienswijze bevinden we ons thans in de overgang van het tijdperk van de Vissen naar dat van de Waterman. Een vraag is natuurlijk hoe we kunnen te weten komen wanneer nu precies dat Watermantijdperk begint. We mogen hierbij niet uit het oog verliezen dat in de natuur de veranderingen meestal niet met sprongen optreden maar via een geleidelijke evolutie.

In de zestiger jaren werd via de Californische Hippiëbeweging en vooral bij monde van de musical "Hair" het Aquariustijdperk razend populair. De auteurs van deze musical gaven in een van de hoofdthema's van het stuk, nl. het lied Aquarius, een astrologische definitie van het beginmoment van het Watermantijdperk: Wanneer de Maan, zo beweren Rado, Ragni en MacDermot, in het zevende huis staat en Jupiter conjunct met Mars, dan zal Vrede de planeten leiden en liefde de sterren besturen. Dit is de dageraad van het Watermantijdperk ...

Wordt vervolgd ...

- (1) Dit is precies wat E. Laszlo aanduidt met de term 'Chaospunt'.
- (2) Toen dit artikel geschreven werd, leek AIDS uit te groeien tot een echte pandemie!

### HET VERHAAL VAN RAM

*Hoewel zijn naam in de officiële geschiedenisboeken niet voorkomt, wordt zijn verhaal in een aantal esoterische kringen zeer ernstig genomen en als authentiek aanzien.*

*Het begon allemaal zo'n 7 à 8.000 jaar vóór Christus. In onze streken heerste een Keltische cultuur. De samenleving was **matriarchaal** georganiseerd, d.w.z. de vrouwen hadden het voor het zeggen. Daar zou op zich natuurlijk geen bezwaar tegen zijn, ware het niet dat deze dames hier zeer zwaar misbruik maakten van hun gezag. Dit was vooral zo in de laatste decadente fase van die beschaving. De vrouwelijke Druïden waren reeds lang niet meer wat ze ooit waren geweest. In plaats van boodschappers te zijn tussen de mensen en de goden, zoals in hun glorieertijd, waren ze gedegenereerd tot machtswellustelingen.*

*Daar waar de natuurlijke autoriteit die ze hadden als inwijdsters van de man aan het afbrokkelen was, gingen ze kost wat kost, alle mogelijke middelen bedenken om hun positie te behouden.*

*Het verspreiden van bijgeloof en mensonterende praktijken, zoals het rituele offeren van de dappersten onder de mannen, waren voor hen de middelen bij uitstek om systematisch alle mannen te elimineren die zo belangrijk werden dat ze dreigden meer invloed op het volk te krijgen dan zijzelf.*

*In zulke crisistijden staat meestal een hervormer op uit het volk. RAM, die ingewijd was in de wetenschap van de Druïden, maar ook in de geheimen van de priesters van het zwarte ras, trad op als vernieuwer op sociaal gebied, maar ook inzake politiek, geneeskunde, voedingsgewoonten en dergelijke. Voor de keuze gesteld tussen doodvonnis voor hem en zijn volgelingen of de verbanning, koos hij voor deze laatste weg en vertrok hij Oostwaarts met enkele miljoenen volgelingen, wellicht de grootste volksverhuizing uit de geschiedenis.*

*Overal op zijn weg, via de Kaukasus, Tartarije, Egypte en Iran naar India, liet hij diepe sporen na inzake wetenschap, religie en samenleving.*

*Onder andere in de Ramayana, maar ook in andere, minder bekende teksten, kunnen we nog heel wat informatie vinden over zijn leven en zijn werk, hoewel het soms moeilijk is de waarheid van de legende te onderscheiden.*

## Het kerstfeest van de ziel

Geoffrey Hodson



Een gezichtspunt betreffende de Heilige Schrift dat, hoewel zeer oud, nogal revolutionair kan toeschijnen aan orthodoxe Christenen is dat de vier evangeliën niet alleen de geschiedenis van de uiterlijke gebeurtenissen weergeven. Zelfs meer dan dat, zij onthullen ook eeuwige waarheden, terwijl zij tevens geestelijke ervaringen van ieder mens beschrijven. In deze visie wordt het onsterfelijke verhaal van het leven van de Christus gezien als een universeel leven, jouw leven en mijn leven. Bovendien kunnen wij ons hiervan bewust worden nadat wij spiritueel ontwaakt zijn of zoals men zegt, "herboren" of wedergeboren.

Dit is een transformerende ervaring. De "geboorte" van een nieuwe kijk op het leven die vanuit de ziel gebeurt. Een zich verdiepend, intuïtief gevoel van eenheid met God en alle wezens wordt ontwikkeld en dit leidt tot een "Christusgelijkend" leven van zelf-overgave en offerende liefde. Daarna overheerst het pas gevonden besef de gedachten, de motieven, de woorden en daden van de uiterlijke mens en hij wordt geheel getransformeerd, gereorganiseerd. Mystiek gezegd wordt hij herboren genoemd of zoals Onze Heer zegt: "opnieuw geboren". Dit is de geboorte van Christus in de mens, waarnaar Paulus vurig verlangde toen hij aan zijn volgelingen schreef: *"Ik doorsta opnieuw barensweeën totdat Christus in u gestalte heeft gekregen."*

Laat ons de geschiedenis van het eerste Kerstfeest vanuit dit gezichtspunt nader bekijken. Men kan aan de Aartsengel Gabriël denken, die de diepste Geest in de mens vertegenwoordigt. Dan zou zijn stem, die de woorden der Maria-Boodschap uitsprekt, de geestelijk creatieve en vruchtbaar-makende macht van het goddelijk Zelf in de mens vertegenwoordigen. Maria is het onsterfelijke Zelf in ieder van ons, in haar kleed van licht, dat zich ontvankelijk maakt. Maria luistert naar de kracht van de Geest, en het Christuskind, dat vanzelfsprekend uit Maria geboren is, is de Christusnaam die in de mens aan de macht komt,

de pas ontwaakte kracht van universele liefde en van die geestelijke intuïtie die aan het denkvermogen de eenheid van alle leven en alle levende dingen ontsluit. Deze innerlijke geboorte is inderdaad onbevlekt, totaal innerlijk en geestelijk, want in deze uitleg van het evangelieverhaal vertegenwoordigt Jozef het formele, logische, concrete denken van een normaal ontwikkeld persoon. Hoe waardevol dit rechtmatige vermogen van het denken ook kan zijn, het kan de intuïtie niet tot leven brengen. Juist door zijn aard is het mentaal, analytisch en feitelijk. Daar



Aanbidding der Wijzen - +/- 1490  
Geertgen tot Sint Jans

[http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria\\_artists/00017493?lang=nl&context\\_space=&context\\_id=](http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_artists/00017493?lang=nl&context_space=&context_id=)

tegenover brengt de intuïtie het snelle inzicht in onderliggende principes en nauwkeurige voorgevoelens die niet afhankelijk zijn van de werking van het formele denken. Niet de analytische geest maar het onsterfelijke Zelf met zijn vermogen tot abstract denken, verpersoonlijkt door Maria, is alleen in staat geboorte te geven aan dit intuïtieve vermogen.

Waar speelde zich dit wonder af? In Bethlehem en in zekere zin is Bethlehem de wereld zelf, geestelijk en materieel. De herberg vertegenwoordigt de accentuering van de uiterlijke materiële wereld, welke de mensheid bezoekt en waar zij een tijdje op haar levensreis blijft. *"Er is geen plaats in de*

*herberg."* Het vol zijn van de herberg symboliseert de houding van het wereldse denkvermogen, dat zich bezighoudt met tijd, plaats en dingen, en niet met de meest wonderlijk prachtige, delicate en reële gebeurtenissen. Het wereldse denken, de herberg, is vol wereldse belangen, motieven, activiteiten en voor enige tijd is dat vanzelfsprekend en terecht. Zodoende kan de wonderschone geboorte van het Christusbewustzijn daar niet plaatsvinden.

In een andere betekenis is de herberg het stoffelijk lichaam; de stal vertegenwoordigt het fysieke hart en de kribbe is de kamer of gewelf of grot binnen in het hart waarin de Christusgeest van liefde en eenheid geboren en "gevoed" wordt.

De ogenschijnlijke armoede van de kribbe, van een stal, van een herberg, symboliseert die verzaking van alle bezitsdrang die moet voorafgaan aan geestelijke wedergeboorte. Bij Zijn geboorte en tijdens Zijn leven koos de Heer van Liefde - die als het Tweede Aspect van de Drieëenheid de grootste van alle is - vrijwillig te verschijnen in de meest hulpeloze gedaante: een kind in de nederigste van alle plaatsen: een stal. Toen Hij volwassen was, koos Hij weer om door de mensen te worden veracht en verworpen. Hij, die door één enkel woord een razende storm tot bedaren bracht en aan Wie legioenen engelen gehoorzaamden, zou op elk moment Zijn grootheid hebben kunnen tonen. Dat deed Hij niet. Hij gaf zich over en werd vermoord en Zijn lichaam werd openbaar ten toon gesteld ter bespottung en verachting door de mensheid. Denk u in wat Hij had kunnen doen en niet deed. Door Zijn geboorte in een stal en in de nederigheid en overgave toonde Hij juist Zijn grootste kracht en dit als voorbeeld voor ieder mens. Aldus leerde Hij de grootste geestelijke waarheid dat het leven vervuld wordt door verzaking. Een oud gezegde luidt als volgt: *"Je moet je hart verliezen en het zoeken in alle hoeken. Wanneer je het vindt, zul je het als het hart van alle dingen herkennen."*

## Loge Witte Lotus - Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u

**Loge Witte Lotus - Zondaglezingen - Locatie:  
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen (Linkeroever)**

Vrijwillige bijdrage  
Info: (0486) 631 997  
en (0476) 879 968

04/12/2011	Yves Vandeberg	Vrijmetselarij en Theosofie
05/02/2012	Eva Schut	Glastonbury
04/03/2012	Paul Van Oyen	De verloren jaren van Jezus in India en Tibet
01/04/2012	Sonia Hoste	Workshop: Samen theosofisch creatief
06/05/2012	Hugo Cardon	M. Nusbaum en de Phaedrus van Plato
03/06/2012		In voorbereiding



*Iedereen is van harte welkom!*

## Vrijheid van denken



De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of geoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen.

Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen. Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij

heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningeën of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Vervolg van pagina 6

## Het kerstfeest van de ziel

Geoffrey Hodson

En wat symboliseren de herders en de wijzen uit het Oosten die hun gaven brachten? In de ene betekenis zijn de herders de hoogste kwaliteiten van de ontwaakte ziel, in het bijzonder haar beschermende, genezende en voedende krachten. Wanneer zij actief zijn, staat de ziel open voor verlichting, kan zij de engelen zien en horen, die de stromen van geestelijke kracht en wijsheid symboliseren die in de ziel nederdalen als boodschappers van boven, terwijl ze oproepen de eenheid van het leven te erkennen, het feit van de broederschap der mensheid. Vandaar de woorden van het lied der engelen: "Vrede op aarde voor de mensen van goede wil." Het is het dagen van bovenaf van zowel zuiver geestelijke kracht als het besef van de eenheid van het leven, de belofte van de toekomstige vervulling, die door Christus werd verkon-

digd: "Ik en mijn Vader zijn één."

In een andere betekenis verwijzen de herders naar die grote zieleherders die de volmaakte mensen van de wereld zijn. Paulus schrijft over hen als "volmaakte mensen" en toonde op vele manieren kennis te hebben van de mystieke bedoeling van het evangelieverhaal. Want zoals ik eerder citeerde, schreef hij in Galaten 4:19 "Ik doorsta opnieuw barensweën totdat Christus in u gestalte heeft gekregen." Dit kan alleen verwijzen naar een innerlijke geboorte, inderdaad een Kerstfeest van de Ziel.

De Magiërs van het Oosten, vanouds drie, kunnen naar de drie aspecten van het innerlijke, onsterfelijke zelf van de mens verwijzen, geestelijke wil, geestelijke wijsheid en geestelijke intelligentie. Op dat ogenblik is elk van deze

delen van de ziel voldoende ontwaakt om zijn speciale krachten of gaven te schenken om de pasgeborene kracht, leiding en inspiratie te geven in het leven dat bij nu is binnen gegaan, de nieuwe en levende weg.

Deze mystieke visie op de geboorte van Christus is ook door Angelus Silesius uitgedrukt: 'Werd Christus duizendmaal in Bethlehem geboren, en niet in U, helaas, jij zijt dan toch verloren.

Het kruis op Golgotha verlost U van geen kwaad, zo in Uw eigen hart het niet gegeven staat.' Hier is weer een verwijzing naar de mystieke geboorte, het kerstfeest van de ziel.

**Uit:** *Sharing the Light* p 669

Isbn 971-616-012-7

Ned. Tekst: <http://www.lcc.cc/vkvisie/200004/kerstfeest.htm>



## Loge Witte Lotus

Zondaglesingen gaan door in het OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen  
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



### Kalender december 2011

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-
			1 GRONDBEGIN- SELEN THEO- SOFIE	2	3	4 VRIJMETSE- LARIJ & THEOSOFIE
5	6	7	8 VIVEKACHU- DAMANI	9	10	11
12	13	14	15 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	16	17	18
19	20	21	22 TOEGEPASTE THEOSOFIE: ESOTERIE	23	24	25
26	27	28	29 GEEN STUDIE- KLAS	30	31	

### Kalender januari 2012

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
						1 GEEN LEZING
2	3	4	5 GRONDBE- GINSSELEN THEOSOFIE	6	7	8
9	10	11	12 VIVEKACHU- DAMANI	13	14	15
16	17	18	19 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	20	21	22
23/30	24/31	25	26 TOEGEPASTE THEOSOFIE: ESOTERIE	27	28	29

Loge Witte Lotus - december 2011

- 01/12/2011 Grondbeginselen der Theosofie
- 04/12/2011 Vrijmetselarij en Theosofie
- 08/12/2011 Ethiek: Vivekachudamani
- 15/12/2011 De sleutel tot de Theosofie
- 22/12/2011 Toegepaste Theosofie: Esoterie
- 29/12/2011 **Geen studiekلاس**

Zie pagina 2

Loge Witte Lotus - januari 2012

- 01/01/2012 **Geen lezing**
- 05/01/2012 Grondbeginselen der Theosofie
- 12/01/2012 Ethiek: Vivekachudamani
- 19/01/2012 De sleutel tot de Theosofie
- 26/01/2012 Toegepaste Theosofie: Esoterie

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

## De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organise-

ren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de

jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



*“Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde.  
Sluit daar vrede mee en alles komt goed.”*

Gautama Boeddha

[http://www.leerwiki.nl/Gautama\\_Buddha](http://www.leerwiki.nl/Gautama_Buddha)