



# Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw  
Loge Witte Lotus

Jaargang 6—nummer 5

Mei 2011

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN  
GROENPLAATS

BC 30217

## Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw  
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

<http://sites.google.com/site/theosophists>

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te  
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,  
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

**Voor de inhoud van de artikels zijn enkel  
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt  
geen uitdrukking van enig standpunt van  
de BTV en haar afdelingen.**



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op  
Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

## In dit nummer:

*De drie doelstellingen  
BTV-loges te Antwerpen*

*Witte Lotusdag - Antwerpen 1998*

*Licht op het Pad*

*In memoriam Mgr. Maurice Warnon*

*Lezingen Loge Witte Lotus*

*Vrijheid van denken*

*De Theosofische Vereniging*

*Lezingen Loge Antwerpen*

*Kalender april - mei 2011*

1  
2  
3  
4  
7  
8

## De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

## De Belgische Theosofische Vereniging vzw

*Loges in Antwerpen*

### Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:  
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : [eddy.doms@pandora.be](mailto:eddy.doms@pandora.be)  
KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &  
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms



### Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands  
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>  
E-mail: [info@logewittelotus.be](mailto:info@logewittelotus.be)  
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &  
Opgehaffen



## Witte Lotusdag - Antwerpen 1998

Christian Vandekerkhove



Lieve zusters en Broeders,  
Beste vrienden,

Vandaag wordt, de wereld rond, Witte Lotusdag herdacht.

Dit feit verbindt ons hier en nu onzichtbaar met alle theosofen waar ook ter wereld die in de loop van dit etmaal met hetzelfde doel samengekomen zijn of nog zullen samenkomen wat de Amerikaanse loges betreft, waar de klok zowat acht uur achterloopt op de onze.

Laat ons deze verbinding dan ook daadwerkelijk op mentaal gebied leggen.

Stel je de wereldbol voor, waarop de daggrens van Oost naar West verschuift, met daarop op alle plaatsen waar de nachtgrens bijna wordt bereikt, al die zussen en broeders die in de geest één zijn met ons.

### Wat is nu eigenlijk de bedoeling van deze Witte Lotusdag?

In alle theosofische loges ter wereld worden vandaag even in herinnering gebracht, de zusters en broeders die ons zijn voorgegaan, maar waarvan het voorbeeld en het werk nog even levendig en stralend voor ons staan, als in de tijd toen deze mensen nog in de stof leefden. In sommige broederschappen wordt om de zeven jaar een rouwzitting gehouden, waarbij in liefde en dankbaarheid allen worden herdacht die in de laatste zeven jaar zijn opgegaan in het licht. Wij doen dit in onze vereniging ieder jaar en de verjaardag van HPB is een mooie aanleiding om alle zusters en broeders en andere dierbaren te herdenken die dit jaar uit de zichtbare aanwezigheid verdwenen.

Witte Lotusdag is natuurlijk niet enkel een herdenkingsdag maar evenzeer ook een bezinningsdag.

Daarom worden reeds zo'n eeuw lang op deze dag stukjes voorgelezen uit de meest inspirerende teksten die de theosofie rijk is.

En nu een korte bedenking over openheid van geest en verdraagzaamheid.

Er zijn zusterverenigingen waar de le-

ringen van HPB naar de letter worden aanvaard en de geschriften van andere theosofen enkel voor zover die niet strijdig zijn met HPB. In onze kringen wordt wel eens gefluisterd dat deze mensen *eenzijdig* zouden zijn, omdat ze zich veilig gaan ingraven in de Geheime Leer en het risico niet durven te nemen, andere auteurs in overweging te nemen die soms met afwijkende informatie naar voren komen. Zij zelf noemen zich eerder *gedisciplineerd*, omdat ze de leer niet bezoedelen met *fantaisistische leerstellingen van sommige latere onderzoekers*.



[http://situharns-hetisaltijdandersalsje-denkt.blogspot.com/2010\\_07\\_01\\_archive.html](http://situharns-hetisaltijdandersalsje-denkt.blogspot.com/2010_07_01_archive.html)

Zij, op hun beurt, gaan ons dan wel eens neo-theosofen noemen, omdat we in onze Vereniging de deur iets wijder hebben opengezet. Wij accepteren immers ideeën, gebaseerd op de onderzoeken van eminente theosofen zoals Annie Besant, Charles Webster Leadbeater, Geoffrey Hodson en anderen, waarvan we de informatie hebben getoetst aan ons denkvermogen, ons hart en onze intuïtie.

Wat zij ons vertellen, hebben we herkend en erkend.

We beschikken dus over een kennispatrimonium dat uitgebreider is dan dat van de zusterorganisaties.

Ook wij echter, moeten uitkijken niet bang en zwak te zijn en de deur die door onze voorgangers op een kiertje was opengezet, weer geheel te gaan sluiten voor latere informatie.

Noch HPB, noch AB of CWL hebben ooit van ons verwacht dat we de voorzichtige resultaten van hun onderzoeken zouden verheffen tot onweerlegbaar en onaantastbaar dogma.

Hadden ze dit echt gewild, dan hadden ze toch de zoveelste openbaringsgodsdienst opgericht in plaats van de Theosofische Vereniging op te richten.

Integendeel, zij hebben ons aangespoord tot vrij onderzoek met het verstand, de intuïtie en het onderscheidingsvermogen, die we als mens allen hebben meegekregen.

En dit brengt ons dan weer tot de doelstellingen van de Theosofische Vereniging:

Bij de oprichting in 1875 was er slechts één doelstelling, nl:

- Kennis verzamelen en verspreiden over de wetten die het heelal regeren

In 1878 luidden de objectieven reeds ongeveer als volgt:

- Kennis verwerven van de wetten van de natuur
- De latente krachten in de mens bestuderen en ontwikkelen
- De hoogste morele en religieuze aspiraties naar voren brengen
- Feiten over de Oosterse religieuze filosofieën aan de Westersling bekend maken
- De kennis van het oeroud en zuiver esoterisch systeem verspreiden en het belangrijkste, zo wordt ons gezegd:
- Een broederschap instellen onder de mensen van alle rassen

Na vele – soms zeer fantaisistische en vaak tijdsgebonden wijzigingen, komen we uiteindelijk tot de doelstellingen van vandaag, nl.:

- Het vormen van een kern van de algemene broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of kleur.

Vervolg op pagina 5

## Levenslessen: Licht op het Pad

Sabine Van Osta



***Luister naar het lied van het leven. Bewaar in uw herinnering de melodie die u hoort. Leer van haar de les van harmonie.***

Een van de prachtigste pareltjes van tijdloze wijsheid die in het kielzog van de moderne theosofische beweging tot ons zijn gekomen is wel het boekje “Licht op het Pad”, opgeschreven door Mabel Collins dat vaak in een adem genoemd wordt met die andere twee ethische klassiekers, “De Stem der Stilte” opgeschreven door Helena Blavatsky zelf, en “Aan de Voeten van de Meester” genoteerd door Alcyone, de adolescente Jiddu Krishnamurti. Alle drie deze teksten richten ze zich tot alle mensen die hun innerlijke opvoeding en studie ernstig willen opvatten.

In “Licht op het Pad” wordt dit aangegeven met: “Deze regels zijn geschreven voor alle leerlingen: schenk er aandacht aan”. Binnen deze groep mensen is nog een hele verscheidenheid te onderkennen, van diegenen die steeds bewuster door hun leven willen gaan tot en met die mensen die resoluut hebben gekozen voor het Pad van zelfrealisatie, het volledig tot ontwikkeling brengen van hun menselijk potentieel. Ze vormen ieder een handleiding, een parelsnoer van instructies voor het veredelen en verfijnen van het innerlijke wezen dat in ieder mens besloten ligt, hoe moeilijk dit laatste ook te bevatten is. Daarbij komt nog dat iedere instructie op zich het potentieel inhoudt om de mens tot de kern te laten door dringen. Het samenspel van de verschillende instructies draagt dit potentieel des te meer in zich zoals de tekst zelf aangeeft: “Zoek hem [de weg] niet langs één bijzonder pad.”

Bij aanvang van dit artikel zijn we begonnen met een set van instructies bij wijze van voorbeeld. We willen in dit artikel een voorsmaakje geven van het potentieel en de diepgang die deze instructies kunnen bieden. Hierbij bedenken we dat iedere andere instructieset zich tot dit type van beschouwingen had kunnen lenen, en zelfs meer dan dat. Dit artikel, als resultante van een oefening

in concreet denkvermogen geraakt nooit verder dan de buitenkant. Diepgaander meditatie in stilte over elk van de instructies, vermag zoveel meer van de betekenis en draagwijdte van elk van hen bloot te leggen.



<http://blog.seniorennet.be/ellen/archief.php?startdatum=1125525600&stopdatum=1128117600>

### ***Luister naar het lied van het leven***

Het leven heeft ons mensen erg veel te bieden. Een leven te leven zoals het zich aandient, met al zijn uitdagingen, oefeningen, vervulde en onvervulde beloftes en met die aparte logica waar we soms wel, maar vaak ook niet de logica van inzien, dit totaalpakket staat op zich al gelijk met het bewandelen van het pad. Meer dan eens stellen we ons wellicht de vraag: wat moeten we ermee? “Luister naar het lied van het leven” kan dan een antwoord zijn. Of we nu het versnelde parcours willen afleggen als aspirant-leerling of we houden ons aan het slakkengangetje voor ons gereserveerd door karmische wetten – toegegeven, met af en toe een stroomversnellinkje – luisteren naar het leven en wat dat leven ons allemaal vertellen wil, kan nooit kwaad. Luisteren wil zeggen: open staan zonder oordeel of interventie van het concreet denkvermogen, of nog, aandachtig zijn bij de dingen die gebeuren of de mensen die je ontmoet. Luisteren wil ook zeggen opmerkzaam zijn voor de werking die de dingen of mensen om ons heen op ons hebben, op onze buitenkant maar meer nog op onze binnenkant, het zichtbare zowel als het onzichtbare. Al die informatie die op die manier tot

ons komt, vormt een lied, een samenhangend geheel met een boodschap waarbij het ontbreken van de samenhang of de boodschap eerder te wijten is aan het niveau van onze aandacht of openheid dat aan de informatie zelf die voorhanden is. Immers “Het leven zelf kan spreken en zwijgt nooit.”

***Bewaar in uw herinnering de melodie die u hoort.***

Als we het lied dan eenmaal als lied hebben herkend, wanneer we een glimp van mogelijke samenhang hebben ontdekt, dan worden we aangeraden om deze ervaring in ons geheugen op te slaan.

***Leer van haar de les van harmonie.***

Wanneer we niet alleen die ene ervaring, maar al onze ervaringen op die manier in ons geheugen bewaren, de herinnering van al die melodieën, dan vergroot de kans om de onderlinge samenhang en de werking van universele wetten in al die mensen en dingen en ook in onszelf te herkennen. Mensen kunnen onderling erg van elkaar verschillen, maar daarin zijn we alleen een: dat we hier op aarde allen onderworpen zijn aan dezelfde krachten en energieën die bij eenieder eenzelfde mechanisme volgen over, onder en door alle onderscheid en verschil dat de mens meent waar te nemen of zelf heeft uitgevonden. Het leven stoort zich niet echt aan onze categorieën. De houdbaarheidsdatum van deze laatsten is echt beperkt. Wie op de drempel staat van ware kennis is alvast hiervan doortrokken: ik en de ander zijn eigenlijk één.

*De universele natuur geeft aan ieder wat bij hem past, maar het past hem niet eerder dan op het moment dat de natuur het geeft.*

Marcus Aurelius  
Overpeinzingen  
Boek 10 - p 140-20  
Isbn 90-202-8310-3

## In memoriam Mgr. Maurice Warnon

Christian Vandekerkhove



Op 23 maart 2011 is Maurice Warnon, Voorzittend Bisschop van de Vrij-Katholieke Kerk, bij zijn familie in Renlies, naar een hogere werkelijkheid vertrokken.

Het is niet mijn bedoeling hier een omstandige biografie te geven van +Maurice, eerder een getuigenis en herinneringen aan enkele belangrijke elementen in zijn leven en zoals ik hem heb ervaren.



5/4/1938-23/3/2011

Maurice Warnon was een veelzijdig man. Oorspronkelijk opgeleid als onderwijzer, ging hij later aan de Vrije Universiteit Brussel pedagogie en methodologie studeren. Voor zijn werk zou hij later informatica studeren in België en in de Verenigde Staten van Amerika. Hij werkte jaren bij Avon Cosmetics.

Toen ik Maurice voor het eerst ontmoette en hij zei zijn naam, vroeg ik of hij familie was van Elisabeth Warnon, waarvan ik de esoterische boeken had gelezen. "Jawel" zei hij, "zij is mijn moeder!"

In 1959 huwde hij met Joan Poortman, die uit een familie van Vrij-Katholieke geestelijken kwam. Op 29 juli 2009 vierden ze samen in België hun 50<sup>ste</sup> huwelijksverjaardag.

Samen runden ze in de 60er en 70er jaren de Librairie Lumière, esoterische boekhandel aan de Jean Volderslaan bij de Hallepoort in Brussel. Ik kan me nog goed de kamer achter de winkel herinneren, waar de oude boeken stonden opgestapeld en waar ik schatten opdierpte van Blavatsky, Durville en dergelijke, die niet aan de gewone klanten te slijten waren. Deze boekhandel was bovendien belangrijk omdat ze die hadden overgenomen van de weduwe van Emile Ehlers, een van de grote pioniers van het Martinisme in België. In zijn kelder lagen nog tal van belangrijke documen-

ten en diploma's van deze Orde. Ehlers had deze boekhandel zelf opgericht met het fonds dat hij had overgenomen van Frans Maufras, waarvan de spirituele boekhandel op de Emile Lemonnierlaan was uitgebrand. Op deze manier werd de fakkel telkens doorgegeven.

Ook in het Martinisme heeft Maurice Warnon een belangrijke rol gespeeld. In de zestiger jaren werd het Martinisme in België geleid door de internationaal bekende astroloog Gustave Lambert Brahy, die hiertoe gemandateerd was door de zoon van Papus, Philippe Encausse, de Souverein Grootmeester van de Orde in Parijs. Er waren in België verschillende groepen of loges actief die er diverse meningen en varianten op het ritueel op na hielden. Dit zorgde voor heel wat wrijvingen en Philippe Encausse kon het niet meer allemaal overzien. Daarom besloot hij in 1968 de Broeders en Zusters uit België en Nederland de volledige autonomie en soevereiniteit van hun afdeling te geven. De afgevaardigde voor België werd dus Soeverein Grootmeester voor België. Gustave Brahy zou de Belgische leden groeperen en Maurice Warnon de Nederlandse. Hieruit zijn de resp. Belgische Martinisten Orde en Nederlandse Martinisten Orde ontstaan. Oorspronkelijk was deze indeling territoriaal bedoeld, maar na een tijd bleek dat de Nederlandse leden zich niet meer thuis voelden in de Franse (moeder)orde, die op religieus gebied heel sterk aanleunde bij de Gnostische kerk en de Rooms-Katholieke Kerk, terwijl de Nederlanders zich meer verbonden voelden met het protestantisme en de Vrij-Katholieke Kerk. Op esoterisch vlak zaten de Franse en Belgische leden meer in de traditie van Papus, terwijl de Nederlandse leden vaak meer theosofisch gericht waren. Op die manier herformuleerde de Martinistenorde der Nederlanden haar missie als een andere oriëntatie binnen het Martinisme, in plaats van een regionale afdeling.

Maurice werd reeds op jonge leeftijd theosoof. Zo jong dat hij een speciale toelating moest krijgen van de Internationale President C. Jinarajadasa, omdat hij onder de wettelijke minimumleeftijd zat! In de zeventiger jaren leidde hij in Brussel de Branche Arundale van de Belgische Theosofische Vereniging, waar naast de studie van de theosofie ook aan genezingsdiensten werd gedaan.

In 1979 vertrokken +Maurice en Joan om beroepsredenen met hun gezin naar Amerika.

Net voor ze vertrokken, ca. januari 1978, had Maurice me gevraagd om in Bres, waar ik het Belgisch nieuws verzorgde, wat ruchtbaarheid te geven aan twee bewegingen die hem na aan het hart lagen, de Vrij-Katholieke Kerk en de Internationale Orde van de Tafelronde. Hoewel ik aan beide een mooi stukje had gewijd, kwamen er geen rechtstreekse reacties, wegens problemen met de postbus!



Librairie Lumière  
Bron: Christian Vandekerkhove

Toen de Vrij-Katholieke Kerk in 2003 verdeeld werd in een meer traditionele en een eerder progressieve groep, koos +Maurice als bisschop voor de progressieve synode, waar ook vrouwen alle wijdingen kunnen ontvangen. Na de dood van de eerste Voorzittend Bisschop, Tom Degenars, in 2005, werd +Maurice door de synode verkozen tot nieuwe Voorzittend Bisschop. Dit ambt zou hij bekleden tot zijn overlijden.

Zoals gezegd, is dit geen biografisch artikel, maar enkele herinneringen aan

Vervolg op pagina 6



Vervolg van pagina 2

## Witte Lotusdag - Antwerpen 1998

Christian Vandekerkhove



- Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
- Het onderzoeken van onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

### Wat gaan we daar nu mee doen? Wat gaan we daar nu aan doen?

Spontaan moeten we dan weer denken aan de symbolen van deze dag, nl. de Witte Lotus. Dat de lotus in onze middens een metafoor is, waarvan vaak dankbaar gebruik werd en wordt gemaakt, hoeft hier geen betoog.

Denken we maar bijvoorbeeld aan:

- Het verhaal van Mabel Collins: De Idylle van de Witte Lotus.
- De beroemde lotuscirkels van W.Q. Judge, waar theosofische leringen werden gegeven aan kinderen.
- De lotusvijvers op het domein van Adyar.
- De lotusvoeten van de Meester, waaraan de oosterse discipel zich neerlegt.

Ook in meer technische zin wordt vaak gebruik gemaakt van het symbool van de lotus:

Noemen we de chakra's ook niet lotusbloemen of padma's?

Zeker de allerhoogste, de sahasrara chakra, een instrument van kosmisch en goddelijk bewustzijn, die we de duizendbladige lotus nomen, omwille van zijn bijna duizend stralen.

Ook onze ziel wordt vaak een lotus genoemd:

Denken we hierbij maar aan de Tibetaanse mantram OM MANI PADME HUM of eer aan het juweel in de lotus.

En natuurlijk de egoïsche lotus van onze ziel die wordt opgebouwd door de zielkwaliteiten te ontwikkelen.

Algemeen kunnen we dit beeld natuurlijk herleiden tot de prachtige waterplant, die de voedingsstoffen, welke ze haalt uit het donkere slijk op de bodem

van de vijver, met haar onvermoeibare wortels, hoewel die nooit een rechtstreeks resultaat zien van hun werk, maar in vertrouwen weten dat hun schijnbaar ondankbare werk in het donkerste van de duisternis, ergens hoog boven hun plaats van activiteit, tot een resultaat kan leiden.



<http://blog.seniorennet.be/vijverplezier/archief.php?ID=301>

Een resultaat onvoorstelbaar in schoonheid, een alchemistische transformatie van duisternis naar licht, van chaos naar orde.

De witte kleur van onze lotus staat natuurlijk voor de zuiverheid en het goddelijke; is het niet op een gelijkaardige wijze dat wij in de duisternis van onze persoonlijkheid wroeten, met vallen en opstaan, vaak falend, maar steeds opnieuw de draad terug opnemend, wetend dat op zieleniveau, op niveau van ons oorzakelijk lichaam, bloemblad voor bloemblad, wordt gebouwd aan wat we esoterisch de 'egoïsche' lotus noemen.

Het resultaat mag dan ook wel worden gezien:

De lichtende ziel die zich in de lagere drie werelden manifesteert door middel van drie goed functionerende en stralende lichamen.

In onze streken hebben we hiervoor een ander symbool, de waterlelie, verre neef van de lotusbloem.

We kunnen dit zielsymbool niet beter verwoorden dan door Frederik van Eeden te citeren in zijn beroemde gedicht van de witte Waterlelie:

*Ik heb de witte water-lelie lief.  
Daar die zo blank is en zo stil  
haar kroon uitplooit in 't licht.  
Rijzend uit donker-koelen vijver-  
grond,  
heeft zij het licht gevonden en  
ontsloot  
toen blij het gouden hart.  
Nu rust zij peinzend op het wa-  
tervlak  
en wenst niet meer .....*

Op grotere schaal gezien is dit het pad dat de menselijke ziel voert van natuurlijk naar natuurlijk, naar een uiteindelijke, glorieus toekomst, waarvan wij ons heden slechts een zeer vage voorstelling kunnen maken.

Dit Pad heeft ons in het verleden geleid van een mineraal bewustzijn, waar we leerden chemische verbindingen te leggen – de primitiefste uiting van de liefdesenergie – via het plantenrijk, waar het bewustzijn en de ervaring van de voortplanting werd verworven en het leren hanteren van de ethers.

In het dierenrijk leerden we ons zelfstandig te bewegen, ook te voelen, een belangrijke gewaarwording, waartoe we ons astraal lichaam ontwikkelden.

Als mens wordt natuurlijk het concrete denkvermogen uitgebouwd, waarin we ons in ons huidig stadium zo vaak verliezen.

Deze stappen werden reeds in 1917 zo mooi onder woorden gebracht door Frans Wittemans, de grote voorzitter die de Antwerpse theosofen eertijds mochten kennen, in een gedicht dat hij opdroeg aan een vriend, nadat bij deze, het bewustzijn door de lagere rijken in korte ogenblikken herinnerd was geworden:

### DE VIER RIJKEN

*Gij hebt het mineralenrijk opnieuw  
doorleefd,  
hun vastheid als belemmering  
gevoeld,  
zet thans dit lagere om in 't hoog-  
ste van uw leven.*

Vervolg op pagina 6

Vervolg van pagina 5

**Witte Lotusdag - Antwerpen 1998**

Christian Vandekerkhove



*Toon vastheid nu van 't steilste  
Pad te volgen,  
hoe schoon een zijweg u soms mo-  
ge schijnen,  
hij leidt geheel u af, in plaats van  
hoger op.  
Laat wilskracht slechts u Godes  
wil doen volgen.*

*Gij werdt ook door 't bewustzijn  
van het Plantenrijk geleid,  
waar stormen u de kruinen beuk-  
ten, braken niet.  
Laat dus min volmaakte vormen  
in u sterven.  
Ontwaak in rijker geestesleven  
steeds herboren,  
sier u met lentetooi van grootste  
schoonheid,  
zoals de plant haar bloesems  
biedt der gansche mensheid.*

*Ook 't Dierenrijk hebt gij doorleeft  
opnieuw,  
waar hartstochten hoogtij moeten  
vieren,  
en gevoelens diep nog slapen on-  
bewust.  
Verhef Liefde en Trouw, reeds bij  
het dier aanwezig,  
tot 't edelst stadium van uw men-  
schheidstaat.  
Dood gansch 't begeren van uw  
lager zelf  
en tracht u tot het goddelijk men-  
schzijn te verheffen.*

*Zoo zal geest'lijk Godes zon uw brein  
verlichten,  
uw tranen tot een hemelen-dauw  
versmelten,  
met schitter-stralen 't hart om-  
kransen.*

*Niet te zwaar het lijden in Zijn  
glans u te begeven  
en alles Hem te offren tot volma-  
king van uw zielegroei!  
Wij dragen u in diepen slaap tot  
in Zijn Liefde-sfeer;  
wij leiden u tot Zijne voeten en  
Zijn rijker leven!*

Is dit nu het einde van de reis?

Het is onder theosofen niet onbekend dat we op weg zijn naar een vijfde natuurrijk, waarvan het focale punt niet

meer ligt in de persoonlijkheid met haar drie lichamen, maar op de ziel, die van hieruit de persoonlijkheid zal besturen.



<http://www.spiritualgoldsources.org/index.html>

Is dit concept iets nieuws of is dit reeds lange tijd voorvoeld?

Een oude Perzische tekst geeft ons hierop een antwoord:

*Ik stierf als een mineraal en werd een plant.*

*Ik stierf als een plant en verscheen weder in een dier.*

*Ik stierf als een dier en werd een mens.*

*Waarvoor zou ik dan vrezen?*

*Wanneer werd ik minder door te sterven?*

Waarbij meteen onze angsten voor de verandering en de vernieuwing kunnen worden weggenomen.

Dit is het pad van de lotus, of de waterlelie, voor de westerlingen onder ons.

Er is echter nog een ander pad, het pad van dienst aan het goddelijk plan – en wie weet, lopen beide paden straks toch nog bij elkaar.

Intussen echter wordt hier de nadruk gelegd op andere te ondernemen stappen.

Dit pad bestaat hierin dat wij onze tijd en energie eerder gaan steken in het onderscheiden van wat moet worden gedaan tot heil van allen, dan enkel en alleen onze voertuigen te zuiveren en onze ziel te herontdekken.

Komen we nu terug tot HPB, de spilfiguur van deze dag, waarrond het werk reeds een eeuw en een kwart draait.

HPB is toch ook wat we gemeen hebben met de zusterorganisaties, zelfs als we niet op alle andere punten op dezelfde wijze werken als zij.

HPB is het ook, die tijdens haar aardse leven zo vaak vernederd en verguisd werd in haar confrontaties met de fundamentalistische openbaringsgodsdiensten uit oost en west, maar ook met de fundamentalistische wetenschap uit haar tijd en zelfs met de toen nog prille Society for Psychical Research, die haar en haar werk zware klappen toediende.

Diezelfde SPR heeft haar, een eeuw later, met een symbolische traan in de ooghoek, een soort postuum eerherstel gegeven.

De academische wetenschap en de grote godsdiensten hebben deze grote stap totnogtoe niet gedaan.

Of ze dat ooit zullen doen?

Dit zal voor een groot deel afhangen van de individuele en gebundelde inzet van ieder van ons.

En na deze aansporing tot werk, wil ik graag eindigen met de klassieke wens:

**Vrede zij alle wezens**

**Om Shanti**

Vervolg van pagina 4

**In Memoriam****Mgr. Maurice Warnon**

een heel fijn en geestelijk mens, die de spiritualiteit als zijn taak zag en zich hier een leven lang voor heeft ingezet.

De laatste keer dat ik +Maurice in levende lijve heb gezien, was op de bisschopswijding van +Jean-Marc en +Gert Jan, in Amsterdam op 19 september 2010.

Toen we na die prachtige dienst en de bijbehorende receptie afscheid namen, zei +Maurice: **“Vergeet niet gelukkig te zijn”**.

Ik zal nog vaak aan die woorden terugdenken!

## Loge Witte Lotus - Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u

**Geen zondagochtendlezingen in mei, juni en de zomermaanden.**

*Viering Witte Lotusdag op donderdag 5 mei 2011 om 20.00 uur,  
in onze lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.  
Iedereen brengt een bloemetje mee!*

*Algemene Ledenvergadering Loge Witte Lotus: donderdag 26 mei 2011,  
om 20.00 uur, in onze lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen*

### Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die

hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meninge n of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Vrijwillige bijdrage  
Info: (0486) 631 997  
en (0476) 879 968



*Iedereen is van harte  
welkom!*

### Kalender

**08/05/1891**

**Witte Lotusdag  
Overlijden H.P.  
Blavatsky**

**11/05/1895**

**Geboorte Jiddu  
Krishnamurti**

\*\*\*\*\*

**26/05/2011**

**Loge Witte Lotus  
Algemene Leden-  
vergadering**

### De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te

stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



*Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplaats 8 te 1000 Brussel:  
Algemene Ledenvergadering op zaterdag 25 juni 2011*

## Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Antwerpen

15/05/2011

Ronald Engelse

Wat is het Pleroma? - deel 2

**Geen zondagochtendlezingen in juni en de zomermaanden.**



## Activiteiten in Antwerpen

!!! Loge Witte Lotus: Zondaglezingen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen !!!  
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

### Kalender mei 2011

MA	DI 11:00-13:00 14:00-16:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
						1 GEEN LEZING
2	3 DETAIL HIERONDER	4	5 VIERING WITTE LOTUSDAG	6	7	8
9	10 DETAIL HIERONDER	11	12 VIVEKACHU- DAMANI	13	14	15 WAT IS HET PLEROMA - DEEL 2
16	17 DETAIL HIERONDER	18	19 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	20	21	22
23/30	24/31 DETAIL HIERONDER	25	26 ALGEMENE LEDENVERGA- DERING	27	28	29

### Kalender juni 2011

MA	DI 11:00-13:00 14:00-16:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
		1	2 FEESTDAG-	3	4	5 GEEN LEZING
6	7 DETAIL HIERONDER	8	9 VIVEKACHU- DAMANI	10	11	12
13	14 DETAIL HIERONDER	15	16 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	17	18	19 WAT IS HET PLEROMA - DEEL 2
20	21 DETAIL HIERONDER	22	23 MEESTER PHILIPPE	24	25	26
27	28 DETAIL HIERONDER	29	30 AFSLUITING			



Loge Witte Lotus

01/05/2011 Geen zondaglezing  
05/05/2011 Viering Witte Lotusdag  
12/05/2011 Ethiek: Vivekachudamani  
19/05/2011 De sleutel tot de Theosofie  
26/05/2011 Algemene Ledenvergadering Loge Witte Lotus

02/06/2011 Geen studieklas - feestdag  
05/06/2011 Eeuwfeest Belgische Theosofische Vereniging vzw  
09/06/2011 Ethiek: Vivekachudamani  
16/06/2011 De sleutel tot de Theosofie  
23/06/2011 Meester Philippe  
30/06/2011 Afsluiting

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.



Loge Antwerpen

**Bron van het Occultisme:** van 11.00 tot 13.00 uur  
Op dinsdag 3 en 17 mei 2011

**Mahatma Brieven:** van 11.00 tot 13.00 uur  
Op dinsdag 10 en 24 mei 2011

**Geheime Leer/Kosmisch Vuur:**  
Elke dinsdag van de maand mei 2011

**Zondaglezing op 15 mei 2011:**  
Wat is het Pleroma - deel 2

**Bron van het Occultisme:** van 11.00 tot 13.00 uur  
Op dinsdag 7 en 21 juni 2011

**Mahatma Brieven:** van 11.00 tot 13.00 uur  
Op dinsdag 14 en 28 juni 2011

**Geheime Leer/Kosmisch Vuur:**  
Elke dinsdag van de maand juni 2011

**Geen Zondaglezing in de maand juni 2011**

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

*“Want in u is het licht van de wereld - het enige licht dat op het pad kan worden geworpen. Als u het niet in uzelf kan waarnemen, heeft het geen zin er elders naar te zoeken.”*

Mabel Collins - Licht op het Pad  
Blz. 3/12 - isbn 9789070328504