



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loge Witte Lotus

Jaargang 5—nummer 3

Maart 2010

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad
Erkenningnummer
P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Handelstraat 51.

Verantwoordelijke uitgever :
Sabine Van Osta
p/a Milisstraat 22
2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>BTV-loges te Antwerpen</i>	
<i>Indiaanse spiritualiteit</i>	2
<i>De berg der waarheid</i>	3
<i>Vishuddi chakra</i>	5
<i>10de Wereldcongres Theosofische Vereniging</i>	6
<i>Lezingen Loge Witte Lotus</i>	7
<i>Vrijheid van denken</i>	
<i>De Theosofische Vereniging</i>	
<i>Lezingen Loge Antwerpen</i>	
<i>Kalender maart - april 2010</i>	8

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : logeantwerpen@gmail.com
KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>
E-mail: witte.lotus@hotmail.com
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Opgehaffen



Lezing Loge Witte Lotus - zondag 7 maart 2010 om 11.00 uur

Indiaanse spiritualiteit

Ernie Vonck



Als men de woorden of afbeeldingen van tipi, hoofdtooi, kano, gezichtsbeschrijving of tomahawks hoort of ziet denkt iedereen dadelijk aan 'indianen'. Het zijn de symbolen van "Indianen" die voor iedereen herkenbaar zijn. Erger nog, het zijn de symbolen die men gebruikt om de indianen te definiëren. Voor de gemiddelde en doorsnee persoon zijn indianen, échte indianen, in hun zuivere vorm van 'indiaans', mensen uit een ver verleden waar geen sneeuwscooters of televisie bestaan. Ze leven in de wouden of in mysterieuze, ondefinieerbare plaatsen welke men 'indianenreservaten' noemt. Bij het ontmoeten van een indiaan weten ze zich niet te gedragen en komen de vreemdste vragen naar voor; "is dat echt zwart haar, kan je het echt doen regenen,..." enz.

Tot eenzelfde conclusie komen wij als het gaat over 'indiaanse spiritualiteit'. Een dromenvanger, een zweethut, een zonnedans en een regendans worden beschouwd als de typische kenmerken van indiaanse spiritualiteit.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: indiaanse spiritualiteit bestaat niet. Aangezien het woord 'indiaan' al een verzamelnaam is voor de honderden inheemse volkeren, kunnen we ook niet spreken van één typische 'indiaanse spiritualiteit'. Elk volk heeft (of had) een eigen 'religieuze' beleving, die vaak mijlenver verwijderd ligt van wat andere indiaanse volkeren beleven. Een studie van 'indiaanse spiritualiteit' – als we dat begrip al in de mond mogen nemen – kan en mag zich dan ook niet toelagen op één of enkele volkeren – laat staan daar enkele gebruiken of ceremoniën uit isoleren en van daaruit beweren dat we iets over indiaanse spiritualiteit in het algemeen leren. Daarmee zouden we de ontelbare misverstanden, onterechte generalisaties en stereotypen die er bestaan in de hand werken.

De vraag kan – terecht – gesteld worden wat wij, als blanken, Europeanen, Belgen... kunnen vertellen over de honderden indiaanse religies. Hoeveel res-

pect wij ook hebben voor deze volkeren, hun tradities zijn niet de onze en als wij één ding beseffen over de inheemse religies, is dat ze voor buitenstaanders meestal onbegrijpelijk zijn.



Eagle Moonlight (Keith Tait)
<http://store.northwesttribalart.com/keith-tait.html>

Wij hebben dan ook niet de pretentie om DE waarheid te vertellen. Als buitenstaanders kunnen wij niet anders dan de indiaanse spiritualiteit van op een afstand observeren en vooral luisteren naar wat de Natives zelf over hun spirituele ervaringen vertellen – of meer nog: wat ze juist NIET willen vertellen. Want ook dat is een kenmerk van respect voor andere culturen: beseffen waar wij – als buitenstaanders – beter van afblijven.

Wat wij wél kunnen doen is vertellen wat indiaanse spiritualiteit NIET is. Dit zal regelmatig betekenen dat er heilige huisjes worden ingetrapt – letterlijk, bijna. Zo heeft indiaanse spiritualiteit niets te maken met New Age, met zweethutceremoniën, het zoeken naar visioenen of het zichzelf toe-eigenen van indiaanse namen, zoals dat vandaag bij vele niet-indianen zeer populair is geworden. Dit alles is namelijk in de eerste plaats gebaseerd op een individuele, persoonlijke interesse van buitenstaanders in de spiritualiteit van een 'ander volk'. Het typische van indiaanse religies is nu juist – en hier mogen we voor één keer wel generaliseren – dat ze absoluut NIET individueel worden beleefd, maar deel uitmaken van de levenswijze van een volledige gemeenschap. Ten tweede zijn de religieuze tradities gebonden

aan specifieke gemeenschappen, wat per definitie inhoudt dat ze geen enkele betekenis hebben voor mensen die niet tot die gemeenschap behoren.

Dit alles houdt niet noodzakelijkerwijs in dat wij neerkijken op niet-indianen die zich actief bezighouden met bovenstaande fenomenen. Hun interesse is in de meeste gevallen welgemeend, en is ontstaan uit een groot respect voor de specifieke indiaanse culturen. Daar kunnen we enkel waardering voor opbrengen.

Door op zoek te gaan naar meer, en correcte informatie over de religieuze belevingen van de Native Americans is een open houding gewenst, de bereidheid om stereotype denkbeelden die ons (meestal door blanken) werden ingegeven los te laten, en – vooral – het houden van een zekere afstand tussen ons en de 'vreemde' culturen die het onderwerp van de lezing zijn. Geen gemakkelijke opgave voor zowel zender als ontvanger van de boodschap, maar zoals ik hierboven al aangaf, laten we ons grotendeels leiden door de woorden van Native Americans zelf.

Wie meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we graag uit op de lezing, die zal doorgaan op zondag 7 maart 2010 om 11 uur, in onze lokalen in de Milisstraat 22 te 2010 Antwerpen.

Wat is het leven?

*Het is de flits van een
vuurvliegje in de nacht.*

*Het is de adem van een
buffel in de winter.*

*Het is de kleine schaduw die over het gras
glijdt en zichzelf in de
zonsondergang verliest.*

Crowfoot

<http://doordenkertje.skynetblogs.be/archive-month/2007-07>

De berg der waarheid

Christian Vandekerkhove



Vlakbij het toeristische stadje Ascona in het zuiden van Zwitserland, aan de noordzijde van het Lago Maggiore, ligt een berg die ons niet onverschillig kan laten: de Monte Verità of Berg van de Waarheid.

Op deze berg werd, begin 20^{ste} eeuw, een alternatieve kolonie gesticht met onder meer theosofische inspiratie. Maar laten we ons verhaal in Antwerpen beginnen.



Euritmie met o.a. Henri Oedenkoven en Ida Hofmann
<http://www.premiumgoy.privat.t-online.de/goysworld/monte2.jpg>

Och, 't is niets; 't is Den Bougie!

Tot vlak na de Tweede Wereldoorlog, voor de industrie Antwerpen verliet om zich wegens ecologische- en veiligheidsredenen naar de industrieterreinen buiten de stad te vestigen, kon je je in Antwerpen soms met je neus oriënteren. Antwerpen-Zuid was vaak zwanger van koffielucht, de Damwijk geurde heerlijk naar chocolade en op de Linkeroever hing vaak een stank van gebraden kip, die niets met kip, maar alles met de petroleumraffinerijen te maken had. Borgerhout, de buurt “achter” het Centraal Station, was drie verschillende geuren rijk: De Dierentuin, de Koekjesfabriek en Den Bougie.

Op de vraag of er niet ergens iets in brand staat, omdat er een brandlucht hangt, zullen sommige oude Antwerpenaren, zeker die van de deelgemeente Borgerhout, antwoorden: “Och, 't is niets; 't is Den Bougie!”. Dit is zowat een geijkte uitdrukking geworden in het Antwerps idioom.

Aan de Bleekhofstraat in Borgerhout enkele honderden meter in vogelvlucht van ons huidig logegebouw (Milisstraat 22), maar ook van de vergaderplaats van Loge Antwerpen een eeuw geleden (Provinciestraat 300), lagen de kaarsenfabrieken “de Roubaix-Oedenkoven”, in de volksmond “Den

Bougie”. Deze fabriek werd in 1853 opgericht door Adolphe de Roubaix, samen met zijn schoonbroer, de burgemeester van Borgerhout, Hendrik Gaspar Oedenkoven (1823-18/6/1871), waarvan beider graven nog op het Schoonselhof kunnen worden gevonden. Iets verderop hebben we nog steeds de Oedenkovenstraat. Deze kaarsenfabriek was indertijd nog in het nieuws gekomen doordat in 1893 bij een staking de burgemeester een steen tegen zijn hoed had gekregen en de onlusten escaleerden tot vijf betogers door de rijkswacht werden doodgeschoten. Den Bougie was, zoals veel bedrijven in die tijd, erg vervuulend. De fabriek loosde haar afvalwater in de Vuilbeek en heel de buurt rook naar kaarsvet. Getuige van deze vervuiling is het lied

van Stafke Fabri “Zolank geleje”, waarin hij vertelt over *Den Bougie, dat stinkfabriek, waar ze zieke longen kregen...* Afhankelijk van de windrichting konden ook andere wijken van deze geur meegenieten. Vandaar dat in Antwerpen bij een verdachte geur nogal eens werd verwezen naar Den Bougie. In 1934 werd de fabriek grotendeels verwoest door een brand, maar in 1956 brandde ze volledig af en eindigt het verhaal van Den Bougie in Borgerhout. Het bedrijf zou naar de provincie verhuizen.

Maar zo ver zijn we nog niet.

Nu zul je je wel afvragen wat het verband is met de theosofie, maar dat wordt zo dadelijk nog duidelijk.

Pioda, Wachtmeister en Hartmann

De Zwitserse parlementariër en theosoof Alfredo Pioda (1848-1909), had samen met Wachtmeister en Hartmann besloten een theosofisch-filosofisch-anarchistische leefgemeenschap op te richten.

Gravin Constance Wachtmeister (1838-1910) was secretaris en penningmeester van de Blavatsky Logde in Londen geweest, maar ook zeer goede vriendin en huisgenote van HPB. Franz Hartmann (1838-1912), die een tijdje op het do-

mein in Adyar had geleefd, had HPB op een aantal van haar reizen vergezeld.

Als locatie voor de leefgemeenschap werd Pioda's domein op de Monte Verità gekozen. Oorspronkelijk werd de groep Fraternitatis opgericht.

Henri Oedenkoven

In 1900, rond de tijd dat Henri Steel Olcott, de Antwerpse Theosofische Loge bezocht, ontstond uit Fraternitatis de definitieve gemeenschap met kuuroord, vóórnamelijk onder leiding van Henri Oedenkoven (1875-1935), zoon van de kaarsenfabrikant en zijn partner, de Duitse pianiste Ida Hofmann (1864-1926), die net voordien muziklerares was geweest in een Russisch instituut in Montenegro. Henri was zwaar ziek en begon de natuurlijke geneeskunde te bestuderen. Gezonde voeding en vegetarisme stonden centraal in zijn nieuwe levensvisie, maar ook een drang weg uit de begoede klasse en terug naar de natuur! Ida en Henri hadden elkaar in 1899 ontmoet in Oostenrijk (nu Slovenië) in een kuuroord met lucht en koude- en warme baden van Arnold Rikli in Veldes. Het klikte dadelijk tussen beide en ze werden onafscheidelijk. Henri's moeder had nog tevergeefse pogingen gedaan om hen met elkaar te laten trouwen, maar hij had zijn burgerlijke afkomst definitief achter zich gelaten! Zij werden in hun project in Monte Verità bijgestaan door de gebroeders Graeser en de Oostpruisische meetkundige Robert Jentschura, een theosoof. Ida Hofmann was een overtuigd aanhangster van de Christian Science van Mary Baker Eddy, dus ook overtuigd van de kracht en invloed van de geest op de gezondheid.

De Monte Veritàgemeenschap

Monte Verità was een utopische leefgemeenschap, die we in een adem kunnen noemen met het Walden dat Frederik van Eeden had gesticht op inspiratie van het gelijknamige boek van Henry David Thoreau.

Ik zou Monte Verità durven omschrijven als een *wild laboratorium*, waar werd geëxperimenteerd met vegetarisme en veganisme, alcoholvrij leven, naturisme en nudisme, anarchie, toneel, erotiek, architectuur, communisme, dans, ruilhandel, te-

Vervolg van pagina 3

De berg der waarheid

Christian Vandekerkhove



rug-naar-de-natuur, theosofie, antroposofie, feminisme, pacifisme, oude mythes, spelling, kortom, met een alternatieve levensstijl op alle gebied.

De gemeenschap was streng veganistisch en ook eieren en wol waren uit den boze. Wel sloten ze enkele compromissen voor leder, voor hun sandalen en haarbanden. In die tijd bestonden hiervoor nog niet de alternatieve producten die we nu kennen.

Ook had Henri Oedenkoven samen met Ida Hofmann hier een *sanatorium* opgericht met licht- en luchtcabines (eigenlijk kleine chalets) en helende baden. Daarnaast waren er groepsactiviteiten als dauwtrappen en eurtmie. Hier kon je een kuur volgen om te *genezen van beschaving en cultuur*. Een aantal bekende mensen, waarvan sommigen inderdaad beschavingsmoe waren, kwamen hier even “*onthaasten avant la lettre*” en herbronnen. Toch kwam je hier niet zomaar binnen, want Henri liet de mensen eerst een proeftijd doormaken met vervelende klusjes en dergelijke. Wie zonder morren deze proeven had doorstaan, had de juiste filosofie in zich! Anderzijds was Monte Verità the place to be voor een kort bezoek en tal van beroemdheden, meestal uit de wereld van de kunst, de politiek, de letteren, moesten zich hier even laten zien, zij het enkel uit nieuwsgierigheid.



Henri Oedenkoven en Ida Hofmann

Bekende bezoekers

Onder de beroemde bezoekers aan Monte Verità onthouden we alvast Annie Besant (samen met Krishnamurti), Frederik van

Eeden, Peter Kropotkin, Otto Gross, Erich Maria Remarque, enz.

In 1902 kwam Karl Vester naar Monte Verità, maar verliet de gemeenschap voor een paar jaar voor een reis naar Samoa, waarvan hij terugkwam met enkele mensen van dat eiland. We zitten nog een kwarteeuw voor Margaret Mead Samoa in de belangstelling bracht met haar verhalen over de puberteit van de meisjes aldaar!

Een andere belangrijke bewoner was Raphael Salomonson, ex-Nederlandse consul, nu boekhouder van de kolonie.

In 1907 kwam Hermann Hesse 4 weken voor een ontwenningsskuur van alcohol.

Wie een beetje thuis is in de maçonnieke en initiatieke bewegingen zal ongetwijfeld Theodor Reuss kennen. Deze richtte hier een internationaal congres in.

Er wordt weleens geschreven dat ook Rudolf Steiner in Monte Verità verbleef. Dit zou op een misverstand berusten. In de gemeenschap woonden wel volgelingen van hem en hij heeft lezingen gegeven in de omgeving, maar hij zette geen voet op de berg!

De Amerikaanse danseres van Ierse ouders, Isadora Duncan (1878-1927), die nooit in het huwelijk had geloofd (op haar 44^{ste} trouwde ze uiteindelijk toch), maar verschillende relaties had gehad, had een dochter uit haar relatie met de Britse toneelregisseur Gordon Craig en een zoon uit haar relatie met Paris Singer, de zoon van de naaimachinegigant. In 1913 verloor ze beide kinderen, toen hun auto in de Seine terecht kwam. Toen kwam ze troost zoeken in Monte Verità. Er waren overigens nog heel wat andere dansers in de gemeenschap.

De Eranosgroep

In de schoot van de theosofische groep van Monte Verità ontstond ook de Eranosgroep. Deze was gesticht door Olga Froebe-Kapteyn (1881-1962) die in de entourage zat van Annie Besant en Jiddu Krishnamurti. Olga stond eveneens in contact met Rudolf Otto en Carl Gustav Jung. De groep hield zich bezig met vergelijkende studie en verdieping van westers en oosterse religies en filosofieën. Op jaarlijkse basis werden 9-daagse

symposia gehouden.

De Eranosgroep bestaat nog steeds en kreeg na de tweede wereldoorlog een veel academischer karakter onder leiding van Adolf Portman en later van Rudolf Ritsema.

Uiteindelijk is de groep uiteengevallen in de “Amici di Eranos” en de “Eranos Foundation”.



Hermann Hesse komt op kuur

Monte Verità vandaag?

Sedert 1980 kan men het Monte Verità Museum bezoeken, waarbij verschillende gebouwen van de gemeenschap nog steeds kunnen worden bezocht in het oude domein. Mocht je dus zin hebben in een duik in het verleden en vooral in een locatie waar werd gestreefd naar een betere wereld...

Bronnen

-Auffarth, Bernard, Mohr (editors): *The Brill Dictionary of Religion*, Leiden/Boston, Brill, 1906.

-Borsano, Gabriella: *Monte Verità, Berg der Wahrheit*, Locarno, Dadò, Armando Editore, 1980.

-Catteeuw, Iris: *Theosofie en Vrouwenemancipatie (1875-1933)*, Licentiaatsverhandeling Nieuwste Geschiedenis (Promotor: Prof. Dr. G. Deneckere), Universiteit Gent, Academiejaar 2005-2006.

-Landmann, Robert: *Ascona - Monte Verità, Frankfurt, Ullstein*, 1979.

-Mühsam, Erich: *Ascona. Alternatives Leben 1905 auf dem Monte Verità*, Verlag Klaus Guhl, 1982.

Vishuddhi chakra

Sabine Van Osta



Shuddhi betekent “zuivering”, een notie die extra benadrukt wordt door het voorzetsel *vi*. Volstreekte zuivering of zuiverheid is dus de basisnotie van deze chakra en wie bezig is met zuivering is dus eveneens bezig met het uit de weg ruimen van obstakels, onzuiverheden, onevenwichten, onjuistheden etc... Vanuit dit centrum wordt de aanzet gegeven tot een leven in harmonie en evenwicht, een leven dat uitstijgt boven het niveau van dualiteit, het positieve en het negatieve worden aanvaard en vormen geen bron meer van innerlijke strijd. We vloeien mee met het leven zoals het zich aandient en gaan op in *Akasha*, ether, het element waarmee Vishuddhi in verband wordt gebracht.

Vishuddhi chakra of de keelchakra ligt op de ruggengraat ter hoogte van het putje van de keel en staat in verbinding met het gehoor en de stembanden, die onderdelen van de menselijke uitrusting die een rol spelen bij op geluid gebaseerde communicatie. Daarnaast wordt vishuddhi chakra gerelateerd aan het strottehoofd, de schildklier en de bijschildklier en derhalve is deze chakra het centrum van waaruit het metabolisme op fijnstoffelijke manier wordt aangestuurd. Opnieuw treedt hier het verwerkende aspect van dit energetisch centrum naar voor, verwerking van – soms tegengestelde - elementen tot een eenheid die ons brengt tot op het bovenliggend niveau, een verheffende of ook zuiverende werking dus. In het geval van het metabolisme kunnen we bijvoorbeeld spreken van de verwerking van alle voedingsstoffen tot de fysiek tastbare kracht, die we doorgaans ook kunnen aanduiden met de term levenskracht.

De yantra van vishuddhi chakra is samengesteld uit symbolische elementen die verwijzen naar het element ether, naar zuiverheid en geluid. De lotus wordt gevormd door zestien violetkleurige bloemblaadjes en heeft in het midden een witte cirkel die op zich de yantra is van *akasha tattwa*, het element ether. In het centrum van deze cirkel

staat de *bija mantra* HAM vaak, maar niet altijd, in combinatie met *Gaja* de witte olifant.



<http://img253.imageshack.us/i/vishuddhims6.png/>

C.W. Leadbeater plaatst de vijfde chakra eveneens ter hoogte van de keel. Bij zijn kleurwaarnemingen bemerkte hij een groot gedeelte blauw maar ook een maanachtig wit in dit vijfde krachtencentrum. De keelchakra ontvangt de blauw-violette energiestroom vanuit de miltchakra die getransformeerd wordt in enerzijds lichtblauwe energie die blijft hangen ter hoogte van het keelcentrum om daar de verschillende gerelateerde functies mogelijk te maken, en anderzijds een donkerblauw-violet energiestroom die doorgaat tot in het brein waarbij de donkerblauwe component blijft hangen ter hoogte van het lagere middengedeelte van de hersenen (daar waar de pijnappelklier en de hypofyse zich bevinden). De violetcomponent stroomt door naar sahasrara chakra om er vooral het buitenste gedeelte van deze chakra mee te belevendigen. Het tot volle activiteit brengen van de keelchakra brengt helderhorendheid met zich mee zowel op etherisch als astraal gebied. Volgens Leadbeater kan dit zowel positief als negatief uitdraaien: mensen kunnen zeer mooie geluiden te horen krijgen, aanwezig in het etherische of het astrale, dan wel minder aangename geluiden.

In de klassieke hathayoga is een welbekende oefening *sarvangasana* of de schouderstand die in het bijzonder bekend staat om haar activerend effect op vishuddhi chakra. Dit heilzame effect heeft een normalisering of herstel van de schildklierwerking (1) voor gevolg – de klier die zo belangrijk is voor ons metabolisme en voor de werking van het hele endocriene stelsel. De schildklier wordt tevens in verband gebracht met het verouderingsproces en in dit opzicht wordt vaak verwezen naar “de klier van de jeugd”. Dit gegeven kan wellicht gezien worden als een weerslag van het in de yoga beschreven feit dat de goddelijke nectar *amrita* (2) – het onsterfelijheidselixir - volgens de traditie gesmaakt worden in vishuddhi chakra. Eens men vishuddhi volledig tot bloei heeft gebracht, kent men de innerlijke kracht om te ontsnappen aan de cyclus van leven en dood, hetgeen reeds in meerdere tradities op een uitgebreide manier werd toegelicht, zo bijvoorbeeld in het verhaal van Gautama de Boeddha en zijn pad naar verlichting.

Als men dit niveau al bereikt heeft, wat ligt er dan nog in het verschiet voor het individu dat zich volledig wenst te ontplooien? Een paar stukjes van het antwoord worden aangereikt in het volgende artikel dat gaat over ajna chakra.

- (1) Binnen de ayurveda wordt de term *navah* gebezigd, waarmee bedoeld wordt het hele stelsel van schildklier, bijschildklier, amandelen en speekselklieren.
- (2) *Amrita* door mevr. Blavatsky “het water van het leven en de onsterfelijheid” genoemd (*Geheime Leer* p. 67), een fijnstoffelijke substantie die volgens de yogische traditie aangemaakt wordt in een nevenchakra gelegen in het bovenste gedeelte van het achterhoofd, bindu chakra genoemd, van waaruit *amrita* daalt tot in vishuddhi alwaar het verder verwerkt wordt voor gebruik doorheen het hele lichaam. Zie ook Swami Satyananda Saraswati, “Asana Pranayama Mudra Bangha”, Yoga Publications Trust, Munger, Bihar, India, p. 532-3.

10de Wereldcongres van de Theosofische Vereniging Rome 10 - 15 juli 2010

Vertaling artikel website: Sabine Van Osta



Het tiende Wereldcongres van de Theosofische Vereniging zal plaats vinden in Rome, Italië van 10 tot 15 juli 2010 met als thema “Universeel Broederschap zonder onderscheid: een pad naar bewustzijn”.



Het onderwerp hangt nauw samen met de geschiedenis en activiteiten van de Theosofische Vereniging en met de vorige negen Wereldcongressen die steeds een prachtige gelegenheid waren voor onderzoekers van over de hele wereld om elkaar te ontmoeten, te studeren, ideeën en standpunten uit te wisselen.

Dit congres in Rome zal evenzeer een moment worden van samenzijn, van het delen van informatie en het verdiepen van onze kennis.

Sinds haar oprichting op 17 november 1875 in New York, heeft de Theosofische Vereniging haar doelstelling “het vormen van een kern van universele Broederschap zonder onderscheid” steeds naar voor gebracht, naast de vergelijkende studie van godsdiensten, filosofieën en wetenschap.

Daarmee bedoelt zij rechtstreeks terug te gaan tot aan de tijdloze leringen der wijsheidsscholen die hun benadering baseerden op maieutiek (1) en holisme.

Theosofie is geen religie, legt geen dogma's op en wijst op de eenheid van leven; de Theosofische Vereniging is geen kerk noch sekte en ieder lid wordt werkelijk de gelegenheid gegeven om onderzoek te verrichten volgens het vrijheidsprincipe.

De Italiaanse Theosofische Vereniging, die 71 jaar geleden ontbonden werd door het fascisme omwille van haar weigering om de rassenwetten te aanvaarden, is erg vereerd om het Wereldcongres 2010 te mogen organiseren, om zo waarden als Schoonheid, Goedheid en Waarheid te herbevestigen, evenals het

principe van Universele Broederschap en communicatie tussen onderzoekers en wetenschappers van verschillende geloofssystemen en wereldvisies. Radha Burnier, internationaal voorzitter van de Theosofische Vereniging en vooraanstaand sanskritiste, Linda Oliveira uit Australië, internationaal vicevoorzitter, en Prof. P. Krishna, een vooraanstaand onderzoeker van Jiddu Krishnamurti's filosofie, hebben hun aanwezigheid in Rome reeds bevestigd.

Praktisch

Het Congres zal gehouden worden in het Summit Roma Hotel, in de via della Stazione Aurelia 99, 00165 Rome; tel. +39 06 665071, fax +39 06 66418062; e-mail: pierelli@srh.it. Het Summit Roma Hotel is gelegen vlak bij de internationale luchthaven Leonardo Da Vinci en is tevens bereikbaar per trein en bus vanuit het centrum van Rome dat onze dagen tijdens het Congres zal opluisteren met haar geschiedenis en schoonheid.



De richtprijzen voor het verblijf in volpension bedragen € 88,00 per dag in een tweepersoonskamer, € 110,00 per dag in een eenpersoonskamer en in een driepersoonskamer € 70,00 per dag. Het hotelregistratieformulier kan per e-mail gestuurd worden via

pierelli@srh.it

of per fax (nr. +39 06 66418062) voor formulieren die in blokletters werden ingevuld. Dit formulier kan

gedownload worden via internet (www.teosofia.org), of is verkrijgbaar op eenvoudige vraag via Sabine Van Osta of Lieve Joos via

witte.lotus@hotmail.com.

Alle verdere informatie omtrent het congres en het programma wordt stelselmatig gepost op de website van de Italiaanse Sectie (www.teosofica.org), e-mail: sti@teosofica.org.

De voertaal van het Congres is Engels. Sommige secties zullen evenwel schriftelijke vertaling voorzien van de bijdragen in hun eigen taal.

Het Congres zal geopend worden op zaterdag 10 juli om 10.00u, en gesloten op donderdag 15 juli. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 50,00 omvat toegang tot alle Congressessies en kan ter plaatse bij aankomst betaald worden. Er zullen theosofische werken aangeboden worden in het Engels en in het Italiaans. Een sightseeing van Rome wordt gepland op dinsdag 13 juli in de namiddag.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen!

(1) Methode van vraag en antwoord, zoals bijv. Socrates die bezigde

De wijze blijft altijd vrij en ongebonden. Hij blijft zichzelf ongeacht de functies waarmee hij te maken heeft, zoals lopen, staan, zitten, liggen of wat dan ook.

Hij is tevreden en vol vreugde.

De rede als bekoring

Shankara - p472, 529
ISBN 9789064410239

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Witte Lotus

07/03/2010	Ernie Vonck	Indiaanse spiritualiteit, fictie en realiteit
04/04/2010	Sabine Van Osta	Rimé beweging
02/05/2010	Sonia Hoste	Genezende en geestelijke krachten in het mineralenrijk
06/06/2010	Christian Vandekerkhove	De Bhakti beweging

Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997
en (0476) 879 968



Iedereen is van harte
welkom!

11 april 2010: van 10.00 uur tot 16.00 uur:
Theosofisch geïnspireerde kunstworkshop 'De Ziel der dingen'

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die

hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningeën of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

De WIJZEN houden zich niet op in de lusthoven van de zintuigen.

De WIJZEN besteden geen aandacht aan de zoekliken stemmen van de illusie.

*Stem van de Stilte - p6
ISBN 90-70328-54-2*

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te

stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Lezingen op zondagochtend om 11.00 uur - Loge Antwerpen

21/03/2010	Linne Ong	Wijsheden uit het kralensnoer (Boeddhisme)
18/04/2010	Gerald Van Waes	Karlheinz Stockhausen en theosofie
16/05/2010	Annemie Verschraegen	De werking van de heilstroom van de mens, plant en dier

Tijdens de maanden juni, juli en augustus zijn er geen voordrachten

Loge Antwerpen - Studieklassen - van 11.00 uur tot 13.00 uur:

- elke 1ste en 3de dinsdag van de maand: Bron van het occultisme
- elke 2de en 4de dinsdag van de maand: De Mahatma Brieven



Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender maart 2010

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
1	2 BRON VAN HET OCCULTISME	3	4 GRONDBEGINSELEN DER THEOSOFIE	5	6	7 INDIAANSE SPIRITUALITEIT
8	9 MAHATMA BRIEVEN	10	11 ETHIEK: VIVEKACHUDAMANI	12	13	14
15	16 BRON VAN HET OCCULTISME	17	18 SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	19	20	21 WIJSHEDEN UIT HET KRALENSNOER
22	23 MAHATMA BRIEVEN	24	25 THEOSOFISCH PRACTICUM	26	27	28
29	30	31				

Kalender april 2010

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
			1 GRONDBEGINSELEN DER THEOSOFIE	2	3	4 RIMÉ BEWEGING
5	6 BRON VAN HET OCCULTISME	7	8 ETHIEK: VIVEKACHUDAMANI	9	10	11
12	13 MAHATMA BRIEVEN	14	15 SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	16	27	18 KARLHEINZ STOCKHAUSEN EN THEOSOFIE
19	20 BRON VAN HET OCCULTISME	21	22 THEOSOFISCH PRACTICUM	23	24	25
26	27 MAHATMA BRIEVEN	28	29 VREDE	30		



Loge Witte Lotus

04/03 Grondbeginselen der Theosofie

07/03 Indiaanse spiritualiteit

11/03 Ethiek: Vivekachudamani

18/03 De sleutel tot de Theosofie

25/03 Theosofisch Practicum

01/04 Grondbeginselen der Theosofie

04/04 Rimé beweging

08/04 Ethiek: Vivekachudamani

15/04 De sleutel tot de Theosofie

22/04 Theosofisch Practicum

29/04 Vrede

Meer op pagina 2



Loge Antwerpen

02/03 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

09/03 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

16/03 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

21/03 Wijsheden uit het kralensnoer (Boeddisme)

23/03 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

06/04 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

13/04 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

18/04 Theosofie en muziek: K. Stockhausen

20/04 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

27/04 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

“Vrede ontstaat eerst in de ziel van de mens die zich bewust wordt van zijn verwantschap, zijn eenheid, met het heelal en al zijn krachten.”

Black Elk, Oglala Lakota

<http://members.multimania.nl/indianproud/photoalbum.html>