



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 4—nummer 11

November 2009

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Verschijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Handelsstraat 51.

Verantwoordelijke uitgever :

Jan Jelle Keppler

p/a Molenkouter 13 Bis

2890 Sint-Amands

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



In dit nummer:

De drie doelstellingen

Begeleiding van stervenden
Frans Wittemans

Muladhara Chakra

Welkom in Kreivilä
Loge Antwerpen

Lezingen Loge Witte Lotus
Vrijheid van denken
De Theosofische Vereniging

Kalender november - december 2009

1 De drie doelstellingen

- 2 De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:
- 3 1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
 - 6 2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
 - 7 3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.
- 8 De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : logeantwerpen@gmail.com
KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0476) 867 401

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>
E-mail: witte.lotus@hotmail.com
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Keppler



Lezing Loge Witte Lotus - zondag 1 november 2009 om 11.00 uur

Begeleiding van stervenden

Mieke Van Der Cruysse



In de Rooms-katholieke Kerk zijn Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november), feestdagen waarop alle heiligen en alle overledenen worden herdacht.

Een ideale periode om het even te hebben over de begeleiding van ongeneeslijk zieke mensen. Een niet zo eenvoudige taak die heel vaak door niet-familieleden wordt ingevuld.

Hoe staan wij hier in het westen tegenover stervensbegeleiding? Zijn er de laatste jaren veranderingen merkbaar in onze visie over leven en dood, en leven na de dood?

Toon Hermans schreef:

*Sterven doe je niet ineens
Maar af en toe een beetje
En al die beetjes die je sterft
't Is vreemd, maar die vergeet je
't Is je dikwijls zelf ontgaan
Je zegt ik ben wat moe
En op een keer, dan ben je aan
je laatste beetje toe*

http://www.palliatievezorg.nl/page_1389.html

Het begeleiden van stervenden is een zeer actueel onderwerp, waar we tijdens de zondaglezing dieper op willen ingaan.

Graag nodigen we u dan ook uit op zondag 1 november 2009 om 11.00 uur, in onze lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.



<http://www.apreslavie.nl/images/stervensbegeleidingOnderste.png>

*Behoud alleen dit weinige en
ontdoe u van al het andere, in
het besef dat ieders leven slechts
kortstondig is en zich alleen in
het nu afspeelt; al het andere is
verleden tijd of ligt in de toe-
komst besloten. Hoe kort is ons
leven toch en hoe klein het hoek-
je van de aarde waarop wij
leven! Kort is de roem, hoe lang
hij ons ook overleeft, die wordt
doorgegeven door mensen die
zelf spoedig zullen sterven en die
niet eens iets van zichzelf weten,
laat staan van iemand die lang
geleden gestorven is!*

Marcus Aurelius
Overpeinzingen III:10

Frans Wittemans, of de geschiedenis van de geschiedschrijver der Rozenkruisers

Christian Vandekerkhove



Deel 2

Wittemans, hoogtepunten uit zijn leven en werk

Frans Wittemans als esotericus

Voor zover mij bekend, deed Wittemans zijn eerste stappen op het esoterische pad via het occultisme van Papus.

Hij had immers de voordracht van Papus over gelaatkunde bijgewoond in de "Cercle Artistique" in Antwerpen in 1892. Hij vertelt dat deze voordracht veel indruk op hem heeft gemaakt. Ze heeft mede zijn oriëntatie naar het spirituele en het paranormale bepaald.

De Franse occultist Papus, pseudoniem voor Dr. Gérard Encausse (zie Het Witte Lotusblad van februari, maart en april 2007), had in Frankrijk verschillende bewegingen gesticht, waaronder de Martinistenorde voor het spiritueel

werk en een soort esoterische universiteit, de *Groupe Indépendant des Hautes Etudes Esoteriques* (vert. Onafhankelijke groep voor de hogere esoterische studies) in Parijs. Deze studievereniging had ook een afdeling in België. Nadat de verantwoordelijke, die we uit de tijdschriften van die tijd kennen onder zijn pseudoniem *Vurgey*, ontslag had genomen, werd door zijn opvolger, Ridder de Selliers de Moranville, in 1893 aan Le Clément de Saint-Marcq opdracht gegeven een Antwerpse tak op te richten. Naast de reeds bestaande takken KUMRIS en POLLUX in Brussel en Luik, was er nu de Antwerpse VISCUM. Viscum is de Latijnse naam voor maretak, het symbool van het eeuwig leven bij de Druïden.

Vanaf 1895 werd Wittemans lid van Viscum.

Deze groep kwam om de veertien

dagen samen voor gezamenlijke studie en lezingen. Wittemans werd al spoedig tot secretaris benoemd. Hier hield hij een van zijn eerste, zonet zijn allereerste publieke voordracht over een esoterisch onderwerp. Het ging over juffrouw Couesdon, een ophefmakende helderziende uit Parijs.

Het rapport over het werkingsjaar 1895-96 beslaat 60 pagina's met verslagen over de activiteiten van de groep. Naast een receptie ter ere van de esoterische auteur Jules Bois, wordt voornamelijk het onderzoek besproken van hun doorlopende studiegroep over transcendent psychologie.

Het Viscumavontuur van Wittemans zou echter niet lang duren. Een dame had aan zijn vader verteld dat hij zich met spiritisme bezighield en dat hij dus

Vervolg op pagina 4

De Muladhara chakra

Sabine Van Osta



Het centrum van muladhara chakra, de eerste chakra van de reeks, wordt gesitueerd ergens ter hoogte van het perineum, volgens andere bronnen onderaan de ruggengraat aan het stuitje. Vandaar ook de vertalingen van muladhara chakra (mul- “wortel” en adhara “plaats”): wortelchakra, stuitchakra of soms ook basischakra.

In de rijke hindoetraditie wordt muladhara chakra voorgesteld door middel van een lotus met vier dieprode bloemblaadjes. Vier bloemblaadjes verwijzen ook wel naar de vier spaken die via helderziende waarneming kunnen worden ervaren. Daardoor lijkt het alsof dit energetisch roterend centrum in vier delen opgedeeld is. Hoofdkleur is rood. In het centrum van deze lotus wordt een geel vierkant afgebeeld, het symbool (yantra) voor het element aarde of *prithvi tattwa*. Als overeenkomstige bija mantra wordt steeds LAM afgebeeld, welke opnieuw staat voor het element aarde. De rode driehoek, met de punt naar beneden gericht, symboliseert *shakti*, de scheppende, vormzoekende kracht aanwezig in zowel het universum als de mens. Rondom de lingam ligt een slang opgerold: de slang duidt op *kundalini shakti*, de slangenkracht ook wel het slangenvuur, die, zo wil de yogische en occulte wetenschap het, sluimert in muladhara chakra. Op een juiste wijze en op het juiste moment gewekt, kan deze kracht geleid worden doorheen sushumna nadi langs iedere chakra langs de wervelkolom waarbij iedere chakra van muladhara tot sahasrara volledig onder controle wordt gebracht. Bij een vroegtijdige en dus ondeskundige opwekking van kundalini zijn de nadelige gevolgen voor het slachtoffer niet te overzien. (1) Muladhara zou in verband staan met de planeet Saturnus.

De symboliek waarmee muladhara wordt aangeduid wijst dus op het element Aarde: het gele vierkant, de mantra LAM. Het element Aarde staat voor vitaliteit en levenskracht, stabiliteit en gronding, soliditeit, evenwicht en daaruit voortvloeiend zelfvertrouwen. Via muladhara staat de mens in contact met dit element Aarde en kan hij direct aardse of tellurische energieën opladen in

zijn lichaam. Een aantal oefeningen die hierop zijn toegespitst, werden overigens uitgelegd tijdens de septembersessie van het Theosofische Practicum waar we uitvoerig zijn ingegaan op het begrip “gronden”. Een goed gegrond iemand staat wel degelijk met de twee voeten op de grond en heeft een goed en evenwichtig contact in de eerste plaats met zichzelf en daardoor ook met de omgeving.



yoga108.org/images/photos/172.jpg

In zijn circulatieschema stelt Leadbeater (2) dat muladhara getransformeerde prana ontvangt vanuit manipura chakra, ook de zonnevlecht genoemd - die in een van de volgende artikels uitvoerig aan bod zal komen – waarbij muladhara het hele lichaam voorziet van warmte en in het bijzonder levensenergie doorgeeft aan het bloed en de seksuele organen en klieren. Zeker is dat muladhara dus ook op basis van helderziende waarneming een primordiale rol speelt bij de instandhouding van onze fysieke – lees aardse - levensvorm.

Bij zijn beschrijvingen van de chakra's, en dus ook van muladhara, heeft Leadbeater bijzondere aandacht voor de kleursymboliek. Indien goed geactiveerd, wordt de kleur van muladhara als vurig oranje-rood getypeerd. Bij individuen die de lagere natuur overwonnen hebben, kan de door muladhara uitgezonden prana echter rechtstreeks in de richting van de hersenen gezonden worden waarbij de oor-

spronkelijke oranje-rode kleur uiteenvalt in drie kleurcomponenten: een zuiver geel dat de intellectuele vermogen aanwakkert, een karmozijnrode straal die de kracht van onbaatzuchtige handeling versterkt en een licht violet dat de ontwikkeling van de spirituele natuur versnelt. (3) We kunnen hier dus uit opmaken dat een evenwichtige spirituele ontwikkeling staat of valt met een evenwichtige en goed ontwikkelde muladhara.

In de klassieke hathayoga bestaan er tal van asana's die specifiek inwerken op muladhara zoals bijvoorbeeld padahastasana, pascimottanasana of janusirsasana en aangeraden wordt om tijdens de beoefening van deze asana's juist de aandacht te vestigen op muladhara chakra om het energetische aspect nog beter tot zijn recht te laten komen. Het zijn manieren om het contact met de aardse energieën te herstellen of te vergroten en om het lichaam op te laden met tellurische kracht. Indien correct beoefend, verhogen deze asana's de vitaliteit en levenskracht en zorgen ze voor een gehele stabiliteit, zowel fysiek als mentaal.

In het volgende artikel zal Svadhithana chakra centraal staan.

- (1) Voor meer informatie hierover raadplegen men bijvoorbeeld Henk J. Spierenburg, *T. Subba Row Collected Writings*, Volume II, p. 445 ev.
- (2) Dit schema is te vinden in Arthur E. Powell, *The Etheric Double, The Health Aura*, pp. 53 ev.
- (3) Arthur E. Powell, *The Etheric Double, The Health Aura*, p. 38.

Nota: Om technische redenen werden accenten niet in de tekst opgenomen.

*Jij bent de grond
waarop alle dingen rusten.*

*Jij bent de Aarde
waaruit alle dingen ontspruiten.*

Jij bent hier; je bent stevig; je leeft.

*Jij bent het punt
vanwaaruit alle dingen beginnen.*

*Reis door de chakra's: Muladhara
Anodea Judith*

Vervolg van pagina 2

Frans Wittemans, of de geschiedenis van de geschiedschrijver der Rozenkruisers

Christian Vandekerkhove



verloren was. Zijn vader beval hem formeel deze groep te verlaten. Hij gehoorzaamde. We zitten nu in 1897.

In stilte studeerde hij echter verder wat hij bij Viscum was begonnen: de Franse occulte traditie en de kabbala. Hij zou Papus steeds als zijn meerdere in het occultisme blijven beschouwen. Anderzijds acht hij de moderne Rozenkruisers en theosofische werken hoger, of beter gezegd, van hoger niveau dan werken van Papus. Hij vergelijkt hiervoor Papus' *Traité élémentaire de science occulte* met *De Oude Wijsheid* van Annie Besant, de *Grondbeginselen der Theosofie* van Jinarajadasa en de *Cosmologie der Rozenkruisers* van Max Heindel.

In die periode leerde Wittemans de theosofie kennen en van hieruit een aantal van haar dochterbewegingen.

Frans Wittemans als theosoof

In 1910 richtte hij in Antwerpen de *Branche Persévérance*, of *Tak Volharding* op. Deze theosofische tak was bedoeld voor alle geïnteresseerden in Antwerpen die geen Nederlands spraken, maar in praktijk was de voertaal meestal Nederlands en Frans. Deze tak zou blijven bestaan tot zijn dood in 1963. *Persévérance* draaide bijna uitsluitend rond de persoon van Wittemans, omwille van zijn sterke en charismatische persoonlijkheid, zijn leiderschap en niet te vergeten zijn zeer uitgebreide contactenkring. Hij had zich een vaste kring aan getrouwen rond zijn persoon weten te scharen, die hem overal volgden. Op

zich is dit al een grote prestatie, als we bedenken dat het grootste gedeelte van het bestaan van deze tak in Antwerpen drie theosofische loges van de TV naast elkaar bestonden. Deze loges onderhielden overigens een vriendschappelijk contact. Getuige hiervan, is het feit dat rond Nieuwjaar 1912 ter vervanging van de lokalen in de Vinkenstraat en de Provinciestraat, het nieuwe lokaal werd ingehuldigd op de Antwerpse Groenplaats, door Armand Maclot en Frans Wittemans tezamen. We weten dat Maclot aan het hoofd stond van de andere twee loges, zodat ze uiteindelijk alledrie officieel waren vertegenwoordigd.

Het is niet bekend of de loge *Persévérance* tijdens de eerste wereldoorlog actief was, aangezien Wittemans toen bij de familie van zijn moeder in Nederland verbleef. Tijdens de tweede wereldoorlog was *Persévérance* echter de enige Belgische loge die met haar bijeenkomsten doorging.

Zoals gezegd, waren er tijdens de halve eeuw lang van het bestaan van *Persévérance* in Antwerpen 3 loges van de Theosofische Vereniging in parallel actief, maar geen van de andere twee had dezelfde internationale uitstraling als deze. Dit komt niet enkel door de bijzondere persoonlijkheid van Wittemans, maar ook door zijn taak als bruggenbouwer tussen zo veel, schijnbaar tegenstrijdige bewegingen. Zo was hij persoonlijk bevriend met An-

nie Besant, Jiddu Krishnamurti, George Arundale, Alice Bailey en vele anderen. Besant en Arundale introduceerden hem in minstens drie verschillende spirituele bewegingen:

- De Orde van de Ster van het Oosten
- De Gilde van de Mysteriën van God (die werden opgericht door de geestelijken Scott, Moncrief en Pigeott). In mijn Wikipedia-artikel over dit onderwerp heb ik *Broederschap* van de Mysteriën van God geschreven. Beide benamingen worden aangetroffen.
- De Orde van de Tempel van het Rozenkruis (die opgericht was door Annie Besant, Mevr. Russak en Mgr. Wedgwood, toen Voorzittend Bisschop van de Vrij-Katholieke Kerk).

Onder het bestuur van Wittemans werden tal van prominenten van de verschillende spirituele bewegingen uit binnen- en buitenland in de Antwerpse theosofische kringen binnengehaald en er ontstond een soort syncretistische subcultuur rond zijn persoon.

Ik durf zelfs stellen dat Wittemans een reeks barrières heeft gesloopt die bestonden tussen theosofen, Rozenkruisers, vrijmetselarij, de vegetarische beweging, de vrouwenbeweging, de arbeidersbeweging en nog vele andere.

Frans Wittemans als Rozenkruiser

Het is niet bekend wat zijn eerste stappen zijn geweest in de wereld van het Rozenkruis. De Antroposofische beweging van Rudolf Steiner, die toch een rol



Vervolg van pagina 4

Frans Wittemans, of de geschiedenis van de geschiedschrijver der Rozenkruisers

Christian Vandekerkhove



heeft gespeeld in het bekendmaken van het Rozenkruis in onze streken, was nog lang niet geboren en de belangstelling voor dit onderwerp was gering.

Wel weten we dat Wittemans contacten had met Papus, die samen met Stanislas de Guaita aan het hoofd stond van het Kabbalistische Rozenkruis, zowel als met Sar Joséphin Péladan, stichter van het Katholieke Rozenkruis. Overigens kreeg Péladan tijdens zijn Belgische lezingentour in België, meer dan 600 luis-teraaars, toen hij Antwerpen aandeed.

Vast staat, dat hij gedurende zijn verblijf in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn bekende boek schreef over de Geschiedenis der Rozenkruisers. Dit boek zou pas in 1919 verschijnen. Er verschenen al spoedig Franse en Engelse vertalingen.

Gedurende vele jaren was Wittemans bevriend met Hélène Van Snick, leidende figuur in de Rosicrucian Fellowship in de provincie Antwerpen. Deze beweging was in 1909 gestart in de Verenigde Staten door Max Heindel (pseudoniem voor Carl Louis von Grasshoff (1865-1919)). Wittemans had echter ook goede banden met het rivaliserende AMORC, gesticht in New York in 1915. In de eerste plaats met haar stichter en eerste Imperator, Harvey Spencer Lewis (1883-1939). Het woord *rivaliserend* gebruik ik niet lichtzinnig. Het volstaat te lezen wat Spencer Lewis, de stichter van AMORC, over de broederschap van Max Heindel schrijft in zijn geschiedenis van de beweging. Net zoals Wittemans wens ik me volledig buiten deze polemiek te houden en ik hoop dat de strijdende partijen elkaar ooit de hand zullen reiken.

Frans Wittemans was bevriend met een aantal mensen die een belangrijke stempel zouden drukken op het initiatieke landschap van Europa en de wereld. Een van hen was de Brusselse advocaat Jean Mallinger (1904-1982), initiatiek bekend als Sar Elgim. Mallinger nu, was bevriend met Emile Dantine (1884-1969). Deze erudiet was archivaris van

de stad Hoei, maar was discreet bevriend met de meeste leiders van niet-reguliere initiatieke bewegingen in Europa. Voor zijn initiatieke publicaties voegde hij een tweede “n” toe aan zijn naam, om goed het onderscheid te maken tussen de profaan Dantine en de esotericus Dantine of Sar Hieronymus. Het was overigens Dantine die de titel *Sar* van Péladan had gekregen en hem dan verder onder zijn vrienden doorgaf. Ik herinner er aan dat Péladan zichzelf tot Sar had gekroond! Inmiddels is de titel van Sar gekoppeld aan de vierde graad van bepaalde orden van Pythagoreërs.



Frans Wittemans in het
Antwerpse Rubenshuis
Ex-archivo Christian Vandekerkhove

Op 14 augustus 1934 werd in Brussel tussen de Rozenkruiser Dantine, de Pythagoreër Mallinger, Victor Blanchard (Martinisme en Gnostische Kerk) en anderen de FUDOSI opgericht. Mallinger vertegenwoordigde bovendien de Vrijmetselaarsritus van Memphis-Misraïm en het Belgische Universitaire Rozenkruis. Wie in de schaduw is gebleven, maar een rol zou spelen met verstreckende gevolgen, is Frans Wittemans. Hij had namelijk

Mallinger geadviseerd Spencer Lewis bij de FUDOSI te betrekken en op 11 januari 1933 contacteerde Mallinger Spencer Lewis.

Wat was nu die FUDOSI?

Het is een acroniem dat voluit betekent: Federatio Universalis Dirigens Ordines Societatesque Initiationes of Universele Federatie van Initiatieke Ordes en Verenigingen. De bedoeling was een wederzijdse erkenning te verkrijgen tussen een aantal ordes en genootschappen, of anders gezegd: elkaar als “de ware” in zijn resp. stekking te erkennen, met uitsluiting van de andere. Dit was voor AMORC een goede zaak, omdat er in onze Rozenkruisersverenigingen heel wat concurrentie op de markt was. Na de Tweede Wereldoorlog waren er in de wereld meer dan 100 verschillende Rozenkruisersstrekkingen, waarvan velen er aanspraak op maakten de echte opvolgers te zijn van de oude Rozenkruisers. Tot op de dag van vandaag beroepen veel leden van AMORC zich op de erkenning door de FUDOSI om te zeggen dat hun Orde het ware Rozenkruis vertegenwoordigt. Meestal hebben ze er geen flauw idee van dat ze deze erkenning aan Frans Wittemans te danken hebben! De FUDOSI was overigens niet de enige federatie van initiatieke bewegingen. Reeds in zijn tijd had Papus al een poging gedaan om iets dergelijks op te richten, doch zonder al te veel resultaat. Enkele jaren na de oprichting van de FUDOSI ontstond een tegenbeweging, voornamelijk door ordes en verenigingen die *niet* door de FUDOSI waren erkend. Zij stichtten de FUDOFSI. In 1945 werd de FUDOSI door haar eigen leden ontbonden, met de uitdrukkelijke beslissing dat ze nooit meer zou worden heropgericht. De FUDOFSI zou iets later worden gesloopt.

In ons volgend nummer gaan we verder met de activiteiten en realisaties van Frans Wittemans.

Welkom in Kreivilä !

Het theosofisch centrum in Finland

Sabine Van Osta



In eerdere bijdragen in dit blad werden de internationale theosofische centra vernoemd, waarvan er slechts drie zijn in de wereld: The Manor (Australië – check), Ojai (VSA) en bij onze Noorderburen in Naarden. Naast deze ITC's beschikt The Theosophical Society in bepaalde landen nog over theosofische centra zonder dat deze het stempel ITC krijgen. Naast Tekels Park (Surrey, Engeland) is ook Kreivilä in Finland zo'n plek.



Hoofdgebouw Finse sectie Theosophical Society
<http://www.teosofinenseura.fi/tscongress/Kreivila.htm>

Kreivilä situeert zich zo'n 125 kilometer ten noordwesten van Helsinki, op het Finse platteland dat bezaaid ligt met natuurlijk meren. Het omvat een prachtig natuurdomein van een kleine 20 hectare met daarop in totaal 7 grotere en kleinere gebouwen. Een groot natuurlijk bos en park met wilde bloemen omgeeft het hoofdgebouw dat dateert van begin vorige eeuw. De Finse sectie van de TS kocht het domein en gebouwen aan in 1954. Het is een welbekende haven voor alle theosofen op zoek naar een inspiratie of een korte pauze in rust, stilte en schoonheid. De oudste vermeldingen van Kreivilä dateren van 1553 toen het dienst deed als herberg voor de cavalerie van het toenmalig Zweedse koninkrijk – Zweeds is overigens en gelukkig maar nog steeds de tweede taal in Finland - en ook voor reizigers. In een gebouw vlak bij het meer Matku situeert zich de sauna, een onontbeerlijk gegeven in het leven van iedere echte Fin! Het toppunt van hun gastvrijheid is een uitnodiging voor een sauna op Finse wijze, dwz iedere saunabeurt afgewisseld met een duik in het frisse meer!

Het hoofdgebouw en bijgebouwen kunnen in totaal 85 bezoekers herbergen. Verder is er de nodige infrastructuur voor bijeenkomsten, congressen, retraites en zomerscholen. Naast de jaarlijkse Finse zomerschool worden in Kreivilä dan ook regelmatig internationale bijeenkomsten georganiseerd door bijv. de European Federation of Theosophical Societies (EFTS).

Hoewel Kreivilä er een paar duizend kilometer van verwijderd ligt en een geheel eigen karakter heeft, doet de energie enorm denken aan die van Naarden. Voor die zoekers naar waarheid die de stilte en de schitterende natuur weten te appreciëren, is Kreivilä zeker een aanrader. Beeldt u zich in bij valavond op een bankje te zitten met achter u een prachtig bos met



<http://www.teosofinenseura.fi/tscongress/place.htm>

bemoste rotsen, mooie natuurlijke veldbloemen en varens overal, en voor u het rimpelloze, weerspiegelend helder oppervlak van een natuurlijk meer dat zelf ook omringd wordt door prachtig groen. Geen betere omgeving voor stille meditatieve momenten. Dat is Kreivilä!

Loge Antwerpen

Lieve Opgenhaffen



Op 28 november 2009 bestaat Loge Antwerpen 110 jaar !

Een vermelding is hier zeker op zijn plaats, alsook onze oprechte gelukwensen.

Moge de Loge, nog vele jaren, een plaats zijn waar mensen, zoekend naar de Waarheid, in broederlijke Liefde elkaar vinden.

Hieronder een groepsfoto, gemaakt in 1999, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Loge Antwerpen.

We herkennen: *Yves Conté, Eddy Doms, Liene Ong Liyanta, Alphonse Kermans, Roger Peere, Roger De Graeve, Martha Van de Wouwer, Jeannine Peeters, Annemie De Vries, Ivan De Wilde, Rita Vodermans, Jacqueline Monsecour, Andreas Vervoort en vriendin Alida, Yves Vandenberg, Giovanni Gaballo, Nicole Dufraigne, Antoine De Cleen, Yves Berthaux, Christian Vandekerkhove, Liliane Van Laere, Guido Hoste.*

Uit Nederland: Jan Rotteveel en Ans Egeter-Van Kesselen.



Foto: Ex-archivo Christian Vandekerkhove

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Witte Lotus

01/11/2009	Mieke Van Der Cruysse	Begeleiding van stervenden
06/12/2009	Guido Hoste	Alchemie, de hermetische schatkamer van de innerlijke burcht
03/01/2010	Helmut Vandersmissen	Vrede
07/02/2010	Lieve Opgenhaffen	Griekse filosofie
07/03/2010	Ernie Vonck	Indiaanse spiritualiteit, fictie en realiteit
04/04/2010	Sabine Van Osta	Rimé beweging
02/05/2010	Sonia Hoste	Genezende en geestelijke krachten in het mineralenrijk
06/06/2010	Christian Vandekerkhove	De Bhakti beweging

Vrijwillige bijdrage
Info: (0476) 867 401
en (0476) 879 968



Iedereen is van harte
welkom!

Als jullie niet voor elkaar zorgen, wie zal er dan voor jullie zorgen? Al wie voor mij zou willen zorgen, moet de zieken verzorgen.

Vinaya, Mahavagga 8.26.3

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die

hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Kalender

01/11/2009

Algemene Ledenvergadering Loge Witte Lotus

15/11/1923

Geboorte van Radha Burnier

17/11/1875

Oprichting van de Theosofische Vereniging in New-York

22/11/1838

Geboorte van Franz Hartmann

28/11/2009

110-jarig bestaan Loge Antwerpen !!

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld. In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te

stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus is op dit ogenblik de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Lezingen op zondagochtend om 11.00 uur - Loge Antwerpen

15/11/2009	Jean-Marc Warnon	Sacramenten in de Vrij Katholieke Kerk
20/12/2009	Eva Schut	De Nieuwe Tijd

Loge Antwerpen - Studieklassen - van 11.00 uur tot 13.00 uur:

- elke 1ste en 3de dinsdag van de maand: Bron van het occultisme
- elke 2de en 4de dinsdag van de maand: De Mahatma Brieven



Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender november 2009

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA 14:00-17:00	ZO 11:00-13:00
						1 BEGELEIDING VAN STERVEN- DEN
2	3 BRON VAN HET OCCUL- TISME	4	5 GRONDBE- GINSELEN DER THEOSOFIE	6	7	8
9	10 MAHATMA BRIEVEN	11	12 ETHIEK: VIVEKACHU- DAMANI	13	14	15 SACRAMEN- TEN VRIJ KATHOLIEKE KERK
16	17 BRON VAN HET OCCUL- TISME	18	19 SLEUTEL TOT DE THEOSO- FIE	20	21	22
23/30	24 MAHATMA BRIEVEN	25	26 THEOSOFISCH PRACTICUM: MEDITATIE	27	28	29



Loge Witte Lotus

01/11 Begeleiding van stervenden
05/11 Grondbeginselen der Theosofie
12/11 Ethiek: Vivekachudamani
19/11 De sleutel tot de Theosofie
26/11 Theosofisch Practicum: Meditatie

Meer op pagina 2

03/12 Grondbeginselen der Theosofie
06/12 Alchemie, de hermetische schatkamer van de
innerlijke burcht
10/12 Ethiek: Vivekachudamani
17/12 De sleutel tot de Theosofie

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0476) 867 401.

Kalender december 2009

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA 14:00-17:00	ZO 11:00-13:00
	1 BRON VAN HET OCCUL- TISME	2	3 GRONDBE- GINSELEN DER THEOSOFIE	4	5	6 ALCHE- MIE
7	8 MAHATMA BRIEVEN	9	10 ETHIEK: VIVEKACHU- DAMANI	11	12	13
14	15 BRON VAN HET OCCUL- TISME	16	17 SLEUTEL TOT DE THEOSO- FIE	18	19	20 DE NIEUWE TIJD
21	22 MAHATMA BRIEVEN	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



Loge Antwerpen

03/11 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)
10/11 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)
15/11 Sacramenten in de Vrij Katholieke Kerk
17/11 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)
24/11 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

01/12 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)
08/12 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)
15/12 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)
20/12 De Nieuwe Tijd
22/12 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

“Maak u geen zorgen over de toekomst, want is die gekomen dan zult ge, voor zover nodig, over dezelfde rede beschikken die ge nu voor het heden gebruikt.”

Marcus Aurelius
Overpeinzingen - boek 7:8