



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loge Witte Lotus

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Jaargang 2 - Nummer 10
Oktober 2007



Colofon:

Maandblad Erkenningnummer P708093

Verschijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw zetelt in
1000 Brussel, Handelsstraat 51.

Verantwoordelijke uitgever :

Jan Jelle Keppler
p/a Busken Huetstraat 5
2050 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te Antwerpen gaan
door in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen,
tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de auteurs
verantwoordelijk: zij vormt geen uitdrukking van enig
standpunt van de BTV en haar afdelingen.

In dit nummer:

| | |
|---|----|
| De drie doelstellingen BTV-loges te Antwerpen | 1 |
| Openingsrede Landdag door Secretaris-Generaal Een nieuw lettertype voor de Nieuwsbrief | 2 |
| 30ste Europese Congres van de TV In Memoriam Paul Zwollo (1930-2007) | 3 |
| Tara, deel I | 4 |
| Gebed voor Tara Eminent Theosophists CD-ROM Lidgeld vernieuwen | 5 |
| Jainisme als een les in ethiek voor Oost en West in een wereld vol lijden | 6 |
| Lezing van 'Abdu'l-Bahá voor de Theosofische Vereniging Parijs, 1912 | 9 |
| Lezingen Loge Witte Lotus Vrijheid van denken De Belgische Theosofische Vereniging | 11 |
| Kalender oktober - november 2007 | 12 |



De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges te Antwerpen



Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

Website : <http://tvlabespaces.live.com>

E-mail : tvla.be@hotmail.com

PCR 000-0142226-24 tnv Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Busken Huetstraat 5, 2050 Antwerpen
Telefoon: (0486) 631 997 of (0476) 867 401

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>

E-mail: witte.lotus@hotmail.com

KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta & Keppler



Ethiek als brug tussen Oost en West

Openingsrede Landdag 2007, 23 september 2007 FVG Wilrijk

Dr Henriette van der Hecht, Secretaris-Generaal van de Belgische Theosofische Vereniging vzw

Als woordvoerder van de Belgische Theosofische Vereniging wil ik de FVG van harte danken voor het zo genereus ter beschikking stellen van haar lokalen voor de Landdag die vandaag plaats vindt.

We gaan ons afvragen of de erkenning van een ethiek die gemeenschappelijk is aan de religies van Oost en West het geheim kunnen bevatten voor een gelukkige mensheid, voor vrede, voor samenwerking en harmonie tussen de mensen.

Het Christendom en het Judaïsme, de Islam en het Bahá'í wereldgeloof, het Hindoeïsme en het Boeddhisme, het Confucianisme en het Taoïsme, en nog andere religies, bevelen het naleven aan van eenzelfde set ethische regels.

Maar deze ethische beginselen worden gehoord door de overgrote meerderheid der mensen van alle landen, zowel in hun individueel en in hun sociaal en economisch leven als in de relaties tussen de nationale, communautaire of religieuze gemeenschappen.

De hoofddoelstelling van de Theosofische Vereniging, het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid zonder enige vorm van onderscheid, wordt aangevuld en uitgedrukt door twee andere doelstellingen: het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en wetenschappen en het erkennen van niet alleen de psychische maar vooral ook de latente spirituele vermogen van de mens, en de natuurwetten die hem leiden tot de perfectie van liefde, wijsheid, intelligentie, wilskracht en daadkracht die hij kan bereiken tijdens het realiseren van zijn goddelijkheid.

Daarin is de Theosofische Vereniging de moderne opvolgster van de Eclectische Theosofische School, gesticht in de IIIe eeuw van onze jaartelling door de neoplatonici van Alexandrië, ook Philalethen genoemd, of waarheidsminnaars.

Het voornaamste doel van deze School was om haar aanhangers en al diegenen die "minnaars van de waarheid" waren, bepaalde grote geestelijke waarheden in de prenten en – op die manier – alle godsdiensten, sekten en volkeren, in een gemeenschappelijk ethisch stelsel, gebaseerd op eeuwige waarheden, met elkaar te verzoenen. Welke zijn deze eeuwige geestelijke waarheden? Zie daar de hoofdvraag.

Want in die tijd hadden het Judaïsme en het Christendom zich gevestigd in Alexandrië naast de Griekse en Egyptische godsdiensten; de Helleense meesters waren er de geduchte concurrenten van het College der Rabbijnen van Babylon, waar men tegelijkertijd de Griekse filosofieën, en de boeddhistische, vedantijnse en magische systemen onderwees. Al deze leerstellingen werden naast elkaar gesteld en het kwam erop aan om de unieke, spirituele werkelijkheid aan te tonen die onder hun diversiteit verborgen ging.



Aldus is het gepast om de nadruk te leggen op het feit dat men dan slechts de verschillende godsdiensten, sekten en volkeren met elkaar kan verenigen in één gemeenschappelijk ethisch systeem, wanneer men kan aantonen dat dit systeem gebaseerd is op eeuwige waarheden, m.a.w. de grote spirituele waarheden omtrent de aard van de mens, omtrent God en het Universum.

Indien deze waarheden niet gekend noch geëerbiedigd worden door de mensheid, en in de eerste plaats door diegenen die zich op het voortouw bevinden van haar vooruitgang, zullen deze ethische beginselen verder genegeerd en gehoord worden, zoals dat vandaag de dag in de hele wereld gebeurt, tijdens dit tijdperk waarin het laagste materialisme hoogtij viert en het leven van alle volkeren op aarde beheerst.

Welke zijn dan die eeuwige waarheden die de basis vormen van de ethiek? Dit is het onderwerp bij uitstek om te bestuderen wil men de mensheid regeren.

Het Witte Lotusblad in een nieuw kleedje

Nieuw lettertype voor de Nieuwsbrief

Jan De Smedt, namens de redactie

De nieuwsbrief Het Witte Lotusblad werd, zoals U kunt zien, voorzien van een nieuw lettertype (ofte "font" in computertaal). Het oude "Trebuchet" wordt opgevolgd door "Perpetua", waarvan de redactie hoopt dat het bijdraagt tot een rustiger en vooral duidelijker bladspiegel.

Om de vorige nieuwsbrief hierin te veranderen waren we net te laat, maar wees ervan overtuigd dat de inzet van de redactie en al wie bijdragen levert voor de inhoud van deze nieuwsbrief, verder hoog niveau garandeert. Dat mag men toch verhoppen ☺.

Zoals steeds is het volledige archief te raadplegen en te downloaden op de website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>.

Wat vind je ervan? Laat iets weten op ons secretariaat of per e-mail, de coördinaten vind je op pagina 1.

100-jarig bestaan van de Finse sectie, Europese Congres in Helsinki

30ste Europese Congres van de TV

Sabine Van Osta

<http://www.teosofinenseura.fi/tscongress/index.htm>

Het 30ste Europese Congres van de Theosofische Vereniging werd deze zomer georganiseerd in Helsinki, door de Finse nationale sectie, onder auspiciën van de Europese Federatie van de Theosofische Vereniging, van 14 tot 18 juli 2007.

Dit theosofische evenement van hoog gehalte wordt met tussenpozen van soms enige jaren ingericht sinds 1930. Dit jaar had het Congres een extra feestelijk tintje omwille van de viering van het 100-jarig bestaan van de Finse sectie, en voor deze gelegenheid werden twee eregasten uitgenodigd: mevrouw **Radha Burnier**, onze Internationale Voorzitster, en Prof. Eerwaarde Samdhong Rinpoche, de sinds 2001 democratisch verkozen Eerste Minister van de Tibetaanse regering in ballingschap van het Vrij Tibet.

Thema van dit jaar was “Mededogen – de basis voor Vrede en Verstandhouding”, een onderwerp dat een groot aantal sprekers op hun eigen manier en met een eigen boodschap mochten uitdiepen. Naast de eregasten kwamen onder meer aan het woord: Trân-Thi-Kim-Diêu, Voorzitster van de Europese Federatie, Tom Davis, Voorzitter van de Pan-Afrikaanse Federatie, onze eigen Secretaris-Generaal, **dr. H. van der Hecht**, Wies Kuiper (Nederland), Colin Price (Engeland), Halldór Haraldsson (IJsland), Antonio Girardi (Italië), Nano Leguay (Frankrijk), Elisabeth Schmidt (Duitsland), Marie Harkness (Ierland) en Martin Hausenberger (Estland).

Hoogtepunten in het programma waren de viering van het eeuwfeest met een uiteenzetting over de lange en soms bewogen geschiedenis van de Finse sectie, de eeuwfeesttoespraken door de eregasten, de begroetingsceremonie met medewerking van tal van gelijkgestemde verenigingen die actief zijn in Finland en het interview met Prof. Eerwaarde Samdhong Rinpoche.

In de komende Witte Lotusbladen zult u artikels aantreffen op basis van toespraken die tijdens dit fijne en grootse evenement werden gehouden.

Meer foto's vindt U op de website van het congres.



U herkent zeker in bovenstaande foto's:

✿ Samdhong Rinpoche en Radha Burnier

✿ Dr Henriette van der Hecht

✿ Uw verslaggever (2de van rechts)

In Memoriam:

Paul Zwollo (1930-2007)

Paul was één van de pijlers van het theosofische werk in Nederland en woonde sinds 1992 in 'het grote huis' op het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) te Naarden.

Hij werd geboren in Oosterbeek in een theosofisch gezin en was van kleins af aan geïnteresseerd in de natuur, in plant en dier. Deze interesse zal zeker meegespeeld hebben bij zijn keuze om tropische landbouwkunde te studeren. Nadat hij was afgestudeerd heeft hij op plantages gewerkt in Abessinië en Sumatra totdat alle buitenlanders Indonesië moesten verlaten. Paul heeft ook een tijdlang op de 'compound' van het Internationaal Hoofdkwartier te Adyar gewoond en gewerkt. Daarna besloot hij, terug in Nederland, in de voetsporen van zijn vader en grootvader te treden en is edelsmid geworden. Zijn werk als edelsmid bracht zijn gevoel voor geometrische vormen tot uitdrukking en had vaak een verrassend karakter.

Paul heeft zich zijn hele leven op vele manieren ingezet voor het theosofisch gedachtegoed. Je zou kunnen zeggen dat hij de 'edelsmid' van de Theosofische Vereniging Nederland was.

Nadat zijn vader was overleden is Paul opnieuw naar Adyar gegaan om daar in de archieven te gaan werken tot zijn gezondheid het niet langer toeliet in een tropisch klimaat te leven. Hij besloot terug te gaan naar Nederland en is op het ITC gaan wonen.

Zijn leven werd gekenmerkt door werken en dienen, maar altijd vanuit de achtergrond en in oprechte bescheidenheid. Als men hem zou moeten karakteriseren zou men zeggen hij was 'every inch a gentleman'. Zijn liefde voor theosofie kwam sterk naar voren bij de lezingen die hij nationaal en internationaal gaf. Vooral de Mahatma Brieven waren zijn grote inspiratiebron.

Alle wereldcongressen en Europese congressen werden door Paul bijgewoond.

Tot het laatste moment heeft Paul zich met hart en ziel gewijd aan het theosofisch werk.

Wij zullen hem missen.

Lezing door Loge Witte Lotus op 7 oktober 2007 om 11u

Tara, deel I

Lieve Opgenhaffen

Wie zich een beetje wil verdiepen in het Boeddhisme, meer bepaald het Tibetaans Boeddhisme, komt zeer snel in contact met een omvangrijk godenstelsel. We vinden hier goden uit het Hindoeïsme, het Hinayana, Mahayana en Tantrayana boeddhisme en ook goden uit de Bon religie en het volksgeloof. Dit godenstelsel geeft aan het Tibetaans Boeddhisme haar eigen uitstraling.



Groene Tara

<http://www.thehealingsspiral.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=207482>

Al deze goden werden in geschriften vastgelegd. Geschriften die per religieuze stroming sterk kunnen verschillen. Toch staan alle goden met elkaar in verband en het gehele stelsel van vredelievende en angst-aanjagende goden is geen willekeur. Boeddha's, bodhisattva's, bescherm- en initiatiegoden, historische figuren; allen symboliseren ze wijsheid, inzicht en de kosmos. Dit godenstelsel is een systeem om de individuele mens te helpen op zijn weg naar verlichting.

Het Boeddhisme kende, oorspronkelijk, geen 'vrouwelijk principe'. Dit werd pas in de 4de eeuw na Christus geïntegreerd.

Een van deze vrouwelijke belichamingen en tevens een van de oudste godinnen, die in onze moderne tijd nog intens vereerd wordt, is de godin Tara.

Vermoedelijk werd Tara rond de 6de eeuw na Christus in het Boeddhisme opgenomen.

De godin Tara verscheen in het Hindoeïsme in de 2de eeuw na Christus. Historisch gezien werd ze aanbeden als een manifestatie van de godin Parvati. Parvati was de echtgenote van Shiva en godin van de vruchtbaarheid.

In het Hindoeïsme was Tara een zeer geliefde Moedergodin die de eeuwige levenskracht belichaamde. In het hedendaagse Hindoeïsme wordt Tara aanzien als een van de vele vormen van Kali en heeft ze heel weinig unieke kenmerken. In de huidige Indische Tantra Traditie bekleedt Tara wel nog een voorname plaats.

De universele verering van Tara in Tibet begon met Atisha. Atisha, een boeddhistische leraar die leefde van 982 tot 1054 na C.. In India bestudeerde hij alle tradities van het Boeddhisme en rond 1001 na C. kwam hij in Tibet aan. Zijn charismatische aanbidding van de godin Tara bracht een geleidelijk proces van verering op gang. In de 14de eeuw werd deze verering een religieuze kracht en ze kende een hoogtepunt in het begin van de 17de eeuw. De cultus van de godin, zoals die nu gekend is,

De godin Tara beschermt ook tegen grote gevaren en omdat aan elk gevaar een Tara werd verbonden, kent de godin 21 verschijningsvormen. Elk met een eigen kleur en eigen ornamenten.



Witte Tara

www.mysterieschiik.nl/tibetwerkstukamber.htm

zou toen ontstaan zijn. In Tibet wordt de godin Tara nog steeds beschouwd als de Moeder van het Tibetaanse Volk.



Witte Tara

www.tara.mysteria.nl/index.html

Tara is de godin van het universele mededogen en ze belichaamt ook lang leven. Ze beschermt de reiziger en waakt over haar volgelingen op hun spirituele reis naar verlichting.

De godin Tara beschermt ook tegen grote gevaren en omdat aan elk gevaar een Tara werd verbonden, kent de godin 21 verschijningsvormen. Elk met een eigen kleur en eigen ornamenten.

De godin Tara kent geen echte kloostercultus zoals de grote patroongoden. Toch wordt het ritueel, speciaal aan haar gewijd, in de vele kloosters, elke morgen ingelast in de lange reeks van rituelen aan de patroonheiligen.

Yeshe (Ven. Lama Thubten, Amitabha Buddhist Center) schreef:

"Tara is gekend als de 'Moeder van alle Boeddha's'. Dit is omdat zij de Wijsheid van de realiteit is en alle Boeddha's en Bodhisattvas zijn geboren uit die Wijsheid. Die Wijsheid is ook de fundamentele oorzaak van Geluk....."

Met deze eerste lezing willen we een beeld geven van de oorsprong en de veelzijdigheid van Tara, en hoe ze past in het dagelijkse leven van het Tibetaanse volk.

Hulde aan Tara

Lieve Opgenhaffen



www.wilsmind.irg/mantras/figures/greentara

Beschermster van de zwakken

Tedere beschermster van de kinderen

Sympathieke helpster van de moeders

De armen aanroepen u

De sterken aanroepen u

De kinderen aanroepen u

De moeders aanroepen u

Vrouwen aanroepen u

Mannen aanroepen u

De onderdrukten aanroepen u

De handelaars aanroepen u

De boeren aanroepen u

De arbeiders aanroepen u

Koningen en ministers aanroepen u

Tara die snel en moedig is

Tara, Dame van opperste vrede

Tara, gouden dame van mildheid

Tara,

overwinningssieraad van de Boeddha's

Tara die de aarde laat beven met 'Hum'

Tara die de natuurelementen temt

Tara die schadelijke magie vernietigt

Tara die ons help bij onze vaardigheden

Tara die alle vrees verjaagt

Tara die duivels en geesten temt

Tara die voorspoed en vreugde geeft

Tara die ons volk en ons land zegent

Tara die onze naam en faam beschermt

Tara die het kwaad verjaagt

Tara die onze oude misdaden oplost

Tara die ons kennis en wijsheid geeft

Tara die alle hindernissen overwint

Tara die ons redt van vergif en ziekte

Tara die nachtmerries en twisten voorkomt

Tara die letsel en ziekte geneest

Glorieuze Tara, vurig als de dageraad

Of Tara die al wat we doen zuivert

Waak steeds over ons

Leid ons met mededogen

Maak ons zo wijs en zo teder als uzelf!

Eminent Theosophists

CD-Rom



Price € 7,50

This CD-Rom contains photographs and biographical notes of a number of Theosophists of distinction who made their own contributions and set an example to thousands of others to work for inner transformation, as well as better order and harmony in human society.

Contact:

Adyar Bookshop

The Theosophical Publishing House

Adyar, Chennai 600 020 - India

(+91-44) 2491 1338 & 2446 6613

Email: tphindia@gmail.com

Er zijn ook andere CD's en DVD's te verkrijgen.

Neem contact op met je logevoorzitter voor meer informatie hierover.

Lidgeld vernieuwen

Schiet in je geldbeugel

Beide loges wensen hun leden eraan te herinneren dat de lidgeden voor het jaar 2007-2008 uiterlijk tegen eind oktober 2007 betaald moeten zijn. Zij vinden op pagina 1 de respectievelijke rekeningnummers om hun lidmaatschap tijdig te kunnen hernieuwen.

Dank bij voorbaat vanwege de penningmeesters.

Uittreksel uit het symposium van de Landdag 2007

Jainisme als een les in ethiek voor Oost en West in een wereld vol lijden

Christian Vandekerckhove



De werf van 's werelds grootste Jaintempel buiten India bevindt zich in Wilrijk

1. Inleiding: de nood aan ethische waarden in deze wereld

Wie dagelijks de nieuwsberichten in de kranten leest, kan niet anders dan mee te voelen met de mensheid en met deze wereld.

Overall rondom ons merken we een hoop leed.

Een deel van dit lijden wordt veroorzaakt door ongevallen, natuurrampen, e.d. en een ander deel wordt veroorzaakt door de mens zelf. Gewild of ongewild.

Er is een immense nood aan "instrumenten" en initiatieven om een bete wereld te creëren, waarin iedereen zijn plaats kan vinden

en zijn taak verrichten.

De hele tijd worden locale en nationale wetten en internationale akkoorden gecreëerd om zowel preventief als achteraf al dit lijden in te perken.

Wetten en reglementeringen uitvaardigen om het menselijk gedrag te regelen, is een goede zaak, maar het blijft natuurlijk een repressieve aanpak om de mensen op het rechte pad te houden.

Een beter alternatief voor deze aanpak, zou kunnen zijn, de mens op te voeden.

Er zijn verschillende niveaus, waarop deze opvoeding kan plaats vinden: in de schoot van het gezin, op school, in een sociaal of

religieus kader en natuurlijk de zelfopvoeding.

De meeste grote religies en een aantal NGO's bundelen dagelijks hun inspanningen om een leven te promoten, waarin een correcte attitude t.o.v. de medemens centraal staat: Boeddhisten, Christenen, Moslims, Bahá'ís, Theosofen, Wereld Goede Wil en vele anderen hebben heel wat organisaties gesticht met als doel het menselijk leed te verlichten.

Onder hen verdient het Jainisme wellicht een ereplaats.

Niet in het minst omdat de Jain religie een van de oudste spirituele boodschappen is, die we in de huidige wereld kennen.

2. De ouderdom van de jain boodschap

Historici vertellen graag dat het Jainisme een tijdgenoot is van het Boeddhisme, Confucius, Plato, Socrates en zo,, etc.

Ze nemen natuurlijk de Heer Mahavira als beginpunt voor de Jain religie. Hij werd geboren in 599 V.C. in Kundagrama in Bihar.

In Boeddhistische teksten wordt hij soms vermeld als Nigantha Nataputta, de grote rivaal en opponent van de Boeddha.

Het Jainisme zelf, echter, legt ons uit dat de leer periodiek tot de mensheid werd gebracht door opeenvolgende tirthankara's.

Aangezien Mahavira wordt beschouwd als de 24ste Tirthankara or Jina, lijkt het toch logisch het Jainisme te zien als een der oudste religies op aarde.

De eerste Tirthankara, Koning Adinath, gekend als de Heer Rishabha, of Rishabhdeva, is niet gemakkelijk in de tijd te situeren.

Voor sommigen is hij een mythische figuur, voor anderen leefde hij in de heilige stad Ayodhya in de Indiase staat die we thans kennen als Uttar Pradesh. Volgens de Vishnu Purana en de Bhagavata Purana leefde hij in een "ver verleden". De vermelding dat Rishabha een zoon was van de Manu, maakt hem ofwel legendarisch, ofwel behorend tot een zeer ver verleden!

Sommigen denken dat India naar hem *Bharat* werd genoemd!

Uittreksel uit het symposium van de Landdag 2007 (vervolg van pagina 6)

Jainisme als een les in ethiek voor Oost en West in een wereld vol lijden

Christian Vandekerckhove

Volgens sommige bronnen zou Rishaba 6,5 miljoen jaar geleden hebben geleefd.

Alvorens echter, uit mededogen voor de mensheid, deze incarnatie te hebben aangegaan, zou hij nog 33 aeonen hebben geleefd in een hemelse plaats.

Volgens de Trilokasara, een werk door Nemichandra geschreven in de 10de eeuw, was hij de eerste Brahma en vestigde hij het gewone dharma, gebaseerd op mededogen. Dit brengt ons meteen op het ethische aspect van het Jainisme.

3. Ethiek in het jainisme

Jainisme, gezien als religie of als filosofie, heeft vele aspecten, doelstellingen en voorwerpen, zoals bijvoorbeeld: Jain Kosmologie, Jain Religie, Jain Ritualen, Jain Wetenschap, Jain Litteratuur, Jain Geschiedenis, Jain Wiskunde, Jain Astrologie, Jain Ethiek, etc.



Mahavira

In deze bijdrage willen we enkel enkele aspecten van de Jain Ethiek uitlichten.

De algemene benadering in het Jainisme is natuurlijk geen enkel wezen schade te berokkenen.

Het is natuurlijk een filosofische vraag of ethische waarden absoluut of relatief zijn.

Kan inzake ethiek worden onderhandeld?

India, dat beweert de wereldleeraar te zijn op gebied van ethiek, kent een grote variatie aan ethische waarden. Sommigen spreken over *ethische relativiteit*.

Voor de Jain is hierin geen onderhandelen mogelijk!

Er is maar één juiste weg.

4. Wegen om deze ethische levenswijze te bereiken

In zijn leringen geeft Mahavira zijn drievoudige pad, bestaande uit:

- Juist Geloof
- Juiste Kennis
- Juist Gedrag

Deze 3 zuilen, of de ratnatraya, moeten samen worden beoefend; geen van de drie kan worden bereikt zonder de andere twee.

Het laatste is een organisch gevolg van het eerste.

Op het eerste gezicht, lijkt dit pad zeer eenvoudig, maar als we het wat diepgaander gaan onderzoeken, blijkt het een weloverwogen systeem te zijn, van juist handelen en het vermijden van de verkeerde manieren van leven.

Hij die zich toelegt op het strikt opvolgen van deze voorschriften, zal volmaaktheid en bevrijding bereiken.

De vijf geloften zijn zowel bedoeld voor de leek als voor de monnik, hoewel ze in beide gevallen verschillend worden geïnterpreteerd.

Deze geloften zijn:

- geweldloosheid (ahimsa)
- waarheidsgetrouwheid (satya)
- niet-stelen (acaurya of asteya)
- niet-gebonden zijn (apigraha) (voor de acharya: niets als zijn eigen bezit te beschouwen)
- celibaat (brahmacharya) (voor de leek, meestal "householder" of "gezinshoofd" genoemd in de Jain literatuur, betekent brahmacharya de controle over de zinnen)

Geweldloosheid, waarheidsgetrouwheid, niet-stelen en niet-gebonden zijn, zijn de vier belangrijkste wegen om *de oceaan van lijden over te steken*, Parasvanatha. Mahavira voegde er nog een vijfde aan toe, celibaat of kuisheid.

5. Ahimsa

Typisch voor de Jain is zijn rustige, filosofische en geweldloze sfeer, die gebaseerd is op zijn geloof.

Bepaalde uitspraken maken duidelijk waar dit over gaat:

- Door geen enkel levend wezen te schaden, bereikt de mens het nirvana, dat vrede is.
- Vrede tussen mens en mens, vrede tussen mens en dier, vrede overal en in alle dingen, een perfecte broederschap van al wat leeft.

Maar de meest synthetische formule van het Jainisme is *Ahimsa parmo Dharma*, of *Geweldloosheid is de hoogste Leer*. Het is duidelijk dat



Svetambars' of met wit geklede Jains

het woord *geweldloosheid* in zijn breedste zin moet worden geïnterpreteerd. Geweld is niet enkel het toebrengen van fysiek letsel aan de ander, het is meer dan dat. Geweld kan worden gepleegd in daden, maar ook in woorden en zelfs in gedachten en gevoelens. De idee van geweldloosheid is in het Jainisme ook niet beperkt tot onze relatie tot de medemens, doch omvat ook geweldloosheid ten opzichte van de andere natuurrijken.

Het Jainisme maakt ook een onderscheid tussen opzettelijk en onopzettelijk geweld.

Er zijn drie soorten van onopzettelijk geweld:

- Huishoudelijk geweld
- Geweld in de beroepsuitoefening
- Defensief geweld

Deze worden beschouwd als onvermijdelijk.

Opzettelijk geweld, daarentegen, kan en moet worden vermeden. De lijst hiervan is onbeperkt. Enkele voorbeelden:

- dierenoffers
- het eten van vlees
- bloedige sporten, zoals jacht en visvangst
- vivisectie
- het testen van geneesmiddelen en cosmetica op dieren
- inbraak en beroving, enz.
- Aanvalsoorlogen

Uittreksel uit het symposium van de Landdag 2007 (vervolg van pagina 7)

Jainisme als een les in ethiek voor Oost en West in een wereld vol lijden

Christian Vandekerckhove

6. Samenwerking

Een bekende uitspraak van de Heer Mahavira is: *De taak van levende wezens, is van elkaar te helpen.*

Dit gebod impliceert per definitie een volledige solidariteit onder de mensen, maar eveneens tussen mensen en dieren en tussen mensen en planten.

Indien de mensen dit principe zouden trachten te volgen, zouden de gevolgen in de wereld spectaculair zijn.

Samenwerking is de volgende stap voorbij ahimsa.

Waar ahimsa geformuleerd wordt op een negatieve manier, in de zin van "gij zult niet schaden", wordt samenwerking op een positieve manier geformuleerd: "gij zult helpen".

Samenwerking gaat hand in hand met onderlinge afhankelijkheid.

In de gedachtegang van reïncarnatie is dit evident. In een toespraak geeft Mahavira een toelichting hierover: *Deze ziel van u, Goyana, werd reeds geïncarneerd als moeder, vader, broer, zuster, echtgenote, schoondochter, als een vijand, tegenstander, moordenaar, verwonder, tegenstander, als een prins, kroonprins, gouverneur, burgemeester, magistraat, miljonair, meester van een gilde, bevelhebber, koopman, - als een slaaf, boodschapper, dienstbode, lijfeigene, leerling, huisbediende, in relatie tot alle zielen, en alle zielen werden reeds op dezelfde wijze geïncarneerd... in relatie tot uw ziel en dit, meer dan eens of een eindeloos aantal keren.*

7. Veganisme

Meer dan de helft van de wereldbevolking is vegetariër.

Sommigen zijn vegetariër uit gezondheids-overweging, anderen hebben hiervoor economische motieven, maar voor het merendeel zijn de motieven van ethische aard.

In deze laatste categorie kunnen we verschillende niveaus van vegetarisme onderscheiden.

Het merendeel der vegetariërs eet zuivelproducten en is dus in feite lactovegetariër, of zelfs ovo-lacto-vegetariër. De Jain is veganist. Zijn motief is verschillend. Terwijl de meeste vegetariërs zeggen dat ze niet willen dat voor hun voeding dieren worden gedood, zeggen de Jains: nee, ik wil zelfs niet dat eender welk levend wezen voor mijn voeding wordt geschaad.

Net zoals elke veganist, zal de toegewijde Jain alle zuivel uit zijn voeding laten, maar bovendien zal hij geen wortelgroenten eten, omdat je deze niet kunt eten zonder de plant te doden. Sommigen gaan zelfs honing vermijden, omdat ze dit beschouwen als diefstal van de bijen.

8. Ecologie

De Janleerstelling van *parasparopagraho jivanam* zegt dat alle vormen van leven aan elkaar gebonden zijn in onderlinge afhankelijkheid.

Deze leerstelling, gecombineerd met de principes van ahimsa, heeft een hoop consequenties voor onze levenswijze.

Enige voorbeelden:

- we moeten trachten sober te leven, zonder overconsumptie
- we moeten trachten de afvalproducten die we in het milieu terugbrengen, tot een minimum te beperken
- we moeten op een actieve wijze zorg dragen voor alle dieren en planten in de wereld
- we moeten respect ontwikkelen voor de natuur in het algemeen en in het bijzonder voor wouden en dergelijke...
- elk ecosysteem is een voorbeeld van deze onderlinge afhankelijkheid en moet dus met respect worden gehanteerd

In functie van Mahavira's gezegde dat *alle wezens in de natuur een zelfde potentiaal hebben aan evolutie in de cyclus van transmigratie en alle van elkaar afhankelijk zijn voor hun wederzijds overleven, maar gedeeltelijke ondergang wordt veroorzaakt wanneer deze onderlinge afhankelijkheid wordt verstoord*, is onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de andere levende wezens enorm!

De boodschap van het jainisme is meer dan relevant voor onze tijd

Met minder dan 10 miljoen adepten in de wereld, is het verbazingwekkend hoe belangrijk de impact van het Jainisme reeds is geweest, nog is en in de toekomst zou kunnen zijn, op de menselijke samenleving.

De ethiek, zoals in deze uiteenzetting is gegeven, is in de eerste plaats bedoeld voor de leek. Voor de asceten is de ethische code in het Jainisme nog veel strikter!.

Bovendien is er niet één Jainisme, doch verschillende stromingen. De digambara en

de svetambara zijn de belangrijkste stromingen, maar die worden verder nog in een aantal substromingen onderverdeeld, zowel voor de leek als de monnik en de non, resp. met verschillende gradaties van ethische code.

De Jain monnik, de Jain leek en elk persoon die niet tot de Jaingemeenschap behoort, leven samen op deze planeet en verdelen onder elkaar haar natuurlijke bronnen.

De ethische regels van het Jainisme zijn niet op dogma gebaseerd, doch worden alle op een verstaanbare manier uitgelegd.

Ze zijn dus zo logisch in hun essentie, zo eenvoudig in hun verklaring, zo waarachtig in hun betekenis, dat iedereen, of hij nu Jain is of niet, ze kan toepassen als richtlijnen om een betere wereld te scheppen voor zichzelf en alle andere levende wezens.

In deze uiteenzetting hebben we getracht enkele voorbeelden te geven van de Jain ethiek en van haar implicaties voor onze wereld.



Op onze website vindt U het volledige artikel met verwijzingen en voetnoten.

In volgende nummers komen zeker ook de bijdragen van de andere sprekers op de Landdag 2007 aan bod.

Uit "De Toespraken van 'Abdu'l-Bahá in Parijs"

Lezing van 'Abdu'l-Bahá voor de Theosofische Vereniging Parijs, 1912

1998 Stichting Bahá'í Literatuur – Den Haag

Sinds mijn aankomst in Parijs heeft men mij verteld over de Theosofische Vereniging, en weet ik dat deze uit eerbare en achtenswaardige mensen bestaat. U bent verstandige en nadenkende mensen, mensen met geestelijke idealen, en het is mij een groot genoegen bij u te zijn.

Laat ons God danken dat Hij ons vanavond bij elkaar heeft gebracht. Het verheugt mij zeer, want ik zie dat u zoekers naar waarheid bent. U bent geen gevangene in de ketenen van vooroordeel en uw grootste verlangen is de waarheid te kennen. Waarheid kan vergeleken worden met de zon! De zon is het stralende hemellichaam dat alle schaduw verdrijft; op dezelfde wijze verdrijft de waarheid de schaduwen van onze verbeelding. Zoals de zon leven geeft aan het lichaam der mensheid, zo geeft waarheid leven aan de ziel. De waarheid is een zon die op verschillende punten aan de horizon opkomt.

Soms komt de zon op vanuit het midden van de horizon, in de zomer komt hij meer in het noorden en in de winter meer in het zuiden op; het is echter steeds dezelfde zon, hoezeer de plaats van opkomst ook verschilt.

Evenzo is de waarheid één en dezelfde, hoezeer de vorm ervan ook moge verschillen. Sommige mensen hebben ogen en zien. Zij aanbidden de zon, onverschillig vanuit welk punt aan de horizon deze ook opkomt, en wanneer de zon de winterhemel heeft verlaten om aan de zomerhemel te verschijnen, weten zij hoe zij hem weer moeten vinden. Anderen aanbidden alleen de plek waar de zon opkwam, en wanneer hij in al zijn glorie op een andere plaats opkomt, blijven zij in bespiegeling kijken naar de plek van zijn vorige opkomst. He-las! Deze mensen zijn verstoken van de zegeningen van de zon. Zij die in waarheid de zon zelf aanbidden, zullen, op welke dageraadplaats hij ook verschijnt, hem erkennen en direct het gelaat naar het licht keren.

Wij moeten de zon zelf aanbidden en niet slechts de plaats waar hij verschijnt. Op dezelfde manier aanbidden mensen met een

verlicht hart de waarheid, aan welke horizon deze ook verschijnt. Zij zijn niet gebonden aan een persoon, maar zij volgen de waarheid en zijn in staat deze te herkennen van waar deze ook komt. Het is deze zelfde waarheid die de mensheid helpt vooruit te gaan en leven geeft aan alle geschapen wezens, want ze is de Boom des Levens!

In Zijn Leer geeft Bahá'u'lláh ons de uitleg van de waarheid en ik wil u hierover in het kort iets zeggen, omdat ik zie dat u in staat bent het te begrijpen.

Het eerste beginsel van Bahá'u'lláh luidt:

Het zoeken naar de Waarheid

De mens moet zich losmaken van elk vooroordeel en van de gevolgen van zijn eigen verbeelding, zodat hij in staat is onbelemmerd naar de waarheid te zoeken. In alle religies is er één waarheid en hierdoor kan de eenheid in de wereld worden verwezenlijkt.

Alle mensen hebben een fundamenteel geloof gemeen. Daar de waarheid één is, kan deze niet worden verdeeld en de verschillen die blijken vóór te komen tussen de naties zijn slechts het resultaat van het vasthouden aan vooroordelen. Zochten de mensen slechts naar de waarheid, dan zouden zij zich verenigd weten.

Het tweede beginsel van Bahá'u'lláh luidt:

De eenheid der mensheid

De ene, liefderijke God schenkt Zijn genade en gunsten aan de gehele mensheid. Allen zijn dienaren van de Allerhoogste, en Zijn goedheid, barmhartigheid en goedertierenheid worden over al Zijn schepselen uitgestort. De glorie der mensenwereld is het erfdeel van elkeen.

Alle mensen zijn de bladeren en de vruchten van één boom, zij zijn allen takken van de boom van Adam en zij zijn allen van dezelfde herkomst. Dezelfde regen daalt op hen allen neer, dezelfde zonnewarmte maakt dat zij groeien en zij allen worden verkwikt door dezelfde bries. De enige verschillen die er bestaan en die hen scheiden zijn de volgende: er zijn kinderen die

leiding nodig hebben, onwetenden die onderricht moeten worden, en zieken die moeten worden verzorgd en genezen; derhalve zeg ik u dat de Barmhartigheid en Genade Gods de gehele mensheid omvat. Zoals in de heilige Geschriften staat geschreven: Alle mensen zijn voor God gelijk. Hij kent geen aanzien des persoons.

Het derde beginsel van Bahá'u'lláh luidt:

Religie moet de oorzaak van liefde en genegenheid zijn

Religie behoort alle harten te verenigen en oorlog en tweedracht van het aardoppervlak te doen verdwijnen, vergeestelijking te doen ontstaan en leven en licht te geven aan elk hart. Als religie de oorzaak wordt van afkeer, haat en verdeeldheid, zou ze er beter niet kunnen zijn, en zich uit een dergelijke religie terug te trekken zou een werkelijk religieuze daad zijn. Want het is duidelijk, dat het doel van een geneesmiddel is om te genezen, maar als het middel de kwaal slechts verergert, kan het beter worden nagelaten. Iedere religie die geen liefde en eenheid veroorzaakt is geen religie. Alle heilige Profeten waren als heilmeesters voor de ziel. Zij gaven voorschriften ter genezing van de mensheid. Ieder geneesmiddel dat dus ziekte veroorzaakt, komt niet van de grote, hoogverheven Heelmeester.

Het vierde beginsel van Bahá'u'lláh luidt:

De eenheid van godsdienst en wetenschap

Wij kunnen wetenschap als de éne vleugel en godsdienst als de andere vleugel beschouwen. Een vogel heeft twee vleugels nodig om te kunnen vliegen: één vleugel alleen zou geen zin hebben. Iedere religie die in strijd is met wetenschap of zich er tegen verzet, is louter onwetendheid - want onwetendheid is het tegengestelde van kennis.

Religie die alleen uit riten en ceremoniën van vooropgezette ideeën bestaat is niet de waarheid. Laten wij er ernstig naar streven het middel te zijn voor het in overeenstemming brengen van geloof en wetenschap.

Uit "De Toespraken van 'Abdu'l-Bahá in Parijs" (vervolg van pagina 9)

Lezing van 'Abdu'l-Bahá voor de Theosofische Vereniging Parijs, 1912

1998 Stichting Bahá'í Literatuur – Den Haag

'Ali, de schoonzoon van Muhammad, zei: 'Datgene wat in overeenstemming is met wetenschap is ook in overeenstemming met religie.' Alles wat het menselijke verstand niet kan begrijpen, behoort religie niet te aanvaarden. Godsdienst en wetenschap gaan hand in hand, en iedere godsdienst die in strijd is met wetenschap is niet de waarheid.

Het vijfde beginsel van Bahá'u'lláh luidt:

Vooroordelen van godsdienst, ras of gezindte vernietigen het fundament van de mensheid

Alle verdeeldheid, haat, oorlog en bloedvergieten in de wereld worden door één der genoemde vooroordelen veroorzaakt.

De gehele wereld moet worden gezien als één land, alle natiën als één natie en alle mensen als tot één ras behorend. Godsdiensten, rassen en natiën zijn alle verdelingen van louter menselijke makelij en zijn alleen maar naar menselijke ideeën nodig. Voor God zijn er geen Perzen, Arabieren, Fransen of Engelsen. God is er voor allen en voor Hem is de gehele schepping één. Wij moeten God gehoorzamen en ons inspannen Hem te volgen door al onze vooroordelen uit te bannen en vrede op aarde tot stand te brengen.

Het zesde beginsel van Bahá'u'lláh luidt:

Rechtvaardige verdeling van de middelen van bestaan

Ieder menselijk wezen heeft het recht om te leven; het recht om te rusten en het recht op een zekere mate van welzijn. Zoals een rijk mens in zijn paleis kan leven, omringd door luxe en de grootste gerieflijkheid, zo behoort een arm mens in zijn levensbehoeften te kunnen voorzien. Niemand zou van honger moeten sterven en iedereen zou voldoende kleding moeten hebben. De ene mens zou niet in overdaad moeten leven, terwijl een ander geen middelen van bestaan heeft.

Laten wij met alle kracht die in ons is trachten gelukkiger omstandigheden tot stand te brengen, zodat geen mens meer behoeftig zal zijn.

Het zevende beginsel van Bahá'u'lláh luidt:

De gelijkwaardigheid van mensen – gelijkstelling voor de wet

De wet moet regeren en niet de enkeling. Dan zal de wereld een wereld van schoonheid worden en zal ware broederschap worden verwezenlijkt. Nadat saamhorigheid is bereikt zullen de mensen de waarheid hebben gevonden.

Het achtste beginsel van Bahá'u'lláh luidt: Wereldvrede

Een Opperst Gerechtshof zal door de volkeren en regeringen van iedere natie worden gekozen, waar afgevaardigden van elk land en iedere regering in eenheid samen zullen komen. Alle twistpunten zullen aan dit Hof worden voorgelegd, dat als opdracht heeft oorlogen te voorkomen.

Het negende beginsel van Bahá'u'lláh luidt:

Dat godsdienst zich niet moet inlaten met politieke vraagstukken

Godsdienst houdt zich bezig met dingen van de geest, politiek met de dingen van de wereld. Godsdienst moet werken met de gedachtenwereld, terwijl daarentegen het terrein van de politiek zich bezighoudt met de toestand van de buitenwereld.

Het is het werk van de geestelijkheid om de mensen op te voeden, hen te onderrichten, hun goede raad en leringen te geven, opdat zij op geestelijk gebied vorderingen kunnen maken. Met politieke kwesties hebben zij niets van doen.

Het tiende beginsel van Bahá'u'lláh luidt:

Opvoeding en onderwijs voor de vrouw

Vrouwen hebben dezelfde rechten op aarde als mannen; op godsdienstig én op maatschappelijk gebied vormen zij een uiterst belangrijk element. Zolang de vrouw wordt belet haar beste mogelijkheden te bereiken, zolang zal de man niet de grootheid kunnen bereiken die zijn deel kan zijn.

Het elfde beginsel van Bahá'u'lláh luidt:

Uitsluitend door de kracht van de Heilige Geest kan geestelijke ontwikkeling worden bereikt

Alleen door de ademtocht van de Heilige Geest kan geestelijke ontwikkeling plaatsvinden. Hoezeer de materiële wereld ook vooruit mag gaan, hoe fraai ze zich ook mag tooien, ze kan nooit iets anders zijn dan een levenloos lichaam, tenzij ze een ziel heeft, want het is de ziel die het lichaam leven geeft; het lichaam als zodanig heeft geen ware betekenis. Verstoken van de zegeningen van de Heilige Geest zou het stoffelijke lichaam willoos zijn.

Heel in het kort uitgelegd zijn dit enkele van de beginselen van Bahá'u'lláh.

Om kort te gaan: het betaamt ons allen de waarheid lief te hebben. Laten wij haar in ieder jaargetijde en in ieder land zoeken en er voor waken ons nooit te hechten aan persoonlijkheden. Laten wij het licht zien waar het ook schijnt en mogen wij in staat worden gesteld het licht van waarheid te herkennen, waar het ook opkomt. Laten wij de geur van de roos inademen temidden van de doornen die haar omgeven; laten wij het water drinken dat uit iedere zuivere bron stroomt.

Sinds ik in Parijs ben aangekomen, doet het mij veel genoegen Parijzenaars als u te ontmoeten, want geprezen zij God, u bent intelligent en onbevooroordeeld, en u verlangt ernaar de waarheid te kennen. U hebt in uw hart de liefde voor de mensheid - en voor zover dat in uw vermogen ligt - bejvert u zich op het gebied van liefdadigheidswerk en in het tot stand brengen van eenheid; dit vooral is de wens van Bahá'u'lláh.

In het bijzonder daarom voel ik mij zo gelukkig bij u te zijn, en ik bid voor u dat u vruchtbare bodems mag zijn voor de zegeningen van God en dat u de oorzaak mag zijn voor het overal verspreiden van geestelijke waarden in dit land.

U hebt reeds een prachtige materiële beschaving en evenzo zal geestelijke beschaving uw deel zijn.

www.bahai.be - www.bahai.fr - www.bahai.nl - www.bahai.org

Lezingen op zondagochtend van 11:00 tot 13:00 Loge Witte Lotus

| | | |
|------------|-------------------------------------|---|
| 07/10/2007 | Lieve Opgenhaffen & Sabine Van Osta | Tara deel I |
| 04/11/2007 | Prof. A.J. Malinsky | Judaïsme |
| 02/12/2007 | Frank Stappaerts | Humanisme |
| 06/01/2008 | Guido Hoste | Gilgul Neshamot: de kabbalah over transmutatie van de Ziel |
| 03/02/2008 | Lieve Opgenhaffen & Sabine van Osta | Tara deel II |
| 02/03/2008 | Jan Jelle Keppler | De tweede doelstelling van de Theosofische Vereniging (Adyar) |
| 06/04/2008 | Jan De Smedt | Geluid en genezing |
| 04/05/2008 | Sonia Hoste | Kunst en Theosofie |
| 01/06/2008 | Hugo Cardon | Orpheus en het Orphisme |

Lijst van de zondaglezingen (onder voorbehoud)



Vrijwillige bijdrage
Info: (0476) 867 401 en
(0486) 631 997

Iedereen is van harte welkom!

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogmas, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen.

Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of

wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Kalender

01/10/1847

Geboorte van Annie Wood, beter bekend als Annie Besant

15/11/1923

Geboorte van Radha Burnier, huidig internationaal Voorzitter

17/11/1875

Stichting van de TV

22/11/1838

Geboorte van Franz Hartmann

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele de wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus is op dit ogenblik de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender oktober 2007

| MA | DI | WO | DO 20:00-22:00 | VR | ZA | ZO 11:00-13:00 |
|----|----|----|---|----|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 DANIELLE AUDOIN: EEN BENADERING VAN THEOSOFIE | 5 | 6 | 7 TARA DEEL I (L. OPGEHAF- FEN & S. VAN OSTA) |
| 8 | 9 | 10 | 11 MARCUS AURELIUS: OVERPEINZINGEN | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 BASISBEGRIPPEN UIT DE THEOSO- FIE | 19 | 20 | 21 HEIDENSE FEESTEN (LEONA CALLANTS) |
| 22 | 23 | 24 | 25 VERTAALKLAS ANNIE BESANT: ANCIENT WISDOM | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

Kalender november 2007

| MA | DI | WO | DO 20:00-22:00 | VR | ZA | ZO 11:00-13:00 |
|----|----|----|---|----|----|--|
| | | | 1 DANIELLE AUDOIN: EEN BENADERING VAN THEOSOFIE | 2 | 3 | 4 JUDAÏSME (PROF. A.J. MALINSKY) |
| 5 | 6 | 7 | 8 MARCUS AURELIUS: OVERPEINZINGEN | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 BASISBEGRIPPEN UIT DE THEOSO- FIE | 16 | 17 | 18 CAMINO: DE WEG (BERNARD CAMERLINCK) |
| 19 | 20 | 21 | 22 VERTAALKLAS ANNIE BESANT: ANCIENT WISDOM | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 VERTAALKLAS ANNIE BESANT: ANCIENT WISDOM | 30 | | |

Loge Witte Lotus

- 04/10 Danielle Audoin: een benadering van Theosofie
- 07/10 Tara deel I (Lieve Opgenhaffen & Sabine van Osta) [Meer op pagina 4](#)
- 11/10 Marcus Aurelius: Overpeinzingen
- 18/10 Basisbegrippen uit de Theosofie
- 25/10 Vertaalklas Annie Besant: Ancient Wisdom
- 01/11 Danielle Audoin: een benadering van Theosofie
- 04/11 Judaïsme (door Prof. A.J. Malinsky)
- 08/11 Marcus Aurelius: Overpeinzingen
- 15/11 Basisbegrippen uit de Theosofie
- 22/11 Vertaalklas Annie Besant: Ancient Wisdom
- 29/11 Vertaalklas Annie Besant: Ancient Wisdom

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 867 401 en (0486) 631 997.

Loge Antwerpen

- 21/10 om 11u: zondagochtendlezing over "Heidense Feesten" (door Leona Callants)
- 18/11 om 11u: zondagochtendlezing over "Camino: de weg" (door Bernard Camerlinck)
- 16/12 om 11u: zondagochtendlezing over "Een kennismaking met kinesio-
logie" (door Agnès Lamote)

Loge Antwerpen behoudt de intentie om zijn traditie van zondagochtendlezingen op de derde zondag van de maand levend te houden. Hierboven vindt u de aankondiging voor wat al vastligt. Info over volgende lezingen krijgt u wellicht in onze volgende nummers.

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij Eddy Doms: (03) 272.58.53.

"Wanneer ge een weldaad hebt bewezen en een ander heeft haar genoten, waarom zoudt ge dan nog bovendien, zoals dwazen doen, een derde begeren: als weldoener geprezen te worden of dank te oogsten."

Marcus Aurelius