



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus



Jaargang 2 - Nummer 3
Maart 2007



Colofon:

Maandblad

Versijnt niet in juli en augustus.

Verantwoordelijke uitgever :
Jan Jelle Keppler
p/a Veldstraat 40
2060 Antwerpen

Alle activiteiten gaan door in
Milisstraat 22,
2018 Antwerpen,
tenzij anders vermeld.

In dit nummer:

- De drie doelstellingen BTV-Adyar loges te Antwerpen 1
- Boeddhisme - China: Kwan Yin Bodhisattva De Gelugpa's 2
- Geschiedenis: Papus & de T.V. (dl 2) De Gelugpa's (vervolg) 3
- Activiteiten Loge Witte Lotus De Boom des Levens Papus & de T.V. (vervolg) 4
- Activiteiten Loge Antwerpen Vrijheid van denken De Belgische Theosofische Vereniging Nog te verwachten... 5
- Kalender maart - april 2007 6

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw (Adyar)

Loges te Antwerpen



Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

Website : <http://tvlabespaces.live.com>
E-mail : tvla.be@hotmail.com
PCR 000-0142226-24 tnv Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Veldstraat 40, 2060 Antwerpen
Telefoon: (0486) 631 997 of (0476) 867 401

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelsium>
E-mail: witte.lotus@hotmail.com
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta & Keppler



Elk jaar opnieuw wordt op 28 maart Kwan Yin Bodhisattva gevierd in China Boeddhisme - China: Kwan Yin Bodhisattva

Lieve Opgenhaffen

Kwan Yin, de Bodhisattva heeft een lange geschiedenis in de Oosterse landen. Ook in China wordt ze, ondanks de onderdrukking door de communisten, tijdens de Culturele Revolutie (1966-1969) nog steeds aanbeden. Ze is één van de meest geliefde godinnen in het Boeddhisme.



Afbeelding van Kwan Yin
© <http://www.open-sesame.com/>

Kwan Yin werd eeuwen lang als een man afgebeeld. Over de herkomst van de vrouwelijke Bodhisattva Kwan Yin is nog heel wat onduidelijkheid. Ze wordt aanzien als de vrouwelijke vorm van Avalokitesvara, de bodhisattva van mededogen.

Avalokitesvara werd in China geïntroduceerd in de derde eeuw voor Christus.

Tijdens de T'ang Dynastie werd het Tantrisch Boeddhisme in China geïntroduceerd. Het beeld van de bodhisattva als godin, gekleed in een wit gewaad, was een hele openbaring. Heel snel vormde zich een grote schare volgelingen en bewonderaars rondom haar. Voor deze godin van mededogen werden en worden nog steeds, overal altaren opgericht: in kloosters, tempels, huizen en zelfs in grotjes langs de weg.

Haar volgelingen zeggen onafgebroken gebeden op en zoeken haar hulp en leiding. Vaak wordt ze Kwan Shih Yin genoemd. Deze naam betekent letterlijk: Zij die kijkt, ziet en de smeekbeden van de wereld hoort. Volgens de legende stond Kwan Yin op het punt de Hemelen binnen te gaan. Op de drempel hield ze halt toen de smeekbeden van de wereld haar oren bereikten. Ze legde de gelofte af, nooit de werelden van de Hemel binnen te gaan,

zolang niet alle levende wezens Verlichting bereikt hebben.

Kwan Yin wordt in vele vormen afgebeeld. Elke vorm vertegenwoordigt een aspect van haar mededogende aanwezigheid. Ze staat bekend om haar helende krachten. Ze is de beschermer van vrouwen en wordt speciaal aanroepen door al diegenen die naar nakomelingen verlangen. Ook beschermt ze zeelieden, verkopers, handelsslui, en diegene die onder criminele vervolging staan. Ze is geliefd als een moederfiguur en een heilige bemiddelaarster, nauw betrokken bij de dagelijkse zaken van haar volgelingen

Symbolen die bij Kwan Yin horen zijn: de wilgentak, waarmee ze de levensnectar sprenkelt; een kleine vaas die de nectar van mededogen en wijsheid symboliseert. Een duif symbool voor vruchtbaarheid en een rol of boek met gebeden in haar hand die de Dharma van de Boedha of de sutra vertegenwoordigen. Met een rozenkrans rond haar nek doet ze een beroep op de Boedha's voor hulp.

Vaak wordt ze afgebeeld als een slanke vrouw, in een wit gewaad, en in haar linkerhand

een witte lotus, symbool van zuiverheid.

In China is ze de meest algemeen vereerde en zeker de meest populaire bodhisattva. De Chinezen kennen haar een allerhoogste plaats toe in het Goden-Pantheon en beschouwen haar als een ware Oergodin.

Op 28 maart lossen de volgelingen en ook andere mensen, hun geloften in. Ze doen boete en bidden om voorspoed.



Afbeelding van Kwan Yin
© <http://spaces.msn.com/dagdromer/blog>

Lezing Loge Witte Lotus op 11/03 De Gelugpa's

Jan Jelle Keppler

Gelugpa's worden genoemd de Tibetaans Boeddhistische Geelkap monniken. Aan het hoofd van deze orde staat de Panchen Lama, wiens bestaan heden ten dage omstreden lijkt, nu de Chinezen een andere persoon als reïncarnatie hebben aangewezen dan de door de Dalai Lama aangewezen Panchen Lama¹.

Ook de Dalai Lama, het sedert het jaar 1959 in ballingschap levende staatshoofd van Tibet, is traditioneel lid van de Gelugpa orde. De derde belangrijkste persoon van de orde is de abt van het Ganden klooster in het noord-oosten van Tibet, die de formele leiding ervan voert.

De naam van de orde is afgeleid van het Tibetaanse woord "dGa'-ldan" en dit is de naam van dat klooster.

Het Boeddhisme kwam zo rond de vijfde en zesde eeuw na Chr. langzaam naar Tibet, 1200 jaar nadat de Leer door De Boedha in India was ver-

kondigd in het daar reeds eeuwen lang bestaande hindoeïsme van de Brahmanen. In Tibet heerste het animisme van de zogenaamde Böhn religie, waarin een groot aantal boosaardige duivels vereerd werden. Tegen het eind van de tweede eeuw voor Christus waren de kleine koninkrijken in de streek ten zuiden van Lhasa tot een grotere politieke eenheid uitgegroeid. Rond de zesde eeuw na Chr. kwamen Tibetaanse krijgers regelmatig van hun plundertochten in India terug en omstreeks die tijd startte de machtige 33ste Tibetaanse Koning Songtsen Gampo met de bouw van zijn enorme paleis op



Het levensrad
© <http://users.skynet.be/om.mani/>

dezelfde plaats in Lhasa, waar nu de Potala staat.

Naast de Gelugpa bestaan er nog drie belangrijke ordes van Tibetaanse monniken. Dit zijn de Nyingmapa, de Shakyapa en de Kagyudpa. Er zijn nog weer andere ordes zoals die van de Karmapa. Het Tibetaanse Lamaïsme werd gesticht door de Indiër Padma Sambhava, bijgenaamd guru Rimpoche, die rond het jaar 747 door de Tibetaanse Koning Trisong Detsen (755 - 797), werd uitgenodigd om uit India naar Tibet te komen.

Van deze Rimpoche stamt de zogenaamde Dorje, een bliksem- en donder afleider, waarmee de boze geesten bezworen konden worden. Koning Trisong Detsen behaalde met zijn leger een klinkende overwinning op

Uit de studie-avond: Geschiedenis van de Theosofische Vereniging

De strijd tussen de dissident Papus en de TV zorgt voor een stroomversnelling in de Franse esoterische beweging (deel 2)

Christian Vandekerkhove

Deel 1 in vorig nummer beschreef hoe Dr. Gérard Encausse (Papus) lid werd van de T.V. en aanvankelijk samenwerkte...

De echtscheiding

Hoewel Papus op 14 februari 1890 als corresponderend secretaris van Hermes is opgevolgd door G. Camniade, nadat hij de voorzitter had medegeedeeld zijn functie neer te leggen en niet meer aan de zittingen van Hermes deel te nemen vinden we in het nummer van 21 februari 1890 van La Revue Théosophique we nog steeds vriendelijke verwijzingen en aankondigingen voor de Groupe Indépendant en L'Initiation.

Dit was ook het laatste nummer van dit tijdschrift dat zou verschijnen.

Het wordt vanaf 7 maart van hetzelfde jaar opgevolgd door het nr. 1 van de 1ste jaargang van Le Lotus Bleu. Op 19 mei 1890 pas, stuurt Papus de voorzitter van

Hermes een brief, waarin hij zegt ontslag te nemen uit deze tak. Op 7 juli 1890 zendt de voorzitter van Hermes een verzoekschrift aan Col. Olcott om Papus ook als lid van de Theosofische Vereniging te laten schrappen.

In de Lotus Bleu die eveneens op 7 juli 1890 verschijnt, wordt een protestbrief van Papus afgedrukt, waarin hij zich beklagt dat zijn naam - in overtreding van de statuten van Hermes - wordt gepubliceerd en die van de andere 4 ontslagnemers niet worden vermeld. Hierop reageert dan de voorzitter door te zeggen dat die andere namen niet werden vermeld omwille van dit statutair verbod, dat evenwel niet geldt voor de corresponderend secretaris, waarvan de naam overal reeds gedrukt staat.

Inmiddels heeft Olcott het diploma van Papus opgeheven.

Toch stuurt Papus nog een ontslagbrief aan Olcott, waarin hij

verklaart bewijzen te bezitten dat bepaalde hoge functionarissen van de TV net uit de gevangenis komen, na een veroordeling van meerdere jaren omwille van zedenfeiten. Hierdoor kan hij geen dag langer lid blijven van deze vereniging.



De jonge Papus (from Decker, DePaulis, & Dummett's A Wicked Pack of Cards, copyright © 1996)

Misschien gaat het over Annie Besant, die in die tijd veroordeeld was voor haar standpunten inzake het recht op geboortebeperving voor de vrouw?

Op 8 september hebben de leden van de tak Hermes, unaniem besloten de tak op te heffen. Met unanimitéit op een stem na, wordt ze vervangen door een

Vervolg op pagina 4

"De hoogstaande mens kan de Weg nauwelijks in praktijk brengen. De middelmatige mens volgt de Weg, maar raakt hem ook weer kwijt. De laagstaande mens lacht om de Weg; deed hij dat niet, dan was het niet de Weg."

Lao-Tze, 600 v. C.

Lezing Loge Witte Lotus op 11/03 (vervolg van pagina 2)

De Gelugpa's

Jan Jelle Keppler

de Chinezen, wat eerder uitzondering dan regel was en hij veroverde zelfs de Chinese hoofdstad Changan. Jaarlijks moesten de Chinezen een schatting van 50.000 balen zijde aan Lhasa betalen.

Ook de opvolger, Koning Ngadhak Tri Ralpachen (815 - 836) wist de Chinezen er nog flink van langs te geven, totdat hij onder de morele druk van het Boeddhisme in 822 een vredesverdrag met de Chinezen sloot. Sindsdien zijn er zeer veel kloosters gesticht en verblijft tot zelfs een kwart van de mannelijke Tibetanse bevolking in deze kloosters.

De eigenlijke stichter van de orde der Gelugpa's is Tsong Khapa (1357 - 1419), die de reeds bestaande orde der Kadampa's (van de Leer) heeft omgevormd. De Kadampa orde werd door de uit India afkomstige Boeddhistische geleerde, Prins Atisa, gevormd, die in het jaar 1042 na Chr. als zestigjarige op uitnodiging van een aantal Tibetaanse Koningen naar Tibet was gekomen, dat toen in een aantal kleinere Koninkrijken was uiteengevallen. De formele oprichter der Kadampa orde is zijn leerling

Dromton (1003 - 1064), die vele scholen en kloosters stichtte en een meer sobere leefwijze doorvoerde dan het in die tijd onder de Lama's heersende uiterlijk vertoon van rijkdom. De monniken die niet in de orde der Kadampa's kwamen werden der Nyingpa (oude orde) genoemd.

Sommigen beschouwen Tsong Khapa als een reïncarnatie van De Boeddha of van een van diens principes. Vast staat, dat in de



Een gelug blaast op een triton
© <http://www.mkweb.dk/tibet/tibet/dag07.htm>

tijd dat hij leefde (1357 - 1419) het Tibetaans Boeddhisme aan hervorming toe was. In de proloog tot zijn meest beroemde werk "De Grote Verhandeling over de Stadia op het Pad naar Verlichting"², dat naast voorbereidingen en instructies voor de beginnelingen en voor hen die nog aan de genietingen van de geneugten des levens gehecht zijn alsmede voor hen die alleen voor zichzelf bevrijding en verlichting zoeken, voornamelijk over de zes paramita's handelt, betuigt hij dan ook eer aan de grote meesters van de "lam-rim" traditie, beginnend met Boeddha en verder noemend Maitreya en Manjughosa, de Bodhisattva's van de twee-eenheid van diepe filosofische theorie en van uitgebreide geestelijke oefening en ook de meesters Arya Nagarjuna en Arya Asanga, die deze beide disciplines hebben gestart.

De zes paramita's of volmaaktheiden van de Bodhisattva zijn bestemd voor hen die uit compassie een einde aan het lijden van de mensheid willen maken en betreffen in het kort gezegd:

1. Dana = vrijgevigheid;
2. Sila = harmonie in woord en daad;
3. Kshanti = zoet geduld;
4. Virya = onverschrokken kracht;
5. Dhyana = meditatie; en
6. Prajna = analytische, meditatieve realisatie, bestaande uit analytisch onderzoek in alle rust en inzicht.

Eindnoten:

1. U.S. Department of State Annual Report on International Religious Freedom for 2006 - China (includes Hong Kong, Macau, and Tibet); Date: 15 Sep 2006 US Department of State Religious Freedom Reports.
2. ISBN 1-55939-125-9 (Snow Lion Publications, Ithaca, New York, year 2000)

"Liefde, mededogen en verdraagzaamheid zijn geen luxeartikelen, maar eerste levensbehoeften."

XIVe Dalai Lama Tenzin Gyatso

Loge Witte Lotus op zondagochtend van 11:00 tot 13:00

11/03/2007	Gelugpa in Oost-Tibet (ooggetuigenverslag)	Dagam Tsultrim
08/04/2007	Spiritualiteit en muziek	Jan De Smedt
13/05/2007	Geen lezing te voorzien	
10/06/2007	De dood parapsychologisch bekeken	Christian Vandekerkhove



Vrijwillige bijdrage - Info: (0476) 867 401 en (0486) 631 997

Lezing Loge Antwerpen op 18/03 De Boom des Levens

Guido Hoste

Papus & de T.V. (vervolg van pagina 3)

Christian Vandekerkhove



Centraal in de hof van Eden staat de Boom des Levens. Wie de vruchten van deze boom at zou in eeuwigheid leven (Genesis 2:9 en 3:22). De 'Kabbalah', een mystieke traditie van joodse oorsprong, interpreteert deze levengevende boom als een symbool voor de vier werelden, waarmee bedoeld vier niveaus van manifestatie: goddelijke emanatie, geestelijke creatie, psychische vormgeving en materiële handeling. De Levensboom wortelt in de wereld van emanatie en heeft zijn takken en vruchten in

de lagere werelden van vormgeving en handeling. Door deze vruchten ontvangt de mens 'Leven' vanuit de eeuwige wortels, komt hij in verbinding met zijn goddelijke oorsprong en krijgt hij inzicht in zijn lotsbestemming.

In de klassieke kabbalah wordt de Levensboom schematisch voorgesteld door middel van 10 sferen (*sefirot*) met elkaar verbonden door 22 paden. Dit sacrale schema is een compleet metafysisch systeem dat de onderlinge wisselwerking en verhoudingen weergeeft tussen universele kenmerken die herkenbaar zijn in alles wat zich manifesteert in het universum, zowel makrokosmos als mikrokosmos. Want 'zo boven, zo beneden'.

De verschillende fasen van emanatie, creatie, vormgeving en handeling vinden we als volgt terug in de tien sferen van de Levensboom. Emanatie stromende vanuit *Keter* wordt door de wijsheid van *Hokhmah* een potentie, door het begrip van *Binah* geformuleerd in principes en structuur, door het mededogen van *Hesed* ontwikkeld en

uitgebreid, door het onderscheidend oordeel van *Gevurah* verfynd en in *Tif'Erêt* tot een herkenbaar geheel gebracht. De eeuwige herhaling van *Nezah* brengt dit geheel aan het rollen en door *Hod* wordt het weerkaatst naar de buitenwereld toe. *Yesod* geeft het een zelfbeeld mee en in *Malkhut* krijgt het zijn uiteindelijke fysieke uitdrukking.

De Levensboom ontleent zijn specifieke vorm aan het eeuwenoude complementaire denken, een benaderingswijze die vanaf de zeventiende eeuw op de achtergrond is geraakt door het reductionistische en dualistische denken in de natuurwetenschappen. Alles in het gematigde universum is een wisselwerking tussen twee complementaire polen. De 'of...of...' benadering van het dualisme beschouwt deze eerder als tegengestelden dan wel aanvullend. In de meer holistische 'en...en...' benadering van het complementaire denken hebben beide antagonisten elkaar nodig om één geheel te vormen, 'heel' te worden, tot harmonie en uiteindelijk tot bewustzijn te komen.

De zijzuilen links en rechts in de Levensboom geven de complementaire principes weer: passief - actief, vormgeving - dynamiek, vrouwelijk - mannelijk, duisternis - licht, yin - yang.

Deze principes zijn werkzaam door middel van de kwaliteiten van evenwicht in de middenzuil die een uitdrukking is van wilsuivering in verschillende niveaus van bewustzijn. De Levensboom biedt aldus inzicht in de betekenis en samenhang der dingen, vanuit een helende, holistische en non-dualistische breedbeeldvisie op de mens en het universum.

nieuwe tak, Lotus, waaraan dadelijk een nieuwe charter wordt gegeven.

Papus was iemand die, net zoals zijn vriend de occultist Stanislas de Guaita, wel eens durfde tot een fysiek duel over te gaan om zijn geschillen op te lossen. In de zaak Jules Bois verdedigden de twee vrienden hun eer met het zwaard of met het pistool. Zo werd een polemiek tussen Papus en de schrijver Jules Bois beslecht met het zwaard, waarbij, Jules Bois, die twee verwondingen had opgelopen, als verliezer werd beschouwd. In de zaak tussen Jules Bois en Stanislas de Guaita werd het opgelost door twee gemiste pistoolschoten, waarbij de Guaita tevreden was over het goede gedrag van zijn vijand op het terrein. De roddels van die tijd beweerden zelfs dat de Guaita het duel had vervalst door toverij!

In het geschil met de theosofen zou in de eerste plaats met het woord en met de pen worden gevochten.

Om aan te tonen hoe hoog de strijd oploopt is deze brief van J.R.S.Mead, Secretaris van de Europese Sectie der TV, aan de directeur van Le Lotus Bleu van belang:

"London, 20 september 1890.

Mijnheer en Broeder,

Ik heb de eer u mede te delen dat een som van 1000 Pond (25.000 Francs) ter beschikking werd gesteld van Mevr. H.P. Blavatsky, voorzitter van de Europese Sectie der TV en vaan haar Bestuur, om te voorzien in de kosten van een proces wegens eeroof, mocht zij worden gedwongen naar de rechtbank te stappen, door de laster die sommige leden en ex-leden van de TV in Frankrijk."

Deel 3 in volgend nummer gaat in op de bittere strijd en uiteindelijke verzoening tussen Papus en de T.V. ...

Loge Antwerpen op zondagochtend van 11:00 tot 13:00



18/03/2007	De Boom des Levens	Guido Hoste
15/04/2007	Vergeving	Jacqueline Monsecour
13/05/2007	Het hinkelspel	Bernard Camerlinck
17/06/2007	Bezoek aan het geboortehuis van mevr. Blavatsky (Reisverslag)	Jan Jelle Keppler

Vrijwillige bijdrage - Info:03 827 43 62 / 03 272 58 53

"De dood is niet het doven van het licht, maar het uitblazen van de lamp omdat de dag is aangebroken"

Rabindranath Tagore

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen.

Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Mening en opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin

aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

"Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf."

Aristoteles

De Belgische Theosofische Vereniging (Adyar)

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Madras), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in bijna alle landen van de wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges en afdelingen te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus is op dit ogenblik de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Te verwachten in een volgende nieuwsbrief...

Deze nieuwsbrief is altijd iets om naar uit te kijken, in een volgend nummer komt zeker aan bod:

- Verslag bezoek geboortehuis mevr. Blavatsky
- Informatie over de Landdag op 23 september 2007
- Bijdragen over religieuze feesten uit verschillende tradities
- En nog veel meer
- Spiritualiteit en muziek
- ...

Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender maart 2007

MA	DI 12:00-14:00 20:00-22:00	WO	DO 20:00-22:00	VR 20:00-22:00	ZA	ZO 11:00-13:00
			1 GESCHIEDENIS VAN DE THEOSOFISCHE VERENIGING	2 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	3	4
5	6 ESOTERISCHE ASTROLOGIE DE GEHEIME LEER BLAVATSKY	7	8 OVERPEINZIN- GEN MARCUS AURELIUS	9 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	10	11 LEZING GELUGPA IN OOST-TIBET DOOR DAGAM SULTRIM
12	13 DE GEHEIME LEER BLAVATSKY	14	15 VERTAALKLAS ANCIENT WISDOM ANNIE BESANT	16 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	17	18 LEZING DE BOOM DES LEVEN'S DOOR GUIDO HOSTE
19	20 BRON VAN HET OCCULTISME G. DE PURUC- KER	21	22 ZANONI BULWER- LYTTON	23 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	24	25
26	27 BRON VAN HET OCCULTISME G. DE PURUC- KER	28	29 VERTAALKLAS ANCIENT WISDOM ANNIE BESANT	30 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	31	

Kalender april 2007

MA	DI 12:00-14:00 20:00-22:00	WO	DO 20:00-22:00	VR 20:00-22:00	ZA	ZO 11:00-13:00
						1
2	3 ESOTERISCHE ASTROLOGIE DE GEHEIME LEER BLAVATSKY	4	5 GESCHIEDENIS VAN DE THEOSOFISCHE VERENIGING	6 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	7	8 LEZING SPIRITUALITEIT EN MUZIEK DOOR JAN DE SMEDT
9	10 DE GEHEIME LEER BLAVATSKY	11	12 OVERPEINZIN- GEN MARCUS AURELIUS	13 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	14	15 LEZING VERGEVING DOOR JACQUELINE MONSECOUR
16	17 BRON VAN HET OCCULTISME G. DE PURUCKER	18	19 VERTAALKLAS ANCIENT WISDOM ANNIE BESANT	20 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	21	22
23 30	24 BRON VAN HET OCCULTISME G. DE PURUCKER	25	26 ZANONI BULWER-LYTTON	27 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	28	29

Loge Witte Lotus

01/03 Geschiedenis Theosofische vereniging
08/03 Overpeinzingen - Marcus Aurelius
11/03 Gelugpa in Oost-Tibet (door Dagam Sultrim in het Engels met vertaling)
15/03 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant
22/03 Zanoni - Bulwer-Lytton
29/03 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant

05/04 Geschiedenis Theosofische vereniging
08/04 Lezing Spiritualiteit en Muziek (door Jan De Smedt)
12/04 Overpeinzingen - Marcus Aurelius
19/04 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant
26/04 Zanoni - Bulwer-Lytton

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 867 401 en (0486) 631 997.

Loge Antwerpen

Eerste dinsdag 12:00 tot 14:00 - Esoterische astrologie, meer info via Hedwig Drieghe op (0499) 192 878
Eerste en tweede dinsdag 20:00 tot 22:00 - studie van "De Geheime leer" door H.P. Blavatsky
Derde en vierde dinsdag van 20:00 tot 22:00 - studie van "Bron van Occultisme" door G. De Purucker
Vrijdag van 20:00 tot 22:00 - studie van "De zeven Stralen" door Geoffrey Hodson

18/03 De Boom des Levens (door Guido Hoste)
15/04 Vergeving (door Jacqueline Monsecour)

Voor meer informatie omtrent het programma van Loge Antwerpen kunt u terecht op de nummers (03) 827 43 62, (03) 272 58 53, en voor het woensdagavondprogramma op het nummer (03) 774 13 76

"Vergeet niet, het is de geheime kracht, diep in ons weggeborgen, die onze drijfveren stuurt; daar komt die overredende stem vandaan, daar ligt de kern van het leven, daar, zouden we zelfs kunnen zeggen, is de mens zichzelf."

Marcus Aurelius—Overpeinzingen