



Colofon:

Maandblad

Verschijnt niet in juli en augustus.

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Geuzenplein 8, 1000 Brussel:

Website: www.ts-belgium.be & [Facebook](#)

Email: info@ts-belgium.be

Belgische Orde van Dienst: [Facebook](#)

Email: tos@ts-belgium.be

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Jaargang 14-nummer 10-oktober 2019

Mission Statement of the Theosophical Society

To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the Unity of all Life."

Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:



1. *Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.*
2. *Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.*
3. *Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.*

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Ze verwelkomt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kunnen onderschrijven en die bereid zijn haar Statuten te respecteren.

Het Witte Lotusblad

Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgegeven door Loge Witte Lotus. (verschijnt niet in juli en augustus)

Elektronische verzending is gratis.

Een papieren versie is eveneens te verkrijgen.

Abonnement van januari tot december: bedrag € 10 of bedrag per nummer € 1, over te schrijven op de rekening van Loge Witte Lotus

IBAN BE88 7340 4396 3641
tnv Loge Witte Lotus FV

In dit nummer:

Missie van de Theosophical Society	1
De Drie doelstellingen	
Contactgegevens Theosophical Society & informatie Loge Witte Lotus & Vrijheid van denken	2
Annie Besant	3
Eenheid	4
Programmaoverzicht	8
Extra informatie	9
Belgische Theosofische Vereniging vzw & Belgische Theosofische Orde van Dienst Zondagprogramma	
Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen	

The Theosophical Society



De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Kolonel Henry Steel Olcott, William Quan Judge en anderen.

Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld. Website: www.ts-adyar.org

In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internationaal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.

Informatie over activiteiten - website: www.itc-naarden.org



De Belgische Theosofische Vereniging vzw



De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofdzetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen te Antwerpen, Brussel en Gent. Net als de Belgische Sectie organiseren alle afdelingen met grote regelmaat voordrachten en studiethemabijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken over een eigen bibliotheek.

De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opnemen via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-belgium.be, alsook op de website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Puurs-Sint-Amands

Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Bankgegevens: IBAN BE88 7340 4396 3641 - tnv Loge Witte Lotus FV

Internet: <http://www.logewittelotus.be> & [Facebook](https://www.facebook.com/logewittelotus)

E-mail: info@logewittelotus.be & loge.witte.lotus@ts-belgium.be

Deelname in de kosten activiteiten:

Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende aanwezigheid

Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7



Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.

Annie Besant

01 oktober 1847 - 20 september 1933



Bij het begin van de maand oktober wordt Annie Besant – tweede Internationaal President van de Theosophical Society - in vele loges herdacht. In de 'Garden of Remembrance' op het domein van het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden, Nederland, bevindt zich een steen waarop gebeiteld staat: 'Annie Besant, Warrior' – (strijder) en de data van geboorte en overlijden.

Wie zich in het leven van Annie Besant verdiept, zal erkennen dat het woord 'strijder' Annie Besant volkomen typeert. Het verhaal van haar leven alsook vele getuigenissen tonen dit aan.

Annie Wood werd in Londen geboren op 1 oktober 1847. In 1967 ontmoette ze Dominee Frank Besant, die ze huwde. Ze was toen een gelovige christelijke vrouw. Toch begon ze zich geleidelijk aan steeds meer vragen te stellen over de christelijke dogma's en uiteindelijk verliet zij de kerk en werd een vrijdenker. De breuk met de kerk gaf o.a. ook aanleiding tot haar echtscheiding. Zij

nam hun dochter mee, maar moest haar tenslotte toch afstaan aan Frank Besant. Hun zoon was al bij zijn vader gebleven. Later in hun leven zouden de kinderen zelf het contact met hun moeder herstellen.

Annie Besant werkte in de vrijdenkersbeweging nauw samen met Charles Bradlaugh. Beiden schreven allebei artikelen, o.a. over geboortebeperving, hetgeen in die tijd ongehoord was.

Vanaf 1879 studeerde Annie Besant aan de universiteit van Londen in diverse wetenschappelijke vakken en gaf ze lezingen aan arbeiders, o.a. over de Franse Revolutie.

In 1885 kwam zij in aanraking met de Fabian Society, waar zij o.a. samenwerkte met de auteur Bernard Shaw. Datzelfde jaar trok zij zich het lot aan van de meisjes die voor een laag loon en onder zeer moeilijke omstandigheden in een luciferfabriek werkten. Ze leidde hun staking voor betere omstandigheden en een goed loon. Door haar opmerkelijke optreden werd zij een nationale figuur.

Haar interesse verschoof geleidelijk aan naar spiritualiteit en het leven na de dood. Het hoorde bij haar zoektocht naar waarheid.

Op verzoek van de heer Stead, hoofdredacteur van de 'Review of Reviews' begon ze aan een boekbespreking over 'De Geheime Leer' van Helena Petrovna Blavatsky. Toen ze het boek begon te lezen, was het alsof er plots een lang verloren gegane synthese van waarheid door haar heen flitste. Ze vroeg of ze de auteur mocht interviewen en vanaf het moment dat ze mevrouw Blavatsky voor het eerst zag, veranderde haar hele leven.

In 1889 werd Annie Besant lid van de Theosophical Society. Ze werd al snel een leerling van mevrouw Blavatsky en werkte op het kantoor van de T.S. in Engeland. Ze was een uitstekend spreekster en schrijfster over theosofische onderwerpen.

In 1890 ontmoette ze C.W. Leadbeater met wie ze vele boeken schreef of bestaande theosofische boeken uitdiepte en van commentaar voorzag.

In 1893 vertegenwoordigde ze de T.S. op het Wereld Parlement van Godsdiensten in Chicago.

Na het overlijden van Kolonel Olcott in 1907 werd Annie Besant tot Internationaal President van de T.S. gekozen, een functie die ze tot haar dood zou vervullen.

Hoewel ze zeer spiritueel was, wilde ze toch dat theosofie vooral praktisch zou zijn.

In 1908 werd de Theosophical Order of Service (TOS) opgericht, die zich bezighield met maatschappelijke hulpverlening, waar dat nodig was.

Vanaf 1909 werkte ze een aantal jaren intensief aan het afschaffen van het kinderhuwelijk en probeerde ze het klassen-stelsel in India te hervormen. Annie Besant hield van India en ze zag wat nodig verbeterd moest en kon worden. Ze bracht de mensen in India weer in contact met hun eigen religieuze wortels. Hoewel ze geen Sanskriet kende, had ze toch een onvoorstelbare kennis van de religieuze filosofie van India.

Toen ze kennis maakte met twee jongens van veertien en elf jaar, brak een nieuwe periode aan in haar leven. Vooral in het oudste kind, Krishnamurti, zag ze ongekende mogelijkheden. Hij zou het voertuig worden van een groot wereldleraar. De jongens werden door hun vader onder de hoede gesteld van Annie Besant en C.W. Leadbeater. Toen Krishnamurti volwassen werd, bleek hij inderdaad over een uitzonderlijk spiritueel inzicht te beschikken. Hij had een onafhankelijke geest en verschilde over meerdere zaken van mening met de theosofen. Hij ging uiteindelijk zijn eigen weg doch bleef altijd dankbare en dierbare herinneringen houden aan Annie Besant.

In 1913 betrad Annie Besant de politieke arena in India. Binnen het Gemenebest pleitte ze voor de status van zelfbestuur voor India. Om zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken (en te beïnvloeden) begon ze



een krant. In Europa woedde de eerste Wereldoorlog 1914 – 1918 en Engeland had andere zorgen aan het hoofd dan meer vrijheid voor India. In 1917 werd Annie Besant als politiek gevangene vastgehouden. De reactie van de Indiase bevolking was echter zo sterk, dat men haar na drie maanden weer vrij moest laten. Engeland werd gedwongen zijn politiek t.a.v. India te wijzigen. Annie Besant werd daarna gekozen tot voorzitter van het Nationale Congres van India. Hoewel dit een erefunctie was (van vier dagen vergaderen per jaar) maakte Annie Besant er een functie van met uitvoerende macht. Ze bekleedde deze functie drie jaar, maar verloor hem weer door een meningsverschil met Mahatma Gandhi. Ze bleef echter de grootste achting voor hem houden en hij voor haar.

Annie Besant kon zich nu weer meer met spiritualiteit bezighouden, maar haar liefde voor India en de mensen van dit grote land bleef. In 1925 kwam er, o.a. door haar toedoen, een voorstel voor de 'Commonwealth of India Bill.' Hoewel dit voorstel uiteindelijk niet geaccepteerd werd, (ze vroeg volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen m.b.t. politieke vertegenwoordiging) had ze wel een bewustwordingsproces over dit onderwerp in gang gezet. De tijd was er echter nog niet rijp voor.

Op het eind van haar leven namen de krachten van Annie Besant af. Anderen namen haar nu veel werk uit handen. De 'moeder' van India overleed op 20 september 1933 in Adyar.

Eenheid

L. Vrijburg vn der Hell

Vrienden, toen mij gevraagd werd hier op de Landdag het woord tot u te richten, dacht ik, dat het misschien wel wenselijk zou zijn om gezamenlijk het denkbeeld van "Eenheid" en van "gemeenschappelijke samenwerking" eens onder ogen te zien.

In de theosofie is het woord Eenheid zo gewoon. Het wordt zo gestadig genoemd, maar ik geloof dat, als het er op aankomt, wij er allen nog weinig van beseffen.

Want, wat is "Eenheid"?

Eenheid is het Inwezen, de grondtoon van de Geest, de Geest, dat Goddelijke in de mens, dat zich slechts kan openbaren op de hoogste gebieden van het heelal en dat zich kenmerkt door zijn Bewustzijn van 'EEN' voelen.

Wanneer wij afdalen van de geestelijke werelden tot de verstandelijke, dan zijn wij dadelijk te midden van afgescheidenheid en afzondering. Daar is het, dat het IK-besef op de voorgrond treedt en wat ons doet denken dat wij afgescheiden wezens zijn met verschillende belangen, hoop en angsten. Daar is het, dat kritiek ontstaat, het zichzelf anders voelen dan een ander, hem naar ons zelf beoordelend en veroordelend. Daar is het, dat men zich op het standpunt van IK stelt, in tegenoverstelling tot HIJ of ZIJ. De grote lijn, de sterke afscheiding tussen IK en HIJ, wordt gezien door het verstand, terwijl de Geest die lijn geheel doet wegvallen door zich in alle dingen te zien en alle vormen als de zijne te beschouwen. De Geest ziet slechts vereniging, geen afscheiding en het wachtwoord op de Geestelijke gebieden is WIJ, alles WIJ, nooit IK en HIJ.

Het is waar dat op het punt van ontwikkeling, dat

nu door de mensheid bereikt is, de ontwikkeling van het verstand nodig is: door schifting, door afscheiding, door beoordeling. Door het gebruiken van het denkvermogen moet de mens klimmen, moet zijn onderscheidingsvermogen aangekweekt worden, om daarna tot het besef van "eenheid" te komen. Doch, daar waar, hetgeen bij ons theosofen toch wel het geval is, verlangd en gestreefd wordt om het geestelijke leven te leiden, moet in de eerste plaats getracht worden afgescheidenheid - als zijnde de grootste hinderpaal voor het kennen van het 'Ene' - te doen wegvallen.

Nu heb ik mensen dikwijls horen zeggen: "Ja, dat is zo moeilijk, dat is in dit leven niet voor mij weggelegd, daar heb ik nog heel wat levens voor nodig: ik heb nu eenmaal een kritisch denkvermogen, ik moet alles ontleden en begrijpen". Zeker, wij hebben allen het denkvermogen, het is een deel van de Geest in de mens, alleen een geheel verschillend deel en door de toenemende groei van onze verstandelijke aard, worden wij meer en meer bewust van de afgescheidenheid die in ons is. Door dat bewust worden ervan moeten wij het leren overwinnen en dat is mogelijk voor eenieder: trotseer al de afgescheidenheid van het verstand, trotseer al de verschillende lichamen die wij bezitten en die een scheidingsmuur vormen tussen ons en de ander. Dit om de eenvoudige reden dat wij allen Goddelijk zijn in ons diepste Inwezen. Hierop berust al wat schoon en aantrekkelijk is in het menselijk leven. Wij weten dat alles binnen ons bereik ligt, dat het niet verworven kan worden in één leven, dat lange tijdperken nodig zijn om volmaking te bereiken. Maar wij weten ook dat de menselijke wil een krachtige factor is, die alle hinderpalen tenslotte overwint.

De wil, Atma, het hoogste aanzicht van het driedovoudige Zelf is de Besluiter, de Beslissende van het menselijk lot, want het is Atma dat in de laatste, hoogste beslissing die lijn van handeling bepaalt, die de mens voert naar het Pad.

Men moet het doel zien waarvoor men werkt en eenmaal dat doel gezien hebbende, moet men zonder afdwalen zijn ogen op dat doel gericht houden. Voor ons theosofen is dat doel ongetwijfeld mee te werken met Gods wil, samen te werken met Hen die de wereld besturen, door onszelf te vergeten en anderen te helpen, door op te gaan in al wat leeft. De eerste schrede die hiertoe leidt, is het beseffen van plicht, te begrijpen dat alle handelingen moeten verricht worden, niet voor eigen winst, maar omdat het de plicht is die gebiedt. Deze houding moet door de mens worden aangenomen: niets vragen voor zich zelf van het leven, maar alles ervoor geven, omdat het de plicht is. Ons is geleerd dat wij allen delen zijn van het Ene Leven. Indien nu ieder deeltje datgene doet waarvoor het bestemd is te doen, afhankelijk van zijn aard en de omgeving waarin hij geplaatst is, dan kunnen al die gezamenlijke handelingen één groot geheel vormen, wat het gemeenschappelijke leven ten goede komt, in plaats van het afgescheiden zelf. Handeling is noodzakelijk voor groei, zonder dat kan een mens niet ontwikkelen; zonder pogingen, zonder worsteling kan hij de levenslessen niet leren; eerst handelen uit begeerte, om dat te verkrijgen wat hem aanlokkelijk schijnt en wanneer hij hiervan verzadigd is en hij ziet dat dit geen waar geluk kan aanbrengen, dan zal hij gaan handelen uit plichtsbesef, niet om voor zichzelf macht en weelde of roem of genot te verwerven, niet om voor zichzelf succes te verlangen, maar om te werken opdat het geheel mag slagen.



Wanneer wij nu eens ons-zelf goed en onbevooroordeeld beschouwen, dan zien wij helaas dat wij zelfs op dat stadium van ontwikkeling nog niet eens staan. Wij spreken van plicht, wij spreken van Geestelijk leven en het heeft er eigenlijk nog niets van. Want, wanneer wij werkelijk, wat plicht gebiedt, werkten om ons arbeidsvermogen te geven tot nut van het geheel, dan zouden wij elkander niet mogen verdringen, niet een plaats willen innemen die een ander toekomt, niet afgunstig zijn op een ander, niet iets doen om roem of succes te oog-

sten of op een goed blaadje te komen bij de een of de ander, niet denken dat wij knapper zijn of het beter weten, niet onze begrippen willen doordrukken bij anderen, niet ons gepasseerd voelen en wat al meer. Dat is het juist wat ons in de weg staat en dat een zaak *moet* doen mislukken. Het is nu een tijd dat gehandeld moet worden. Wij worden door onze leiders steeds tot werkzaamheid aangezet, waarin zij ons op schitterende wijze voorgaan. Het is een tijd van grote veranderingen, een tijd waarin door felle strijd alles in de mens wordt wakker geschud, zijn goede aard zowel als zijn kwade: het goede aanwakkeren, de harten die open en zoekende zijn naar licht helpen, het kwade zien te beteugelen en vooral hard, heel hard aan onszelf werken. Overal is werk, allerlei lijnen van werk... en vele handen komen nog te kort. Maar, om daadwerkelijk te kunnen helpen, om werkelijk een kracht te worden in de wereld, is samenwerking nodig. Ieder deeltje moet zijn rol vervullen, zijn eigen rol en niet die van een ander. Alles grijpt in elkaar, eenieder vult de ander aan en ieder deeltje is nodig en even belangrijk.

Heb geen begeerte om de plaats van een ander in te vullen, heb geen begeerte om de eerste viool te spelen, denk niet het beter te weten dan uw broeder, blijf niet vasthouden aan dingen van ondergeschikt belang, maar geef toe, daar waar dit kan. Moedig anderen aan in hun pogingen, breek het werk van anderen niet af; u kan het niet eens zijn met een ander maar wie zegt dat u het bij het rechte eind hebt? Neem dat wat te doen valt, hoe onbeduidend het ook mag schijnen, met beide handen aan. Voel u niet te groot, maar doe het in de naam van de Meesters. Gedaan met toewijding en ernst, zal het leiden tot grotere mogelijkheden en belangrijker werk zal volgen, *moet* volgen, omdat hulp altijd daar is voor hen die het oprecht menen. Zit vooral niet stil, rust roest. Wanneer een mens zijn dag goed gevuld heeft met werk, wanneer hij het werk doet met volle aandacht, dan blijft er geen tijd over voor kritiek, verkeerd begrijpen of het zich afkeren van anderen.

Wanneer de mens een Ideaal heeft waarvoor hij werkt, een Ideaal zo hoog, zo edel, zo verheven mogelijk, dan kan hij zijn gedachten daarop richten ten allen tijde. Dit is wat ik op zo'n ideale wijze heb gezien in onze leiders en in hen die hun leerlingen zijn. Zij voeren uit, dat wat hen door de Groten is opgedragen, in stipte gehoorzaamheid, met volle toewijding en met ongeschokt vertrouwen; zij die met hen samenwerken, doen dit weer op hun beurt op een lagere trap en wij moeten hun voorbeeld trachten te volgen. Want, indien wij niet kunnen gehoorzamen, noch samenwerken in de kring waarin wij geplaatst zijn en waar wij het moeten leren, dan is het later ook niet mogelijk in gewichtiger zaken.

Laten wij het goede in anderen trachten te zien. Dit is een stap vooruit in de richting van 'eenheid'. Dit is, met goede wil, voor ieder mogelijk. Eerst moet getracht worden een ander te begrijpen, er moet getracht worden zich te verplaatsen in een ander.

Wij oordelen altijd naar ons-zelf, wij meten met dezelfde maat, die wij gebruiken, niet in aanmerking nemend hoe verschillende lijnen, hoe verschillend de aard is van alle mensen. Sommige gaan langs de lijn van het intellect, moeten wellicht in dit leven het verstand tot op zekere hoogte ontwikkelen; anderen volgen de toewijdingslijn, zoeken vereniging met het hoogste door hun gevoelens. Het is begrijpelijk dat de gedachtegang van de een geheel verschillend zal zijn van die van de ander, waarbij de een zijn gevoel, bij de ander zijn verstand de leidende kracht is in zijn ontwikkeling. Het is niet aan ons een ander voor te schrijven hoe hij zich moet ontwikkelen of welke lijn hij moet volgen, eenieder kiest zijn pad. Indien wij dit beseffen, dan zullen wij verdraagzamer worden, minder kritisch, meer meegaand, meer trachten ons aan te passen aan anderen. Ha... het begrijpen van anderen, dat is het geheim van het leven. Ik kan een weinig van ondervinding spreken omdat mij de weg werd gewezen hoe dat te verkrijgen. Ik heb het reeds meermaals gezegd en het is misschien niet nieuw meer voor u, maar de weg om zich te verplaatsen in het bewustzijn van een mens, is zich eerst één te voelen met de Natuur; met de planten en de bomen. Het is zoveel gemakkelijker om daarmee één te zijn omdat het zo rein, zo vredig, zo harmonisch is in de Natuur. Het leven van de natuur te voelen, is een uitbreiding van bewustzijn, een uitzetting, een vermeerdering, een in zich opnemen van anderen, van alles. Och, het is zo moeilijk weer te geven, doch is éénmaal *dit* leven gevoeld, dan is het ook mogelijk het leven te voelen in mens en dier. Dan staat men verbaasd hoe verschillend het is van wat ooit gevoeld werd. Men voelt de band die allen samen bind, men voelt zich een deel in een groot geheel. Dat deel, niet afgescheiden van de andere delen, maar een en hetzelfde leven dat alles doorstroomt. Wanneer men eens een dergelijk puntje heeft aangeraakt, van het alles omvattende Leven, dan is dat afbreken van anderen niet meer mogelijk. Samenwerking dus, streven naar 'eenheid' in ieder gemeenschappelijk werk is een eerste vereiste. Wanneer wij verder gaan, zien wij hoe verrijkend de gevolgen zijn van al onze handelingen. Daar waar disharmonie is, verbittering, afgunst, daar is het niet mogelijk dat kracht kan gegeven worden; wensen wij een kanaal te worden voor de kracht van de Meesters, dan moeten wij rein, liefdevol en vredig zijn. Wanneer eenieder van ons nu eens zijn plicht vervulde uit plicht, ons niet bekommerend of wij er eer mee oogsten of niet, op zijn tijd zijn plaats kunnen afdaan aan anderen, met gevoelens van sympathie en waardering, dan zijn wij op weg om ons-zelf klaar te maken voor een grotere stap, de stap, die aan plicht geluk en blijdschap toevoegt, de Zelfopoffering, dat schoonste en hoogste aanzicht van Leven, waar men zich niet enkel ziet als de uitvoerder van Gods wil in de wereld maar zich ziet als het Goddelijke leven zelf, dat zich offert en zich uitstort ter wille van anderen. Want, wanneer wij het Machtige, voortdurende Offer van de alles door-

dringende en alles bezielende Geest even beseffen, wanneer dat Offer iets waars voor ons wordt, niet gezegd met de lippen maar gevoeld in het hart, dan bestaat er geen groter vreugde dan deel te mogen hebben in die offering, dan zich met hart en ziel te werpen, hoe weinig het ook is, in het werk van offering waardoor de werelden ontwikkelen.

Wanneer eens de 'eenheid' van leven gezien is, dan kan offering niet meer zwaar vallen, want men ziet dat door alles wat buiten ons is te verliezen, alles in ons wordt verkregen – voorwaar het geheim van de blijdschap, eigen aan de Geestelijk mens.

Een van de eigenschappen, die noodzakelijk zijn voor het betreden van het Pad van leerlingschap, een van de vereisten om door de Groten gebruikt te kunnen worden als een werktuig en een kanaal voor Hun kracht, is opgewektheid en blijdschap. Het Ene Leven is slechts vreugde, een jubeltoon van geluk. Wanneer het eenmaal gevoeld is, dan is zich afscheiden van anderen niet meer mogelijk, ook niet verdriet of neerslachtigheid, want men weet dat in dat alles omvattende Leven slechts liefde en mededogen heerst en dat wat nu nog onvolmaakt is, eenmaal volmaakt moet worden. Geluk te kunnen zien in alles, blijdschap te blijven voelen in moeilijkheden, sympathie en medevoelen, zelfs met de laagste vormen, dat is de weg tot vereniging met God en Hen die Zijn helpers zijn. Wanneer wij de vreugde van geven kennen, dan is er geen verlangen meer naar de vreugde van ontvangen en het is een waarheid dat hoe meer wij geven, hoe meer wij onszelf vergeten, hoe meer wij zullen ontvangen.

Het is aan ons om de keuze te maken een zekere lijn van handeling te volgen en wanneer eenmaal besloten is de dingen van het hogere leven als de meest gewenste aan te nemen, dan zal onze gedragslijn zich daarnaar richten. Hierdoor wordt een band gecreëerd met Hen die zoveel hoger staan op de ontwikkelingsladder en door die band krijgen wij de gelegenheden om onze eigen opvattingen van goed-doen te veranderen en te veredelen.

Wanneer dit besluit genomen is door de mens, wanneer hij verlangt naar vereniging met het Geheel, dan krijgt hij daadwerkelijk hulp, want dan wordt hij door de Meesters opgemerkt en door Hen in de gelegenheid gesteld zijn krachten te ontwikkelen, opdat hij in staat mag zijn de beslissende stap te wagen die hem tot het Pad zal leiden. Ieder mens moet eenmaal het Pad betreden en dient door de-



zelfde opeenvolging van stappen te gaan. Niemand kan het einddoel bereiken zonder de hulp van de hogeren. Laten we daarom het besluit nemen en voortdurend *willen* die lijn van handeling te volgen, die tot hereniging voert van het afzonderlijke deel met het geheel.

Laten wij al het mogelijke doen om de Meesters bij te staan in hun poging om de sluier van afgescheidenheid te doen wegvallen. Allen die hierin meewerken, kunnen zeker zijn dat zij daardoor zelf hun eigen ontwikkeling op buitengewone wijze versnellen. Want, door dit te doen, door afgescheidenheid te doen wegvallen, verenigen wij ons met de Meesters, verenigen wij ons met het Geheel, verkrijgen wij inspraak op de hulp van de Natuur en de Natuur stort haar gaven overvloedig over ons uit, waardoor wij groeien en bloeien. Doch hij die bewust de plannen van de Meesters dwarsboomt, moet juist het tegenovergestelde van de Natuurkrachten verwachten. Zij worden dan niet uitgestort voor de bespoediging, maar voor de vertraging van zijn groei. Waar anderen, die meer handelbaar zijn, de gelegenheden zullen krijgen, zal hij ze missen. Wanneer wij dit nu weten, dan is het duidelijk dat wij ontzaglijke verplichtingen hebben, de verplichting onze gelegenheden te benutten. Indien dit niet gedaan wordt dan zullen wij in volgende levens voor veel grotere moeilijkheden moeten staan.

Wij zullen blootstaan aan veel grotere verleidingen die in deze voor ons zo gunstige incarnatie het tijdstip van de spoedig te verwachten komst van de Wereldleraar, zijn verschoven. Leden van de Theosofische Vereniging zijn een groep mensen die door oefening in vorige levens door de Groten geacht worden de mogelijkheid te bezitten om in dit leven de grote keuze te maken. Daarom is het ook dat wij zorgvuldig ons gedrag moeten nagaan. Van ons gedrag en de houding die wij tegenover de leiders aannemen, in moeilijke ogenblikken, zal het afhangen hoeveel en welke hulp wij persoonlijk in dit en de toekomstige levens van de Meesters zullen krijgen. De erkende leiders van de Theosofische Vereniging staan onder de directe leiding van de Meesters. Nu, nu meer dan ooit hen aanvallen en dwarsbomen, is hun plannen in de weg staan. Hun plannen zijn het bevorderen van de ontwikkeling van de wereld. Zij, die de ontwikkeling willen tegenwerken, zullen door de wetten van de Natuur in toom worden gehouden. Niemand kan aan de werking der WET ontsnappen, er zijn slechts twee dingen mogelijk, of het werkt voor, of het werkt tegen de versnelde vereniging met het Al.

Laat ons goed nadenken over alles wat wij kunnen doen. U zal misschien zeggen, wat kunnen wij mensen, onvolmaakt als wij zijn, doen, om de kansen voor de bespoediging van de ontwikkeling, waarvoor de Groten strijden, te doen slagen?

Nu komt mij een kleine gebeurtenis voor ogen, die het nog erg verduidelijkt. Ik maakte een reis naar India met het stoomschip 'Sindoro'. Toen wij in de

Indische Oceaan kwamen en de reis wat eentonig werd, werden voor amusement volksspelen georganiseerd. Een daarvan was dat aan ieder eind van een touw drie mensen gingen staan die op een gegeven teken zo hard ze konden moesten trekken. Juist in het midden van de strijdende partijen was een lijn getrokken op de grond. Het was nu de kunst om een der partijen daarover heen te trekken. Onze kapitein, een sterke man zei: "Nu zal ik het alleen eens proberen tegen jullie drieën", maar een aardige, goede man zijnde en heel meevoelend met kinderen, zei tegen een jongetje van ongeveer 11 of 12 jaar: "Wil jij me helpen als ik het niet meer alleen kan? U kan u de blijdschap en de trots van het kind voorstellen, hij, de commandant helpen!



Het werd een worsteling, een lange worsteling. Noch de kapitein, noch de drie anderen kwamen een stap verder, tot de commandant zei: "Kom vriendje, help mij nu eens een handje mee". Het kind, een tenger ventje, zette al zijn kracht in. Hij wilde en verlangde daadwerkelijk te helpen en ziet, die luttele kracht droeg toch bij tot het behalen van de overwinning. En nu vergelijk ik dat deel van de mensheid, dat werkelijk verlangt de Meesters te dienen, met het jongetje aan boord; misschien is het hun ook gegund een klein aandeel te mogen hebben in het welslagen van het doel, het schitterende doel waarvoor de Grote Witte Broederschap werkt.

Door te werken met nauwgezetheid en plicht, te doen, dat wat ons te doen valt, met opgewektheid en liefde, alle gelegenheden aangrijpend om nuttig te zijn en vooral, ons zelf kunnen wegcijferen om het Geheel te dienen, zal ons leven voller en schoner maken. Want dan zullen wij het ware levensgeluk leren kennen: de zaligheid te weten dat men het ENE LEVEN is, alles omvattend, alles liefhebbend, alles begrijpend, alles verdragend.

Uit: Theosophia november 1916



Loge Witte Lotus

Oktober 2019

ZONDAGACTIVITEIT

20/10 om 11u.: Lezing in samenwerking met Loge Antwerpen:

Christelijke Mystiek in Theosofisch licht

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN VAN 20u TOT 21.30u

03 & 17/10: Een weg tot Zelfontdekking



Een boek voor mensen die de oude leer over de aard van de mens willen begrijpen en die het pad van zelfontplooiing willen ontdekken en bewandelen.

Taimni gaat van theorie naar praktische toepassing - van de functies, de beheersing, de zuivering en het gevoelig maken van de fysieke en emotionele lichamen naar het "lagere" denken. Vandaar neemt hij ons stap voor stap mee door de ontwikkeling van het "hogere" denken, het "wijsheidslichaam" en tenslotte licht hij de rol van *atma* (geest) in ons leven nader toe. In het laatste deel onderzoekt hij de "onwerkelijke" wereld waarin we leven en gaat hij over tot een zeer indrukwekkend commentaar op de techniek van *yoga*.

10 & 24/10: De Siva Sutra



De Śiva Sūtra behoort tot de school van het Kaśmir Śaivisme. De filosofie achter de Śiva-Sūtra is gebaseerd op het bestaan van een Allerhoogste Werkelijkheid die zich manifesteert als het gehele universum.

Elke Monade vormt daarin een afzonderlijk centrum van bewustzijn en kracht en bezit in zichzelf in potentiële vorm in die Realiteit Universeel Bewustzijn en Kracht (Śiva en Śakti). De drie afdelingen in dit boek behandelen de ontvouwing van Bewustzijn, gezien vanuit goddelijk Bewustzijn (Śiva), goddelijke Kracht (Śakti) en de Monade (Aṇu).

EXTRA Programma in Antwerpen



Belgische Theosofische Vereniging

Cursus Inleiding tot de Theosofie

12/10 van 10 uur tot 12 uur

De wetten van reïncarnatie

Theosofische Orde van Dienst

Genezingsmeditatie (enkel voor leden)

24/10 om 21.00 uur

Meditatie voor de Vrede (allen welkom!)

31/10 om 20.00 uur



Loge Witte Lotus

&

Loge Antwerpen

Zondaglezingen:

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender OKTOBER 2019

MA	DI	WO	DO 20:00-21.30	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
	1	2	3 Een weg tot zelfontdekking	4	5	6
7	8	9	10 Siva Sutra	11	12	13
14	15	16	17 Een weg tot zelfontdekking	18	19	20 Christelijke Mystiek
21	22	23	24 Siva Sutra	25	26	27
28	29	30	31			

03/10/2019: Een weg tot zelfontdekking

10/10/2019: Siva Sutra

17/10/2019: Een weg tot zelfontdekking

24/10/2019: Siva Sutra

Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen

20/10/2019: Lezing:

Christelijke mystiek in Theosofisch licht
door Sabine Van Osta

Voor meer informatie omtrent de programma's van Loge Witte Lotus kunt u terecht op GSM

+32 476 879 968 en +32 486 631 997

of email: secretary@logewittelotus.be

Voor informatie over de activiteiten van de Belgische Theosofische Vereniging vzw kan u terecht op GSM 0486 631 997 of via email:

president@ts-belgium.be

Voor informatie over de Belgische Theosophical Order of Service kan u terecht op GSM

+32 476 879 968 of email:

tos@ts-belgium.be



Belgische Theosofische Orde van Dienst

Een vereniging van hen die liefhebben, in dienst van al die lijden

Uitnodiging

Graag nodigen we u allen uit op de

Meditatie voor de Vrede

Deze zal plaatsvinden op

donderdag 31 oktober 2019

Aanvang om

20.00 uur

**Milisstraat 22
2018 Antwerpen**

Iedereen van harte welkom! Deelname gratis !



Belgische Theosofische Vereniging vzw

Lidmaatschap



Graag herinneren we u er nogmaals aan dat de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage, vastgesteld en goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni 2019, zijnde € 50 - voor het financiële jaar 1 mei 2019—30 april 2020 - betaald dient te worden **VOOR 30 oktober 2019**. Om het eenvoudig te houden en geen extra werkzaamheden te veroorzaken, vragen we u vriendelijk deze betalingstermijn te willen respecteren.

De lidmaatschapsbijdrage Theosofische Orde van Dienst - voor de periode van 1 mei 2019—30 april 2020 - bedraagt € 5. Alle gelden worden integraal geschonken aan een goed doel!

We danken u alvast voor uw trouw en vertrouwen in de Vereniging en uw bijdrage aan de Belgische Theosofische Orde van Dienst.

Met onze oprechte dank voor uw trouw en vertrouwen in onze vereniging.

Myriam Debusscher - Penningmeester



Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen



Programma zondagactiviteiten

Zoals eerder aangekondigd, zal er elke maand slechts 1 lezing plaatsvinden voor deze twee Antwerpse Loges en dit:

Elke derde zondag van de maand

Locatie:

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

20/10/2019: **Christelijke mystiek in Theosofisch licht** door Sabine Van Osta

17/11/2019: **Dr. Kevran en de Biotransmutatie** door Christian Vandekerkhove

Iedereen van harte welkom!

Deelname in de kosten: leden € 2, niet-leden € 7

Verdere informatie via GSM +32 486 631 997 & +32 476 879 968 of via mail: info@logewittelotus.be