



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

BELGIE/BELGIQUE
P.B./P.P.
2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS
BC 30217

Jaargang 11—nummer 10

Oktober 2016

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer P708093

Versijnt niet in juli en augustus.



Belgische Theosofische Vereniging vzw

Geuzenplein 8, 1000 Brussel: [Facebook](#)

Belgische Orde van Dienst: [Facebook](#)

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de auteurs verantwoordelijk. Het WLB vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en haar afdelingen.

Abonnement: € 10 per jaar

Prijs per nummer: € 1

IN DIT NUMMER

De drie doelstellingen

*Theosofie, de levensstijl
van de toekomst*

Het transcendentalisme

Programma Loge Witte Lotus

*Programma Loge Antwerpen &
Studiecentrum Open Paradigma*

Kalender oktober 2016

Vrijheid van denken

Belgische Theosofische Vereniging

1
2
3
6
7
8

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:

Telefoon: 0476 879 968

E-mail: godelieve.openhaffen@gmail.com

[Facebook](#)

IBAN BE 45 7380 2736 0789 - BIC KREDBEBB
tnv T.V. Loge Antwerpen

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten:

Studieklassen op donderdag: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Zondaglesingen: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen

Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amunds

Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>

E-mail: info@logewittelotus.be

[Facebook](#)

IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Oopenhaffen



Theosofie, de levensstijl van de toekomst

Sabine Van Osta



Het zou kunnen dat we niet geïnteresseerd zijn om een blik te werpen in de toekomst, bijvoorbeeld omdat we vinden dat er over de toekomst eigenlijk niet veel zinnigs gezegd kan worden. Of misschien wel omdat we de mening zijn toegedaan dat we toch niet veel kunnen veranderen, en dat hetgeen komen moet, toch komen zal. Dit is een standpunt – noem het het standpunt van het kleine voertuig - even valide als elk ander, dat, net zoals ieder ander standpunt zijn gevolgen heeft.

Het zou ook kunnen dat er wel enige nieuwsgierigheid bestaat rondom wat de toekomst zal brengen, bijvoorbeeld vanuit een wens te proberen in te schatten welke wereld onze kinderen en kleinkinderen, of kort, de mensen van de toekomst te wachten staat, en dit louter vanuit een zekere bezorgdheid, of een wens dat allen tot een menswaardig leven kunnen komen.

Het volstaat dan van eens goed rond te kijken in de huidige tijd om te weten dat er een aantal zaken toch niet helemaal goed zitten. En wat vandaag niet helemaal goed zit, heeft grote kans van zonder remediëring ook niet goed komen. Met remediëring bedoelen we dan niet noodzakelijk een bewuste interventie door de mens, dan wel het ombuigen van een trend, ongeacht hoe die ombuiging tot stand komt. Toegegeven, de menselijk actieve aanwezigheid zal hierin een grote rol spelen, maar dit is waarschijnlijk niet de enige factor.

De financiële en wetenschappelijke werelden, evenals de Verenigde Naties, publiceren aan de lopende band projecties allerhande binnen hun deelgebieden. Eerstgenoemde om uit te pluizen hoe de vraag zal evolueren en hoe overeenkomstig de producties zullen moeten inspelen om aan die vraag te voldoen en zo financiële opbrengst te maximaliseren: kortom de megatrends vertaald in termen van geldopbrengst of, wat ruimer, waardeopbrengst. – en, tegenwoordig

ook, welke vraag gecreëerd zal moeten worden om tot waardeopbrengst te komen. We stuiten hier onherroepelijk op de enorme kloof tussen arm en rijk, op concentraties van middenweelde en middelengebrek, op corporatisme, op een verstoring van een aantal balansen die de mens ogenschijnlijk niet in staat is van op te lossen.

Vanuit wetenschappelijke hoek, zal men trachten megatrends vast te stellen die van toepassingen zijn zowel op de planeet als haar bewoners, met als centrale vraag die van het (voort) bestaan van de levensvormen. Hier komen onderwerpen aan bod als klimaatverandering, biodiversiteit, gevolgen van de huidige methoden van landbouw voor het milieu, gevolgen van allerlei vormen van vervuiling op de ecosystemen, kortom gevolgen van de versturende aanwezigheid en handelen van de mens op aarde. Maar ook de gevolgen van de verschillende levenswijzen van de mens op de mens zelf en de planetaire medebewoners. Niet voor niets zullen de Verenigde Naties vooral putten uit wetenschappelijke studies om de megatrends te beschrijven volgens hun invalshoek, en ook om het centrale thema per jaar uit te roepen bij wijzen van aandachtspunt.

Al die deelgebieden zijn alleen maar bezig met het borstelen van de oppervlakte van de werkelijkheid, zonder evenwel de diepere lagen van die werkelijkheid aan te raken hoewel dit mogelijk moet zijn op basis van al die gegevens. Als we die diepere grond willen aanraken, dan dienen we ons te buigen over de gemene deler, het sleutelgegeven van alle deelgebieden die we hiervoor hebben genoemd: onze levenswijze. Religie wou hierin een antwoord bieden, maar dat is klaarblijkelijk en voor een groot deel ook anders uitgedraaid.

Geredeneerd vanuit de tijdloze wijsheid, zijn er wel nog mogelijkheden om ons hier en daar uit een dilemma te wringen. We gaan de grote wereldvraagstukken uiteraard niet oplossen, maar reiken wel denkpijpen aan, mogelijkheden om tot evenwichtiger situaties te komen.

Wie graag meer wil weten over dit onderwerp nodigen we van harte uit op de lezing die zal doorgaan op zondag 2 oktober 2016 om 11.00 uur in het OC Karinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-linkeroever.



Het transcendentalisme, enkele inspirerende Amerikaanse denkers uit de 19^{de} eeuw: Emerson, Whitman, Thoreau

Christian Vandekerkhove



Het Amerikaanse Transcendentalisme is een filosofische beweging die ons in deze tijd nog steeds kan verleiden, be-koren en inspireren.

Deze stroming ontstond in de eerste helft van de 19^{de} eeuw in de staat Massachusetts en kreeg snel aanhangers in New York en New Jersey. Het rigide intellectualisme van het wetenschappelijk, filosofisch en literaire establishment, hier verpersoonlijkt door de Harvard University en haar Unitaristische theologische faculteit, zowel als een politiek die geen voeling had met de mens van vlees en bloed, kon gevoelige en bezielden mensen niet langer meer bevredigen. In de religie kwam God steeds verder van de schepping, in casu de wereld te liggen.

De Europese filosofen van het idealisme en de romantiek, die de beleving van de wereld belangrijker en waarachtiger vonden dan de formele en dogmatische beschrijvingen ervan, zorgden voor een goede voedingsbodem voor deze nieuwe, een beetje anarchistische ideeën en idealen.

De transcendentalisten geloofden, zoals Rousseau, in de fundamentele goedheid van de mens, maar die mens moet zich vrij en zelfstandig kunnen ontplooiën, ver weg van belemmerende en conditionerende structuren, zoals de wetten van de landen en de dogma's der religie.

De beweging ontstond formeel op 8 september 1838 bij de oprichting van de *Transcendental Club* in Cambridge, Massachusetts, door Ralph Waldo Emerson, George Putnam en Frederick Henry Hedge.

We kunnen de krijtlijnen van de beweging terugvinden in Emersons essay "Nature" (1836): "We zullen lopen met onze eigen voeten, werken met onze eigen handen en onze eigen ideeën uitdrukken".

Kenmerken voor deze stroming zijn, onder meer geweldloosheid, vegetarisme, pacifisme, maar ook anarchie.

Ze werden geïnspireerd door veel denkers en stromingen, onder meer het Boeddhisme, het Hindoeïsme, Pythagoras,

de Neo-Platonisten, het Taoïsme, ...

In een eerste fase bestond de beweging uit, of inspireerde tal van mensen, onder meer: Henry David Thoreau, Walt Whitman, Margaret Fuller, James Freeman Clarke, George Ripley, Charles Timothy Brooks, William Henry Furness, Jones Very, Theodore Parker, Orestes Brownson, Sylvester Judd, John Sullivan Dwight, Thomas Treadwell Stone, John Muir, Elizabeth Palmer Peabody, Amos Bronson Alcott, Louise May Alcott, Frederic Henry Hedge, William Ellery Channing, William Henry Channing, Christopher Pearse Cranch, Convers Francis en Arthur Edward Waite.

In de huidige tijd vinden we verworvenheden van het Transcendentalisme terug in veel spirituele bewegingen, onder meer in de Hippiecultuur, de New Age en de Theosofie.

Tot drie van deze tijdloze inspiratoren zullen we ons hier beperken:

Walt Whitman
Ralph Waldo Emerson
Henry David Thoreau

1. Walt Whitman (West Hills, NY, 31 mei 1819 – Camden, NJ, 26 maart 1892)

Whitman wil ik graag een *pre-transcendentalist* noemen.

Hij werd geboren als 2^{de} kind uit een gezin van negen, op een boerderij op het platteland op

Long Island. Zijn vader, Walter Whitman, was landbouwer en schrijnwerker. Zijn moeder, Louisa Van Velsor, was de dochter van een zee kapitein van Nederlandse komaf. Tegen dat hij vier is, verhuizen ze naar Brooklyn, waar hij zes jaar lagere school gaat volgen. Op zijn 11^{de} verlaat hij de school. Daarna gaat hij werken. Hij begint als loopjongen in een advoca-



www.lettersofnote.com

tenbureau en als leerjongen-letterzetter in een drukkerij, waar hij de smaak van de literatuur te pakken krijgt en Shakespeare, Dante en Homeros gaat lezen. Hij werkt in een aantal drukkerijen in de verschillende boroughs van New York Stad. Hij neemt baantjes aan als onderwijzer en richt enkele kranten op.

Hij is een getalenteerd journalist en schrijver. Hij schreef onder meer de politieke toespraken voor Martin Van Buren (Kinderhook, NY), (1782-1862), die de 8^{ste} President van de Verenigde Staten zou worden. Overigens de enige president waarvan de moedertaal Nederlands was.

Zelf zou hij heel even in de politiek gaan, maar dat viel niet in goede aarde bij de krantenuitgevers waarvoor hij werkte.

Na het bezoek aan de slavenmarkt in New Orleans begint hij gedichten te schrijven. Hij publiceert de eerste versie van *Grashalmen* (1855), zijn poëziedebuut met twaalf gedichten. De publicatie gaat ongemerkt voorbij. Wanneer Emerson, waarvan we weten dat hij reeds lang pleitte voor een oorspronkelijke, Amerikaanse poëzie, die onafhankelijk was van de Europese traditie, enkele jaren later een lovend commentaar op het werk geeft in de New York Tribune, wordt het een succes. Er verschenen later nog edities die steeds dikker werden. Thans is *Grashalmen* een grote klassieker geworden in de poëzie van de wereld en een pionierswerk in de Amerikaanse poëzie. Uiteindelijk zouden zijn *Grashalmen* hem zijn baan bij het ministerie kosten, wegens "onzedig".

Hoe dan ook is hij arm en vrij eenzaam gestorven.

In 1882 ontmoet hij Oscar Wilde, die net als hij openlijk homoseksueel was, wat niet evident was voor de 19^{de} eeuw. Wellicht kenden ze elkaars werk reeds veel langer. Het is niet duidelijk of er een literaire of filosofische osmose tussen beide is geweest.

Na de moord op President Lincoln op

Het transcendentalisme, enkele inspirerende Amerikaanse denkers uit de 19^{de} eeuw: Emerson, Whitman, Thoreau

Christian Vandekerkhove

vervolg van pagina 3



14 april 1865, voegde hij aan zijn *Grashalmen* het beroemde gedicht toe “O Captain! My Captain!”, dat hij naar aanleiding van deze gebeurtenis schreef en velen bekend zal zijn uit de film “Dead Poets Society”.

Het is te klassiek en te mooi om hier niet in extenso te geven!

O Captain! My Captain!

O Captain! My Captain! our fearful trip is done;
The ship has weather'd every rack, the prize we sought is won;
The port is near, the bells I hear, the people all exulting,
While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring
But O heart! heart! heart!
O the bleeding drops of red,
Where on the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.
O Captain! My Captain! rise up and hear the bells;
Rise up — for you the flag is flung — for you the bugle trills;
For you bouquets and ribbon'd wreaths — for you the shores a-crowding;
For you they call, the swaying mass, their eager faces turning
Here Captain! dear father!
This arm beneath your head;
It is some dream that on the deck,
You've fallen cold and dead.
My Captain does not answer, his lips are pale and still;
My father does not feel my arm, he has

no pulse nor will;
The ship is anchor'd safe and sound,
its voyage closed and done;
From fearful trip the victor ship comes in with object won
Exult, O shores, and ring, O bells!
But I with mournful tread,
Walk the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.

Dit gedicht, of alvast de eerste regel, is in de loop van de laatste decennia een klassieke *mime* geworden.

Na de moord op de Israëlische politicus en Nobelprijswinnaar voor de vrede Yitzhak Rabin in 1995, vertaalde de Israëlische componiste Nomi Shemer het gedicht in het Hebreeuws en zette het op muziek. Anderzijds wordt de zin vaak gebruikt in TV-reeksen, stripverhalen en computerspelletjes. In *Batman* is het de favoriete zin van de hoofdpersoon!

In zijn tijd was Whitman eveneens actief in de strijd tegen slavernij en ook tegen drankmisbruik, een andere gesel van de mensheid in die periode.

Whitman wordt herinnerd als een dichter en humanist, een heel gul mens, met liefde voor de natuur, de schoonheid, de vrijheid, de menselijke deugden, de democratie en de medemens.

Zijn gedicht “Ode to Death” werd in 1919 op muziek gezet door de Britse componist *Gustav Holst* (1874-1934), die je wellicht kent van zijn zeven

stukken over “De Planeten”. Eerder had deze al zijn “*Walt Whitman-ouverture*” geschreven (1899).

Hoewel ik zelf niet veel voeling heb met poëzie, moet ik toegeven dat ik Walt Whitman gedronken heb. Altijd heeft hij mijn ziel geraakt, wat ik van niet veel dichters kan zeggen.

2. Ralph Waldo Emerson (Boston, 25 mei 1803 – Concord, 27 april 1882)

Emerson zouden we kunnen beschouwen als de centrale figuur (zie schema) van het transcendentalisme.

Hij werd geboren in een typisch gezin uit New England, met zuiver Engelse roots. Als zoon van een predikant, werd hij dit zelf ook een tijd. Dit jasje werd hem al snel te klein en hij stichtte samen met enkel vrienden de *Transcendental Club*, met een veel ruimere filosofie.

Hij is in de literatuur gekend als dichter en essayist. Hij stimuleerde ook de Amerikanen om een eigen literatuur te produceren, los van de Europese. Inhoudelijk is hij een groot individualist, filosoof, idealist en mysticus. Hij acht de innerlijke stem hoger dan de ratio. Hij gelooft in de waarheid, de rechtvaardigheid en de oprechtheid, veel meer dan in wetenschap, godsdienst en wet.



En.wikipedia.org



Het transcendentalisme, enkele inspirerende Amerikaanse denkers uit de 19^{de} eeuw: Emerson, Whitman, Thoreau

Christian Vandekerkhove

vervolg van pagina 4



Toch verwijderde hij zich van de theologie, onder meer via een ervaring van “*onderlinge verbondenheid van alles*”, dat hij kreeg in de *Jardin des Plantes* in Parijs.

Hij gaf meer dan 1500 voordrachten, waarvan een deel in zijn *Essays* werden gepubliceerd.

Van zijn twee reeksen *Essays* (1841 en 1844), samen zo'n twintigtal essays, is wellicht *The Over-soul* het bekendste. Er bestaan twee verschillende Nederlandse vertalingen van, nl. *De Overziel* en *De Alziel*. Zoals bij een aantal van zijn vrienden, was de natuur heel belangrijk. Een bekend citaat van Emerson was: “*Geef mij gezondheid en ik zal de pracht van de keizers belachelijk maken*”. Minder bekend, maar zeker in onze tijd even belangrijk, is zijn uitspraak: “*Een onkruid is een plant, waarvan de deugden nog niet gekend zijn*”. Hij was ook pleitbezorger voor het vegetarisme: “*Je hebt net gegeten en hoe ver het slachthuis ook verwijderd is, je bent medeplichtig!*”

Zijn stoïcijnse filosofie komt dan weer tot uiting in uitspraken als: “*Laat me nooit de vergissing maken te dromen dat ik vervolgd wordt, wanneer ik tegengesproken word*”.

Emerson was een actief anti-racist en kwam op voor de Amerikaanse Natives, zowel als voor de Mexicanen. In dit verband heeft hij een historische brief (1838) geschreven aan president *Martin Van Buren*. Hierin valt hij onder meer de schandelijke politiek van zijn voorganger, president *Andrew Jackson* aan in het systematisch verdrijven van de *Cherokee* Indianen uit hun natuurlijke gebieden. Ook tegen de slavernij nam hij een strenge en veroordelende houding aan.

Emerson was ook de peter van *William James* (1842-1910), maar het is niet duidelijk in welke mate hij deze heeft beïnvloed of geïnspireerd.

De Universiteit van Harvard heeft reeds sedert 1900 een *Emerson Hall*. Jaarlijks wordt in de VS de *Ralph Waldo Emerson Prize* uitgereikt, voor essays over historische onderwerpen. Het *Emerson String Quartet* uit Connecticut, is ook naar hem genoemd.

De omwille van zijn buitensporig strenge literaire kritieken, fel omstreden professor *Harold Bloom* (1930) van de Yale University, noemde Emerson in zijn werk “*The American Religion, the Emergence of the Post-Christian Nation*” (1992): “*De profeet van de Amerikaanse Religie*”.

Uit de pen van iemand als Bloom is dit een grote eer!

Laat ons als boodschap van Emerson onthouden dat de mens zich zelf moet ontplooiën, zonder toe te geven aan de druk van de maatschappij! Zijn Godsbeeld staat dicht bij die van de Theosofen: God is niet iets dat ver van de mens staat, maar overal in zit.

3. Henry David Thoreau

(Concord, MA, 12 juli 1817 – Concord, MA, 6 mei 1862)

Zijn grootouders waren Europese inwijkelingen.

Een grootvader kwam uit Jersey en een grootmoeder uit Schotland. Ze verlieten Europa enkele jaren voor de Franse Revolutie. Zijn andere grootouders waren reeds langer in Amerika.

David Henry (later wisselde hij zijn twee voornamen om) werd geboren op de boerderij van zijn grootmoeder. De verarmde familie kwam er terug bovenop toen zijn vader een potloodfabriek was begonnen.

In 1822 bezocht hij Walden Pond, eerder een meer dan een vijver (pond?), dat dankzij hem later wereldberoemd zou worden.

Hij wordt naar de Concord Academy gestuurd waar hij naast Latijn en Grieks ook moderne talen leert, waaronder Frans, Spaans, Italiaans en Duits. In Harvard studeerde hij later wetenschappen en wijsbegeerte.

Hij zal ook enkele jaren een schoolje houden, waarvan we een aantal ken-

merken 70 jaar later terugvinden in de Waldorfschool van Rudolf Steiner.

Thoreau is eigenlijk een teruggetrokken mens, die uitzonderlijk wel eens lezingen geeft, maar zich vooral toelegt op waarneming van de natuur en op zijn schrijfwerk: dagboeken, gedichten, essays.

Bij velen zal de naam Thoreau immer verbonden blijven met zijn boekje *Walden*, over zijn tweejarig verblijf in de natuur en met de burgerlijke ongehoorzaamheid. *Emerson* had een stuk grond gekocht aan het *Walden Pond* waar Thoreau in zijn jeugd zo aan verknocht was. Hij bouwde er een houten huisje met moestuin en experimenteerde met een duurzame en zelfvoorzienend leefstelsel.

Zijn waarnemingen in de natuur laten ons meeleven met de cyclus van het jaar en de cyclus van het leven. Zijn inzicht in de onderlinge verbondenheid van alles maakt van hem een van de eerste ecologen! Over zijn leven tussen de Indianen en zijn expertise over hun leefwijze, heeft hij geen geordende geschriften nagelaten, maar we weten uit zijn nota's dat hij hier intens mee bezig is geweest.

Hij zal wellicht nooit gedacht hebben dat Walden de wereld blijvend zou inspireren.

Zo zou in 1898 de Nederlandse schrijver en psychiater Frederik Van Eeden (1860–1932) in Bussum zijn leefgemeenschap oprichten en het Walden noemen. De Nederlandse paragnost en genezer Gerard Croiset (1909-1980) werd geboren in wat overbleef van deze gemeenschap. Ook Mohandas Gandhi zou zijn leefgemeenschap in Zuid-Afrika deels hierop baseren in overleg met Frederik Van Eeden.

Deze vriend en leerling van Emerson is in de literatuur gekend voor zijn essays, dagboeken, artikelen en gedichten. Het was ook Emerson die hem aanzette tot het houden van dagboeken. Zelf zou hij privéleraar worden van de kinderen van



NL.wikipedia.org

Het transcendentalisme, enkele inspirerende Amerikaanse denkers uit de 19^{de} eeuw: Emerson, Whitman, Thoreau

Christian Vandekerkhove

vervolg van pagina 5



Emerson en diens broer.

Hij was ook een groot aanhanger van de Bhagavad-Gita. In New York had hij kennis gemaakt met de Oosterse werken, die voor hem een heel nieuwe wereld openden, ver van de materialistische cultuur van de Amerikanen. Zijn voeling met de Indiase filosofie en met name de Vedanta, kunnen we heel duidelijk merken in zijn citaat: *“De vraag is niet naar wat je kijkt, maar wat je ziet.”*

Thoreau is een van de pioniers van de idee dat ongehoorzaamheid aan verkeerde wetten een deugd en een plicht is. In deze filosofie zou hij een grote inspirator worden voor hervormers als Lev Tolstoj, Mohandas Gandhi en Martin Luther King. In zijn boekje *“Hind Swaraj or Indian Home Rule”* verwijst Gandhi

expliciet naar twee werken van Thoreau:

-Life without Principle

-On the Duty of Civil Disobedience

Zijn ideeën van burgerlijke ongehoorzaamheid inspireerden later ook de anti-Vietnamprotesten in Amerika, zowel als de anti-Apartheidsstrijd van Nelson Mandela in Zuid-Afrika.

Volgend jaar zou Thoreau zijn 200^{ste} verjaardag vieren. Zal hij herdacht worden? Ik hoop het alvast! Hij heeft zoveel gedaan voor de bevrijding van het denken, voor de anti-slavernij, voor de terugkeer naar de natuur, voor de filosofie, de ecologie, de alternatieve energie en uiteraard voor de poëzie en de literatuur. En anders zal zijn erfenis ook zachtjes doorgege-

ven worden aan de latere generaties.

Conclusie

Dit vreedzaam, cultureel en anti-establishment anarchisme avant-la-lettre kan ook in onze tijd van grote waarde zijn voor de bevrijding van de mens en zijn herbeleven van wereld en natuur in een tijd die zich vast aan het rijden is in een ziellose wetenschap en een postmodern relativisme die het al lang niet meer weten, maar toch verder blijven aanmodderen op een pad zonder doel. Het Transcendentalisme is zeker niet passé, maar meer dan ooit brandend actueel. Moge ieder van ons er de inspiratie in vinden, in de punten waar hij of zij affiniteit mee heeft.

Loge Witte Lotus



Programma werkingsjaar 2016-2017

Zondaglezingen van 11.00 uur tot 13.00 uur

Locatie: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever

02/10/2016	Sabine Van Osta	Theosofie, de levensstijl van de toekomst
06/11/2016	Christian Vandekerkhove	Een meervoudige mens in een meervoudig universum, een inleiding tot het Hylisch Pluralisme
04/12/2016	Mireille Dubois	Korte inleiding in het Jainisme

Deelname in de kosten: leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 2 - niet-leden € 7

Alle informatie over het programma is te bekomen via GSM: +32 486 631 997 en +32 476 879 968

of per mail: info@logewittelotus.be

Alle zondaglezingen zijn toegankelijk voor alle leden van de Theosofische Vereniging en geïnteresseerden.

Thema-avonden van 20.00 uur tot 21.30 uur

Locatie: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen

1ste & 3de donderdag van de maand: **Thema-avond: De theoretische grondslag van zelfcultuur**

2de donderdag van de maand: **Ethiek**

4de donderdag van de maand: Toegepaste Theosofie: **Vraag en Antwoord**

Gevolgd door een *Genezingsmeditatie (enkel voor leden)*

5de donderdag van de maand: **Vrij onderwerp**

De studieavonden zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden.

De studieavonden zijn GRATIS voor de leden. Aan de geïnteresseerden wordt een bijdrage in de kosten gevraagd en wel als volgt: een eerste aanwezigheid, bij wijze van kennismaking: gratis.

Elke volgende aanwezigheid: € 2.



Loge Antwerpen
Programma werkingsjaar 2016-2017
Zondaglezingen van 11.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



16/10/2016	Yves Vandenberg	Het eeuwige Leven
20/11/2016	Sabine Van Osta	Theosofie, de levensstijl van de toekomst
20/12/2016	Christian Vandekerkhove	Sri Aurobindo en de Moeder

Deelname in de kosten: *leden Belgische Theosofische Vereniging* vzw: € 2 - *niet-leden* € 7
Alle informatie over zondaglezingen en thema-bijeenkomsten Loge Antwerpen zijn te bekomen:
via e-mail: godelieve.opgenhaffen@gmail.com of via GSM 0476 879 968

Thema-bijeenkomsten
Op dinsdag van 11.00 uur tot 15.00 uur
Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

1ste en 3de dinsdag van de maand: Dialogen van G. De Purucker
2de en 4de dinsdag van de maand: Kosmisch Vuur van A. Bailey

De thema-bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden.
De thema-bijeenkomsten zijn GRATIS voor de leden.
Aan de geïnteresseerden wordt een bijdrage in de kosten gevraagd en wel als volgt:
een eerste aanwezigheid, bij wijze van kennismaking: gratis. Elke volgende aanwezigheid: € 2.



Studiecentrum "Open Paradigma"
Programma 2016-2017
Zondag van 11.00 uur tot 13.00 uur
Dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur
Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Voordrachten

09/10/2016	Christian Vandekerkhove	Louis-Claude de Saint-Martin en het Martinisme, het pad tussen Loge en Mystiek
11/10/2016	Lieve Opgenhaffen	Theosofie, inspiratiebron voor het dagelijks leven

Deelname in de kosten:
leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 3 - *niet-leden* € 7
Alle verdere informatie is te bekomen via e-mail: christian.vandekerkhove@pandora.be

Thema-avonden

Dinsdag 28/10/2016 Mensen- en zonne inwijding van Alice Bailey

De thema-avonden zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden.
De thema-avonden zijn GRATIS voor de leden.
Aan de geïnteresseerden wordt een bijdrage in de kosten gevraagd en wel als volgt:
een eerste aanwezigheid, bij wijze van kennismaking: gratis. Elke volgende aanwezigheid: € 2.

Loge Witte Lotus

Zondaglezingen gaan door in het OC Katrinahof - Fromentijnstraat 1 - 2050 Antwerpen

Alle andere activiteiten vinden plaats in de Miliststraat 22, 2018 Antwerpen



Kalender oktober 2016

MA	DI	WO	DO 20:00-21.30	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
				2	1	2 Theosofie, levensstijl
3	4	5	6 Thema-avond	7	8	9
10	11	12	13 Ethiek	14	15	16
17	18	19	20 Thema-avond	21	22	23
24/31	25	26	27 Vraag & Antwoord	28	29	30

Loge Witte Lotus - oktober 2016

02/10/2016: Theosofie, de levensstijl van de toekomst

Zie pagina 2

06/10/2016: Thema-avond: De theoretische grondslag van zelfcultuur

13/10/2016: Ethiek

20/10/2016: Thema-avond: De theoretische grondslag van zelfcultuur

27/10/2016: Vraag en Antwoord

Gevolgd door de Genezingsmeditatie (enkel voor leden)

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op GSM +32 476 879 968 en +32 486 631 997

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel en Gent. In Antwerpen is tevens een Studiecentrum. De Loges en het Studiecentrum organiseren met grote regelmaat voordrach-

ten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus werd opgericht in 2006. Deze Loge beoogt eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.

Het Studiecentrum Open Paradigma werd opgericht in 2016 en beoogt een centrum te zijn waar theosofie wetenschappelijk wordt bekeken.

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op onze website:

